

Drie hemelen

Deels uit <http://www.middletonbiblechurch.org/prophecy/prophe13.htm> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-nietZS.pdf>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977

Vertaling/bewerking en inleiding door M.V. 13-7-2021

Inleiding

De Bijbel spreekt slechts over drie hemelen, meer worden er niet genoemd. De ‘zevende hemel’ komt echter wel voor in de Islam; volgens de Islam is het Paradijs onderverdeeld in meerdere hemelen, waarin je komt al naar gelang je graad van rechtvaardigheid. Ook binnen de mystieke Kabbalah gelooft men in zeven shamayim (hemelen). Omdat het getal 7 in de Bijbel zo speciaal is, zouden er dan zeven hemelen moeten zijn. De Joodse mystici reizen af naar deze hemelse kamers (hekhalot)¹. Gershom Scholem² beargumenteert dat zulke opklimmingen door verschillende etages van de hemel vrij gewoon zijn onder de mystieke Joden. Maar laten wij de mystici en de dwaalpredikers aan de kant schuiven en ons strikt aan de bijbelse DRIE hemelen houden.

De drie hemelen

De Bijbel geeft aan dat er drie hemelen zijn. In 2 Korinthiërs 12:2 leren we dat (hoogst waarschijnlijk) Paulus “opgetrokken is geweest tot in de derde hemel”. Als er een DERDE hemel is, dan moet er ook een EERSTE en TWEEDE hemel bestaan:

1) **De eerste hemel** is deze die we zien overdag, waar de vogels vliegen en de wolken voorbij trekken! Dit is de atmosferische hemel of lucht. Jezus zei in Mattheüs 6:26: “Aanziet de vogelen des hemels” (HSV: “in de lucht”), en Psalm 8:9: “het gevogelte des hemels” (HSV: “in de lucht”).

Het is ook in de lucht dat de duivel (evenwel onzichtbaar) werkzaam is (samen met zijn demonen): “de overste van de macht der **lucht** (Grieks: *aeros*), van de **geest**, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2; vergelijk 6:12).



De eerste hemel: de lucht

2) **De tweede hemel** is deze die we 's nachts zien: de sterrenstelsels, de maan en de planeten. Dit is de stellaire hemel of het universum, met zijn miljarden sterren en melkwegstelsels! David verwees naar de tweede hemel in Psalm 8:4: “Als ik Uw **hemel** aanzie, het werk Uwer vingers, de **maan** en de **sterren**, die Gij bereid hebt”.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Hekhalot_literature

² https://en.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem



De tweede hemel: het universum

3) **De derde hemel** kan helemaal niet gezien worden met menselijke ogen. De derde hemel kan slechts gezien worden door de ogen van het *geloof*. God beschrijft ons deze hemel in Zijn Woord en wij *geloven* wat God zegt over deze plaats, niettegenstaande we de hemel nooit gezien hebben. De derde hemel is de plaats waar God, de Vader, Zijn aanwezigheid manifesteert (zie Mattheüs 6:9). Ook de Heer Jezus is vandaag in de derde hemel (Hebreeën 8:1; 9:24). Paulus bezocht ooit de derde hemel (2 Korinthiërs 12:2). Dit is de plaats waar de gelovigen naartoe gaan wanneer ze sterven. De derde hemel wordt ook genoemd: “de hemel der **hemelen**” (Nehemia 9:6). Dit wordt ook genoemd: “het paradijs” (2 Korinthiërs 12:4, en vergelijk vers 2). De derde hemel is de “**hoogste**” (Lukas 2:14) van alle hemelen.



De derde of hoogste hemel: de onzichtbare woonplaats van God

De derde hemel is geen denkbeeldig droomland dat niet echt bestaat. De hemel is een echte plaats. Jezus sprak over deze echte plaats in Johannes 14:2: “In het huis Mijns Vaders zijn vele WONINGEN; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u **plaats** te bereiden” (HSV: “een plaats”).

Deze hemel is de plaats waar God is: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt” (Mattheüs 6:9). Het is een plaats waar God Zichzelf bekend maakt op een bijzondere wijze.

In Johannes 14:3 en 17:24 beschrijft Jezus de hemel door de volgende woorden te gebruiken: “WAAR **IK BEN**”! De hemel is waar Jezus is! Jezus wil dat wij zijn waar Hij is! Vandaag zijn wij nog van Hem verwijderd (Hij is in de hemel en wij zijn op de aarde), maar op een dag zullen gelovigen in het “paradijs” zijn, om samen bij de Heer “**in te wonen**” (2 Korinthiërs 5:8). Het goede nieuws dat Paulus aan de Thessalonicenzen gaf was dit: “En zo zullen wij altijd **met de Heere** wesen” (1 Thessalonicenzen 4:17).

[Natuurlijk geloven wij dat Christus nu al bij de gelovigen is, en wij bij Hem, maar op een geestelijke manier (Hebreeën 13:5), en wij danken God dat Hij *altijd* met ons is (zie Mattheüs 28:20)].

De hemel is meer dan gewoon een PLAATS. Het sluit een PERSOON in. De hemel zou niet de hemel zijn zonder Christus. De hemel is waar de Heer Jezus is en wij zullen Hem op een dag zien en voor altijd bij Hem zijn!

Jezus Christus wil dat Zijn gelovigen bij Hem in de hemel zijn “opdat zij Mijn heerlijkheid mogen **aanschouwen**” (Johannes 17:24). Als wij in de hemel komen zal Christus het middelpunt van belangstelling zijn “want wij zullen Hem **zien** zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).

Vandaag zien wij de Heer niet; wij wandelen immers “door **geloof**, niet door **aanschouwen**” (2 Korinthiërs 5:7, vergelijk Hebrëëën 11:1). Onze Verlosser is in de hemel en wij zijn op de aarde. De Heer Jezus wordt niet meer gezien³: Johannes 16:10. Maar niettegenstaande gelovigen hun Redder niet zien wordt er toch gezegd: “Die gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Wie gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u **verheugt** met een onuitsprekelijke en heerlijke **vreugde**” (1 Petrus 1:8). Als wij ons vandaag al verheugen, alhoewel we Christus niet zien, hoezeer zullen we ons dan verheugen wanneer wij Hem zien zoals Hij is!

Zie meer hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-nietZS.pdf>

Lees ook:

- Rubriek “Hemel gezien? / Jezus gezien?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>
- De hemel, onze eeuwige thuis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-nietZS.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>