

# Draken in het Paradijs

Door Henry Morris, Ph.D., <http://www.icr.org/article/5931/>, 1993  
 Dr. Morris (1918-2006) was de stichter van het Institute for Creation Research.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977  
 Vertaling, tabel, plaatje, inlas en voetnoten door M.V. Update 28-7-2013 (tabel uitgebreid)

“En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode **draak** ... En de grote draak is geworpen, namelijk **de oude slang**, welke genaamd wordt **duivel en satanas**, die de gehele wereld verleidt ... En zij aanbaden de **draak**” (Openbaring 12:3, 9; 13:4).

Schriftplaats	Hebreeuws/Grieks	KJV 1611	SV 1637 & 1977
Gn 1:21	<i>tanniyn</i>	Whales	Walvissen
Ex 7:9	<i>tanniyn</i>	Serpent	Draak
Ex 7:10	<i>tanniyn</i>	Serpent	Draak
Ex 7:12	<i>tanniyn</i>	Serpents	Draken
Nm 23:22	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Nm 24:8	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Dt 32:33	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken(venijn)
Dt 33:17	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Nh 2:13	<i>tanniyn</i>	Dragon	Draken(fontijn)
Jb 7:12	<i>tanniyn</i>	Whale	Walvis
Jb 30:29	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Jb 39:12 (39:9 KJV)	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Jb 39:13 (39:10 KJV)	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Jb 40:10 (40:15 KJV)	<i>bhemowth</i>	Behemoth	Behemoth
Jb 40:20 (41:1 KJV)	<i>livyathan</i>	Leviathan	Leviathan
Ps 22:22 (22:21 KJV)	<i>r'em</i>	Unicorns	Eenhoornen
Ps 29:6	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Ps 44:20 (44:19 KJV)	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Ps 74:13	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Ps 74:14	<i>livyathan</i>	Leviathan	Leviathan
Ps 91:13	<i>tanniyn</i>	Dragon	Draak
Ps 92:11 (92:10 KJV)	<i>r'em</i>	Unicorn	Eenhoorn
Ps 104:26	<i>livyathan</i>	Leviathan	Leviathan
Ps 148:7	<i>tanniyn</i>	Dragons	Walvissen
Js 13:22	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Js 14:29	<i>saraph</i>	Flying serpent	Vliegende draak
Js 27:1	<i>livyathan</i> <i>tanniyn</i>	Leviathan (2x) Dragon	Leviathan (2x) Draak
Js 30:6	<i>saraph</i>	Flying serpent	Vliegende draak
Js 34:7	<i>r'em</i>	Unicorns	Eenhoornen
Js 34:13	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Js 35:7	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Js 43:20	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Js 51:9	<i>tanniyn</i>	Dragon	Zeedraak
Jr 9:11	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Jr 10:22	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Jr 14:6	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Jr 49:33	<i>tanniyn</i>	Dragon	Draken(woning)
Jr 51:34	<i>tanniyn</i>	Dragon	Draak
Jr 51:37	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Kl 4:3	<i>tanniyn</i>	Sea monsters	Zeekalveren
Ez 29:3	<i>tanniyn</i>	Dragon	Zeedraak
Ex 32:2	<i>tanniyn</i>	Whale in the seas	Zeedraak
Mc 1:8	<i>tanniyn</i>	Dragons	Draken
Ml 1:3	<i>tannah</i>	Dragons	Draken
Op 12:3	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:4	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:7 (2x)	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:9	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:13	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:16	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 12:17	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 13:2	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 13:4	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 13:11	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 16:13	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak
Op 20:2	<i>drakoon</i>	Dragon	Draak

**Draken en andere sterke, antieke dieren in de Bijbel**

De haast aanbiddende fascinatie voor dinosauriërs in deze generatie is niet nieuw, alhoewel de omvang explosief groeit. Men kan zich afvragen hoeveel vooraanstaande moderne evolutionisten tot de evolutieleer werden aangetrokken door hun interesse voor dinosauriërs in hun kindertijd. Wijlen Stephen Jay Gould, bijvoorbeeld, getuigde dat hij zijn start op die manier kende.

Wat is hier aan de hand? Is dit gewoon een volgende rage, of is dit in zekere zin een belangrijk teken der tijden? Eigenlijk hebben alle naties van de oudheid een gelijkaardige obsessie gekend met dinosauriërachtige dieren die zij “draken” noemden. De bijbelse schrijvers, geïnspireerd door God, hebben ook over draken geschreven. De eerste referentie naar geschapen dieren, in Genesis 1:21, zegt “En God schiep de grote walvissen”, maar het Hebreeuwse grondwoord voor “walvissen” is *tanniyn* en dit grondwoord wordt 21 maal in de SV en KJV vertaald met “draak/draken”. Noteer bijzonder Jesaja 27:1: “Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken de **Leviathan**, de snelwegschietende slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; en Hij zal de **draak**, die in de zee is, doden

Dit type van zeedraak werd “leviathan” genoemd (zie ook Job 40:20; Psalm 74:14; 104:26). Deze werd door God Zelf beschreven in Job 40:20 - 41:25 als een vuurademend monster: “Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een **vlam** komt uit zijn mond voort” (Job 41:12) en wiens geschubde huid (Job 41:6-8) niet doorstoken kon worden met een zwaard of speer (Job 41:17-20). God beschreef ook de grote landdraak, genaamd “behemoth” (Job 40:10-19) waarvan gezegd wordt: “zijn staart is als een ceder” (vs. 12) en “Hij is een hoofdstuk der wegen Gods”<sup>1</sup> (vs. 14) en “Zou men hem voor zijn ogen kunnen vangen?” (vs. 19). Verschillende andere draken worden uitgebeeld als wonend in diverse woongebieden en met verschillende afmetingen (b.v. Jesaja 34:13; Micha 1:8; Maleachi 1:3). In sommige gevallen hebben moderne vertalers *tanniyn* vertaald met “jakhals” maar het Hebreeuwse woord betekent “draak” of “monster”, niet “jakhals”!

Draken werden zelfs beschreven in achtenswaardige dierkundige verhandelingen tijdens de Middeleeuwen. Alhoewel aan draken sommige bovennatuurlijke bekwaamheden toegedicht werden, zagen alle oude naties hen als echte dieren, die frequent door mensen gezien werden.



Het artikel over draken in de *Encyclopaedia Britannica* (1949 editie) noteerde ook dat dinosauriërs “verbluffend draakachtig waren”, alhoewel zijn auteur veronderstelde dat de ouden die in draken geloofden, dat deden “zonder de minste kennis” van dinosauriërs. Alle dinosauriërs worden door evolutionaire geologen verondersteld uitgestorven te zijn sinds het eind van het Mesozoïcum, ongeveer 65 miljoen jaren geleden, terwijl de eerste dinosauriërfossielen niet eerder dan het begin van de 19<sup>de</sup> eeuw gevonden werden.

In elk geval wordt van dinosauriërs - zoals draken - gezegd dat ze ooit bestonden in grote aantallen en variëteiten over de hele wereld. Grote dinosauriërbedden werden gevonden in elk continent, zo noordelijk als in Spitsbergen in de Arctische Oceaan, en zover zuidelijk als in Antarctica op ongeveer 600 km van de Zuidpool.

<sup>1</sup> HSV: “Hij is de voornaamste van Gods werken”.

Veel geologen hebben geconcludeerd dat het tijdperk van de dinosauriërs plots aan zijn eind kwam als gevolg van een of andere wereldomvattende catastrofe, alhoewel er veel meningsverschil is over welk type van catastrofe dat kon geweest zijn. Een grote watervloed, gepaard gaand met enorme vulkanische erupties, met als gevolg ook een wereldwijde klimatologische verandering, van subtropisch naar de huidige variaties over de aarde, kan best de oorzaak zijn voor de grote dinobegraafplaatsen over de hele wereld.

De Bijbel beschrijft zo'n vloed die enkele duizenden jaren geleden gebeurde. Er zijn nu duizenden wetenschappers die creationist zijn geworden en die ervan overtuigd zijn dat de bijbelse Zondvloed in een veel betere verklaring voorziet dan het geologische-ouderdom-systeem voor de fenomenen van de geschiedenis van de aarde, inbegrepen de dinosauriërs en hun uitroeijing.

De meeste creationisten geloven dat dinosauriërs samen met mensen bestonden van bij het begin, en dat ze pas echt uitstierven in de Middeleeuwen. Men moet zich een wereld vóór de Vloed voorstellen met grote kudden dinosauriërs die vele gebieden in elke regio bewoonden. De antediluviaanse bevolking zou zeker vertrouwd geweest zijn met hun bestaan.

Daarom waren er vele herinneringen van “**de grote draak ... de oude slang**, welke genaamd wordt duivel en satanas”, bij antediluviaanse mensen overal op aarde” (Openbaring 12:9). Deze dieren zouden mensen vóór de vloed herinnerd hebben aan de slang die hun voorouders ontmoetten in de Hof van Eden, en die daar zonde en dood bracht in Gods volmaakte wereld.

Zelfs na de Vloed konden dinosaurussen occasioneel gezien worden, alhoewel niet in grote kudden zoals dat vroeger het geval was. Bij de climax van het door Satan veroorzaakte lijden bij de profeet Job, bijvoorbeeld, vertelde God hem twee van deze grote dieren in acht te nemen: het landdier Behemoth en het zeedier Leviatan, en zich te realiseren dat - alhoewel geen mens alleen zo grote dieren kon overwinnen - God wel in staat was deze dieren te verslaan, want het was Hij die ze gemaakt had. Zo ook had God de (later) gevallen<sup>2</sup> engel, Satan, geschapen die het lichaam van een slang had bezet in het Paradijs, en God kon ook hem overwinnen.

Die “grote draak” was het Paradijs binnengekomen, en hij blijft tot in onze dagen op aarde mensen aanzetten tot rebellie tegen God en Zijn Woord. Het is hij “die de gehele wereld verleidt” (Openbaring 12:9) met de monsterlijke leugen dat er nooit een Schepper was die mensen zouden moeten aanbidden. Hij wil zélf regeren en de wereld ervan overtuigen hem te aanbidden in plaats van de ware Maker en Onderhouder.

En verbazingwekkend genoeg, de tijd komt spoedig dat de goddeloze wereld precies dat zal doen! In de Bijbelse profetie over de komende humanistische dictator die over de hele wereld voor een korte tijd zal regeren aan het eind van dit tijdperk, komt er een man ten tonele die “het beest” wordt genoemd, en “hij zal op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken” (Daniël 11:37-38). We lezen daarover in Openbaring: “de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En **zij aanbaden de draak**, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk?” (Openbaring 13:3-4).

Er komt een dag dat God zal afrekenen met de draak:

“Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken de **Leviathan**, de snelwegschietsende **slang**, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; en Hij zal de **draak**, die in de zee<sup>3</sup> is, doden” (Jesaja 27:1).

“En de **duivel**, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10).

---

<sup>2</sup> Zie: “De viervoudige val van Satan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf>.

<sup>3</sup> De “zee” betekent profetisch de goddeloze volkeren - Jesaja 57:20: “Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op”.

In het nieuwe paradijs zullen dan geen draken meer zijn: “En in haar zal niet inkomen iets, dat verontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams” Openbaring 21:27).

---

### Flavius Josephus<sup>4</sup> en draken

Flavius Josephus (Ant. Jud. II,10,2) schreef over ‘vliegende draken’, een slangensoort met vleugels, waarvan ook de Bijbel spreekt (Js 30:6; Js 14:29).

Zie op mijn site “Draken in het Oude Testament”: (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-OT.pdf>).

“Mozes ... rukte op, echter niet langs de rivier, maar via het binnenland. Daarbij leverde hij een opmerkelijk bewijs van zijn inzicht. [245] De weg door het binnenland is namelijk zeer moeilijk begaanbaar doordat er veel **slangen** zijn. Men vindt ze er werkelijk in alle soorten, zoals ze elders niet voorkomen. Ze leven alleen dáár. **Ze zijn buitengewoon sterk** en kwaadaardig en **ze zien er heel vreemd uit. Sommigen hebben zelfs vleugels.** Ze kunnen grote schade aanrichten, doordat ze zonder dat je het merkt van onder de grond kunnen opereren en zonder dat je van tevoren iets gezien hebt **overvliegen**. Om het leger een veilige doortocht te verschaffen bedacht Mozes een schitterende list. [246] Hij liet manden maken van papyrusriet. Ze leken op houten kisten. Die manden stopte hij vol met ibissen, en die nam hij mee. Ibissen zijn de ergste vijanden voor slangen. Zodra ze die zien, gaan ze op de vlucht. Op de vlucht worden ze dan door de ibissen gegrepen, precies zoals herten dat doen, en met huid en haar verslonden. Ibissen zijn overigens tamme beesten, ze zijn alleen agressief tegen slangen. [247] Maar ik ga hier niet verder op in, want Grieken zijn niet onbekend met de ibis. Zo begaf hij zich dan op weg naar het land met de wilde dieren. Hij verweerde zich tegen de slangen door die ibissen op hen los te laten en met behulp van hen het terrein schoon te vegen. Nadat hij op die manier de tocht tot een goed einde had gebracht, stond hij ineens voor de Ethiopiërs, die daar helemaal niet op gerekend hadden. [248] Hij bond de strijd tegen hen aan en overwon hen”.

Bron: Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden [*Antiquitates Judaicae*], F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, Ambo/Baarn & Kritak/Antwerpen, 1996, Boek II, Hoofdstuk 10, Paragraaf 2.

### Zie ook:

“Sporen van draken”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sporen-draken.pdf>

“Draken in het Oude Testament”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-OT.pdf>

“Dino’s op steen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Dinos-op-steen.pdf>

“Mens en dino leefden samen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ica.pdf>

“Wat gebeurde er echt met de dinosauriërs?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dinos.pdf>

“Dinosaurusaafbeelding” in tempel: <http://www.bible.ca/tracks/tracks-cambodia.htm>

“Dinosaurusbeeldjes van Acambaro”: <http://www.bible.ca/tracks/tracks-acambaro-dinos.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>4</sup> Josephus Flavius, eigenlijk Joseph ben Mathitjahoe ha-Kohen (Jeruzalem ca. 37 – Rome na 100), Joods geschiedschrijver uit een priesterfamilie, was bij het begin van de Joodse Opstand als gezant in Rome (66). Hij werd geboren in 36 nC, leefde kort bij de gebeurtenissen en heeft veel geschreven over Bijbelse figuren en plaatsen, zoals de kleurrijke groep van Herodes en zijn familieleden; de Romeinse keizers Augustus, Tiberius, Claudius en Nero; Quirinius, de landvoogd van Syrië; Pilatus, Felix en Festus, procurators van Judea; de families van de hogepriesters - Annas, Kajafas, Ananias en de rest; de Farizeeën en de Sadduceeën; Christus en christenen, Johannes de Doper, Jakobus (halfbroer van Jezus); de Ark van Noach, enz.