

# De prediking *draaien en trekken* om de “onkerkelijken” te bereiken



10-07-2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling en voetnoten door M.V.

In “[Leadership Journal](http://www.christianitytoday.com/le/2007/002/20.59.html)” (<http://www.christianitytoday.com/le/2007/002/20.59.html>), zegt de auteur - een pastor - dat de oude stijl van prediking, zoals hij dat leerde in het seminarie, niet werkt voor het bereiken van wat hij noemt “de onkerkelijken”. (Vroeger heetten ze “ongelovigen”).

“In het seminarie werd mij geleerd dat een goede prediking altijd begon met de bijbeltekst ... Ik moest die tekst verklaren, toepassen op de levens van de toehoorders, en hem nadien illustreren. Dit proces ziet er zowat uit als volgt:

## **Bijbeltekst → Exegese → Toepassing → Illustratie**

Dit is een uitstekende, bijbelse prediking. Maar ze veronderstelt dat uw toehoorders geïnteresseerd zijn in wat de Bijbel te zeggen heeft, en dat hij gezag heeft over hun levens. Dit is een redelijke aanname voor christenen. Maar in onze toenemende post-christelijke cultuur, zijn veel mensen niet zo geïnteresseerd in wat de Bijbel zegt, noch zijn zij ervan overtuigd dat hij enig gezag zou moeten hebben over hun levens”.

Wat bedoelt deze pastor precies? Ongelovigen hebben zich nooit geïnteresseerd in wat de Bijbel zegt, en evenmin zijn zij ervan overtuigd dat de Bijbel enig gezag over hen zou moeten uitoefenen. De Schrift zegt ons dat het natuurlijke verstand van de mens de dingen van God niet zal aannemen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden<sup>1</sup>. De prediking van het Woord is dwaasheid voor hen die stervende zijn in hun zonden. Het is enkel de Heilige Geest, Die soeverein werkt door Zijn Woord, en zondaars oproept tot bekering<sup>2</sup>.

Het antwoord is daarom niet dat wij onze prediking beginnen met iets dat menselijk-aangevoelde noden aanspreekt, of culturele zaken, of dat we onze prediking ‘draaien en trekken’ om ze relevanter te maken voor de niet-wedergeboren geest. Het antwoord is dat wij het vertrouwen wensen te behouden in de kracht van de Heilige Geest om harten te veranderen door de prediking van het Woord.

Dat artikel in “Leadership Journal” toont de tragedie bij moderne pastors vandaag. Na al die eeuwen is enkel ónze generatie anders, zo zeggen zij. Onze generatie alleen kan niet bereikt worden door de Heilige Geest en onze bijbelse prediking. We moeten dingen veranderen, we moeten ze ‘draaien en trekken’, we moeten videoclipen downloaden, MTV-achtige parodieën opvoeren, en allerlei soorten dwaasheden binnenhalen. Het resultaat in onze kerken is chaos, en onveranderde levens.

De Heilige Geest is niet dood. Het Woord van God is *nog altijd* levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Als er maar opnieuw een terugkeer kon zijn naar vertrouwen in dit almachtige Woord, dan zouden we opnieuw veranderde levens zien.

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [Nieuwste Artikelen](#)

<sup>1</sup> “De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden” - 1 Korinthiërs 2:14.

<sup>2</sup> “En als Die [*de Heilige Geest*] gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde” (Johannes 16:8). “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet...” (Hebreeënen 3:7-8).