

# Het belang van bijbelse doctrine

<http://wayoflife.org/index.html>, 8-4-2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V.

Het woord “doctrine” betekent gewoon leer(stelling), lering, onderwijzing. Bijbelse doctrine verwijst daarom naar de leer van de Schriften. Sinds de dagen van de apostelen hebben bijbelgelovige mensen de nadruk gelegd op de gezonde leer, maar vandaag wordt doctrine dikwijls neergehaald ten voordele van oecumenische eenheid. De volgende uitspraak van de populaire zanger Pat Boon, een charismaat, typeert de houding die gemeengoed is onder oecumenisten: “Doctrine verdeelt, ervaring verenigt. Niet ieder van ons heeft zijn doctrine compleet juist, maar God oordeelt ons niet naar ons begrip van doctrine” (17-8-2001).

## Hoe belangrijk is doctrine?

Volgens Gods Woord is doctrine uiterst belangrijk.

1. De twee Griekse grondwoorden voor doctrine in de Statenvertaling<sup>1</sup> zijn *didaskalia*<sup>2</sup>: “onderwijzing” (bv. Rom. 15:4), en *didache*<sup>3</sup>: “leer” (bv. Matt. 7:28). Deze Griekse woorden worden meer dan 140 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en dat toont aan hoe belangrijk doctrine is voor God.
2. De termen voor doctrine komen alleen al in 1 en 2 Timotheüs 59 keer voor.
3. De uitdrukking “de waarheid” komt 10 keer voor in 2 en 3 Johannes. De apostel Johannes zei: “Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen” (3 Joh. 4).
4. 1 Tim. 1:3 beveelt “geen andere leer te onderwijzen”, en dat is een heel nauwe kijk op leerstellige zuiverheid.

## Andere bijbelse termen die verwijzen naar de leer

“waarheid” (1 Tim. 2:4)  
“het geloof” (1 Tim. 3:9; 2 Tim. 3:8; Tit. 1:13)  
“gezonde woorden” (1 Tim. 6:3; 2 Tim. 1:13).

## Kunnen wij de gezonde leer kennen?

In ons vorig citaat zei zanger Pat Boone: “Doctrine verdeelt, ervaring verenigt. Niet ieder van ons heeft zijn doctrine compleet juist, maar God oordeelt ons niet naar ons begrip van doctrine”. De Heer Jezus Christus evenwel zei dat een gelovige de gezonde leer kan kennen.

### 1. Wij kennen de gezonde leer door gehoorzaamheid (Joh. 17:17)

Indien een mens openstaat voor de waarheid en hij God wil gehoorzamen, zal God hem wijsheid geven zodat hij de zuivere leer kan onderscheiden van de valse. In Spreuken 1:23 zegt God: “Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken”. God heeft beloofd Zijn waarheid bekend te maken aan hen die zich bekeren en zich aan Hem onderwerpen.

---

<sup>1</sup> De reformatiebijbels volgen de Griekse Textus Receptus. Deze Textus Receptus (= *Aanvaarde Tekst*), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550, heeft als basis gediend voor het Nieuwe testament van de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637.

<sup>2</sup> Strong's code 1319: “διδασκαλία – didaskalia - from διδασκαλος - didaskalos 1320; instruction (the function or the information):--doctrine, learning, teaching”. Vandaar ons Nederlandse woord “didactiek”: de kunst van onderwijzen.

<sup>3</sup> Strong's code 1322: “διδαχη – didache - from διδασκω - didasko 1321; instruction (the act or the matter):--doctrine, hath been”.

## 2. Wij kennen de gezonde leer door in Gods Woord te blijven (Joh. 8:31-32)

In 2 Tim. 2:15 wordt de gelovige bevolen het Woord van de waarheid recht te snijden. Dit wil zeggen het Woord juist te interpreteren en haar leer correct te kennen. Zou God van de christen eisen het Woord van de waarheid recht te snijden als Hij de christen daartoe niet zou bekwamen? Dit vers geeft aan dat God de christelijk aansprakelijk zal houden voor deze taak, want hij die het Woord recht snijdt wordt goedgekeurd. Dit impliceert dat degene die het Woord van de waarheid niet recht snijdt wordt afgekeurd. Dit betekent dat Pat Boone en andere oecumenisten verkeerd zijn wanneer zij zeggen dat God de gelovige niet aansprakelijk houdt voor het kennen van gezonde leer.

## 3. Wij kennen de gezonde leer door de Heilige Geest

1 Joh. 2:20-21 zegt: “Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is”. Vers 27 zegt verder: “En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen - en die zalving is waar en is geen leugen - en zoals zij u heeft onderwezen, zult u in Hem blijven”. De Schrift zegt dus duidelijk dat de gelovige de Heilige Geest heeft om hem te onderwijzen en hij kan dus de waarheid kennen.

Als de oecumenische filosofie juist is en de gelovige kan niet zeker zijn over de gezonde leer, dan hebben Gods geboden en beloften geen betekenis.

## Andere bijbelse feiten over gezonde leer

Wij moeten volharden in de leer van de apostelen (Hand. 2:42).

De apostelen hadden met hun leer Jeruzalem vervuld (Hand. 5:28).

Wij worden gered door te geloven in de juiste leer (Rom. 6:17; 1 Joh. 5:20; 2 Joh. 9).

Wij moeten ons afkeren van hen die valse leer onderwijzen (Rom. 16:17).

Wij moeten ervoor oppassen niet meegesleurd te worden door elke wind van leer (Ef. 4:14).

Geen valse leer mag onderwezen worden (1 Tim. 1:3).

Een leraar moet bezig zijn met het onderwijzen van de leer (1 Tim. 4:13).

Een prediker moet acht geven op de leer (1 Tim. 4:16).

Ouderlingen<sup>4</sup> die arbeiden in het Woord en de leer moeten dubbel geëerd worden (1 Tim. 5:17).

Gezonde leer moet versierd worden met een godvruchtig leven (1 Tim. 6:1, 3; Tit. 2:1-10).

De Bijbel is ons gegeven voor de leer (2 Tim. 3:16).

Het Woord moet met volharding onderwezen worden (2 Tim. 4:2).

De laatste dagen worden gekarakteriseerd door een afkeer van de gezonde leer (2 Tim. 4:3).

Een opziener<sup>4</sup> moet zich aan de leer te houden om de kerk te beschermen (Tit. 1:9).

Wij blijven in Christus door te blijven in de gezonde leer (1 Johannes 2:24-27).

Ware christelijke liefde is gegrond in waarheid en gezonde bijbelse leer (2 Joh. 1; 3 Joh. 1).

Zij die niet in de leer blijven zijn niet van God en mogen niet ontvangen worden (2 Joh. 9-10).

---

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>4</sup> Het NT kent enkel het leidersambt van Ouderling of Opziener. Ouderling → Grieks *presbuteros* (Titus 1:5). Dit ambt heet ook *episkopos*: opziener (1 Tim. 3:1v). Dat de term “ouderling” gelijk staat met “opziener” bewijst Titus 1:5, 7 waar de twee termen door elkaar gebruikt worden. Een opziener is een ouderling en omgekeerd. Er waren in de eerste eeuwse kerk meerdere ouderlingen (of opzieners). De aanstelling van één opziener is dus onschriftuurlijk. Over de term Bisschop: in de Schrift staat in het Grieks *episkopos*, samentrekking van *epi* (over) en *skopos* (zien): opziener (zie 1 Tim. 3:1v; Titus 1:7). Over de term “dominee”: komt van het Latijnse “dominus”: heer. Gebruik tégengestaan door 1 Kor 8:6; Efez 4:4-6; Joh 13:13! Over het ambt van Diaken: in het Grieks *diakonos*: dienaar (1 Tim 3:8).