

De Doctors van Misleiding

Bron: <http://www.letusreason.org/WF64.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en link door M.V. Update 4-9-2023

Titels worden tegenwoordig gebruikt door sommige van de meest verraderlijke valse leraren om ze er legitiem uit te laten zien, om indruk te maken op de mensen. Maar we mogen ons niet laten misleiden door titels, we moeten de inhoud van hun onderwijs beoordelen door het Woord van God.

Er zijn diplomamolens die eredoctoraten geven aan degenen die een voordeel zouden hebben om deel uit te maken van een universiteit. Het geeft ook geloofwaardigheid aan de ontvanger.

Jezus sprak over die religieuze mannen die graag opgemerkt werden.

Mattheüs 23:5-8 “Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. ⁶Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; ⁷ zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. ⁸ Maar **u mag zich geen rabbi [= leraar] laten noemen**, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders”.

Tegenwoordig noemen ze zichzelf doctor, naast ook wel ook apostel of profeet. Dit gaat Rabbi (oud Hebreeuws voor leraar) voorbij en maakt ze veel belangrijker.

Markus 12:38-40 “En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, ³⁹ op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. ⁴⁰ Zij verslinden de huizen van de weduwen en bidden lang voor de schijn. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen”.

Ja, sommigen dragen nog steeds lange gewaden, en anderen specifieke of dure kleren en zitten op de beste stoelen. De Farizeeën droegen lange gewaden en lieten de mensen weten wanneer ze vasten, ze hadden de beste stoelen voor elke functie of evenement, zodat ze gezien konden worden

Deze mannen zullen je vertellen hoeveel ze bidden, hoeveel ze geven, hoeveel voor zo ongeveer alles zodat je onder de indruk zult zijn van hun religiositeit. Maar als ze in vraag gesteld worden, beweren ze dat jij een religieuze geest hebt in plaats van dat je geestelijk bent.

De overvloed aan valse leraren vandaag in de diverse media is precies wat Jezus en de apostelen ons vertelden dat het uiteindelijk zou gebeuren. Het is een immense overvloed.

Geen enkele ware christen zou beweren een god, een messias of een apostel te zijn, noch zouden ze opscheppen over hun gaven, macht of gebeden.

En als ze macht vertonen, kan het gevaarlijk worden omdat het misschien wel een bovennatuurlijke kracht kan zijn die terzijde van God door hen heen werkt.

De kerk wordt gevuld met hoogmoedige wegen van de mens.

Volg jij deze mannen, weet je waar ze je naartoe brengen? Ze nemen je gevangen!

Paulus schrijft in Kolossenzen 2:8-9:

“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus”.

En in de verzen 18-19:

“Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, **intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken**”.

Ze leren je hun eigen verbeelding aan alsof het openbaring van God is. Ze zijn erg overtuigend; zorg ervoor dat je ze hebt getest door het Woord nauwkeurig te interpreteren.

Zit je gevangen door leraren, verstrikt in hun bedieningsnet? Verwacht je een rendement op wat je aan hen hebt bijgedragen?

Beheers jij je leven zélf of heb je je leven aan God onderworpen om Hem uw Meester te laten zijn?

1 Korinthiërs 6:19-20: “Of weet u niet ... dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht”.

Je bent vrijgemaakt, niet alleen om vrijheid te hebben, maar om Christus als een andere meester te dienen dan je ooit in de wereld hebt gediend.

Denk na over deze punten, omdat ze je van geestelijke groei afhouden; ze kunnen je zelfs schipbreuk doen lijden.

Lees ook:

- o “De Nieuwtestamentische Ambten”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf>



verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm