

Dispuut over de Drie-eenheid

Aanleiding: een email van een lezer

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

V: Zou je een spreker niet uitnodigen omdat hij niet in de drie-eenheid gelooft?

A: Eigenaardige vraag ... iemand die niet in de Drie-eenheid gelooft is toch geen christen! Zie mijn geloofsverklaring, bovenaan in de tabel.

V: zou God iemand afwijzen die niet in de drie-eenheid gelooft? Het beeld van de drie-eenheid is soms lastig om uit te leggen en te begrijpen.

A: Als Jezus slechts een mens zou zijn, kon Zijn offer aan het kruis, overeenkomstig Gods volmaakte gerechtigheid, helemaal niet toereikend zijn om de hele wereld tot redding los te kopen. Hij moest daarom God zijn. Jezus heeft (als God) de wereld geschapen én Hij heeft de wereld gered door Zijn Goddelijk offer.

De Drie-eenheid is de kern van ons geloof en van de verlossing.

Wie daar niet in gelooft en dat ongeloof predikt, is een ketter, net zoals Jehovah's getuigen (en Mormonen, Unitariërs, ...) kettters zijn omdat zij (o.a.) niet in de Drie-eenheid geloven.

Zie het belang van de Drie-eenheid hier: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>.

De Heer Jezus is God, en wie dat niet gelooft die gelooft niet in God zoals Hij werkelijk is, en dus is zo iemands geloof dood.

V: Je zegt: "Hij heeft de wereld gered door Zijn goddelijk offer" en "Hij moest daarom God zijn", maar wat is het probleem als God nu 'gewoon' Jezus uitgekozen had om het offer te zijn, ook al was Jezus mens, of gewoon een 'engel' die bij God vandaag kwam?

A: Een menselijk offer (zondig) bezit niet de waarde (!) om de hele wereld van redding te voorzien. Zo'n offer is geen equivalente prijs voor wat allemaal verloren is gegaan, en evenmin genoegzaam voor de hemelse zegeningen die God zich had voorgenomen aan de gelovigen te geven! Ook een engel kan niet voorzien in een toereikend slachtoffer, zoals het smetteloze Lam er een was.

Het is God ZELF die voor ons stierf, niet louter een schepsel. Hem zij alle eer. Alleen zo'n Offer voldeed aan de absolute gerechtigheid (!) van God – zo een eenmalig (!) goddelijk, smetteloos (= zondeloos en niet tot zondigen in staat) offer voldeed voor Hem, en stelt bovendien in staat om de gelovigen naar de hemel te brengen – dat is veel méér dan wat in Adam verloren is gegaan.

God koos niet zo maar een schepsel – Hij stelde Zichzelf ten offer. Wat een verschil qua liefde én genoegzaamheid!!

V: Ik kan er sowieso mee instemmen. Het gaat mij om de discussie die ik moet voeren met mensen die de door mij genoemde argumenten aandragen. Ik snap alleen nog steeds niet waarom een geschapen wezen niet kan voorzien in een smetteloos offer.

A: Lees vorige mail nog eens door, biddend. God is volmaakte gerechtigheid. En, bovendien, als God er zich 'goedkoop vanaf deed' door een geschapen wezen te kiezen, hoe kunnen wij dan Zijn grote liefde zien? Ooit was ikzelf een anti-trinitariër, maar ik vond mijn God toen nogal koud, ontoegankelijk en louter bestraffend. Toen ik inzag dat Hijzelf ons redde, zag ik pas Zijn liefde ...

V: Marc, in alle bescheidenheid, ik mis nog steeds het waarom een door God gekozen wezen niet kan voorzien in het offer. Waarom zou dat goedkoop zijn? Het is God zelf die toch gekozen heeft?

A: Daarop geef ik geen antwoord meer. ('Dure de comprenure' zegt men hier bij ons).

Nawoord:

Jezus was God, en als God heeft Hij verzoening gebracht:

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem **heel de volheid** wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn” (Kolossenzen 1:19-20).

“Het spreken van ‘volheid’ hier en in de hele brief doet denken aan het taalgebruik in het OT, waar werd gezegd dat God de tempel “vervulde” met Zijn aanwezigheid. Ezechiël roept bijvoorbeeld uit: ‘Ik zag, en zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld’ (Ezechiël 44:4). Jezus draagt niet alleen de heerlijkheid van God, maar alles wat God *is* woont ook in Hem. Hij bezit de wijsheid, de kracht, de Geest en de heerlijkheid van God. Dat al deze Goddelijke volheid in Jezus woont, betekent ook dat Hij volkomen God is ‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk’ (Kolossenzen 2:9)”. HSV-Studiebijbel, noot onder Kolossenzen 1:19, blz. 2068-2069.

De val van de mens en Gods gerechte remedie

Door de Zonde van Adam werd Gods Gerechtigheid uitgedaagd. Adams positie zakte diep, en hij en zijn nakomelingen erfden de dood.

Wilde de zondige positie van Adam en zijn nageslacht hersteld worden, zou een Losprijs moeten betaald worden die groot genoeg is in verhouding met wat verloren is gegaan, overeenkomstig Gods Gerechtigheid. Dan pas zou Gods Gerechtigheid in balans komen, en de mensen vergeven en hersteld worden.

Maar een mens, of gelijk welk ander geschapen wezen, kan Niet voorzien in Gods eis van Gerechtigheid. Zo'n offer was niet waardevol genoeg. God voorzag daarom in een geheel Eigen Offer, overeenkomstig Genesis 3:15: Gods Zoon Jezus Christus. Jezus was God, en **als God** heeft Hij verzoening gebracht: lees Kolossenzen 1:19-20.

Het is daarom belangrijk dat wij in de **Drie-eenheid** geloven, waarin we leren dat de Heer **Jezus God** is. Enkel in die goddelijke positie kon Hij zondaars redden, en Gods liefde tonen! De balans slaat nu door aan de goede kant: Jezus is véél meer waard dan wat in Adam verloren ging. Daardoor worden gelovigen niet gewoon hersteld in een aardse positie, maar krijgen zij een eeuwige hemelse positie!!

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Losprijs-genoegzaam.pdf>



- o Rubriek “Drie Goddelijke Personen”: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>