

Licht op de Dispensaties

Hoofdstuk 5/13 - De dispensatie van Menselijk Bestuur

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>.

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 10-12-2015 (versie zonder invulvragen)

NA DE VLOED

In dit hoofdstuk gaan we de mensen bestuderen die leefden **na** de Zondvloed. Welke nieuwe waarheden en verantwoordelijkheden gaf God aan deze mensen? Slaagden zij in het doen van Gods wil?

De dispensatie van **Menselijk Bestuur** liep van na de Vloed (Genesis 8-9) tot de verstrooiing van de volkeren bij de Toren van Babel (Genesis 11) (alhoewel, zoals we leerden in hoofdstuk 1, het principe van menselijk bestuur voortduurt in de volgende dispensaties).

1. DE TOESTAND VAN DE MENS IN HET BEGIN

Acht mensen werden in leven gelaten nadat God de wereld oordeelde door een wereldwijde water-vloed (Genesis 8:15-16,18 en vergelijk 1 Petrus 3:20).

Wat voor een man was Noach? In Genesis 6:9 leren we dat Noach een **rechtvaardig en oprecht** man was die wandelde met God. In Genesis 7:1 zegt God zelf iets over deze man: “want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht **rechtvaardig** bent”.

Waarom was Noach een rechtvaardig man? Wat was Noachs geheim? Hoe WERD deze man rechtvaardig? Het antwoord lezen we in Hebréeën 11:7: “hij is een erfgenaam geworden van de **rechtvaardigheid** die overeenkomstig het **geloof** is”. Noach verkreeg de rechtvaardigheid door GELOOF. Hij was een man die God GELOOFDE en handelde naar wat God had gezegd. Ook Abraham kreeg zijn gerechtigheid door GELOOF (Genesis 15:5-6).

Hoe staat het met u? Als God naar u kijkt, ziet Hij u dan als rechtvaardig of als onrechtvaardig (Romeinen 3:10)? Er is eigenlijk maar één persoon die waarlijk rechtvaardig is: Jezus Christus (1 Johannes 2:1). Jezus stierf voor onze zonden opdat wij Zijn rechtvaardigheid zouden ontvangen: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden **gerechtigheid** van God **in Hem**” (2 Korinthiërs 5:21). Wanneer een persoon in Jezus Christus gelooft, dan ziet God hem als volmaakt rechtvaardig IN CHRISTUS:

De ongeredde persoon buiten Christus	De geredde persoon die “IN CHRISTUS” is
<p data-bbox="480 1588 687 1615">ONRECHTVAARDIG</p> 	<p data-bbox="927 1588 1102 1615">RECHTVAARDIG</p>  <p data-bbox="935 1890 1086 1917">IN CHRISTUS</p>
<p data-bbox="376 1957 746 2063">“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één!” (Romeinen 3:10).</p>	<p data-bbox="807 1957 1216 2096">“Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven” (Romeinen 3:22).</p>

Na de Vloed waren er slechts acht mensen op de aarde: Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafeth, en hun drie vrouwen. Laten we naar de Bijbel gaan en kijken naar de dingen die God hen vertelde na de Vloed:

1. God vertelde Noach en zijn familie dat er bepaalde dingen waren waar ze altijd op konden rekenen. Wat waren deze dingen (zie Genesis 8:22)? “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden”. Volgt lente altijd op winter? Volgt zomer altijd op lente? Volgt dag altijd op nacht? Zelfs vandaag kunnen we Gods getrouwheid zien in de seizoenen en de dag-nacht cyclus.
2. Wie zou bang zijn van de mens, volgens wat God Noach zei in Genesis 9:2? Alle dieren. De mens werd de toelating gegeven om dieren te eten (Genesis 9:3).
3. Wat beloofde God dat Hij nooit meer opnieuw zou doen (Genesis 9:11,15)? “Dat er geen vloed meer zal zijn om **de aarde** te gronde te richten”, “Het water zal niet meer tot een vloed worden om **alle vlees** te gronde te richten”. Dit betekende niet dat er nooit meer watervloeden zouden komen in bepaalde gebieden in de wereld. God zei dat er nooit meer een **wereldwijde** vloed zou komen die **alle** mensen van de aarde zou wegvagen.

We moeten ons ook herinneren dat Noach en zijn familie slechts één taal spraken (zie Genesis 11:1).

2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS

In Genesis 8:17 lezen we over alle dieren die in veiligheid werden gebracht in de ark. Gods plan voor deze schepselen was dat zij zouden “**vruchtbaar** zijn, en **talrijk** op de aarde”. God verlangde hetzelfde voor de mensheid. God sprak tot Noach en zijn zonen en zei: “Wees **vruchtbaar**, word talrijk en **vervul** (= vult) de aarde!” (Genesis 9:1). God zegt hetzelfde in Genesis 9:7: “wees vruchtbaar en word talrijk; **breid u overvloedig uit op de aarde**, en word talrijk daarop”. God wilde dat de mensheid kinderen kreeg, dat zij zich zouden vermenigvuldigen, zich zouden **verspreiden** en de aarde zouden herbevolken. Vergelijk Genesis 1:28: “**vervul** de aarde”. Later zullen we zien dat in plaats van de aarde te vullen, de mensen bij elkaar bleven klitten op één locatie (Genesis 11).

De verantwoordelijkheid van menselijk bestuur

Menselijk leven is iets waar God grote waarde aan hecht. Dit is de reden waarom het zo’n grote misdaad is voor een mens om door moord het leven te nemen van een ander mens. In Genesis 9:6 gaf God een wonderlijke wet die bedoeld was om het menselijke leven te beschermen: “Vergiet iemand het bloed van de mens, **door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt**”.

Wat leert Genesis 9:6 in feite? Dit vers leert dat DE MOORDENAAR (de persoon die “iemand's bloed vergiet”) GEDOOD MOET WORDEN DOOR DE MENS. God heeft de mens de verantwoordelijkheid gegeven de moordenaar **ter dood** te brengen. Vandaag heet dit de DOODSTRAF. Het menselijke leven is erg heilig: “want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt” (Genesis 9:6). Daarom verdient de persoon die menselijk leven vergiet de grootste bestraffing.

De doodstraf

Er zijn vele manieren om een misdadiger te straffen. Wat is volgens u de grootste straf van allemaal?:

- ~~a. 20 jaar dwangarbeid~~
- ~~b. 100.000 €boete~~
- ~~c. levenslange gevangenisstraf~~
- ~~d. 39 zweepslagen~~
- e. de dood door executie!

Er is niets wat de mens meer vreest dan de dood (zie Hebrëen 2:15 – de dood is de “koning van de angst”). Stel dat u een misdadiger bent die eraan denkt iemand te vermoorden, wat is dan volgens u het verschrikkelijkst?:

- a. ~~Als ik deze persoon dood en opgepakt wordt, ga ik voor 20 jaar in de gevangenis.~~
- b. ~~Als ik deze persoon dood en opgepakt wordt, krijg ik 1 uur zweepslagen.~~
- c. Als ik deze persoon dood en opgepakt wordt, krijg ik de doodstraf met de elektrische stoel, of ophanging, of executie op een andere manier.

Criminelen die weten dat ze zullen sterven als ze gepakt worden, zullen twee keer nadenken vooraleer een misdaad te begaan!

Als God het had gewild, kon Hij Zichzelf verantwoordelijk gesteld hebben om de moordenaar te straffen. God kon gezegd hebben: “Als iemand bloed vergiet (een moord begaat), zal IK hem doden!” God heeft geen probleem met het beschermen van levens en Hij heeft geen probleem met hen te bestraffen die verkeerd doen (zie Genesis 4:15). Maar na de Vloed gaf God DE MENS de verantwoordelijkheid misdadigers te straffen. God gaf MENSELIJK BESTUUR het recht en de verantwoordelijkheid misdadigers te straffen en zelfs de allergrootste bestraffing uit te voeren: DE DOODSTRAF! Dit is een zegen voor de mensheid, want ze doet vier dingen:

1. Ze straft boosdoeners (gerechtigheid).
2. Ze doet het kwaad uit de gemeenschap weg (dood = weg).
3. Ze schrikt af en voorkomt misdaad (omdat criminelen bang zijn iets te doen wat hen het leven zal kosten).
4. Ze beschermt onschuldigen.

De DOODSTRAF was iets dat uitgewerkt werd in de dagen van Mozes (Exodus 21:12, 15, 16, 17). Hierna enkele misdaden die de doodstraf vereisen (zie dezelfde verzen):

- o “Wie iemand zó slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden” (vs. 12)
- o “Wie zijn vader of zijn moeder slaat, moet zeker gedood worden” (vs. 15)
- o “Wie een mens ontvoert, ... moet zeker gedood worden” (vs. 16)
- o “Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden” (vs. 17)

Zelfs **vandaag** is het de verantwoordelijkheid van de overheden van de wereld om de doodstraf op te leggen. We leren dit in Romeinen 13:1-4. In Romeinen 13:3 leren we dat menselijke overheden in het algemeen het goede belonen en het kwade bestraffen. Als een persoon gehoorzaam is aan de wet van de overheid, dan heeft hij niets te vrezen. Maar als iemand een wetsovertreder is, dan komt hij in de problemen! Als een persoon doet wat kwaad is, dan moet hij **gestraft** worden (Romeinen 13:4). Romeinen 13:4 leert ons dat de overheid de DIENARES van God is. God bestraft geen criminelen vandaag in directe zin. Hij zal dat zeker doen in de toekomst. Maar vandaag heeft hij Zijn “dienaars” die Zijn werk voor Hem doen. God heeft politieagenten, rechters en overheidsbesturen die de criminelen straffen. Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid. En soms is het zelfs nodig voor de overheid om “het zwaard” te gebruiken (Romeinen 13:4 – Het zwaard werd vroeger gebruikt als een instrument van de doodstraf). Vandaag zijn er andere instrumenten voor het executeren van misdadigers, zoals de elektrische stoel of een dodelijke injectie, enz. In verschillende historische periodes werden andere methodes gebruikt, zoals ophanging, de guillotine, of zelfs de dood door kruisiging.

Geloofde de apostel Paulus dat mensen ter dood moesten gebracht worden als zij iets hadden gedaan dat die straf waardig was (Handelingen 25:11)? Zeker! Realiseerde een van de misdadigers die naast Christus stierf zich, dat hij precies kreeg wat hij verdiende (Lukas 23:40-41)? Zo ook realiseerden de inheemsen op Malta dat moordenaars het verdienen te sterven (Handelingen 28:4 en zie het vorige hoofdstuk 4 van deze studie).

In feite leert de Bijbel dat alle mensen misdadigers zijn en dat alle mensen wetsovertreders zijn! Wij verdienen allen de doodstraf (Romeinen 6:23). Zie de lijst van zonden die gevonden wordt in Romeinen 1:29-31. Bent u schuldig aan een van deze misdaden? Zij die deze dingen doen zijn volgens Romeinen 1:32: “de **dood** waardig”.

Het goede nieuws van het Evangelie is dat Jezus Christus in de wereld kwam om te sterven voor schuldige wetsovertreders (1 Timotheüs 1:15). Jezus werd geëxecuteerd door de Romeinen alhoewel Hij onschuldig en volmaakt zondeloos was. Maar Jezus betaalde de doodstraf en stierf de dood

die **wij** verdienen (Romeinen 6:23; Romeinen 5:8; en 1 Petrus 3:18). De straf moest betaald worden, en **CHRISTUS BETAALDE ZE!** Geloof u dat Hij dit voor u deed? God moest u doodslaan maar Hij doodde Zijn Zoon in uw plaats. “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor **onze** zonden” (1 Korinthiërs 15:3). Hij stierf opdat wij mochten leven!

3. HET FALEN VAN DE MENS

Er waren acht mensen die de grote vloed overleefden in de dagen van Noach. Deze mensen droegen iets bij zich in de ark (naast de dieren). Het was als een ernstige ziekte (Jeremia 17:9 – een soort hartziekte!), namelijk **ZONDE!** Zij bezaten een zondige natuur die overgeërfd was van Adam. Hoe toont Genesis 9:20-21 het probleem van zonde, zelfs in het hart van de rechtvaardige Noach? “Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken ...”.

Noachs familie begon zich voort te planten. Noachs zonen hadden kinderen. Deze kinderen hadden zondige harten, net zoals hun ouders. Noach had vele kleinkinderen, en vele achterkleinkinderen. Als de jaren voorbijgingen was het aantal van 8 oorspronkelijke overlevenden vermenigvuldigd tot duizenden mensen. Deze mensen bleven bij elkaar en reisden van Ararat (Genesis 8:4), waar de ark kwam te rusten, naar het land van Sinear (= Sumerië of Soemer, Genesis 11:2) dat gelegen was in een grote vlakte tussen twee grote stromen (Tigris en Eufraat), een van de vruchtbaarste gebieden in de wereld, en ze maakten die plaats tot hun thuis:



Noach reisde met zijn familie van Ararat naar Sinear (of Soemer/Sumerië; blauwe pijl), waar later Babylon en zijn toren werden gebouwd tussen de twee stromen Tigris en Eufraat (geel omcirkeld).

Hoeveel verschillende talen werden door deze mensen gesproken (Genesis 11:1)? Slechts één. Eén taal neigt ertoe mensen te verenigen; veel talen neigen ertoe mensen te verdelen. Deze mensen die leefden in de vlakte van Sinear (vandaag heet dit Sumerië of Soemer – zie de kaart) beslisten een groots bouwproject te beginnen (Genesis 11:3). In dit gebied van de wereld waren geen grote stenen, zodat zij hun stad niet konden bouwen met natuurlijke stenen. De grote piramides van Egypte en de grote tempels van Griekenland werden uit natuursteen gemaakt, maar de Toren van Babel niet. Alhoewel zij geen stenen hadden, gebruikten deze mensen in Sinear grote hoeveelheden klei

waaruit zijn bakstenen konden maken, en ook asfalt (bitumen) dat gebruikt kon worden als mortel. Gewone bakstenen werden gedroogd in de zon, maar ditmaal werden ze goed **gebakken** opdat ze harder zouden zijn, zoals natuursteen (Genesis 11:3).



Zo moest de Toren van Babel er ongeveer uitzien

Er is niets verkeerd aan het bouwen van een bouwwerk. Koning Salomo bouwde een prachtige tempel voor zijn prachtige God (1 Koningen 6). Maar deze mensen bouwden hun toren niet voor God of tot Gods eer. Zij bouwden een stad en een toren VOOR MENSEN, tegen Gods wil. Zij wilden ONAFHANKELIJK van God zijn. Zij wilden niet onder Gods goede bestuur zijn. In Genesis 11:4 leren we dat zij een stad wilden met een hoge toren, voor zichzelf, en zij wilden een NAAM voor ZICHZELF. Wat was het ene ding dat zij **niet** wilden (Genesis 11:4)? Zich over de aarde **verspreiden!**

Zij wilden niet datgene doen wat God hen had gezegd te doen (Genesis 9:1, 7). Zij wilden zich VERENIGEN, hun grote stad bouwen, en niet verspreid worden over de aarde om deze te “vullen”.

4. GODS OORDEEL

De Heer wist alles van die mensen en hun stad, hun toren en hun boze plannen. De Heer zei: “Zie, zij vormen **één** volk en hebben allen **één** taal” (Genesis 11:6). De Heer wist dat wanneer zondige mensen zich verenigen, er geen eind komt aan de boosheden die zij kunnen doen. Het bouwproject was nog maar een begin. Tenzij God hen tegenhield zouden ze dieper en dieper vallen in zonde en goddeloosheid (Genesis 11:6).

Om het volk van Babel te beletten hun zin te doen, deed God een machtig wonder. Hij verwarde hun taal zodat zij elkaar niet konden **begrijpen** (Genesis 11:7). Plots was er niet langer één taal maar waren er vele talen (vandaag zijn er zo’n 3000 talen op aarde). Als gevolg daarvan werd het bouwproject abrupt gestaakt, en de naam van de stad werd **Babel** genoemd, wat VERWARRING betekent (Genesis 11:8-9 – vandaar komt ons woord “babbelen” en het Engelse “babble”). Het is bijzonder moeilijk samen te werken als je niet met elkaar kunt communiceren. Dus moesten mensen hun aparte wegen gaan, volgens hun taal, en zo werden zij gedwongen zich te verspreiden en de aarde te vullen. Dit is het begin van de NATIES (zie Genesis 10, in het bijzonder de verzen 5, 20, 31, 32). (Onthoud dat Genesis 10 chronologisch eigenlijk volgt op Genesis 11).

Wanneer alle naties zich verenigen is er een groot gevaar, omdat alle macht dan in handen kan vallen van één boze leider of dictator. De Bijbel voorzegt dat tegen het einde der tijden de macht in handen zal vallen van één man over één wereldmacht, en zij die niet meedraaien in dit goddeloze systeem lopen dan het gevaar gedood te worden (zie Openbaring 13).

Kan u denken aan dingen in onze wereld die ons herinneren aan Gods oordeel van Babel, wat resulteerde in talen en naties?

Sommige vakken op school herinneren ons aan Babel:

Nederlands
Engels
aardrijkskunde
regering
Frans
politiek
geschiedenis

Ook volgende dingen herinneren ons aan Gods oordeel in Babel (denk na):

zendelingen (Mattheüs 28:19)
de Statenvertaling van de Bijbel

de dag van Pinksteren (Handelingen 2:1-11)
de Verenigde Naties
een wereldatlas
woordenboeken
postzegelverzamelingen
munten van over de hele wereld
mensenrassen
oorlogen
verschillende gebruiken in verschillende landen

Kan u denken aan iets dat vandaag in onze wereld plaatsvindt, dat ons dichter brengt bij een eenge-maakt wereldbestuur, met een werelddictator, zoals voorzegt in het boek Openbaring? Wat zorgt op het vlak van **communicatie** ervoor dat onze wereld “kleiner” en meer verenigd wordt? Hoe hebben de computer en het internet geholpen om dit te doen?

Er is echter niets fout met een wereldbestuur indien de **juiste** Man aan het hoofd ervan staat (Jesaja 2:1-5; 9:6-7; 33:22; Jeremia 23:5-6). Is Hij de Koning en Bestuurder van uw leven? Hebt u zich onder Gods goede bestuur geplaatst, of tracht u uw leven ONAFHANKELIJK van God te leven?

Mijn verantwoordelijkheid vandaag

Vandaag leven we niet enkel onder Gods bestuur maar ook onder menselijk bestuur. U bent onder het bestuur van Nederland of België (tenzij u in het buitenland woont). Hoe wilt God dat we daar- onder leven?

1) Bid voor uw leiders

De Bijbel zegt christenen zorgvuldig te bidden “voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn” (1 Timotheüs 2:1-2). Bid u voor de leiders van uw land? Bid u dat zij hun taak goed zouden vervullen? Bid u dat zij het goede zouden nastreven en het kwade zouden tegenstaan?

2) Wees de beste burger als maar kan

Als christen bent u een HEMELBURGER (Filippenzen 3:20), maar u bent ook een BURGER VAN UW LAND. God wil dat u een goede gehoorzame burger bent die zich onderwerpt aan de bestuur- ders die boven u staan (Romeinen 13:1). Goede burgers moeten gewoonlijk niet vrezen gestraft te worden door gezagsdragers (zie Romeinen 13:3).

Is het echter soms juist de overheid of menselijke wetten ongehoorzaam te zijn? Het antwoord wordt gevonden in Handelingen 5:29. Petrus zei tot de Joodse leiders van zijn tijd: “Men moet **God** meer gehoorzaam zijn dan de **mensen**”. Dit betekent dat we **eerst** God moeten gehoorzamen. Een christen mag nooit God ongehoorzaam zijn. Als gezagsdragers ons zeggen God ongehoorzaam te zijn, dan mogen wij dat nooit doen. Indien menselijke wetten ons zeggen Gods wetten (de voor ons toepasselijke wil van God in de Bijbel) te overtreden, dan mogen we dat nooit doen. Gehoorzaam- heid aan God komt eerst.

Hierna enkele voorbeelden van het recht op ongehoorzaamheid:

1. In Daniël 6:7-9 werd een wet opgesteld die zei dat men niet tot God mocht bidden. Gehoor- zaamde Daniël deze wet (Daniël 6:10)? Daniëls overheid zei BID NIET maar Daniëls God zei BID! Daniël verkoos God te gehoorzamen boven mensen! Hij deed het goede.
2. In Handelingen 4:18 leren we dat de Joodse leiders de apostelen geboden niet te spreken in de naam van Jezus. Zij mochten het Evangelie niet langer verkondigen. Maar God wilde dat zij spraken (Markus 16:15). Petrus besloot God te zullen gehoorzamen (Handelingen 5:28-29).

Meestal moeten christenen de overheid gehoorzamen, maar als de keus zich opdringt tussen men- sen gehoorzamen of God gehoorzamen, dan zal de christen ervoor kiezen God te gehoorzamen.

3) Overtreed de wet niet of u zal lijden

Als een persoon de wet van het land overtreedt en doet wat kwaad is, dan moet deze persoon **ge- straft** worden (Romeinen 13:4). God heeft menselijk bestuur ingesteld en daarbij moeten zij die

kwaaddoen gestraft worden. Als u beslist de wetten van het land te overtreden, en een misdadiger te zijn, zal u uzelf in grote problemen brengen. U zal dan oogsten wat u gezaaid hebt! Lees 1 Petrus 4:15: “Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit”. Als u lijdt wegens deze dingen dan krijgt u precies wat u verdient!

Soms draagt het bestuur van een land niet haar verantwoordelijkheid zoals het hoort. Sommige naties brengen zelden criminelen ter dood alhoewel zij misdaden begingen die de dood waard zijn. Dikwijls worden criminelen niet gestraft naar behoren. Soms gaan moordenaars en andere criminelen zelfs vrijuit! Soms ook worden misdadigers niet gevat doordat ze door de mazen vallen van de wetgeving. Mensen kunnen ook falen in het doen van hun taak die God hen gegeven heeft. Maar we kunnen er zeker van zijn dat God nooit faalt. Misdadigers kunnen denken hun straf te ontlopen, maar op een dag zullen zij staan voor de RECHTER! Criminelen kunnen in dit leven hun gerechtigde straf ontlopen, maar zij kunnen dat niet in het leven hierna: “Denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?” (Romeinen 2:3). Mensen kunnen falen maar God faalt nooit.

4) Gehoorzaam Jezus Christus ongeacht wat dit kost

Soms lijden mensen, niet omdat zij iets fouts deden, maar gewoon omdat zij voor God leven (zie 1 Petrus 4:14,16; 1 Petrus 3:17). Zelfs de apostel Paulus werd gedood door het Romeinse bestuur. Beging hij een misdaad? Had hij iemand vermoord? Stal hij? Nee, Paulus' enige misdaad was dat hij het Evangelie verkondigde en precies deed wat Christus hem vertelde te doen. Kunt u denken aan andere mensen in de Bijbel die leden en gestraft werden omdat zij God gehoorzaamden en deden wat juist was? God zal Zijn kinderen bijstaan wanneer het nodig is voor hen om te lijden ter wille van de rechtvaardigheid. We moeten er wel zeker van zijn dat we lijden voor GOEDDOEN en niet voor KWAADDOEN (1 Petrus 3:17).

Licht op de dispensaties: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)