

Licht op de Dispensaties

Hoofdstuk 2/13 - Inleiding op het Dispensationalisme (vervolg)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>.

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 9-12-2015 (versie zonder invulvragen)

In het vorige hoofdstuk behandelden wij de vraag: “Wat is een DISPENSATIE?”. In dit hoofdstuk willen we een andere belangrijke vraag behandelen: “Wat is een DISPENSATIONALIST?”

Een dispensationalist is een persoon die **Gods dispensaties** (of: bedelingen) begrijpt en die het RENTMEESTERSCHAP wil opnemen dat hem door God gegeven werd. God heeft hem bepaalde voorrechten en verantwoordelijkheden toevertrouwd in het licht van de dag waarin hij leeft, en hij wil alles getrouw uitwerken wat God hem in handen heeft gegeven.

Niet iedereen die de Bijbel leest en bestudeert is een dispensationalist. Niet iedereen heeft een helder begrip van de dingen die besproken werden in hoofdstuk 1 van deze reeks. Om beter te begrijpen wat een dispensationalist is, zullen we zo iemand **beschrijven**. Een dispensationalist kan op minstens 4 manieren omschreven worden:

1. Een dispensationalist erkent bepaalde duidelijke verschillen die gevonden worden in de Bijbel

Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk realiseert een dispensationalist zich dat God verschillend handelde met verschillende mensen in verschillende tijdperken doorheen de loop van de geschiedenis. Hij realiseert zich ook dat God gradueel en progressief meer en meer openbaart van Zijn waarheden aan mensen.

De dispensationalist erkent deze belangrijke verschillen:

1. De verschillen die plaatsvonden na de zondeval van de mens.
2. De verschillen die plaatsvonden na de grote zondvloed.
3. De verschillen die plaatsvonden na het oordeel over de toren van Babel.
4. De verschillen die plaatsvonden nadat God Abraham riep.
5. De verschillen die plaatsvonden na het geven van de Wet.
6. De verschillen die plaatsvonden na de dood en opstanding van Christus.
7. De verschillen die zullen plaatsvinden na de opname van de Kerk (wanneer Christus de Kerk van de aarde zal verwijderen - zie 1 Thessalonicenzen 4:13-18 and Johannes 14:3).
8. De verschillen die zullen plaatsvinden nadat Satan uit de hemel is geworpen (Openbaring 12:7-12).
9. De verschillen die zullen plaatsvinden aan het eind van het 1000-jarig Koninkrijk (Openbaring hoofdstukken 20-22).

We zullen deze verschillen later zorgvuldig behandelen wanneer we elke dispensatie afzonderlijk bestuderen.

2. Een dispensationalist interpreteert en begrijpt de Bijbel letterlijk

Het woord “letterlijk” betekent “woord voor woord, zonder overdrijving, zonder verbeelding”. Wanneer een persoon de Bijbel letterlijk interpreteert dan begrijpt hij de woorden die hij leest in hun gewone of primaire betekenis, in hun gebruikelijke en normale betekenis. Hij tracht geen geheime of denkbeeldige betekenissen te zoeken voor de woorden in de Bijbel.

Een dispensationalist is een persoon die de Bijbel ernstig neemt! Hij gelooft wat de Bijbel zegt. Hij neemt gewoon God op Zijn woord en gelooft dat God meent wat Hij zegt en zegt wat Hij meent! Hij laat Gods Woord niet wat anders zeggen – hij laat Gods Woord precies zeggen wat het zegt.

Laten we een voorbeeld bekijken: Volgens de Bijbel schiep God het universum, de wereld en alles in de wereld in zes dagen (Exodus 20:11 en vergelijk Genesis hoofdstuk 1). De persoon die dit letterlijk interpreteert zegt dit: “Zes dagen betekent zes dagen! God zei dat Hij alles schiep in zes dagen en God meent wat Hij zegt! God zei het, ik geloof het, en zo is het!”

Weet u dat er veel gelovigen zijn vandaag die niet geloven dat God alles schiep in zes dagen? Velen zeggen dat de “dagen” in Genesis 1 niet letterlijk “dagen” betekent maar iets anders. Zij zeggen dat de scheppingsdagen geen echte dagen waren maar dat elke “dag” in werkelijkheid een tijdperk was: de scheppingsperiode was een lange tijdsperiode met “dag-perioden” van duizenden of zelfs miljoenen jaren. Zij zeggen dat de schepping plaatsvond in zes erg lange tijdperken! Dit is een voorbeeld van hoe mensen omgaan met wat God heeft gezegd en ze laten het iets anders betekenen (“een dag is niet een dag maar betekent een erg lange tijd”). De persoon die de Bijbel letterlijk neemt gelooft dat wanneer God zei “zes dagen” (Exodus 20:9,11), Hij ook “zes dagen” bedoelde en niet iets anders.

Noot: Het is mogelijk dat het woord “dag” kan gebruikt worden om te verwijzen naar een tijdsperiode die langer is dan 24 uren. Bijvoorbeeld, in Jeremia 30:7 lezen we over een DAG (KJV; SV: “tijd”) die verwijst naar de “benauwdheid van Jakob”. Deze dag zal 3½ jaren duren (Openbaring 12:6, 14). Ook kunnen we zeggen dat we nu in de **dag** van “genade” leven, de **dag** van Gods lankmoedigheid of “geduld” (2 Petrus 3:8-9). Dit gaat uiteraard over meer dan 24 uren. Beschouw dit: Leefden Abraham en Mozes en Paulus in dezelfde dag? In dit laatste voorbeeld betekent het woord dag “tijd”. Wanneer het woord “dag” niet een 24-uurse periode betekent, zal de context dit gewoonlijk duidelijk maken. Maar wanneer het woord “dag” in het meervoud wordt gebruikt (“dagen”) en als er een getal wordt gesteld zoals in Exodus 20:11 (zes dagen) of in Genesis 1:13 (“de **derde** dag”), dan kunnen we zeker zijn dat het spreekt van een 24-uurse dag. Zie onze studie: The Six Days of Creation – <http://www.middletonbiblechurch.org/sciences/scienc4.htm>.

Een ander voorbeeld over het letterlijk nemen van de Bijbel wordt gevonden in Openbaring hoofdstuk 20. Lees de eerste zeven verzen van dit hoofdstuk. Hoeveel keren leest u deze woorden: “duizend jaren”? Zes. Deze verzen leren ons dat Jezus Christus op aarde zal regeren voor duizend jaren! Wat bedoelt God wanneer Hij zegt “duizend jaren”? De dispensationalist neemt de Bijbel letterlijk en zegt: “Duizend jaren betekent duizend jaren! Als God zegt duizend jaren dan moet dat duizend jaren betekenen!” Maar hier opnieuw zijn er veel mensen die beweren in de Bijbel te geloven maar die niet geloven dat Jezus Christus duizend jaren zal regeren op aarde. Zij trachten die duizend jaren een andere betekenis te geven.

Hier een voorbeeld van een niet-letterlijke benadering van de “duizend jaren” in Openbaring 20. De duizend jaren vertegenwoordigen ...

“...een grote, niet-gedefinieerde tijdsperiode ... Ze duurt al meer dan 2.000 jaar, en zal waarschijnlijk nog veel langer doorgaan. De duizend jaren moeten begrepen worden als een symbolisch getal dat wijst op een lange tijdsperiode ... Het kan een miljoen jaren vergen” **David Chilton, *The Days of Vengeance--An Exposition of the Book of Revelation* (Ft. Worth: Dominion Press, 1987), 507.**

Deze schrijver zegt dat de duizend jaren “een grote, niet-gedefinieerde tijdsperiode” is, terwijl de Bijbel dit definieert als een periode van duizend jaren. Deze schrijver zegt dat het een symbolisch getal is. Maar deze benadering is gevaarlijk want als een persoon de letterlijke betekenis loslaat (“duizend jaren”) dan kan hij er qua betekenis alle richtingen mee uit.

De Bijbel is niet een of ander mysterieus boek met geheime betekenissen. De Bijbel is een eenvoudig boek, en de enige reden waarom mensen dit boek niet begrijpen is ongeloof en het falen God op Zijn Woord te nemen. De Bijbel is niet een boek wiens boodschap moet gedecodeerd worden door briljante mannen die de geheime code hebben bestudeerd. Nee, de Bijbel is zo eenvoudig dat zelfs kinderen zijn boodschap kunnen begrijpen en de Verlosser kunnen aannemen door geloof. Zoek niet naar verborgen betekenissen in de Bijbel. Kom gewoon tot God met een nederig en open hart dat

wil geloven en gehoorzamen wat God ook zegt in heldere taal die niet zo moeilijk is om te begrijpen. Zie: Spiritual Requirements for Understanding God's Word, <http://www.middletonbiblechurch.org/bstudy/understa.htm>.

Een eenvoudige regel

Als we de Bijbel bestuderen moeten we een woord altijd in zijn letterlijke, normale, natuurlijke betekenis begrijpen **tenzij** deze betekenis geen steek houdt. Hier is onze regel:

ALS DE NORMALE BETEKENIS STEEK HOUDT, ZOEK DAN GEEN ANDERE BETEKENIS TENZIJ HET RESULTEERT IN ONZIN.

Soms, als we de Bijbel lezen, houdt de normale betekenis geen steek. Bijvoorbeeld, in Johannes 10:9 zei Jezus: "Ik ben de Deur". Nu weten we dat Jezus niet een letterlijke deur was waardoorheen de schapen binnenkomen (zie Johannes 10:1, 2, 7). Dit houdt geen steek. Jezus bedoelde dat Hij **als** een deur was. De deur is iets waardoorheen dieren of mensen passeren. Om gered te worden moet een persoon via Christus gaan. Hij is de enige Redder! Het is enkel door Hem dat we kunnen binnenkomen en Gods verlossing vinden.

Een ander voorbeeld vinden we in Johannes 15:5. Jezus was geen letterlijke wijnstok en Zijn discipelen geen letterlijke takken. Maar opnieuw begrijpen we wat Jezus bedoelde. De wijnstok en de takken geven ons een mooi beeld van de Redder en Zijn gelovigen. Net zoals een tak geen vrucht kan voortbrengen tenzij hij verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen gelovigen geen vrucht dragen tenzij zij verbonden blijven met Jezus Christus (in nauwe relatie met Hem blijven).

Hier nog een voorbeeld. Op de nacht vóór Hij naar het kruis ging, nam Jezus een brood en zei tot Zijn discipelen: "Neem, eet, dit is Mijn lichaam" (Mattheüs 26:26). Hij nam ook de beker en zei: "Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed" (Mattheüs 26:27-28). Was dit brood letterlijk Zijn lichaam? Bevatte die beker letterlijk Zijn bloed? Aten de discipelen letterlijk Jezus' lichaam en dronken zij letterlijk Jezus' bloed? Natuurlijk niet! Dit houdt geen steek en dit is niet wat Jezus bedoelde. Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij sprak over het brood en de beker: "Dit brood **vertegenwoordigt** Mijn lichaam en deze beker **is een afbeelding** van mijn bloed. Als u dit brood eet en deze beker drinkt zal u me Mij herinneren en wat ik ga doen aan het kruis". Dit is het wat wij ons herinneren en herdenken telkens als wij het Avondmaal vieren (1 Korinthiërs 11:24-25).

Laat de Bijbel zeggen wat hij zegt!

We moeten de Bijbel altijd laten zeggen wat hij zegt. We moeten de Bijbel niet **forceren** om te zeggen wat wij zouden willen dat hij zegt. Beschouw 1 Samuël 17:40. Hoeveel stenen haalde David uit de beek? Vijf. Iemand kon dit vers iets laten zeggen wat het nooit bedoelde: "Deze vijf stenen betekenen vijf verschillende dingen. De eerste steen staat voor moed, de tweede steen staat voor geloof, de derde steen staat voor kracht, de vierde steen staat voor overwinning en de vijfde steen staat voor succes!" Zegt de Bijbel dit over deze stenen? Natuurlijk niet. Deze stenen waren gewoon stenen. Een één van die stenen kwam terecht op het voorhoofd van Goliath! Het is waar dat David van Godswege moed, geloof, kracht, overwinning en succes kreeg, maar dit lezen we in het 17^{de} hoofdstuk van 1 Samuël niet in de vijf stenen die David uit de beek haalde. We moeten voorzichtig zijn opdat we geen rare betekenissen geven aan eenvoudige woorden!

Een dispensationalist neemt de Bijbel ernstig en laat de Bijbel gewoon zeggen wat hij zegt!

3. Een dispensationalist maakt een verschil tussen Israël en de Kerk

Zij die de Bijbel lezen moeten zorgvuldig onderscheid maken tussen Israël en de Kerk. Er zijn veel gelovigen die geloven dat geredde Israëlieten (Joden), die leefden in het Oude Testament, deel uitmaakten van de Kerk. Dit is beslist onjuist. De Kerk begon niet eerder dan toen de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren (Handelingen hoofdstuk 2). Vóór die tijd was er geen Kerk.

Een **Israëliet** is een persoon die afstamt van Abraham, Izaäk en Jakob (zie Romeinen 9:4-5; en hou in gedachten dat Jakobs andere naam "Israël" was). Mozes, Jozua, David, Salomo en Jesaja waren allemaal Israëlieten. Hedendaagse Israëlieten worden vaak "Joden" genoemd.

Heidenen zijn in de Bijbel dezen die geen Israëlieten zijn. Een heiden is een persoon die niet voortkwam uit Abraham, Izaäk en Jakob (zie Efeziërs 2:11-12).

De **Kerk** is iets nieuws dat God uitwerkt. Mozes, Jozua, David, Salomo en Jesaja waren geredde mensen en waren Israëlieten maar zij maakten geen deel uit van de Kerk. In Efeziërs 1:22-23 en Kolossenzen 1:18 leren we dat de KERK (of: Gemeente) het **lichaam van Christus** is. Als vandaag een persoon is gered wordt hij geplaatst in het lichaam van Christus en hij wordt een deel van de Kerk (1 Korinthiërs 12:13). Petrus, Johannes, Paulus en Timotheüs waren allemaal leden van het lichaam van Christus. Zij maakten allen deel uit van de Kerk. Zij die vandaag in Christus geloven worden ook de Kerk deelachtig.

Volgend schema kan verduidelijken:



Zoals we in dit schema zien zijn zij die leefden vóór het kruis geen leden van de Kerk. De Kerk begint pas na de dood en opstanding van Christus. (Zie Mattheüs 16:18 - Jezus zei: “Ik **ZAL** Mijn Gemeente bouwen” - het was iets wat Jezus in de toekomst zou doen).

Voor verdere hulp zie: “Wat is de Kerk en wat is haar Toekomst?”

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf> (NL).

Er zijn veel mensen die de Bijbel niet begrijpen en als God dan over ISRAËL spreekt (Joden) dan denken zij dat Hij over de KERK spreekt. Een dispensationalist is iemand die het verschil maakt tussen Israël en de Kerk. Hij gelooft ook dat God wonderlijke beloften heeft gegeven voor de toekomst van Israël en dat God deze beloften zal nakomen (vergelijk Romeinen hoofdstuk 11). Zie: “Vergelijking en contrast tussen Israël en de Kerk”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-Kerk2.pdf> (NL).

4. Een dispensationalist ziet de heerlijkheid van God als het eenheids-thema van de Bijbel

God doet een bijzonder werk in elke dispensatie. Er is één ding waar God meer zorg voor draagt dan iets anders: **ZIJN HEERLIJKHEID!** De heerlijkheid van God is de uitwendige expressie van **WIE GOD IS**. De heerlijkheid van God is het bekendmaken van Gods **RIJKDOM** en **WAARDE** en **GEWICHT** en **HEILIGHEID**. God is een grote God en doorheen de geschiedenis maakt Hij Zich bekend aan mensen en engelen.

We hebben vele **verschillen** bestudeerd die gevonden worden in de Bijbel. Maar, we moeten ook realiseren dat er **iets is wat God altijd heeft gedaan**, alhoewel Hij dat op verschillende manieren heeft gedaan en op verschillende tijden en met verschillende mensen. Beschouw de volgende verzen en zie wat die vertellen over wat God heeft gedaan in de wereld:

1. Jozua 4:24 (de dagen van Jozua). Wat wil God dat mensen weten? “Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de **HEERE** sterk is”.
2. 1 Samuël 17:46 (de dagen van David en Goliath). Wat wil God dat de hele aarde weet? “En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft”.
3. 1 Koningen 8:43 (de dagen van Salomo). Wat wil God dat alle mensen weten? “opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël”.

4. 1 Koningen 18:36 (de dagen van Elia). Wat wil God dat mensen weten? “Laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël”.
5. 2 Koningen 19:19 (de dagen van Hizkia). Wat wil God dat alle koninkrijken op aarde weten? “Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U, HEERE, alleen God bent”.
6. Ezechiël 36:23 (de dagen van Ezechiël). Wat wil God dat niet-geredden (heidenen) weten? “Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben”.
7. Psalm 46:11. Wat wil God dat elke persoon die ooit leefde weet? “Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde”.

Doorheen de geschiedenis heeft God Zich bekend gemaakt aan mensen. Of mensen gered zijn of niet, God zal verheerlijkt worden en **allen** zullen weten dat HIJ GOD IS! Op een dag zal **elke** knie zich buigen en elke **tong** zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (zie Filippenzen 2:10-11).

Er zijn veel mensen die geloven dat Gods **belangrijkste** doel het REDDEN VAN MENSEN is. De Bijbel leert duidelijk dat God verlangt mensen te redden (1 Timotheüs 2:4; Johannes 3:16; enz.) en dat God Zijn Zoon zond om de Redder te zijn van de wereld (1 Johannes 4:14 en vergelijk Johannes 3:17). Maar de redding van mensen is niet Gods **belangrijkste** doel.

Beschouw het voorbeeld van Noach. Hoeveel mensen werden gered in de dagen van Noach (1 Petrus 3:20)? In de Ark waren slechts acht mensen! Alle andere mensen op aarde verdronken (2 Petrus 3:6)! Als het redden van verloren mensen het ene ding zou zijn waarover God het meest bezorgd is, dan zouden we moeten concluderen dat in de dagen van Noach God wel moet gefaald hebben, want zo weinigen werden gered en zoveel gingen verloren. Zelfs voor vandaag zegt de Bijbel dat slechts weinigen zullen gered worden (Mattheüs 7:14).

Wij weten dat God NOOIT FAALT! Zelfs in de dagen van Noach maakte God Zich bekend aan de mensen. God maakte aan alle mensen bekend dat Hij een HEILIGE GOD is die ZONDE HAAT en daarom ZONDE MOET OORDELEN. Hij toonde echter ook dat Hij een GENADIGE God was voor hen die in Hem geloven en ZIJN Woord gehoorzamen (Genesis 6:8-9; Hebreeën 11:7). God slaagde erin Zichzelf bekend te maken, zelfs aan een wereld die Hem afwees.

Ongeacht over welke periode we in de Bijbel lezen, we kunnen er zeker van zijn dat God Zich aan mensen openbaart, bekend maakt en demonstreert WIE HIJ IS! Een dispensationalist is iemand die inziet dat het Gods belangrijkste doel is Zich te verheerlijken in elke periode van de menselijke geschiedenis.

Zij die geen dispensationalisten zijn

Zoals we al eerder gezegd hebben is niet iedereen een dispensationalist. Er zijn er veel die geloven in wat zij de “Verbondstheologie” noemen. In plaats van te geloven in de verschillende dispensaties geloven zij in wat zij noemen TWEE BELANGRIJKE VERBONDEN. Laten we dat eens nagaan:

Verbondstheologie

Zij die geloven in de verbondstheologie (inbegrepen velen die geloven in de GEREFORMEERDE THEOLOGIE – zie de 18-delige studie, “De gevaren van Gereformeerde Theologie”, NL-vertaald: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>) zeggen dat er twee belangrijke verbonden zijn en dat al Gods handelen met mensen kan verklaard worden in het licht van deze twee verbonden:

1. Het verbond van werken

Een verbond is een bijzondere overeenkomst tussen God en mensen. Zij die geloven in de verbondstheologie zeggen dat God een bijzonder verbond maakte met Adam, genaamd HET VERBOND VAN WERKEN. Hierover worden vier dingen gezegd:

1. Het was een overeenkomst die God met Adam maakte.
2. Ze bevatte de belofte van eeuwig leven.

3. De voorwaarde waaraan Adam moest voldoen was **VOLMAAKTE GEHOORZAAMHEID**. Hij moest precies doen wat God zei.
4. De straf op ongehoorzaamheid was de **DOOD** (zie Genesis 2:15-17).

Uiteraard was Adam aan Gods bevel ongehoorzaam en dus voldeed Adam niet aan de vereisten van het “verbond van werken”.

2. Het verbond van genade

Wegens Adams zonde en falen, werd er een tweede verbond ingevoerd: **HET VERBOND VAN GENADE**. Dit verbond wordt gedefinieerd als een genadige overeenkomst tussen een beledigde God en de zondige mens, waarin God aan de mens redding belooft indien hij zal geloven in de beloofde Verlosser (vergelijk Genesis 3:15). Het Verbond van Genade is de enige hoop die zondige mensen hebben om het eeuwige leven binnen te kunnen gaan. De enige manier waarop zondige mensen kunnen gered worden is door de genade van God door geloof in Gods Redder, de Heer Jezus Christus.

Enkele problemen

Veel van wat deze mensen zeggen is waar. Het is waar dat Adam faalde God te gehoorzamen en het is ook waar dat God een genadig plan bedacht heeft waardoor Hij verloren zondaars kan redden. Maar zij die geloven in de verbondstheologie trachten enkel deze twee verbonden aan te wenden (in het bijzonder het Verbond van Genade) om alle relaties te verklaren tussen God en de mensen, van het begin tot het einde der tijden.

Als deze verbonden zo belangrijk zijn zou je denken dat de Bijbel ze vele malen zou vernoemen. Maar het feit is dat de Bijbel **nooit** iets zegt over een “verbond van werken” of een “verbond van genade”. Hierna **enkele** verbonden die we wel in de Bijbel kunnen vinden:

1. Het verbond dat God maakte met Noach (Genesis 9:8-17).
2. Het verbond dat God maakte met Abraham (Genesis 17:1-4).
3. Het verbond dat God maakte met Mozes en de kinderen van Israël (Exodus 19:5-8).
4. Het verbond dat God maakte met David (2 Samuël 7).
5. Het verbond dat God met Israël zal maken, genoemd “het nieuwe verbond” (Jer. 31:31-34).

Er worden veel verschillende verbonden genoemd in de Bijbel, maar de Bijbel spreekt nooit over een “verbond van werken” of een “verbond van genade”.

Zij die geloven in de “verbondstheologie” trachten alles in de Bijbel te begrijpen in het licht van het “verbond van genade”. Zij geloven dat Gods belangrijkste doel de verlossing en redding van verloren mensen is, in elk tijdperk. De dispensationalist minimaliseert niet het belang van Gods redtingsplan in de Bijbel, maar hij begrijpt ook dat God een nog groter doel heeft: **HET BRENGEN VAN HEERLIJKHEID EN EER VOOR HEMZELF**. De verlossing en redding van mensen door Gods genade is een van de belangrijkste manieren waardoor God eer en heerlijkheid ontvangt:

Efeziërs 1:6	“tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade”.
Efeziërs 1:12	“om tot lof van Zijn heerlijkheid te zijn”.
Efeziërs 1:14	“tot lof van Zijn heerlijkheid ”.

God wil zelfs verheerlijkt worden door de verdoemenis van verloren mensen (zoals Farao – zie Romeinen 9:21-22). Dit betekent dat zelfs mensen in de hel heerlijkheid aan God brengen. Of mensen nu gered worden of verloren zijn, Gods doel zal vervuld worden en God zal Zichzelf bekendmaken aan alle mensen, zoals Hij is!

Ultra-Dispensionalisten

Een ander verkeerd begrip van de Bijbel is gekend als het Ultra-dispensionalisme. Het woord “ultra” betekent: “extreem”. Een ultra-dispensionalist is iemand die het idee van dispensationalisme te ver heeft uitgewerkt! Deze persoon ziet teveel verschillen in de Bijbel en dit resulteert in verwarring.

Het belangrijkste probleem centreert zich rond deze uiterst belangrijke vraag: WANNEER BEGON DE KERK? Dispensionalisten geloven dat de Kerk begon toen de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren (ong. 30 n.C.), zoals beschreven in Handelingen hoofdstuk 2. Ultra-dispensionalisten geloven dat de Kerk veel later begon. Sommigen zeggen dat de Kerk begon in Handelingen Hoofdstuk 13 (ong. 47 n.C.) en anderen zeggen dat de Kerk begon in Handelingen Hoofdstuk 28 (ong. 60 n.C.).

Omdat zij de Kerk later laten aanvangen, zeggen ultra-dispensionalisten dat er bepaalde dingen in het Nieuwe Testament staan die vandaag **niet** meer gelden. Bijvoorbeeld:

1. Waterdoop is niet voor vandaag.
2. De Avondmaalsviering is niet voor vandaag (niet alle ultra-dispensionalisten geloven dit maar wel velen).
3. De Grote Opdracht, gevonden in Mattheüs 28:18-20 en Markus 16:15-16, is niet voor vandaag – deze bevelen van Christus waren nooit bedoeld voor de Kerk.

Begon de Kerk werkelijk in Handelingen hoofdstuk 13 of in Handelingen hoofdstuk 28? Er bestaat een eenvoudige manier om vanuit de Bijbel aan te tonen dat dit niet waar is. Volgens Handelingen 2:47 leren we dat God mensen toevoegde aan Zijn “gemeente”. Daarom moet de Kerk of Gemeente toen reeds begonnen zijn! Zie ook in 1 Korinthiërs 15:9 waar de apostel Paulus zegt: Ik vervolgde de “gemeente van God”. We lezen over deze vervolging in Handelingen 7:58; 8:1-3 en 9:1-2. In Handelingen hoofdstuk 9 lezen we over de bekering van Saulus (Paulus). Toen werd Paulus gered! Als Paulus de Kerk vervolgde voordat hij gered was, dan moet de Kerk al bestaan hebben in die tijd! Men kan niet iets vervolgen wat niet bestaat. Daarom moet de Kerk begonnen zijn voordat Paulus gered werd. De Kerk kan niet begonnen zijn in Handelingen hoofdstuk 13 of in Handelingen hoofdstuk 28 want Paulus was toen al gered!

Voor meer details over wanneer de kerk begon, zie “Wat is de Kerk en wat is haar Toekomst?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf>.



Uitleg bij de nummers:

1. De Heer Jezus Christus is gekruisigd voor de zonden van de wereld.
2. De opgestane Christus keert terug naar de hemel (Handelingen 1).
3. De Heilige Geest komt op de dag van Pinksteren en het kerktijdperk begint (Handelingen 2).
4. Het kerktijdperk (elke persoon die gelooft in Christus wordt een lid van de Kerk die het lichaam is van Christus – zie 1 Korinthiërs 12:13; Handelingen 2:47).
5. De opname van de Kerk (Johannes 14:3; 1 Thessalonicenzen 4:13-18).

6. De zevenjarige verdrukkingperiode. De laatste helft van deze zevenjarige periode wordt de “grote verdrukking” genoemd (Mattheüs 24:21 en zie Jeremia 30:7).
7. Het midden van de verdrukking (Daniël 9:27; Mattheüs 24:15).
8. De terugkeer van Jezus Christus op aarde (Openbaring 19; Mattheüs 24:30).
9. De duizendjarige regering van Jezus Christus op de aarde (Openbaring 20).

Kwestie nummer 1 – Wanneer zal de opname plaatsvinden?
(zie nummer 5 op het schema hierboven)

* Pre-trib opname	Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden (naar de hemel) vóór de zeven jaar verdrukking (Engels: <i>tribulation</i> , afgekort: <i>trib</i>).
Mid-trib opname	Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden in het midden van de zeven jaar verdrukking.
Pre-wrath opname	Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden op zo'n 3/4 van de weg doorheen de zevenjarige verdrukking (wrath = [Gods] toorn).
Post-trib opname	Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden na de zeven jaar verdrukking.

Kwestie nummer 2 – Wanneer zal Christus naar de aarde komen?
(zie nummer 8 op het schema hierboven)

* Pre-millennium	Dit is het geloof dat Jezus Christus naar de aarde zal komen vóór het 1000-jarige koninkrijk. De term “millennium” verwijst naar de duizendjarige periode beschreven in Openbaring 20:1-7.
Post-millennium	Dit is het geloof dat door de prediking van het Evangelie de mens het koninkrijk zal brengen en dat Christus niet zal komen dan nadat het koninkrijk op aarde al gekomen is.
A-millennium	(Deze term betekent “geen koninkrijk” of “geen millennium”). Dit is het geloof dat er geen letterlijk, aards koninkrijk van Christus zal zijn. A-millennialisten geloven gewoonlijk dat de vele verzen in de Bijbel die het koninkrijk beschrijven, vandaag worden vervuld in de Kerk.

* De asterisk geeft aan dat dit de bijbelse zienswijze is.

Een dispensationalist gelooft dat Christus' komst naar de aarde als Koning zal plaatsvinden vóór het millennium (pre-millennium standpunt) én hij gelooft dat Christus voor Zijn Kerk zal komen vóór de verdrukkingperiode (pre-tribulation opname).

Licht op de dispensaties: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)