

Licht op de Dispensaties

Hoofdstuk 12/13 - De dispensatie van het Koninkrijk

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>.

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 12-12-2015 (versie zonder invulvragen)

Van de tweede komst van Christus tot de Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde

In dit hoofdstuk bestuderen we de laatste van de zeven dispensaties. Jezus leerde ooit Zijn discipelen te bidden: “Uw **Koninkrijk** kome” (Mattheüs 6:10). Gods grote Koninkrijk komt (Openbaring 11:15). De tijd komt dat mensen Gods wil zullen doen op AARDE (zie Mattheüs 6:10). Gods wil wordt vandaag niet gedaan op aarde, de meerderheid van de mensen negeert God en zij doen hun eigen wil. Gods Koninkrijk is er nog niet, maar het komt!

Eeuwenlang hebben mensen gedroomd van een betere wereld. Zij verlangden naar een wereld die vrij was van misdaad, honger en ziekte. De Bijbel zegt dat er een betere wereld in aantocht is.

In vorig hoofdstuk 11 zagen we dat de tijd van de Grote Verdrukking de allerergste beroering zal brengen die er ooit op aarde geweest is (Mattheüs 24:21). Wist u dat het ergste zal gevolgd worden door het beste? Na de verschrikkelijke verdrukkingen zal Jezus terugkeren op deze aarde en Hij zal Zijn Koninkrijk oprichten (Mattheüs 24:29-30). Dit zal het begin markeren van een “betere wereld”. Het zal een tijd zijn van zegen en welvaart zoals de wereld nooit gekend heeft, sinds de zondeval van de mens.

1. DE TOESTAND VAN DE MENS IN HET BEGIN

Waar zal het koninkrijk op gelijken? Hoe zullen de toestanden op aarde verschillen van wat ze vandaag zijn? Hoe zal het leven zijn in het toekomstige koninkrijk? Hoe kan deze “betere wereld” beschreven worden? Laten we 10 dingen beschouwen die waar zullen zijn tijdens het Koninkrijk:

1) Christus zal Koning zijn over de hele aarde

“De HEERE zal Koning worden over **heel de aarde**” (Zacharia 14:9). Jezus Christus zal de soevereine Heerser van de hele wereld worden! Wie zal deze Koning eren en dienen (Daniël 7:14)? “Alle volken, natiën en talen”.

Waar zal volgens Jesaja 2:3 de hoofdstad zijn in Christus’ Koninkrijk? **Jeruzalem!**

Christus’ bestuur tijdens het Koninkrijk wordt dikwijls beschreven als een THEOCRATIE (dat is een regering BESTUURD DOOR GOD). De GOD-MENS zal op de troon zitten. Er kan geen volmaaktere Heerser zijn.

2) Christus zal de volmaakte Regeerder zijn

Onze wereld heeft een aantal verschrikkelijke heersers gekend (zoals de Farao tijdens de Exodus, Herodes de Grote, Hitler, Stalin, en zovele anderen). Velen zijn wreed, zelfzuchtig en onrechtvaardig geweest. Zelfs de beste regeerders en presidenten waren verre van volmaakt. Tijdens de Koninkrijksdispensatie zal er een VOLMAAKTE REGEERDER zijn: “De HEERE is immers onze **Rechter**, de HEERE is onze **Wetgever**, de HEERE is onze **Koning**” (Jesaja 33:22).

Dit herinnert ons aan de drie takken van menselijk bestuur. De Heer Jezus zal de volmaakte KONING zijn, de volmaakte WETGEVER en de volmaakte RECHTER.

In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, bestaan deze drie takken van menselijk bestuur uit: President + Congress + Supreme Court. In de meeste andere landen heb je een Koning/President + Wetgevende macht + Rechterlijke macht:



3) Christus zal regeren in volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid

“Hij zal de armen recht doen in **gerechtigheid** en de zachtmoedigen van het land zal Hij met **rechtvaardigheid** vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want **gerechtigheid** zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel” (Jesaja 11:4-5).

Alles wat deze Koning zal doen en alles wat deze Koning zal zeggen zal eerlijk, rechtvaardig en juist zijn!

4) Er zal vrede zijn op aarde

“Die de oorlogen doet **ophouden** tot aan het einde der aarde” (Psalm 46:10). Volgens Jesaja 2:4 zal er geen behoefte zijn aan een Landmacht, Marine of Luchtmacht. Oorlogvoering zal tot het verleden behoren want de **Zoon** (Jesaja 9:5) zal op de troon zitten.

5) Alle mensen zullen onderwezen worden in de waarheid over God

Vandaag zijn er honderden religies op aarde. Mensen hebben verschillende ideeën over wie God is, hoe God is. In de Koninkrijksdispensatie zal het helemaal anders zijn. Mensen zullen er perfect opgeleid zijn. De Heer Zelf zal regeren en de mensen onderwijzen in de waarheid over God (Jesaja 2:3). Geen valse religies zullen nog toegestaan worden. Enkel waarheid zal er onderwezen worden.

Zullen er dan nog zendelingen nodig zijn om mensen te leren over God (Jeremia 31:34)? “Dan zullen zij **niet meer** eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder **onderwijzen** door te zeggen: Ken de HEERE, want **zij zullen Mij allen kennen**, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE”. “Want **de aarde zal vol zijn van de kennis** van de HEERE” (Jesaja 11:9).

6) Satan zal er niet zijn om problemen te veroorzaken

In Openbaring hoofdstuk 20 leren we dat de Koninkrijksdispensatie 1000 jaren zal duren. Daarom wordt de Koninkrijksdispensatie ook het MILLENNIUM genoemd (dit woord betekent gewoon “periode van 1000 jaren”). Waar is de duivel tijdens deze 1000 jaren (Openbaring 20:1-3)? Opgesloten in de “afgrond”. De duivel zal in een “gevangenis” zitten tijdens het hele millennium! 1 Petrus 5:8 zal dan waar zijn in het Koninkrijk: geen “brullende leeuw” meer die verslindt!

Sinds de dagen van Adam en Eva heeft Satan problemen veroorzaakt op deze aarde, maar tijdens het millennium zal hij geen invloed meer kunnen uitoefenen in de wereld. We komen hierop terug.

7) De onvruchtbare landen zullen vruchtbaar zijn

In Jesaja 32:15 leren we dat de woestijn tot een **vruchtbaar veld** zal worden. Dit wordt ook beschreven in Jesaja 35:1-2. Opdat een woestijn zou bloeien is het nodig dat er veel water is. God zal in voldoende water voorzien voor de woestijnen (Jesaja 35:6-7).

8) Ziekte en kwaal zullen verholpen zijn

Ziekte en kwaal maken deel uit van onze wereld. De Koning, de Heer Jezus Christus, is in staat iets te doen aan het probleem van ziekte en kwaal, want “Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk” (Mattheüs 4:23-24). De mens die in het Koninkrijk zal leven zal niet zeggen “Ik ben **ziek**” (Jesaja 33:24). In die dag zullen de doven horen en de blinden zullen zien (Jesaja 29:18 en zie ook Jesaja 35:5-6). Burgers van het komende Koninkrijk zullen een wonderlijk goede gezondheid genieten.

9) Mensen zullen blijven leven, zelfs voor honderden jaren

Jesaja 65:20 beschrijft het Koninkrijk. Dit vers spreekt van een jongeling van 100 jaar oud! In Jesaja 65:22 leren we dat de dagen van de mensen zullen zijn als van een BOOM. Wist u dat veel bomen honderden jaren oud kunnen worden? Mensen in het Koninkrijk zullen alsmaar door leven. Tijdens het Koninkrijk zal Jezus Christus soms zondaars straffen met de doodstraf (zie Jesaja 65:20), maar als mensen Christus' wetten volgen en niet tegen Hem ingaan, zullen zij blijven leven. De meesten zullen blijven leven doorheen de hele Koninkrijksdispensatie en zullen dan ouder zijn dan Methusalach (zie Genesis 5:27)!

10) Er zal een verandering zijn in de natuur van dieren

Deze wonderlijke verandering is beschreven in Jesaja 11:6-9 en 65:25. Dit is vandaag nog niet waar voor de dieren. Wat zou er vandaag gebeuren als een wilde leeuw en een lam bij elkaar zouden geplaatst worden? Wat zou er vandaag gebeuren als men een giftige slang bij een jong kind zou zetten? Zelfs het dierenrijk zal veranderd worden ten goede! Er was vóór de Koninkrijksdispensatie al een tijd in de geschiedenis van de wereld dat de dieren vegetariërs waren, en geen enkele van hen vlees aten: vóór de zondeval in Eden (Genesis 1:30)!

Vandaag zijn er bepaalde mensen die geloven dat wij in het koninkrijkstijdperk leven! Er zijn mensen die zeggen dat de Kerk het Koninkrijk is en dat het Koninkrijk de Kerk is. Dit is een dwaling. Wij hebben zojuist uit de Bijbel 10 dingen geleerd die waar zullen zijn in het Koninkrijk, en NIET EEN VAN DEZE 10 DINGEN IS WAAR VANDAAG! Al deze dingen zullen letterlijk vervuld worden IN DE TOEKOMST wanneer Jezus Christus op de troon zit op deze aarde.

Samengevat: het Koninkrijk zal een tijd zijn van ideale toestanden op aarde. De wereld zal bevrijd zijn van de zovele, problemen en plagen van onze maatschappij vandaag, zoals oorlog, misdaad, ziekte en armoede. De wereld zal dan gekenmerkt worden door RECHTVAARDIGHEID. Er zal een volmaakt bestuur zijn waarvan iedereen geniet. De natie Israël zal eindelijk de zegeningen genieten die God lang geleden had beloofd. Het zal een “betere wereld” zijn in zovele opzichten!

Enkel geredde mensen zullen het Koninkrijk binnengaan

Wanneer het duizendjarig Koninkrijk begint, zullen enkel geredde mensen toegelaten worden het Koninkrijk binnen te komen. Jezus zal tot deze geredde mensen zeggen: “**Kom**, gezegenden van Mijn Vader, beërf het **Koninkrijk** dat voor **u** bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld” (Mattheüs 25:34). Wat zal er gebeuren met de anderen (Mattheüs 25:41)? “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”. We leren hetzelfde in Mattheüs 13:41-42. Deze verzen vertellen ons dat de boze mensen zullen verwijderd worden van de aarde en geworpen zullen worden “in de **vurige oven**”.

Zij die op de aarde zullen overblijven om deel uit te maken van het Koninkrijk zijn de “rechtvaardigen” (Mattheüs 13:43). Volgens Mattheüs 13:49-50 zullen de engelen de bozen afscheiden van de goeden, en de bozen zullen geworpen worden in de **vurige oven**”.

Deze verzen leren ons dat wanneer het Koninkrijk begint, elke mens op aarde een gered persoon zal zijn. De bozen zullen verwijderd zijn maar de rechtvaardigen blijven. In die tijd zal elke persoon op aarde in staat zijn te zeggen: “**IK VERTROUWDE OP DE HEER JEZUS CHRISTUS OM MIJN REDDER EN MIJN KONING TE ZIJN!**”

2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS

Tijdens de Koninkrijksdispensatie zullen talloze kinderen geboren worden. Duizend jaren zijn voldoende opdat er vele duizenden mensen worden geboren. Vandaag sterven veel kinderen wegens ziekte of honger, maar dat zal in het Koninkrijk niet gebeuren.

De eerste baby's die geboren worden zullen dan geredde ouders hebben. Krijgen geredde ouders automatisch ook geredde kinderen? Neen. Als vandaag een persoon christelijke ouders heeft, betekent dit **niet** dat hij een christen is van bij de geboorte. Redding is niet iets wat ouders kunnen doorgeven aan hun kinderen door geboorte (Johannes 1:13). Ouders kunnen hun kinderen onderwijzen over redding, maar elk kind moet zelfstandig geloven in Christus. Ouders kunnen geloof hebben in Christus, maar zij kunnen hun geloof niet doorgeven aan hun nakomelingen. (Iemand heeft eens gezegd: God heeft veel kinderen, maar geen kleinkinderen”).

Redding wordt niet doorgegeven van ouders naar kinderen, maar er is wel iets wat doorgegeven wordt van ouders naar kinderen: ZONDIGHEID! Alhoewel ouders gered kunnen zijn, hebben zij nog steeds een zondige natuur die zij doorgeven aan hun kinderen. David begreep dit toen hij zei: “Zie, ik ben in **ongerechtigheid** geboren, in **zonde** heeft mijn moeder mij ontvangen” (Psalm 51:7).

Kinderen die geboren worden in het Koninkrijk hebben de VERANTWOORDELIJKHEID Jezus Christus aan te hangen. Zij hebben de verantwoordelijkheid de Koning te vertrouwen en Hem te laten regeren in hun hart. Sommige van deze kinderen zullen hun vertrouwen op Christus stellen, maar anderen niet. Uitwendig gehoorzamen zij de Koning, maar inwendig zullen zij tégen de Koning zijn (vergelijk Markus 7:6). Deze ongeredde mensen zijn binnen in hun hart nog steeds opstandig.

Zelfs tijdens het Koninkrijk zal God vijanden hebben op aarde. Alhoewel deze vijanden het niet willen zullen ze zich toch uiterlijk onderwerpen aan de Koning en Hem gehoorzamen. Zij zullen bang zijn Hem ongehoorzaam te zijn vanwege Zijn macht en grootheid. Zij zullen uitwendig Hem gehoorzamen en dienen, alhoewel zij in hun hart Zijn vijanden zijn!

3. HET FALEN VAN DE MENS

Zelfs tijdens het millennium zullen er mensen zijn die **uitwendig** kwaad doen. Zal de Koning zulke mensen straffen (Jesaja 65:20)? “Maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal **vervloekt** worden”. Wat zal de Koning doen met mensen die weigeren Hem te gehoorzamen en in Jeruzalem te aanbidden (Zacharia 14:16-17)? “Het zal geschieden dat er **geen regen** zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen”. In het Koninkrijk zal het niet lonen ongehoorzaam te zijn.

Het grootste falen van de mens wordt gezien in wat gebeurt nadat de 1000 jaren verstreken zijn. Wat zal God aan het eind van de 1000 jaren doen met Satan (Openbaring 20:7)? Dan “zal de satan uit zijn gevangenis worden **losgelaten**”. Dan zullen er mensen zijn die Satan volgen op het eind van de 1000 jaren (Openbaring 20:8). Zij die Satan volgen in de grote finale rebellie, zullen met velen zijn: “hun aantal is als het zand van de zee” (Openbaring 20:8): ontelbaar velen dus.

Wanneer Satan is bevrijd uit zijn “gevangenis” zal hij het menselijk hart even geneigd zien tot het kwaad als vroeger. Hij zal de naties **gemakkelijk** verzamelen om te strijden tegen de Koning!

Onthoud dat deze mensen al die jaren de gelegenheid hadden om hun vertrouwen te geven aan hun Koning, Jezus Christus. Maar zij deden dat niet. Aan het eind van de 1000 jaren bewijzen zij hoe zondig hun harten werkelijk zijn! De rebellie die vanbinnen zat werd toegestaan om naar buiten te komen zodat ze duidelijk kan gezien worden! Het zondige hart van de mens wordt ten volle ONTMASKERD en aan het licht gebracht!

4. GODS OORDEEL

Wat zal er gebeuren met deze mensen die de duivel volgen (Openbaring 20:9)? “Maar er daalde **vuur** van God neer uit de hemel en dat verslond hen”. God zal er geen moeite mee hebben een eind te maken aan deze rebellie. Het loont nooit te rebelleren tegen God. Wat zal er gebeuren met de duivel die deze mensen zal misleiden (Openbaring 20:10)? Hij wordt in de “poel van vuur” gewor-

pen. De duivel zal in die tijd zijn “eeuwig huis” binnengaan (vergelijk Mattheüs 25:41). De dingen die daarna zullen gebeuren zijn deze:

1. **HET VURIGE OORDEEL** -- De oude hemel en aarde zullen opbranden (2 Petrus 3:10-13 en vergelijk Openbaring 20:11).
2. **HET OORDEEL VOOR DE GROTE WITTE TROON** -- Dit is de plaats waar ongelovigen uit elke dispensatie voor God moeten komen te staan, Hem Die zij afgewezen hebben (Openbaring 20:11-15). In het volgende hoofdstuk 13 zullen we daar meer over zeggen.
3. **DE NIEUWE HEMEL EN AARDE** -- Dit is waar onze studie van de dispensaties op houdt, want we gaan dan over van TIJD naar EEUWIGHEID (Openbaring hoofdst. 21-22).

Belangrijke les om leren

1. De mens heeft zijn problemen enkel aan zichzelf te danken!

De mens heeft altijd geprobeerd om anderen of iets anders de schuld te geven voor zijn problemen. Ook Eva heeft de schuld op iemand anders gelegd: op **de slang** (Genesis 3:13). En Adam legde de schuld op iemand anders: “de **vrouw die U gaf** om bij mij te zijn” (Genesis 3:11-12). Sindsdien hebben de mensen de schuld op anderen gelegd.

De Koninkrijksdispensatie bewijst dat de mens aan niemand de schuld kan geven dan aan zichzelf. Dikwijls geven zij de schuld aan de maatschappij voor hun problemen: “**Alles wat je moet doen om armoede te elimineren is betere huizen bouwen, de wereld bevrijden van ziekten, de misdaad uit onze straten wegdoen, enz., en als we deze dingen doen zullen al onze problemen opgelost worden. Als we maar een perfect milieu zouden hebben om in te leven, dan zou dat het antwoord zijn op onze problemen! De mens is in wezen goed maar het is onze slechte maatschappij die mensen zo slecht maakt**”. Maar de mens kan niet de maatschappij de schuld geven tijdens het Koninkrijk.

De mens zal de regering niet de schuld kunnen geven want er zal een volmaakte regering zijn. Hij zal niet in staat zijn de schuld te leggen op een gebrek aan onderwijs, want de wereld zal het allerbeste onderwijs genieten. Hij zal ook de schuld niet kunnen leggen op onwetendheid, want de hele aarde zal gevuld zijn met de kennis van de Heer (Jesaja 11:9). Hij zal zelfs Satan niet de schuld kunnen geven, want tijdens de 1000 jaren zal Satan geen invloed hebben op de aarde ... en toch zullen mensen nog steeds weigeren om gered te worden!

De Koninkrijksdispensatie demonstreert dat de mens enkel de schuld op **zichzelf** kan leggen!

2. Het fundamentele probleem van de mens is de zonde

De Koninkrijksdispensatie zal ook de waarheid demonstreren van Jeremia 17:9: “**Arglistig** is het **hart**, boven alles, ja, **ongeneeslijk** is het, wie zal het kennen?” De mens heeft een hartkwaal!

Uit de studie van het Koninkrijk leren we dat zelfs de beste toestanden in de wereld het **hart** van de mens niet veranderen.

Een mens kan goed gekleed, gevoed, verzorgd zijn, een nette woning hebben, een goede opleiding genoten hebben, en wonen in een ideale maatschappij, maar dit verandert zijn hart niet! Slechts Jezus Christus kan het hart van de mens veranderen. De Koninkrijksdispensatie demonstreert wat elke dispensatie heeft gedemonstreerd: **HET FUNDAMENTELE PROBLEEM VAN DE MENS IS DE ZONDE** en, tenzij de zonde wordt aangepakt, zullen de problemen van de mens blijven bestaan.

Als Christus Jezus wordt ontvangen als Redder en Heer en als Hem het bestuur wordt gegeven over het hart, dan zullen uitwendige problemen en toestanden niet in de weg staan om te genieten van de levende God.

Als het hart niet goed is, dan zullende beste omstandigheden in de wereld geen goed doen.

Als het hart goed is, dan zullen de slechtste omstandigheden in de wereld niet schaden.

Het hart van de zaak, is de zaak van het hart.

3. Jezus Christus is de enige Redder!

De Koninkrijkstijd zal aantonen dat Jezus Christus de enige Redder is. De maatschappij is geen Redder. Goed bestuur is geen Redder. Volmaakt milieu is geen Redder. Onderwijs is geen Redder. Al deze dingen zijn goed, maar geen van deze dingen is het echte antwoord op de nood van het menselijke hart. Diegenen die zullen deelnemen aan de finale rebellie (Openbaring 20:7-9) zullen al deze goede dingen hebben, maar zij zullen niet het allerbelangrijkste ding hebben: **een reddende relatie met Jezus Christus.**

ZONDE IS HET PROBLEEM. JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE OPLOSSING!

HET LEVEN IS KORT

DE DOOD IS ZEKER

ZONDE IS DE OORZAAK

CHRISTUS IS DE OPLOSSING!

Hebt u de Redder een reddend werk laten doen in uw hart?

Supplementair materiaal over het Koninkrijk

“Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk” (Mattheüs 16:28).

Wanneer werd dit letterlijk vervuld?

Er zijn er velen vandaag die foutief geloven dat de meeste profetieën van de Bijbel vervuld werden in en rond 70 n.C. met de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Zij kijken naar profetie als iets wat reeds vervuld is, niet als iets toekomstigs. Zij doen dit in het bijzonder met betrekking tot de profetieën omtrent de tweede komst van Christus. Theologisch gezien staan deze mensen bekend als **preteristen**.

Bovenstaande Schriftplaats (Mattheüs 16:28) verwijst naar Christus' komst in Zijn Koninkrijk. Preteristen geloven dat deze woorden van Jezus vervuld werden in 70 n.C. Maar dat Jezus toen niet kwam in Zijn Koninkrijk wordt aangetoond door de volgende tien punten:

1. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal Hij naar de aarde komen en door elk oog gezien worden (Mattheüs 24:25-30 en Openbaring 1:7).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. In 70 n.C. werd Christus door niemand gezien.

2. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zullen de Joden uit alle landen verzameld en binnengebracht zijn in hun beloofde land (Mattheüs 24:31; Jeremia 16:14-15; Jesaja 43:5-7; Jeremia 23:7-8; Jeremia 31:7-10; Ezechiël 11:14-18; Ezechiël 36:24).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. In plaats van verzameld te worden, werden de Joden gedood en verstrooid.

3. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zullen er geen oorlogen meer zijn op aarde (Jesaja 2:4; Micha 4:3; Psalm 46:9; Zach. 9:10).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. In 70 n.C. was er een verschrikkelijke oorlog, uitgevoerd door het machtige Romeinse leger.

4. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal het koninkrijk voor Israël hersteld zijn (Handelingen 1:6) en de Messias zal zitten op de troon van David in Jeruzalem (Jesaja 9:7; Jeremia 17:25; 23:5-6; 33:15; Hosea 3:4-5; Amos 9:11-15; Lukas 1:32-33).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. In 70 A.D. werden Jeruzalem en de tempel verwoest, en geen koning in de geslachtslijn van David regeerde er op de troon!

5. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal er een grote tijd van bevrijding en zegen zijn voor het Joodse volk (Jeremia 30:7-9; Ezechiël 34:25-31).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. want dat was een tijd van zwaar oordeel over het Joodse volk dat decennia voordien zijn Messias afwees (althoewel enkele Joden geloof stelden in Hem).

6. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal Gods heiligdom (Zijn tempel) zich bevinden te midden van Zijn volk (Ezechiël 37:26-28; Ezechiël 40:5-43:27).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. want toen werd de tempel verwoest zodat de Joden helemaal geen tempel meer hadden.

7. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal er een priesterschap zijn dat in de tempel zal dienen en dierlijke offers zal brengen (Ezechiël 44:1-46:24).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. want toen de Romeinen de tempel verwoestten, kwam er een eind aan een functionerend priesterschap en er kwam een eind aan dierlijke offers.

8. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zullen de Joden het beloofde land bezitten en bewonen en het zal opnieuw opgedeeld worden in 12 stammendivisies. Maar deze stammendivisies zullen verschillen met die in het boek Jozua. De beschrijving van de locatie van alle 12 stammen tijdens het Koninkrijk is beschreven in Ezechiël 47:13-48:29. Zeven stammen zullen gesitueerd zijn ten noorden van de tempel (Ezechiël 48:1-7) en vijf stammen ten zuiden van de tempel (Ezechiël 48:23-29).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. Na de Romeinse verwoesting van Jeruzalem werden de overblijvende Joden verspreid over de wereld, tot in de 20^{ste} eeuw toen er een klein overblijfsel terugkeerde naar het land Israël en een Joodse staat gevestigd werd.

9. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, dan zal er een boodschap van goed nieuws verkondigd worden tot Jeruzalem (Jesaja 52:7-10). Deze boodschap bevat de volgende elementen: 1) Het goede nieuws van vrede; 2) Het goede nieuws dat de Messias zal regeren in Zion; 3) Het goede nieuws dat God Zijn volk heeft vertroost; 4) Het goede nieuws dat God Jeruzalem heeft verlost.

Dit vond niet plaats in 70 n.C. In 70 n.C. was er enkel slecht nieuws voor het Joodse volk. Het was het slechte nieuws van oordeel, verwoesting en dood.

10. Wanneer Christus in Zijn Koninkrijk komt, zal er vreugde en blijheid zijn (Jesaja hoofdstuk 35). Deze vreugde zal voortkomen uit volgende omstandigheden: 1) de woestijn wordt vruchtbaar (verzen 1-2, 6-7); 2) de Messias komt Israël bevrijden (v. 3-4); 3) zij die lam, kreupel, blind of doof zijn zullen genezen worden (v. 5-6); 4) Wilde dieren zullen geen probleem meer vormen (v. 9); 5) Het zal een tijd zijn van grote vreugde (v. 10).

Dit vond niet plaats in 70 n.C. De Joden die in 70 n.C. het geluk hadden aan de Romeinse invasie te ontsnappen, waren niet met vreugde en blijheid vervuld, doch enkel vol verdriet en zuchten (vergeleijk Jesaja 35:10).

Letterlijk vervuld

Het is belangrijk te zien wanneer Mattheüs 16:28 letterlijk werd vervuld. We moeten gewoon naar het volgende hoofdstuk gaan (Mattheüs 17), waar we vinden dat “sommigen van hen die hier staan” verwijst naar Petrus, Jakobus en Johannes en waar “zien komen in Zijn koninkrijk” verwijst naar de **transfiguratie**. Dit wordt bevestigd door 2 Petrus 1:16-18 waar van de transfiguratie wordt gezegd: “de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus”. De transfiguratie was een vooruit gegeven beeld van het toekomstige komen van de Koning in Zijn Koninklijke majesteit.

“Licht op de dispensaties”: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)