

Moeten wij vrezen misleid te worden?

Update 26 mei 2004 (1ste publ.: 23 -02-1996), <http://wayoflife.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004) of 1977.
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

In juli 1987 woonde ik het “North American Congress on the Holy Spirit & World Evangelization” in New Orleans bij, met een perslegitimatie. Er waren ongeveer 40.000 mensen bijeengekomen die 40 denominaties vertegenwoordigden. De helft van de aanwezigen waren Rooms-katholieken. Elke ochtend werd er een Rooms-katholieke mis opgedragen en er waren vele katholieke sprekers voorzien.



Tom Forrest

De slotboodschap van het Congres werd gebracht door Tom Forrest¹, een Redemptoristisch² priester uit Rome. Forrest heeft de leiding over het Rooms-katholieke “Evangelisatie 2000” programma. In New Orleans zei Forrest dat hij evangeliseert door langs de straten van Rome te lopen en de rozenkrans te bidden voor de mensen die hij passeert. Forrest sprak ook op het “North American Congress” dat in augustus 1990 in Indianapolis gehouden werd, dat schrijver dezes bijwoonde. Op de samenkomst zei Forrest dat hij de Heer loofde voor het vagevuur, omdat dit het middel is waardoor de zonde wordt verzoend, en het vagevuur is de enige weg naar de hemel.

Het New Orleans Congres voorzag in een 32.500 m² tentoonstellingsruimte met standen van ongeveer 200 charismatische en evangelische organisaties, inbegrepen CBN University, Full Gospel Businessmen’s Fellowship International, Franciscan University of Steubenville, Fuller Theological Seminary, Jews for Jesus, Lausanne Committee for World Evangelization, Oral Roberts University, Reinhard Bonnke Ministries, Strang Communications (uitgevers van Charisma magazine), U.S. Center for World Mission, Women’s Aglow Fellowship, Wycliffe Bible Translators, Youth With A Mission, en Zondervan Publishing House.

Op een namiddag had ik een gesprek met een van de werkers in dit gebied. Zijn naam was Keith en was daar voor een van de charismatische niet-denominationale organisaties vertegenwoordigd. Na gesproken te hebben over het Evangelie en hoe een mens wordt gered, deelde ik wat van mijn eigen getuigenis met Keith. Zo legde ik hem uit dat ik wedergeboren werd in de zomer van 1973, nadat ik een dwaas en goddeloos leven had geleid. Ik vroeg hem hoe hij zich comfortabel kon voelen temidden van zoveel afvalligheid en valse leer - zoals de ochtendmissen, de katholieke boeken en leringen, enz.

Zijn antwoord hierop was verhelderend. Hij zei: “David, als je even rondkijkt zie je dan niet al de grote dingen die God hier doet?”

Ik antwoordde hem dat religieuze dwaling en geestelijke verwarring het belangrijkste was wat ik zag!

Hij zei dan dit: “David, **uw probleem is dat jij vervuld bent met de vrees misleid te worden. Jij bent te bang misleid te worden.** Je moet je ontspannen en God meer vertrouwen, en open je ogen en zie wat Hij hier doet”.

Moeten wij dit advies van Keith aannemen?

Er zijn drie bijbelse redenen waarom ik weet dat het advies van Keith niet juist is, en om die redenen weiger ik het in acht te nemen:

¹ Lees over Tom Forrest ook “In Drie Golven” van M. Amesz, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf>.

² Redemptoristen, leden van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (afk.:C.ss.R.), een religieuze congregatie, in 1732 gesticht door Alfonsus M. de’ Liguori met als hoofddoel: bijzondere pastorale zorg voor de in de gewone zielzorg verwaarloosde bevolkingsgroepen. Zij hebben zich van de aanvang af speciaal toegelegd op het organiseren van volkssmissies en het leiden van retraites en kenmerken zich thans door bijzondere aandacht voor het kerkelijk vormings- en bezinningswerk. (Encarta 2002).

1. Wij moeten vrezen misleid te worden omdat wij onze natuurlijke vermogens niet kunnen vertrouwen - onze gevoelens, onze harten en onze ogen.

De Bijbel zegt:

“**Arglistig is het hart**, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?
(Jeremia 17:9).

Wij kunnen dus onze gedachten, onze gevoelens en eigen hart niet vertrouwen. Ook zegt de Bijbel:

“Er is een weg, **die iemand recht schijnt**; maar het laatste van die zijn wegen des doods”
(Spreuken 14:12).

Wij kunnen onze gevoelens niet vertrouwen om te weten of iets goed of fout is. Wij kunnen de dingen die wij rondom ons zien gebeuren niet beoordelen met ons eigen denken, zoals Keith mij aanspoorde te doen. Het is zo gemakkelijk misleid te worden als wij afhangen en steunen op ons eigen denken, onze eigen ogen, onze eigen gevoelens. De Bijbel waarschuwt:

“**Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet**. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5-6).

Judas leefde en werkte drie jaar samen met de andere apostelen, en die hele tijd was hij een bedrieger en een vals christen. Maar geen van de apostelen wisten dit. In feite lijkt het erop dat zij hem niet eens verdacht vonden. Zij waren bedrogen, misleid.

Grote menigten zochten Jezus op, en wilden luisteren naar Zijn toespraken en zij wilden Hem tot hun koning maken (Johannes 6:2, 15). Maar na een korte tijd keerden deze zelfde mensen zich van Christus af en “wandelden niet meer met Hem” (Johannes 6:66). Jezus wist dat de menigten niet echt in Hem geloofden, ook al leek het alsof zij dat deden; dit is waarom Hij Zich niet aan hen toevertrouwde (Johannes 2:23-25; 6:60-64).

Jezus waarschuwde dat er vele valse leraren zouden zijn en dat zij zich zouden vertonen als schapen alhoewel zij wolven zijn (Mattheüs 7:15-17). de enige manier om door die schaapskleren heen te kijken is hun leringen en praktijken toetsen aan Gods Woord.

Ezechiël werd door God ervoor gewaarschuwd dat velen van de Israëlieten die naar zijn prediking kwamen horen, en die zijn prediking leken te waarderen, niet oprecht waren:

“En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet; want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt hun als een lied der minne, als een, die schoon van stem is, of die wèl speelt; daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet”
(Ezechiël 33:31-32).

Als wij die mensen die vóór Ezechiël zaten zouden gezien hebben, dan zouden wij gemeend hebben dat zij God liefhadden. Maar dat deden zij niet, en de enige manier om te weten dat zij God niet liefhadden was de onthulling die God aan Ezechiël gaf. Gods Woord onthulde het bedrog hier.

In New Orleans was er ook een schijn van vroomheid. Er waren daar Bijbels, men glimlachte, omhelsde elkaar, men hief de handen op om God te prijzen, vele halleluja's werden er gehoord en men zong over Jezus. Maar op een avond stak de helft van de menigte zijn hand op om aan te geven dat zij niet wisten of zij werkelijk gered waren. Meer dan de helft van de menigte woonde elke ochtend de mis bij. Men was blind voor de afvalligheid.

We moeten ervoor vrezen misleid te worden, want het is zo gemakkelijk bedrogen te worden. Ik vertrouw niet mijn ogen, mijn gevoelens, noch mijn hart. Ik vertrouw enkel de openbaring van Gods Woord want dat alleen werpt licht op de religieuze wereld van vandaag. En het Woord Gods zegt dat de samenkomst in New Orleans afvalligheid is, geen opwekking. De valse leringen over de verlossing, en de Heilige Geest, en de Kerk, en de Evangelieprediking en de heiligheid, maakten duidelijk dat het daar om afvalligheid ging.

2. Wij moeten vrezen misleid te worden omdat onze tijd extreem bedrieglijk is³

De apostelen waarschuwden dat in de “laatste tijden” - en is onze tijd dat niet? - er verleidende geesten zouden zijn en valse leraars en valse profeten:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de **laatste tijden** sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot **verleidende geesten en leringen van demonen ...**” (1 Timotheüs 4:1).

“Doe de gehele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige **verleidingen** van de duivel” (Efeziërs 6:11).

“En dit zeg ik, opdat niet iemand u **misleide** met beweegredenen, die een schijn hebben” (Kolossenzen 2:4).

“Geliefden, geloof niet iedere geest, maar **beproeft de geesten**, of zij uit God zijn; want vele **valse profeten** zijn uitgegaan in de wereld” (1 Johannes 4:1).

“Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware **wolven** tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, **sprekende verkeerde dingen**, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom **waakt**, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag, niet opgehouden heb een ieder met tranen te vermanen” (Handelingen 20:29-31).

Uiteindelijk zal de afvalligheid bijzonder groot worden, zoals we dat uit Jezus' woorden kunnen opmaken:

“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, **zal Hij ook geloof vinden op de aarde⁴?**” (Lukas 18:8).

De Heer Jezus had al in de bergrede gewaarschuwd voor valse profeten, in schaapskleren, die zich op de “brede weg” bevinden:



“Gaat in door de **enge poort**; want **wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wacht u van de **valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven****” (Mattheüs 7:13-15).

In Mattheüs 24 profeteerde Jezus over de tijd die Zijn komst juist zou voorafgaan. Een van de kenmerken van die laatste uren zal een wereldwijde theologische afvalligheid zijn. Het zal een tijd zijn van grote geestelijke misleiding, valse wonderen, en dwaling die zo subtiel zal zijn dat Gods volk het moeilijk zal hebben om waarheid van dwaling te onderscheiden.

“En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: **Ziet toe, dat niemand u verleide ...**” (Zie Mattheüs 24:4, 11, 24).

In het licht van de waarschuwingen die in de Schrift gegeven worden over de toenemende afval in de laatste dagen, voordat Hij wederkomt, zou het dwaas zijn als wij het bedrog en de misleiding niet zouden vrezen en niet uiterst waakzaam zouden blijven.

3. Wij moeten vrezen misleid te worden omdat wonderen op zich geen bewijs vormen dat ze uit Gods hand komen

³ Broeder Cloud behandelt in deze paragraaf enkel Mattheüs 24:4-24. Die woorden van Jezus zijn echter - strikt genomen - niet van toepassing op de Kerkbedeling, maar op de gelovigen in de verdrukkingstijd. Zie “De Rede over de Laatste dingen”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>. Hoe dan ook, wij zien in het Nieuwe Testament een toename aan misleiding naarmate de komst van de Heer dichterbij komt. Vandaar dat ik de paragraaf bewerkt heb door ook andere Schriftplaatsen onder de aandacht te brengen.

⁴ Kanttekening 6 in de Statenvertaling: “zal Hij ook geloof vinden op de aarde? Dat is, het getal der gelovigen zal alsdan klein wezen. Doch er zullen er ook alsdan enigen zijn; 1 Thessalonicenzen. 4:15, 17”.

De Bijbel waarschuwt dat de duivel en zijn valse profeten evenzo wonderen doen, en dat de eindtijd zal gekenmerkt worden door een groot voorkomen van wonderen - valse wonderen waardoor menigten worden misleid.

De Heer Jezus waarschuwde in Mattheüs 24:24:

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen **grote tekenen en wonderheden** doen, also dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden”⁵

Er zijn overeenkomstige profetieën in 2 Korinthiërs 11:13-15; 2 Thessalonicenzen 2:5-11; 2 Timotheüs 3:8 en Openbaring 13:11-14, waaruit hier enkele voorbeelden:

“Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; **want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts**. Zo is het dan niets groots, indien **ook zijn dienaars zich veranderen**, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:13-15).

“Zijn komst is naar de werking van de satan met alle **kracht, tekenen en wonderen** van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan; omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:9-12).

De Heer Jezus had al in de bergrede gewaarschuwd dat er velen zullen zijn die Hem “Heer” noemen, en die wonderen en tekenen verrichten in Zijn Naam, maar die toch vals zijn:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te die dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam **geprofeteerd**, en in Uw Naam **duivelen uitgeworpen**, en in Uw Naam **vele krachten** gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (Mattheüs 7:21-23).

Op de conferentie in New Orleans werd de nadruk gelegd op tekenen en wonderen, “power evangelism”, mirakel-christianiteit. Er gebeurden daar vele dingen die sommigen zouden noemen: mirakels, profetieën, mogelijk enkele genezingen (alhoewel ik er geen gezien heb), gebrabbel dat “tongentaal” wordt genoemd - en de spreker verwees naar mirakels die over de hele wereld gebeuren door de bediening van charismatische predikers.

Als wij de charismatische beweging in het licht plaatsen van de Bijbel dan blijkt dat ze serieus in de fout gaat. Wij moeten dus niet misleid worden door hun “tekenen” en “wonderen”.

Ik herhaal: ik vertrouw niet mijn ogen, mijn gevoelens, mijn hart. Ik vertrouw enkel de openbaring van de Schrift zoals die licht geeft op het religieuze gebeuren van vandaag. En de Schrift zegt ons dat die samenkomst in New Orleans, en de charismatische beweging die ze vertegenwoordigt, afvalligheid is, geen opwekking.



Neen Keith, uw advies is verkeerd. Het is goed en wijs om misleiding te vrez.

**“Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden”
(Spreuken 14:15)**

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁵ Zie echter over Mattheüs 24 voetnoot 3.