

Is de “wereld” veranderd?

Door Ken Ham, 9-3-2021, <https://answersingenesis.org/culture/has-world-changed/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en toevoegsel door M.V.

De “wereld” is niet veranderd gezien ze God en zijn volk altijd heeft verworpen - maar onze eens gekerstende cultuur is zeker veranderd en meer gesecculariseerd.

Het woord *wereld* heeft een aantal betekenissen, afhankelijk van de context. In de Bijbel kan *wereld* verwijzen naar de aarde (de fysieke wereld), de gebieden waar mensen op aarde leven, het huidige tijdperk of toekomstige tijdperk (de toekomstige wereld), of de morele wereld, die de mensen omvat die vijandig staan tegenover God (vanwege corruptie / het kwaad). In dit artikel zal ik het woord *wereld* gebruiken om de morele wereld aan te duiden.

Dus als we kijken naar de catastrofale morele veranderingen (LGBTQ, abortus, enz.) die plaatsvinden in de cultuur die steeds meer gesecculariseerd en anti-God is geworden, betekent dat dan dat de wereld is veranderd? Ik geef toe dat de wereld (de gevallen wereld) niet is veranderd. Bedenk wat Gods Woord ons over de wereld leert:

“Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Johannes 2:16).

“Overspelige mannen en vrouwen, weet u *dan* niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt” (Jakobus 4:4).

En wat leert de Bijbel over christenen die in deze wereld leven?

“In de wereld zult u verdrukking hebben” (Johannes 16:33).

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12).

“Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat” (1 Johannes 3:13).

Wat is er veranderd?

De wereld is lelijk, slecht, corrupt, tegen God en ze haat degenen die godvruchtig zijn. Terwijl we observeren wat er in de westerse wereld gebeurt met zijn flagrante immoraliteit en toenemende vijandigheid jegens christenen, stel ik opnieuw dat de gevallen wereld niet is veranderd.

Nu is het waar dat de cultuur aan het veranderen is. Het Westen was ooit doordrongen van het joods-christelijke wereldbeeld dat op de Bijbel is gebaseerd. Dit betekent niet dat het Westen per se christelijk was, maar ze was erg gechristianiseerd (doordrongen van de joods-christelijke moraal). Mensen, zelfs de meeste niet-christenen, hielden voornamelijk vast aan een gekerstend wereldbeeld: het huwelijk was tussen een man en een vrouw, abortus was verkeerd, enzovoort. Dit onderdrukte echt de echte wereld met al zijn kwaad dat voortkomt uit de verdorvenheid van het hart van de mens. Maar hoe meer de cultuur God en Zijn Woord heeft afgewezen – afwijzing van een wereldbeeld dat gefundeerd is in de Bijbel - hoe meer vele kerkleiders Gods Woord in Genesis hebben gecompromitteerd en hun standpunt tegen LGBTQ en abortus verzachtten. Hoe meer de kerk compromissen sluit, hoe meer de echte wereld haar lelijke kop opsteekt.

De cultuur van vandaag is veranderd. Gods Woord is niet veranderd en zal nooit veranderen. De aard van onze gevallen wereld is niet veranderd. Maar helaas is veel van de kerk veranderd door te proberen Gods Woord bij te stellen zodat het past bij de wereld en haar anti-God leer over evolutie, LGBTQ, abortus, enz. Daarom is ons thema voor dit jaar: “De kerk wakker schudden”. Laten we de

kerk wakker schudden voor het compromis dat het gezag van het Woord ondermijnt en de komende generaties en de cultuur negatief beïnvloedt.

Heb geen omgang met de wereld!

- Johannes 15:19 “omdat **u niet van de wereld bent** ... daarom haat de wereld u”.
- Johannes 17:14, 16 “de wereld heeft hen gehaat, omdat **zij niet van de wereld zijn**”.
- 1 Korinthiërs 15:33 “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”.
- 2 Korinthiërs 6:14-18 “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen ... welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? ... Ga daarom **uit hun midden weg en zonder u af**, zegt de Heere ...” [→ Jesaja 52:11: Openbaring 18:4].
- Jakobus 1:27 “De zuivere en onbevleete godsdienst ... zichzelf **onbevlekt bewaren van de wereld**”.
- Jakobus 4:4 “Wie dan nu **een vriend van de wereld** wil zijn, maakt zich tot een vijand van God”.
- 1 Johannes 2:15-16 “**Heb de wereld niet lief** ... Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”.
- 1 Petrus 1:17 “Wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van **uw vreemdelingschap**”.
- 1 Petrus 2:11 “Geliefden, ik wek u op als **bijwoners en vreemdelingen** u te onthouden van de vleselijke begeerten ...”, en lees Hebrëeën 11:9, 13 en Psalm 39:13.

Lees verder:

- “Rubriek De wereld / onze houding tegenover”: <http://www.verhoevenmarc.be/#wereld>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm