

De vorst van deze wereld

Door H.C. Voorhoeve, Uit het Woord der Waarheid, jaargang 64, 2009,
<https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/>

Alle Schriftaanhalingen werden aangepast aan de Statenvertaling (HSV)

“De vorst van deze wereld”, zo wordt de satan door de Heer Jezus genoemd in Johannes 12:31, toen het ten volle besloten was dat de Zoon van God in de dood zou worden overgegeven.

Sinds de mens zich van God had losgescheurd, door te luisteren naar de verleider, en zich aan de invloed en de macht van satan onderworpen had, was de duivel de vorst van deze wereld. Hij beheerste, natuurlijk onder toelating van God, alle koninkrijken van deze aarde en kon ze daarom in de woestijn de Heer Jezus aanbieden. Maar toch wordt hij nooit in Gods Woord zo genoemd tot op het ogenblik dat de wereld door de verwerpingen het ter dood brengen van Gods Zoon zich geheel en al aan hem had overgegeven.

De wereld is op alle mogelijke manieren door God op de proef gesteld. God liet haar eeuwen lang zonder wet, en zij werd zó goddeloos en verdierf zich zó zeer, dat de zondvloed een eind aan die ondraaglijke toestand moest maken. God gaf Zijn wet, die heilig, rechtvaardig en goed is; die wet echter werd in al haar geboden schandelijk overtreden. God zond Zijn profeten om de overtreders tot bekering te roepen, doch die profeten werden gestenigd en gedood. Ten slotte, als laatste poging om de wereld terug te brengen tot Hem, zond God Zijn Zoon, en die Zoon werd aan een kruis genageld en omgebracht.

“Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn”, zo laat de Heer Jezus in de gelijkenis van de slechte landbouwers zeggen (zie Markus 12:7). En bij Pilatus riepen de Joden: “Kruisig Hem, Kruisig Hem” (Johannes 19:6) en “Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” (Mattheüs 27:25).¹ Daardoor had de wereld zich geheel en al overgegeven aan de heerschappij van de satan, de mensenmoordenaar vanaf het begin, de vader van de leugen, de onverzoenlijke vijand van God. Van dát ogenblik af noemt de Heer Jezus de satan “de vorst van deze wereld”.

Nadat de Heer Jezus Zijn ontroering had uitgeroepen: “Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. ²⁸ Vader, verheerlijk Uw Naam!”, kwam er een stem uit de hemel: “En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. ²⁹ De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. ³⁰ Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. ³¹ Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. ³² En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken” (Johannes 12:27-32).

Hier moeten wij allen ernstig over nadenken. De duivel is de vorst of overste van deze wereld. Dit heeft de Heer Jezus Zelf gezegd. De wereld staat dus onder zijn heerschappij. God heeft hem niet tot overste van deze wereld gemaakt. Nee, de wereld heeft zich van God, onder Wiens heerschappij zij zich bevond, losgescheurd, en zich zó aan de satan onderworpen, dat zij de moordnares van Gods Zoon is geworden. Daarom is de wereld door God geoordeeld.

“Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken”, zegt de Heer Jezus. Hoewel haar vonnis nog niet voltrokken is, is ze toch al uitgesproken. Eenmaal zal de Zoon van God al Zijn vijanden in de poel van vuur werpen. Ieder die de Heer Jezus niet als zijn Heiland heeft aangenomen en niet door Hem van de zonde verlost en uit de macht van de satan gerukt is, behoort tot *die* wereld, en staat

¹ Niet alleen de Joden hebben Jezus vermoord, maar Pilatus – de wereldlijke overheid – gaf lafhartig de Heer Jezus aan de Joodse meute over en waste zijn handen (tevergeefs) in onschuld. Het was verder een Romeinse terechtstelling en een Romeinse speer doorboorde het hart van de Heer. (M.V.)

dus schuldig aan de dood van Gods Zoon. Voor deze verschrikkelijke zonden zal een ieder die tot *die* wereld behoort, eenmaal ter verantwoording geroepen worden.

Dat zal ontzettend zijn! Wat zal zij antwoorden, wanneer God vraagt: “Waarom hebt u Mijn Zoon aan het kruis genageld en ter dood gebracht?” Zij zal geen antwoord kunnen geven. Als u uw hart nog niet aan de Heer Jezus gegeven hebt, dan behoort ook u nog tot de wereld, die de Heer Jezus verwierp, en dan wacht u dus dat vreselijke oordeel, dat God heeft uitgesproken over allen die Zijn geliefde Zoon hebben veracht. U hebt reden om bang te zijn. U bevindt zich onder het oordeel van God. Gods toorn rust op u. Als u niets doet, bent u voor eeuwig verloren en zult u de straf van uw zonden tot in eeuwigheid moeten dragen.

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de **toorn** van God **blijft** op hem” (Johannes 3:36).

Maar luister! De Heer Jezus heeft de duivel overwonnen, want Hij zegt: “nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden”. Aan het kruis, waar de boosheid van de wereld Hem bracht, heeft Hij de straf gedragen die wij verdiend hadden. Hij, de Rechtvaardige, stierf voor de onrechtvaardigen. Zijn dood heeft “de dood” tenietgedaan. Hij heeft de overheden en de gezaghebbers aan het kruis ontwapend en heeft door dat kruis over hen getriomfeerd.

We lazen dat de Heer Jezus zei: “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken”. Wie in Hem gelooft en Hem als de Verlosser van zonde, dood en duivel aanneemt, is door Hem uit de macht van de satan verlost en in Zijn heerlijk koninkrijk overgebracht. Tot hen zegt de Heer: “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Johannes 17:16) en : “maar Ik heb u uit de wereld uitverkoren” (Johannes 15:19).

Wonderbare genade! Wat de mens ten kwade dacht, heeft God ten goede gekeerd. God heeft Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Met een dankbaar hart zien allen die in de Heer Jezus geloven, op het kruis. Zoals voor de Israëliet in de woestijn de koperen slang het middel ter genezing werd, is voor hen de verhoogde Heiland de weg ten leven, het middel tot bevrijding van de zonde en van de macht van de satan. Vreugde en vrede vervult hen. In een leven tot verheerlijking van God en de Heer Jezus tonen zij hun dankbaarheid voor de verkregen verlossing.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm