

De Toekomst: Wat kunnen wij verwachten?

Prof. Johan Malan, Mosselbaai, Zuid-Afrika (april 2013)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 27-9-2023 (links)

Er zijn twee uiteenlopende benaderingen om bijbelse profetieën te verklaren, namelijk de *vergeestelijkte* en de *letterlijke* verklaring. Dit leidt naar totaal verschillende en zelfs tegenstrijdige toekomstverwachtingen. Daarom is het noodzakelijk dat elke christen daarover een grotere duidelijkheid zal krijgen. Wij moeten beslist weten wat ons wacht als wij daarvoor gereed willen zijn.

Valse verwachtingen over de toekomst leiden naar ontzuivering, verwarring en ook twijfel over hoe wij de Bijbel moeten verstaan. Geen duidelijke verwachting te hebben leidt naar geestelijke lauwheid en onbetrokkenheid bij het profetische programma van de Heer. Slechts een juiste, bijbelse toekomstverwachting helpt ons om waakzaam te blijven en de gebeurtenissen in de wereld correct te vertolken (Lukas 12:54-56).

De vergeestelijking van profetieën

Deze benadering van bijbelse profetieën is subjectief, verwarrend en onsystematisch. Ze heeft totaal geen voeling met belangrijke profetische thema's zoals het herstel van het volk Israël, de opkomst van een antichristelijke nieuwe wereldorde en de vestiging van een letterlijk, duizendjarig vrederijk van Christus op aarde. De vergeestelijking en wegverklaring van een vrederijk na de wederkomst wordt *a-millennialisme* of *antichiliasme* genoemd (*chilios* is de Griekse term voor duizend, en *mille* de Latijnse term).



Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mill-Trib.pdf>

Aanhangers hiervan spreken zich uit tegen de belofte van een letterlijk millennium als een laatste bedeling in de heilsgeschiedenis van de mens.

Alhoewel a-millennialisten het idee verwerpen van een letterlijk duizendjarig vrederijk van Christus na Zijn wederkomst, betekent dit niet dat zij de openbaring van Gods koninkrijk in beginsel verwerpen. Hun dwaling is dat zij de koninkrijksdispensatie verkeerd vertolken door deze met de kerkbedeling gelijk te stellen. Zij erkennen niet de chronologische orde in de ontvouwing van Gods profetische plan, en zien bijgevolg niet de systematische, dispensationele opeenvolging in de vervulling van Bijbelse profetieën. Als gevolg van hun vooropgestelde dogmatische oriëntatie maken zij foutieve veronderstellingen over wanneer en hoe bepaalde profetieën vervuld zullen worden.

Deze beoordelingsfout leidt naar een erg groot dilemma, want niets zal iets juist uitwerken wanneer het concept van Gods koninkrijk - en specifiek de fysische openbaring ervan - verkeerd vertolkt

wordt. De grootste problemen waarmee a-millennialisten (antichiliasten) te kampen hebben in hun eschatologische beschouwingen, zijn de volgende:

- De toekomstige koninkrijksbedeling zal volgens Openbaring 20:4-6 duizend jaar duren, maar de kerkbedeling waarmee zij het koninkrijk gelijkstellen, is nu al bijna tweeduizend jaar aan de gang. Op welk punt begint en eindigt het millennium dan?
- Christus zal tijdens de koninkrijksbedeling op de troon van David vanuit Jeruzalem regeren (Lukas 1:32; Handelingen 15:16-17; Jesaja 9:6), maar die troon is nog steeds vervallen en niemand regeert van daaruit. A-millennialisme neemt niet het feit in acht dat de fysieke openbaring van Gods koninkrijk op aarde slechts kan geschieden in associatie met een tenvolle hersteld Israël in het Heilige Land. Israël moet dus eerst Jezus als Messias en Koning aanvaarden voordat hun eigen koninkrijk en de Messias Zijn koninkrijk geopenbaard kunnen worden.
- Jeruzalem zal tijdens de koninkrijksbedeling de godsdienstige en politieke hoofdstad van de wereld zijn, en de Heer zal door de naties geraadpleegd en gediend worden (Jesaja 2:2-3; Jeremia 3:17; Zacharia 8:22). In schril contrast met deze situatie was Jeruzalem tijdens de kerkbedeling bestemd om door de naties vertreden te worden (Lukas 21:24), en kon ze in geen enkel opzicht de hoofdzetel van het Messiaanse koninkrijk geweest zijn.
- Het fysiek en geestelijk herstelde Israël zal in het vreedrijk het speciale getuigenis op aarde van de Heer zijn en allen zullen Hem dienen (Jesaja 27:6; Jeremia 31:34; Zacharia 8:23). Vandaag verwerpt de grote meerderheid van de joden nog steeds Jezus als Messias, en zij zullen eerst de knieën moeten buigen voor Hem voordat zij volkomen Zijn volk zullen worden en Hem geestelijk van harte zullen dienen (Zacharia 12:10; 13:9).
- De kerkbedeling eindigt niet met een grote opwekking als een manifestatie van Gods koninkrijk, maar met grote geestelijke misleiding en een grote verdrukking onder het beheer van de Antichrist¹ (2 Thessalonicenzen 2:3-4; 1 Johannes 2:18; 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:1; 2 Petrus 3:3; Judas 18). De slag van Armageddon zal het einde van die verdrukking meebrengen, wanneer Christus Zijn vijanden zal verdelgen (Openbaring 16:16; 19:19-21). Er is geen bijbelse aanduiding van grote opwekkingen aan het einde van de kerkbedeling.
- In de koninkrijksbedeling zal de duivel gebonden en in een put (*abyssos*) verzegeld worden zodat hij de naties niet kan verleiden. De namen van de afgoden zullen uitgeroeid worden (Zacharia 13:2), de naties zullen allen in vrede leven en geen oorlogen voeren (Jesaja 2:4; Jeremia 3:17), de kennis van de Heer zal de hele aarde overdekken (Jesaja 11:9) en Jeruzalem zal tot een lof op aarde zijn (Jesaja 62:6-7). Het is geheel onrealistisch en onbijbels te verwachten dat toestanden van deze aard tijdens de kerkbedeling op aarde zullen heersen.

Wat doen a-millennialisten om de onmogelijkheid van hun eigen profetische scenario te trachten te verdedigen, en wat doen zij om de talloze tegenstrijdigheden daarin te verklaren? Zij wenden zich tot vergeestelijking en allegorisering, opdat zij van de letterlijke implicaties van een groot aantal profetieën kunnen weggkomen. Wanneer zij daar niet in slagen, verschuiven zij bepaalde eindtijdse profetieën naar het verre verleden en zeggen dat dit eeuwen geleden (bv. in de tijd van Nero) finaal vervuld werd. De volgende misleidende standpunten worden onder andere door a-millennialisten gerechtvaardigd om hun onsystematische eschatologie te proberen te rechtvaardigen:

- Zij aanvaarden niet dat Christus' vreedrijk duizend jaar lang zal duren, ten spijte van het feit dat de lengte van het vreedrijk zes keer in Openbaring 20 als duizend jaar aangeduid wordt. Volgens hen is "duizend" een symbolisch begrip dat als een "lange tijd" moet vertolkt worden. Geldt dit voor alle getallen in de Bijbel, zoals ook voor de 70 jaar van Babylonische ballingschap? (Jeremia 25:11).

¹ Hou in gedachten dat de meesten, zoals prof. Malan, menen dat in Openbaring 13 het eerste beest (uit de zee) de Antichrist is, terwijl anderen (zoals ik) het tweede beest (uit de aarde) als de Antichrist zien. Hoe dan ook, degenen die door deze twee beesten worden voorgesteld werken ten zeerste samen - in feite maken zij deel uit van de duivelse drie-eenheid: 1. De draak (12:1-17; 13:2, 4, 11; 16:13; 20:2) + 2. Het beest uit de zee (13:1-10) + 3. Het beest uit de aarde of valse profeet (13:11-18; 16:13; 19:20; 20:10). Deze drie zijn één in bedoeling en geest. Dus maakt het niet zoveel uit als br. Malan soms spreekt van de Antichrist terwijl het in feite om het eerste beest moet gaan (de Romeinse dictator). Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf>

- De belofte dat Christus de troon van David zal herstellen en de wereld vanaf deze troon zal regeren, wordt ook niet letterlijk aanvaard. Men redeneert dat Christus nu al over zijn koninkrijk regeert. Vanaf wanneer is de troon van David in de hemel (Lukas 1:32), en hoe kunnen de naties nu naar de Koning in Jeruzalem optrekken om door Hem onderricht te worden? (Jesaja 2:2-3; Zacharia 8:22).
- De belofte dat al de heiligen opgewekt zullen worden en duizend jaar lang samen met Christus in Zijn koninkrijk zullen regeren (Openbaring 5:9-10; 20:6), wordt ook vergeestelijkt. Er wordt beweerd dat de ontslapen heiligen nu in de hemel samen met Christus regeren. Hoe kunnen zij deze functie vervullen als ze niet eerst een opstandingslichaam hebben? In Openbaring 20:4 zegt Johannes van de martelaren van de verdrukking: “En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang”.
- De honderden beloften over het herstel van het volk Israël in hun land (vgl. Ezechiël 36:22-28; 37:21; Jesaja 11:11-12; Romeinen 11:25-26), worden vergeestelijkt en op de kerk toegepast. In welk land worden christenen in de eindtijd hersteld? De Heer zegt toch duidelijk slechts ten opzichte van Israël: “Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven” (Ezechiël 11:17). Het is volkomen ongerijmd met de bedoeling van de Bijbel om beloften zoals deze op de kerk toe te passen. Net zo worden ook profetieën over de tijd van benauwdheid voor Jakob, welke verwijst naar Israëls ervaringen in de komende verdrukking (Jeremia 30:7), vergeestelijkt of historisch verklaard.
- Antichiliasten (laten we a-millennialisten voortaan zo noemen) beweren dat wij nu in de koninkrijksbedeling leven en dat de duivel thans gebonden is “zodat hij de naties niet zou misleiden” (Openbaring 20:1-3). Deze profetie zal pas vervuld worden nadat Christus terugkomt, Hij het beest en de valse profeet zal verdoemen en hun misleide volgelingen zal geoordeeld hebben (Openbaring 19:11-21). De duivel zal tijdens de hele duur van het vreedrijk gebonden blijven, en dat tijdperk is geenszins begonnen. Wat de huidige situatie betreft zegt de Bijbel dat de hele wereld in de macht van de boze ligt (1 Johannes 5:19) en dat wij de volle wapenrusting van God moeten aantrekken om staande te kunnen blijven tegen de listen van de duivel (Efeziërs 6:11-12). Hij wordt als “de vorst van deze wereld” beschreven (Johannes 14:30) alsook “de god van deze eeuw” (2 Korinthiërs 4:4).² Dit is de reden waarom christenen tijdens de kerkbedeling in een overwegend goddeloze wereld leven waarin zij verdrukt worden (Johannes 6:33), en zij juist daarom een geestelijke oorlog tegen de boosheden moeten voeren. Wij leven duidelijk niet in het vreedrijk en ervaren dagelijks dat de duivel niet gebonden en van de wereld uitgesloten is.
- Antichiliasten geloven helemaal niet dat de kerkbedeling in een tijd van ongekende geestelijke en morele afvalligheid zal eindigen als een voorspel tot de grote verdrukking. Zij aanvaardden ook niet de letterlijke vervulling van profetieën over een persoonlijke Antichrist die tijdens de verdrukking over de wereld zal heersen. Als gevolg van deze zienswijze geloven zij ook niet in de belofte van een Opname vlak voor de verschijning van de Antichrist, want volgens hen zal er geen Antichrist op het toneel verschijnen. Zij beweren dat al die donkere profetieën over de verdrukking al in de eerste eeuw tijdens het bewind van de Romeinse dictator Nero vervuld zijn. Hij was naar bewering de Antichrist. Wat dan te zeggen van al die profetieën die duidelijk stellen dat de Antichrist een levend persoon op aarde zal zijn wanneer Christus komt? (2 Thessalonicenzen 2:6-12; Openbaring 19:19-20). Wie is zijn tegenhouder die weggenomen moet worden zodat hij openbaar wordt? Er is toch duidelijk een “ontvluchting” voor gelovigen vóór de uitstorting van Goddelijke toorn op de aarde, en zij moeten waken en bidden om hiervoor waardig te zijn (Lukas 21:36).



² Satan is de vorst en god van deze wereld: Joh. 12:31; 14:30; 16:11; Luk. 4:5-6; Hd. 26:18; 2 Kor. 4:4; Ef. 2:2; 6:12; Kol. 1:13; Kol. 2:15!

- Als gevolg van hun bijzondere koninkrijksbeschouwing kan het antichiliasme niet aanvaarden dat de kerkbedeling in een Laodiceaanse toestand van mislukking en afvalligheid zal eindigen (Openbaring 3:15-17) gevolgd door de openbaring van de Antichrist en zijn wereldregering (Openbaring 13). Voor hen is het meer aanvaardbaar dat er nu een grote opwekking zal uitbreken, waardoor een nieuw wereldwijd christelijk transformatieproces aan de gang kan gezet worden. Dit is de visie die zij huldigen, en velen van hen zijn bereid om oecumenische banden met andere geloven te smeden opdat hun vredesplannen verder uitgebreid en wereldwijd toegepast kunnen worden.

Transformatie³

Het is duidelijk dat antichilias ten een mensgemaakt, oecumenisch koninkrijk najagen waarin de volgende bijbelse eigenschappen van het toekomstig geopenbaarde koninkrijk van Christus ontbreken: het volk Israël speelt daarin geen rol; de stad Jeruzalem was nooit tijdens de kerkbedeling een wereldhoofdstad (ook niet bij benadering); de troon van David waarop Christus als Koning moet regeren is nog altijd vervallen; de duivel is allesbehalve gebonden en gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8); de naties leven niet in vrede en zijn nog niet begonnen om hun zwaarden om te smeden tot ploegscharen (Jesaja 2:4); zij eren ook niet het volk Israël als Gods speciale gezant (Zacharia 8:23; Jesaja 60:10-12), maar vervolgen en benadelen hen op alle mogelijke manieren.

Niettegenstaande al de verschillen tussen het mensgemaakte koninkrijk van de hemel en het werkelijke koninkrijk van de hemel, gaan antichilias ten door met hun pogingen om de hele wereld in een christelijk koninkrijk te proberen transformeren. Het feit dat zij dat op een onbijbelse, oecumenische manier proberen te doen, is een klinkklaar bewijs dat zij in hun doel niet zullen slagen. Zij gaan echter door met hun plannen, waaronder ook transformatiebijeenkomsten die jaarlijks in verscheidene landen gehouden worden.

Transformatiebeweging: ook bekend als **Dominionisme**, **Koninkrijk-Nu-beweging**, **Heerschappijbeweging** en **Restauratietheologie**, is een merkwaardige mengeling van gereformeerd/calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominionisme leert dat door het komen van Christus de gelovige "dominion" (heerschappij) heeft op elk gebied van het leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerkt dezelfde kijk op het Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van "christelijke" liederen), en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Op. 5:10). Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen, vooral in de VS, om invloed te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie van de bijbelse wet. (M.V.)

Hierna een van de teksten die zij graag bij transformatiebijeenkomsten gebruiken: "... en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen" (2 Kronieken 7:14). Deze belofte is aan Israël gegeven - het volk over wie de Naam van de Heer uitgeroepen is. Zij waren echter de meeste tijd ongehoorzaam aan de Heer en hebben als gevolg daarvan Zijn zegen verbeurd. In nieuwtestamentische tijden zijn zij uit hun land verdreven omdat zij geestelijk blind waren en niet de gunstige tijd opgemerkt hebben toen God hen door de Messias bezocht heeft (Lukas 19:41-44).

Zijn er vandaag volken over wie de Naam van de Heer uitgeroepen is, die de Drie-enige God in hun grondwetten erkennen, parlementszittingen met gebed openen, echt christelijk onderwijs aanbieden, ware christelijke moraliteit handhaven en gepaste bijbelse straffen opleggen voor ernstige misdaden? Zulke landen zijn er niet - de Bijbel zegt dat de hele wereld in de macht van de boze ligt.

Het is altijd goed en juist om mensen tot bekering op te roepen, maar dit moet primair gedaan worden met het oog op de redding van zielen - niet in ijdele pogingen om hele volken proberen te redden. De aantallen die hier positief op reageren zullen nooit zo hoog zijn dat dit het geestelijke karakter van de hele samenleving dramatisch zal veranderen. De Heer Jezus heeft gewaarschuwd dat

³ Rubriek Transformatie-/Koninkrijk-Nu-beweging of Dominionisme: <http://www.verhoevenmarc.be/#dominionisme>

slechts een minderheid van de mensen onder evangeliëprediking tot bekering zal komen. De brede weg zal altijd het drukste verkeer dragen, ongeacht hoe graag wij die situatie ook zouden willen veranderen (Mattheüs 7:13-14; Lukas 13:23-24).

Het helpt niet om de onrealistische verwachtingen te koesteren dat hele steden of zelfs hele landen zich in zak en as tot God zullen bekeren en zodoende een totale transformatie naar christelijke standaarden zullen ondergaan. Strategische geestelijke oorlogvoering en boze machten in de lucht proberen neer te werpen is onbijbels, onuitvoerbaar en schept valse verwachtingen. Wij moeten eerder aanvaarden dat er in de eindtijd zware tijden over de aarde zullen komen (2 Timotheüs 3:1), en uiteindelijk een grote verdrukking “zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:21). Dit scenario staat op het punt om vervuld te worden.



De brede weg zal altijd het drukste verkeer dragen

De Bijbel bereidt ons duidelijk voor op grootschalig verval in de eindtijd: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden” (Openbaring 22: 11-12).

Mensen moeten nu voor de naderende oordelen gewaarschuwd worden, zodat zij waakzaam kunnen zijn en erop toezien dat zij niet samen mee afdrijven met de sterker wordende stroom van geestelijk en moreel verval. Ongeredden moeten zoals brandhout uit het vuur gerukt worden. Het zal niet helpen om nu een geheel goddeloos land zoals Zuid-Afrika zalig te proberen spreken in de hoop dat zij allemaal van harte tot bekering zouden komen. Al wat zij wél van harte en in eensgezindheid na de Opname zullen doen, is de Antichrist navolgen en aanbidden (Openbaring 13).

Wat voor nut heeft het een nationale transformatie als ideaal voor te houden, terwijl het hele land, hele gemeenschappen en zelfs grote kerken met hun kweekscholen op het zand van geestelijke misleiding, profetische onkunde en moreel opportunisme gebouwd is? Valse hoop kan de rampspoed die eraan komt niet afweren. Gelovigen moeten eerder geleerd worden om te waken en te bidden zodat zij waardig zullen zijn om de komende oordelen en verdrukking te ontvluchten en voor de Zoon des mensen te staan (Lukas 21:36).

In plaats van transformatiebijeenkomsten moet er aan fundamentele evangelisatie gedaan worden en moet er grote klem gelegd worden op de vervulling van Bijbelse profetieën. Er moet voor alle ongeredden gebeden worden, alsook in het bijzonder voor het volk Israël, in de hoop dat sommigen ervan zullen gered worden. Velen van hen zullen echter steeds de verkeerde besluiten nemen, zoals in de eerste eeuw toen de Heer Jezus gezegd heeft: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Johannes 5:43).

Mensen verwerpen nog steeds de ware Christus en Zijn Woord en maken daardoor van zichzelf kandidaten om de komende Antichrist te aanvaarden, te volgen en te aanbidden. Een van zijn ideologieën waartegen mensen nu gewaarschuwd moeten worden is die van het globalisme. Op grond daarvan wordt naar wereldeenheden op drie terreinen gestreefd: Een wereldregering, een alliantie van wereldgodsdiensten waarin alle misleide geloven de valse Christus zullen aannemen, en een wereld-economie die aan de Antichrist de gelegenheid zal bieden om alle mensen ten volle te beheren.

De foutieve vertolking van bijbelse profetieën door antichiliasten veroorzaken echter dat zij niet over de gevaren zijn ingelicht en bijgevolg ook niet anderen kunnen waarschuwen voor de moeilijke tijden die eraan komen. Hun verkeerde koninkrijksbeschouwing is juist de grote reden waarom zij onwetend bezig zijn om door middel van een moderne toren van Babel aan het eindtijdse wereldrijk van de Antichrist te bouwen.

Hoe en wanneer kunnen profetieën vergeestelijkt worden?

Er is beslist beeldspraak in de Bijbel, maar dat wordt altijd door de Bijbel zelf verklaard. Het moet echter uit de context en beeldende taal zelf goed duidelijk zijn dat een letterlijke vertolking niet gepast is. Indien een stelling logisch is moet deze altijd letterlijk vertolkt worden: “If the plain sense of the word makes common sense, then seek no other sense”. Wanneer de Bijbel bv. van Israël en Jeruzalem spreekt, alsook van 144.000 geredde joden in Openbaring 7, dan moeten deze begrippen niet vergeestelijkt en op de kerk toegepast worden. Hetzelfde geldt voor getallen en tijdperken zoals 1000 jaren, zeven jaren, 42 maanden en 1260 dagen.

Wanneer wél duidelijk van beeldspraak gebruik gemaakt is, wordt dit gewoonlijk gedaan met het oog op de beklemtoning van zekere kenmerken van een persoon of een groep mensen. Het beeld heeft dus niet slechts een abstracte, allegorische betekenis die ver van de fysieke werkelijkheid af verwijderd is maar heeft in de meeste gevallen een letterlijk tegenbeeld. Het Lam van God duidt bv. op Christus, terwijl de slang en de draak op de duivel (Openbaring 12:3, 15) slaat. De sterren die de Satan tijdens zijn val uit de hemel meesleept verwijst naar gevallen engelen, terwijl het dier met zeven koppen een beschrijving is van de antichristelijke werelddictator¹ (Openbaring 13:1-2). Net zo ook moet de Antichrist zijn toekomstige wereldeconomie, waarin koop- en verkoopstransacties door een numeriek stelsel zal beheerd worden, letterlijk opgenomen worden (Openbaring 13:16-18).

De slag van Armageddon, als een grote wereldoorlog die tijdens de wederkomst van Christus gevoerd zal worden, wordt als een letterlijke, fysische confrontatie beschreven en niet slechts als een on aardse geestelijke oorlog (Openbaring 16:13-16; 19:19-21; Zacharia 14:1-13). Zelfs een abstract, geestelijk begrip zoals “het geheimenis van de wetteloosheid” wordt aan een persoon gekoppeld, nl. de Antichrist of “de mens der zonde” (SV), en hij zal in de eindtijd, kort voor de wederkomst van Christus, zichtbaar op aarde geopenbaard worden (2 Thessalonicenzen 2:3-8). Net zo moet niet slechts naar de duivel als een metafoor van boosheid verwezen worden. Hij is een boze god die na de wederkomst van Christus in de *abyssos* (“put”) zal gebonden worden en daarna zal geoordeeld zal worden voor alle boze daden die hij gepleegd heeft (Openbaring 20:1-3, 10).

Met het oog op al deze duidelijke profetische feiten moeten wij aanvaarden dat wij in een boze wereld leven en niet nu in het geopenbaarde koninkrijk van God. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen “opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:4). Wanneer Hij wederkomt, komt Hij om Zijn dienstknechten te belonen, de zondaars te straffen en de duivelse drie-eenheid (de draak en de andere 2 beesten)¹ te oordelen (Openbaring 11:18). Hoe sneller wij de wezenlijke betekenis van de Bijbel aanvaarden, hoe beter wij op de toekomst zullen voorbereid zijn.

Wij wachten op een koninkrijk dat nu nog niet geopenbaard is, want de Koning der koningen is nog niet gekomen om de vestingen van de boosheid te vernietigen. Wanneer Hij zal gekomen zijn, zal de tijd van ons vreemdelingschap in een boze wereld voorbij zijn en zullen wij samen met Hem als koningen op aarde regeren (Romeinen 8:17; 2 Timotheüs 2:12; Openbaring 5:9-10).

Een finale waarschuwing

De integriteit van het profetische woord in de Bijbel moet ten allen tijde geëerbiedigd worden. In het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel worden wij gewaarschuwd om niets daarvan af te nemen of daaraan toe te voegen (Openbaring 22:18-19). Mensen die zich hieraan schuldig maken, hebben geen plaats in het koninkrijk van de hemel.

Er zijn in de eindtijd tal van zelfaangestelde profeten en profetessen die er aanspraak op maken dat de Heer door middel van dromen, visioenen en andere manieren profetische inlichtingen over de toekomst aan hen bekend heeft gemaakt. Dit is toevoegen aan wat in de Bijbel staat opgetekend. Zulke profetieën zijn vals! Hierdoor wordt een rechtstreekse aanval op bijbelse openbaringen gemaakt, als zou de Bijbel niet volledig en genoegzaam zou zijn voor ons onderricht. Volgens moderne zieners moeten aan de Bijbel profetische bijlagen toegevoegd worden. Al deze additionele profetieën worden echter met verloop van tijd als vals geopenbaard; vandaar de strenge waarschuwing van de Heer tegen aanmatigende personen die zich hieraan schuldig maken.

Aan de andere kant worden bijbelse profetieën ook ondermijnd door delen ervan weg te nemen. Dit kan gedaan worden door zekere profetische uitspraken te ontkennen, bv. dat er een persoonlijke

duivel is die samen met de zondaars in de hel gegooïd zal worden, dat er een eerste opstanding voor de rechtvaardigen zal zijn, enz. De meest algemene methode van het wegnemen van bijbelse beloften en waarschuwingen is door vergeestelijking dingen weg te redeneren en totaal buiten hun context te verklaren. Deze aanmatigende houding heeft ertoe geleid dat veel mensen de eindtijdse vervulling van bijbelse profetieën over de volgende zaken ontkennen: de grote afval in de laatste dagen, de opkomst van een antichristelijke nieuwe wereldorde, het herstel van Israël in hun land, de opname, de verschijning van een persoonlijke Antichrist, de verdrukking van zeven jaar onder het bestuur van de twee beesten¹ [de Romeinse dictator en de Antichrist], de slag van Armageddon en een letterlijk duizendjarig vrederijk daarna.

Personen die het profetische woord door vergeestelijking en allegorisering van zijn grondbetekenis ontdoen, gaan gewoonlijk verder om ook andere concrete stellingen in de Bijbel te ontkennen of door vergeestelijking van hun betekenis te beroven. Als gevolg hiervan geloven velen van hen niet meer in de maagdelijke geboorte van Christus, de Goddelijke inspiratie en foutloosheid van de Schrift, de opstanding en hemelvaart van Christus en in vele gevallen ook niet meer in de heilsbetekenis van Zijn kruisdood. Daardoor diskwalificeren zij zichzelf om enig deel te hebben aan de Bijbelse Jezus en aan de opstanding, het eeuwige leven en het hemelse koninkrijk dat Hij aan Zijn ware discipelen beloofd heeft. Hoe zullen zij de vergelding ontvluchten als zij zo'n grote zaligheid veronachtzamen! (Hebreeën 2:1-4).

Zie verder:

- Rubriek "Eschatologie en Profetie": <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>
- Rubriek "Bedelingen / Dispensaties": <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm