

De niet erkende oorlog

Door Cedric Fisher; <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=30990>, 14-11-2019

Dit is een fragment uit het boek van Cedric Fisher's "*The Unacknowledged War and the Wearing Down of the Saints*": <https://www.lighthouse Trails.com/emerging-church/753-booklet-the-unacknowledged-war-and-the-wearing-down-of-the-saints.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.



Orthodoxe bijbelgelovige christenen passen niet in onze wereld en zullen evenmin worden getolereerd.[1] - Uit een ooggetuigenverslag van het 2015 Parlement van de Wereldreligies.

Er daagt een oorlog tegen bijbelgelovige christenen aan de horizon. En voordat we dit erkennen, zullen we niet volledig begrijpen hoe essentieel het is om ons voor te bereiden en voorbereid te blijven op een brute periode die snel nadert. Er is altijd een satanische oorlog geweest tegen Gods volk. In de Verenigde Staten is men echter zelfgenoegzaam geworden en net als de kikker in het kokende water is hij naar ons toe geslopen en de meesten zullen niet eens beseffen dat het is gebeurd totdat het te laat is. We hebben in relatieve vrede geleefd en genoten tot voor een paar decennia van behoorlijk veel respect in de seculiere wereld.

Dat is radicaal veranderd. We bevinden ons nu in een steeds vijandiger omgeving en die wordt steeds vijandiger. De meeste ware christenen die ik ken, zijn zich terdege bewust van de frontale aanvallen vanuit het seculiere rijk en de openlijk ketterse invallen door afgezanten van Satan in het religieuze rijk. Maar de meesten van hen hebben het gevaar niet onderkend als dat het zo dichtbij is gekomen. Zeker, de verenigde en zich verenigende wereldreligies verachten het ware bijbelse Christendom. Maar het is een vergissing om die entiteiten buiten het bereik van onze kerken en associaties te zien.

Bijvoorbeeld, de retoriek van het Parlement van de Wereldreligies 2015 (gehouden in oktober 2015 in Salt Lake City) is al geruime tijd omhelsd in het mainstream en emergente christendom. Het gaat allemaal om oecumene, iedereen in harmonie, wereldvrede en de behoefte aan een "Nieuw Christendom". Maar een ooggetuige in het Parlement van 2015 beschreef bondig het onderliggende doel van dit nieuwe Christendom (dat wil zeggen, de Nieuwe Spiritualiteit):

Het Parlement van de Wereldreligies heeft een agenda en ze zijn er nu heel open over. Het is nu een regelrechte aanval op de Christelijke kerk en het Woord van God....

Ze zijn niet bang om te zeggen dat “een orthodoxe bijbelgelovige christen niet in onze wereld past en dat ze niet zullen worden getolereerd”. Wij werden ermee geconfronteerd. Dit Parlement is voor hen als een soort van ‘komen uit de kast’.[2]

Het Nieuwe Christendom / de Nieuwe Spiritualiteit is de grote en finale afvalligheid – pure rebellie tegen de natuur van God en tegelijkertijd het her-identificeren en verheerlijken van de natuur van Satan.

De meeste leden en aangestelde kerkelijke bedienaars hebben zich nog niet gerealiseerd dat de oorlog zich veel dichter bij huis heeft verspreid. De satanische geest die het Parlement van de Wereldreligies inspireert, motiveert de New Age mollen die het Christendom zijn binnengevallen. Bewijs van die invloed is nu zichtbaar in kerkleiders. Wanneer zo’n leider New Age ketteren ondersteunt, New Age goeroes uitnodigt om te spreken over kerkelijke functies, ketterse boeken aanbeveelt als zijnde gezonde leer, dan is Satan het christelijk leiderschap binnengevallen en ten val gebracht. Om dit te behandelen als gewoon een ander meningsverschil of geschil in kerkverband is lachwekkend. Men kan niet hopen deze geestelijke oorlog te bestrijden met de middelen die gewoonlijk worden gebruikt om geschillen tussen twee wedergeboren gelovigen op te lossen.

De intensiteit van die oorlog en de omvang van zijn vooruitgang wordt gezien in het feit dat het Wereldparlement van Religies, de Federale Overheid, zeer populaire en invloedrijke christenen, waaronder kerkelijke leiders, en de Rooms-katholieke kerk, een akkoord lijken te hebben bereikt. Ze zijn het erover eens dat bijbelgelovige Christenen (en Joden) de oorzaak zijn van alle kwalen in de wereld. Hun consensus is dat de exclusiviteit van het Bijbelse Christendom (dat wil zeggen, Jezus Christus is de enige weg naar redding, en de mens is niet God maar een zondaar) een belemmering is voor het bereiken van wereldvrede, wereldwijde eenheid, klimaatbeheersing, honger en ziektebeheersing in derdewereldlanden, harmonie tussen religies, emotioneel welzijn van losbandige individuen, bevolkingscontrole door abortus en euthanasie, genetisch onderzoek met geaborteerde baby’s, de vooruitgang van de wetenschap om evolutie te “bewijzen”, en vrijwel elke immorele kwestie en elk probleem in de wereld. De oplossing kan niet worden bereikt zonder de eliminatie of uitroeiing van het ware Christendom. Zoals de ooggetuige in het Parlement zegt, volgens de nieuwe spiritualiteitsvisie “zal de christelijk-orthodoxe kijk op hemel en hel niet langer worden getolereerd omdat ze zeggen dat het de mensheid scheidt”.[3] Een parlamentsspreker, Salih Sayigan van de Afdeling Theologie aan de universiteit van Georgetown, verklaarde:

Exclusiviteit leidt tot geweld als we zeggen dat u naar de hemel moet gaan of u eindigt in de hel; dan hebben we een probleem wanneer u toch uitsluit dat u extremistische zaden zaait.[4]

Het plan om de wereld van deze bijbelse “extremisten” te bevrijden zal gebeuren door toenemende onderdrukking in verschillende vormen. In een aantal moslimlanden gaan ze veel verder dan dat. Zij zijn wreed, beroven, verkrachten, sluiten op en vermoorden christenen. Het geweld dat ze gebruiken om christelijke invloed weg te nemen, is gerechtvaardigd als middel om geweld op te lossen. Met andere woorden, als ze alle christenen vermoorden, hoeven ze geen geweld meer te gebruiken. Dat is ook het pragmatische uitgangspunt van de komende brutale vervolging. De slachting van de Joden door Hitler werd gepresenteerd als noodzakelijk voor vrede, voorspoed en superioriteit. Mensen geloofden dat wanneer het doden zou gebeuren, er een einde zou komen aan het verdere doden in het Utopia. Ze zouden gewoon de onmenselijkheid moeten ondergaan voor de kans op een menselijke wereld.

Natuurlijk kan het kwaad het kwaad niet oplossen. Het doden kan en zal niet eindigen met de dood van alle Christenen en Joden. Enige andere pressiegroep in de samenleving wordt beschouwd als een wegversperring om vooruitgang te boeken en het moorden zal voortgaan. Het kwaad moet overal uitzaaien waar het infecteert en controle verwerft. Het kan niet méér een middel zijn voor de ontwikkeling van vrede dan verkrachting een middel is om liefde te ontwikkelen. De oorlog tegen christenen heeft maar één doel en dat is om Gods volk te vernietigen en daardoor godsvrucht van de aarde te elimineren. Het is de list van Satan.

Is het niet tijd om diegenen te identificeren die voldoen aan de doelstellingen van Satan? Ze verschijnen niet als demonen. Er zijn geen hoorns, geen hoektanden of andere diabolische kenmerken. Ze verschijnen als welwillende en gracieuze mensen. Hun persoonlijkheden zijn charismatisch. Hun

retoriek is boeiend. Hun leiderschap is grotendeels diplomatiek en ze passen vertrouwensvol (of ogenschijnlijk nederig) in hun gewaardeerde posities. Het is moeilijk om verder te kijken dan het beeld van dergelijke individuen, hun lachende gezichten, hun uitgestraalde positie, hun sympathieke woorden te horen en de slim vermomde kwaadwilligheid te herkennen. Maar het moet gebeuren. Totdat ze correct zijn geïdentificeerd, zal het kwaad succesvol en onverminderd door deze mensen werken.

Op dit moment weet ik niet zeker of het kwaad kan worden gestopt of vertraagd. De degradatie van de seculiere en religieuze domeinen kan al te ver zijn gegaan om te vertragen, laat staan te stoppen. En de Bijbel vertelt ons immers dat zulke dagen zullen komen. Er blijft echter een reden om de moeite te doen. Er zijn nog steeds belijdende christenen die geen afvalligheid zijn ingegaan, maar die om verschillende redenen geen idee hebben van wat er zich binnen en buiten de muren van het Christendom afspeelt. Hen waarschuwen voor het intense en slimme bedrog is nog steeds haalbaar. Daarom moeten we het blijven proberen.



Maar als we enige hoop in ons hebben om deze onwetende christenen te redden, wij die de tijden waarin we leven onderscheiden en begrijpen (vanwege de genade van God), dan moeten we afschermend werk doen. We moeten spreken, schrijven, bidden en opstaan zonder te aarzelen wanneer er kwaad aanwezig is. Wat het ook kost, we moeten opkomen voor God en Zijn waarheid, geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis en de afvalligheid ontmaskeren als de dodelijke geestelijke plaag die ze is. Deze afvalligheid dreigt onze kinderen en onze kleinkinderen te vernietigen, vanaf de pasgeborene tot de jeugd, zij die vechten doorheen het openbare onderwijsstelsel terwijl ze worden belegerd door een stortvloed van satanische invloeden. Hele kerken en zelfs denominaties worden aangezogen naar de onontkoombare bodemloze afgrond toe.

Het is een enorme strijd, maar we moeten geloven in de almachtige God die ons zal helpen. Je kunt je afvragen: “Hoe kan ik ooit sterk staan in zo’n strijd als deze? Ik ben te zwak voor iets van deze omvang”. Ja, jij bent en ik ben, maar Hij vertelt ons in Zijn Woord de oplossing:

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen” (2 Korinthiërs 12:9).

Eindnoten

1. Lynette Irwin, "Parliament of the World's Religions 2015: An Eyewitness Account" (<https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=18411>).
2. Lynette Irwin, "Parliament of the World's Religions 2015: An Eyewitness Account", op. cit.
3. Ibid.
4. Ibid, citing, Salih Sayigan, Department of Theology, Georgetown University.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm