

“De letter doodt” – wat bedoelt Paulus?

Uittreksel uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/moeilijk-te-begrijpen.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, aanvulling en voetnoten door M.V.

Sommige mensen zeggen: “Ik geloof niet in een ‘letterlijke’ interpretatie van de Bijbel maar in een ‘geestelijke’ interpretatie”. Zij interpreteren daartoe Paulus’ woorden verkeerd:

“Hij [= God] heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend”
(2 Korinthiërs 3:6).

Observeer:

1: De apostel contrasteert het Nieuwe Testament, of Nieuwe Verbond, met de “letter” dat het Oude Testament of Oude Verbond betekent. Dat laatste wordt de “letter” genoemd omdat het “met letters in stenen gegrift” was, zoals het volgende vers verklaart (2 Korinthiërs 3:7). Het onderwerp is hier niet een contrast tussen twee methodes van interpretatie, maar een contrast tussen twee dispensaties¹: de Wet (of “bediening van de dood” – 2 Korinthiërs 3:7) en de “bedeling² der genade”:

“Indien gij maar gehoord hebt van de **bedeling der genade** Gods, die mij gegeven is aan u ...”
(Efeziërs 3:2, SV, SV1977, KJV).

2: De betekenis van de frase “de letter doodt” is dat Gods heilige Wet elk mens tot de eeuwige dood veroordeelt – voor altijd geweerd van de aanwezigheid van God – omdat wij allen Gods Wet hebben overtreden. En de betekenis van de frase “de Geest maakt levend” verwijst naar het feit dat de Heilige Geest eeuwig leven geeft: eeuwige gemeenschap met God, voor allen die de Heer Jezus Christus ontvangen als hun persoonlijke Redder.

3: De Bijbel zegt niets over een “letterlijke” en een “geestelijke” interpretatie van de Bijbel. Zo’n idee is een middel van de duivel om een excuus te bieden voor het ontkennen van de duidelijke waarheden van Gods Woord over onze zonde en schuld en onze nood aan het verzoenende bloed van de Zoon van God om ons te bevrijden van de rechtvaardige “toorn van God”:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon **ongehoorzaam** is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God **blijft** op hem” (Johannes 3:36).

Lees ook het hoofdartikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/moeilijk-te-begrijpen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie over de dispensaties (of bedelingen): <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>

² Of dispensatie. KJV: “the dispensation of the grace of God”