

God kan ook met een kromme stok recht slaan?

Samengesteld door M.V, 15-12-2019. Update 19-12-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Wanneer velen er op gewezen worden dat zij zich inlaten met preken, video's, artikelen of boeken van dwaalpredikers, dan volgt hun opmerking: "God kan ook met een kromme stok recht slaan"¹

Mijn antwoord: Dit is een kromme redenering. Hou u ver van hen die in dit verband vandaag zoiets zeggen! Lees 2 Petrus 3:17:

"U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid".

Waarom waarschuwde Petrus tegen deze "normeloze mensen" als God toch ook "met een kromme stok, rechte slagen kan geven"? Nu, dat God met een kromme stok kan slaan is Zijn zaak, niet de onze. Hou u daarom ver van alle halfslachtigheid, dubbel-slachtigheid, en compromis, want dit is beslist **niet bijbels** (zie Openbaring 3:16).

Een soortgelijke uitspraak die ook veel wordt gehoord is deze: "Eet de vis en laat de graten liggen", of: "Eat the meat and spit out the bones" (versie David Cloud):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/visgraten.pdf>.

Nog een ander artikel, van M.H. Reynolds, bespreekt de gevaren van het vermengen van waarheid met dwaling. Hij illustreert het met een vermenging van water met arsenicum (vergif): zelfs een piepkleine dosis is levensgevaarlijk!

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevaarlijke-mix.pdf>.

Een ook nog dit soortgelijk artikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misleiding.pdf>.

De Bijbel waarschuwt ook tweemaal: "Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?" (1 Korinthiërs 5:6; Galaten 5:9).

Wij moeten ons afzonderen van ALLE kwaad, zowel van besmette **preken, video's, artikelen, boeken** als slechte **omgang**: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>!



**Drie dingen moeten
mensen niet tolereren:**

**Een beetje vergif,
Een beetje valse leer,
Een beetje zonde.**

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Soortgelijke spreuken worden toegeschreven aan Maarten Luther: "God kan een rechte lijn trekken met een kromme stok"; Ignatius van Loyola: "God gebruikt kromme stokken om rechte lijnen te trekken; en anderen.