

De paus ontkent blijkbaar het bestaan van de Hel!

Uittreksel uit: <http://herescope.blogspot.be/2018/04/did-hell-disappear.html>, 4-4-2018

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

De *Wall Street Journal* schreef verleden week: “Italiaans journalist Eugenio Scalfari, een vriend en frequent interviewer van de paus, deed verslag dat de paus het bestaan van de hel ontkende”.

Zondaars die sterven zonder eeuwige redding verkregen te hebben “worden niet gestraft”, zei de paus, volgens een artikel van Eugenio Scalfari in de Italiaanse krant *La Repubblica*. “Er is geen hel; er is een verdwijning van zondige zielen”.^[1]

Het was voorspelbaar dat het Vaticaan later een verklaring zou uitgeven die het verslag deels ontkende, maar dat ook geen specifieke ontkenning aangaf.^[2] Dit slimme dialectische maneuver is een perfect voorbeeld van twee stappen voorwaarts en één stap terug. Nu ligt de kwestie van de hel op tafel voor debat, en dat illustreert andermaal hoe paus Franciscus “percepties van katholieke doctrine in beroering heeft gebracht”.^[3]

De paus treedt louter in de voetsporen van andere theologen en leiders die orthodoxie beleden hebben vanuit één kant van hun mond terwijl zij aan de andere kant nieuwe doctrine voordroegen.^[4] Hun strategieën blijken overeen te komen. De Vaticaan-correspondent Francis X. Rocca, van *The Wall Street Journal*, beschrijft het:

Voor meer conservatieve critici bereikt de benadering van de paus de promotie van een “lage intensiteit katholocisme dat gemakkelijk verwelkomd kan worden door dezen die ver van het geloof af staan en het zelfs vijandig gezind zijn”, zei Sandro Magister, een Vaticaanse expert die schrijft voor het Italiaanse magazine *L'Espresso*.^[5]

De Waarheid

Hier een kort uittreksel van Larry DeBruyn's excellente artikel “An Imaginary Cosmic Reality”,^[6]:

Velen, zelfs christenen, verwerpen de leer van de Heer Jezus en Zijn apostelen met betrekking tot eeuwige straf voor de bozen. Zij wijzen erop dat geen bijbels woord het concept uitdrukt van “ewigheid” maar slechts van “een lange periode” of “(onbepaalde) toekomstigheid” (Hebreeuws *olam*)¹ of “eeuw”/“tijdperk” (Grieks *aion*). Zij argumenteren dat, wegens de veelzijdige betekenissen, er geen woord in de Schrift bestaat dat een “voor altijd” categorie van tijd uitdrukt. Daarom is het aanmatigend voor iemand te denken dat de hel nooit zal eindigen.

Maar de apostel Johannes beschrijft de toestand van opgesloten te zijn in *de poel van vuur* (de hel):

“En zij zullen **dag en nacht** (Gr. *hemeras kai nyktos*) gepijnigd worden **in alle eeuwigheid** (Gr. *eis tous aionas ton aionon* = tot de eeuwen en eeuwen / voor altijd en altijd)” (Openbaring 20:10).

Het tijds kader, hier uitgedrukt in de meervoudige “voor altijd”, of “tot de eeuwen en eeuwen”, is het langste concept van tijd in de Griekse taal, (of misschien wel in elke taal). Gecombineerd met “dag en nacht” drukt dit een eeuwig bestaan uit waarin 24/7, in alle eeuwigheid, de onheilige drie-eenheid (het beest, de valse profeet en de duivel)² – en anderen (Openbaring 20:15) – zullen opgesloten worden. Samen drukken de bepalingen “de ononderbroken continuïteit van hun pijniging” uit in de eeuwigheid.

¹ Strong's code 5769: “olam: long duration, antiquity, futurity”.

² Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>

“En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!”

(Jezus in Lukas 12:4-5)

Eindnoten:

1. Francis X. Rocca, “Shifting lines: Pope’s Uncertainty Principle,” *The Wall Street Journal*, March 31-April 1, 2018, p. A9.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. See Pastor Larry DeBruyn’s “Love Loses,” a review of Rob Bell’s book *Love Wins*: <http://herescope.blogspot.com/2011/05/love-loses.html> and his article “An Imaginary Cosmic Reality” reviewing Wm. Paul Young’s book, *Lies We Believe About God*: <http://herescope.blogspot.com/2017/06/an-imaginary-cosmic-reality.html>
5. Rocca, Ibid.
6. <http://herescope.blogspot.com/2017/06/an-imaginary-cosmic-reality.html>

Lees over de Hel, Eeuwige Straf en Alverzoening/Universalisme:

- o <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>



Beschrijving van de Hel in antropomorfe beelden

De hel is een plaats van afscheiding, ver van God! Dat is de essentiële reden waarom die plaats verschrikkelijk is. Het “vuur”, de “worm”, “de buitenste duisternis”, en nog andere uitdrukkingen geven een beeld van de straf. Wij mensen kunnen geen beeld vormen van de hel, want die is bovennatuurlijk, zoals de hemel bovennatuurlijk is, en voor sterfelijke mensen niet te vatten. Vandaar dat de Bijbel antropomorfe (= “van menselijke gedaante”) beelden en uitdrukkingen geeft voor de hel:

- Eeuwig, onuitblusbaar vuur. (Mt 3:12; 18:8; 25:41).
- Eeuwige pijn, of beter “straf” [*kolasin aiônion* = straf eeuwig]. (Mt 25:41, 46).
- Eeuwig oordeel. (Hb 6:2).
- Eeuwig verderf, ver van God. (2Th 1:9).
- Diepste duisternis, tot in eeuwigheid. (Judas 13).
- Vuur en zwavel. Opstijgende rook van pijniging, dag en nacht geen rust. (Op 14:9-11; 20:10).
- Niet stervende worm. (Mk 9:47-48).
- Jammeren, tandenknarsen, buitenste duisternis. (Mt 8:10-12; 13:41-42; 22:12-13; 24:51; 25:30).
- Straf naar werken. (Mt 11:22).
- Poel van vuur. (Op 20:13-15; 21:8).

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm