

Buiten twijfel: Contemplatief Gebed is New Age meditatie

Door Ray Yungen, <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=30945>, 5-11-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Voordat ik mijn boek *A Time of Departing*¹ schreef, zorgde ik ervoor dat ik zonder twijfel kon bewijzen dat contemplatief gebed niet alleen in het christelijk geloof was binnengeslopen, maar bewees ook dat het een integraal onderdeel is van de New Age-beweging. New Agers zien contemplatief gebed zelfs als een van hun eigen gebruiken. Waarom zouden zowel New Agers als Christenen beweren dat contemplatief gebed van hen is? Je zult zeker niet meemaken dat de New Age beweging iemand als Dwight Moody of Harry Ironside promoot, maar je zult wel veel voorbeelden vinden zoals deze waarin New Age therapeut Jacquelyn Small contemplatief gebed citeert als een toegangspoort tot de spiritualiteit waartoe zij behoort. Ze verklaart het als:



Een vorm van christelijke meditatie, zijn beoefenaars zijn getraind om zich te concentreren op een innerlijk symbool dat de geest kalmeert ... Wanneer beoefenaars vaardig worden in deze methode van meditatie, ondergaan ze een diepe trance die vergelijkbaar is met auto-hypnose.[1]

De redacteuren van het tijdschrift *New Age Journal* hebben een boek samengesteld met de titel *As Above, So Below*, dat zij promoten als een handboek over “Paths to Spiritual Renewal”², overeenkomstig hun wereldbeeld. Naast hoofdstukken over sjamanisme, godinaanbidding en holistische gezondheid is er een hoofdstuk gewijd aan contemplatief gebed. Daarin verklaren ze openlijk:

Degenen die Transcendente Meditatie hebben beoefend, zullen misschien verrast zijn om te horen dat het Christendom zijn eigen aloude vorm van mantra-meditatie heeft ... Vertrouwen op een mantrisch centeringsmiddel had een lange geschiedenis in de mystieke canon van het Christendom.[2]

New Age auteur Tav Sparks legt een reeks “deuropeningen” uit in een hoofdstuk van zijn boek, *The Wide Open Door*. Andermaal, samen met een verscheidenheid aan occulte en oosterse praktijken vinden we wat Sparks Spiritueel Christendom noemt. Hij zegt: “Het goede nieuws is dat er tegenwoordig bepaalde vormen van Christendom bestaan die actueel zijn met spirituele kracht”. [3] Hij noemt dan enkele contemplatief gebed verdedigers als voorbeelden.

Misschien is het meest overtuigende voorbeeld van allemaal een van een prominente figuur in de contemplatieve gebedsbeweging zelf, Tilden Edwards. Edwards is de oprichter van het prestigieuze Shalem Institute in Washington DC. In zijn boek *Spiritual Friend* suggereert Edwards dat degenen die contemplatief gebed beoefenen en “spirituele ontplooiing” en andere “ongewone ervaringen” beginnen te ervaren, zich zouden moeten wenden tot een boek met de titel *Psychosynthesis* om de “dynamiek” in “bepaalde stadia” te begrijpen.[4] Voor de christen is er een groot probleem met dit advies. Het boek dat Edwards aanbeveelt is een boek geschreven door een wereldberoemde occultist, Roberto Assagioli.

Deze “dynamiek” voor “bepaalde stadia” van “spirituele ontplooiing” kan wenselijk zijn voor diegenen die overeenstemmen met het occultisme, maar onthoudt dat Edwards christenen in deze vorm van gebed wil betrekken. Edwards zelf legt elke schijn dat dit echt christelijk is, terzijde als hij openlijk toegeeft: “Deze mystieke stroming [contemplatief gebed] is de Westerse brug naar spiritualiteit uit het Verre Oosten”. [5]

¹ NL: “Een tijd van heengaan” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

² Vert. “Paden naar geestelijke vernieuwing”.

Hoe kon deze mystieke revolutie tot stand zijn gekomen? Hoe kon dit perspectief zo wijdverbreid zijn geworden? Het antwoord is dat een aantal auteurs de afgelopen dertig of veertig jaar de gevoelige snaar hebben geraakt van miljoenen lezers en zoekenden binnen het Christendom. Deze schrijvers hebben de contemplatieve visie gepresenteerd en gepromoot in die mate dat velen het nu als de enige manier zien om “dieper” te gaan in het christelijke leven. Zij zijn degenen die mannen en vrouwen ertoe aanzetten zich in contemplatieve praktijken te storten.

(Om meer documentatie te lezen waaruit blijkt dat “christelijk” contemplatief gebed hetzelfde is als New Age-meditatie, lees *5 Dingen die u moet weten over Contemplatief gebed*: <https://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=18192> - gratis online).

Eindnoten:

1. Jacquelyn Small, *Awakening in Time* (New York, NY: Bantam Books, 1991), p. 261.
2. Ronald S. Miller, Editor of *New Age Journal, As Above So Below* (Los Angeles, CA: Tarcher/Putnam, 1992), p. 52.
3. Tav Sparks, *The Wide Open Door* (Center City, MN: Hazelden Educational Material, 1993), p. 89.
4. Tilden Edwards, *Spiritual Friend* (New York, NY: Paulist Press, 1980), pp. 162-163.
5. Ibid., p. 18.

Lees verder :

- o Rubriek “Contemplatief gebed”: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>
- o Rubriek “New Age”: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm