

Werd er een soort Communisme beoefend in de vroege kerken?

Bron: <http://wayoflife.org/>; 20-01-2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Het volgende komt uit de serie Advanced Bible Studies: “The Book of Acts” (“Het boek Handelingen”) dat verkrijgbaar is bij Way of Life Literature.

“En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun goederen en bezit en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had” (Handelingen 2:44-45).

Beschrijft Handelingen 2 een soort van communisme, of leven in commune, in de vroege kerken?

1. We merken op dat dit niet afgedwongen werd maar gedaan uit hun vrije wil. Vergelijk met Hand. 5:4, waar Petrus tot Annanias en Saffira over hun bezittingen zegt: “Zo het gebleven ware, bleef het niet het uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht?...”

2. De situatie in Handelingen 2 was iets speciaals dat vereiste een speciale praktijk. Veel van de nieuwe bekeerlingen uit andere delen van de wereld verbleven in Jeruzalem en hadden bijstand nodig van de kerk.



3. Er is in de rest van het Nieuwe Testament geen vermelding van enige andere kerk die dit beoefende.

4. In de brieven worden rijke gelovigen genoemd en niet berispt (b.v. Filemon¹). Zij worden aangesproken in 1 Timotheüs 6:17-19² en hen wordt niet gezegd alles te verkopen wat zij hadden. Hen wordt veeleer gezegd dat God ons dingen geeft om van te genieten, maar dat we ook de verantwoordelijk hebben met anderen te delen.

5. De Bijbel leert het recht op privaat eigenaarschap van bezittingen. Dit recht wordt afgeleid uit de wet van Mozes, welke het stelen verbiedt en het begeren van andermans goed (Ex. 20:15, 17)³. De armen hebben dus voor God niet het recht om van anderen te nemen, enkel omdat zij behoeftig zijn. Dit te doen is het plegen van de zonden van begeren en stelen. Dus, de Bijbel geeft mensen het recht op private eigendom van bezittingen, maar niet het recht op begerigheid en zelfzucht.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Filemon had een slaaf (Onesimus).

² 1 Timotheüs 6:17-19: “Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet stellen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen ruimschoots geeft om ervan te genieten. Beveel hen om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen”.

³ Ex. 20:15, 17: “Gij zult niet stelen ... Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is”.