

# Citaten over eenheid

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Quotes/qunity.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling door M.V.

## Sleutelverzen:

Psalm 133:1; Johannes 17:11, 21-23; 2 Kronieken 30:12; Romeinen 15:5, 6; 16:17, 18; Daniël 2:43; 1 Korinthiërs 1:10; 5:12, 13; 10:17; 11:19; Efeziërs 4:3-6, 13-15; Filippenzen 1:27; 2:2; Kolossenzen 2:2; 3:14

---

## Puritein John Trapp

“Eenheid zonder waarheid is niets beters dan samenzwering” (geciteerd in *The Golden Treasury of Puritan Quotations*, p. 304).

## A.W. Tozer

“De constant weerkerende vraag moet zijn: Wat zullen wij verenigen, en van wat zullen wij afscheiden? De vraag van coëxistentie komt hier niet op, maar de vraag van eenheid en broederschap wel. De tarwe groeit in hetzelfde veld als het onkruid, maar zullen die twee kruisbestuiven? Schapen grazen naast geiten, maar zullen zij zich kruisen? De onrechtvaardigen en de rechtvaardigen houden van dezelfde regen en zonneschijn, maar zullen zij hun diepe morele verschillen vergeten en met elkaar trouwen? ... De Geest-verlichte kerk moet daar niets van weten” (*The Best of A.W. Tozer*, p.72).

## C.H. Spurgeon

“Van alle kanten horen we het geroep voor eenheid van dit en eenheid in dat; maar in onze geest is de belangrijkste nood van deze tijd niet compromis maar gewetensvolheid. Het is gemakkelijk te roepen ‘een confederatie’, maar een eenheid die niet gebaseerd is op de waarheid van God is eerder een samenzwering dan een samengaan. Liefdadigheid met alle middelen, maar ook eerlijkheid. Liefde uiteraard, maar zowel liefde voor God als liefde voor de mensen. En liefde voor waarheid zowel als liefde voor eenheid. Het is ontzettend moeilijk in deze tijden om onze getrouwheid aan God te bewaren én ons broederschap onder mensen. Zou niet het eerste te verkiezen zijn boven het tweede als niet beide kunnen onderhouden worden? Wij denken van wel” (*The Sword and Trowel*, April 1887, p.196, zoals geciteerd in *C.H. Spurgeon and the Modern Church*, door R.J. Sheehan, p.22).

## J.N. Darby

“Afscheiding van het kwaad is het noodzakelijke eerste principe van gemeenschap met Hem ... Afscheiding van de boosheid is Zijn principe van eenheid” (*Separation of Evil: God's Principle of Unity*, zoals geciteerd in *Biblical Separation*, door Ernest Pickering, p.116).

## J. Gresham Machen

“Opnieuw zegt men ons dat onze prediking positief zou moeten zijn, niet negatief, dat wij de waarheid kunnen prediken zonder de dwaling aan te vallen. Maar als wij dat advies volgen, moeten wij

onze Bijbel sluiten en zijn leringen in de steek laten. Het Nieuwe Testament is een polemisch boek, haast van begin tot eind ... Het is pas wanneer mensen zich verplicht voelden om een standpunt in te nemen tegen dwaling, dat zij oprezen tot de echt grote hoogten van de huldiging van de waarheid" (*What Is Christianity*, zoals geciteerd in *Biblical Separation*, door Ernest Pickering, p.97).

### **John Whitcomb Jr.**

“Diversiteit en verdeeldheid is oneindig kostbaarder dan een satanische eenheid. Dit is het probleem waar Gods volk vandaag mee te maken heeft: Satan wil eenheid in wat? -- In dwaling! God zal veel liever verdeeldheid verkiezen ter wille van de waarheid. Weet u wat Jezus zei in Mattheüs 10? Hij zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te zaaien tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn’ (vs. 34-36). Dat is wat Jezus zei dat Hij kwam doen ... Gods neerslaan van satanische oecumenische eenheid was een ongelofelijke zegen [Genesis 11: de Toren van Babel] ... Het potentieel van satanische verdorvenheid is oneindig, zolang als wat voortduurt? -- eenheid in dwaling -- georganiseerde godslastering. Denk hier eens goed over na vrienden, en hou dit vast. Satan zal, in zijn korte tijd, aan het eind van deze wereld, de gelegenheid krijgen te demonstreren wat totale eenheid in het menselijk ras voor iets is, wanneer elk mens het merkteken zal dragen op voorhoofd of rechterhand, en in de pas zal lopen van ongelofelijke godslasteringen ...

U zegt: ‘Wij willen eenheid’. O ja? Wat voor soort eenheid? ‘Wij willen dat alle kerken samengaan’. O ja? U bedoelt in dwaling, in verwarring, in ketterij? Dat is, beste vrienden, de oecumenische beweging van onze tijd, waarin alle grote denominaties en alle grote kerkleiders meer en meer verenigd worden. In wat? -- In compromis en theologische dwaling; en dit is de ultieme gruwel” (uit *Human Races*, een toespraak aan de Indian Hills Community Church, Lincoln, Nebraska, herfst 1984).