

Compromis & Pragmatisme

Biblical Discernment Ministries: Citaten

Uit een preek met de titel *Apostate Church in Prophecy*, gebracht door Gil Rugh (26-11-1989)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

“Satan probeert zijn systeem bij dat van God te mengen, want als je dwaling mengt met waarheid dan heb je de waarheid vernietigd. Je hebt dan niet langer waarheid én dwaling, je hebt dwaling. Net zo als je vergif zou doen in een glas melk - je hebt dan niet een glas melk én vergif, je hebt een glas vergif, want het vergif heeft de goede melk verknoeid. Zo is het ook met Satans systeem wanneer dat wordt ingebracht bij zelfs bijbelse leer - het wordt verknoeid en je hebt niet langer waarheid én dwaling, je hebt dwaling. De waarheid werd bedorven door de dwaling”.

Welk flesje kan je drinken?



1% Arsenicum 5% Arsenicum 20% Arsenicum 50% Arsenicum

“Een groot deel van Jeremia’s bediening en boodschap was er een van veroordeling, omdat Israël de verderfelijke invloed van de Koningin des Hemels had geadopteerd (Jeremia 44:17-18)¹ ... Merk op dat mensen zoeken wat (in hun ogen) *werkt*. Een van de dingen die de kerk vandaag verwoest is pragmatisme [Het kenmerk van de waarheid zien in haar praktische toepasselijkheid]. Er zijn gelovigen die de werkzaamheid van iets, als norm nemen voor wat zij willen adopteren; zij kijken niet naar Gods Woord om daarop te bouwen. En dat is het waarom het volk van Israël de Koningin des Hemels aanbad ... het is gewoon een praktische benadering; dingen werkten (in hun ogen) beter”.

“En dat is de manier waarop sommige christenen de dingen bekijken. Zij kijken rond en zien wat er gebeurt in sommige kerken, en zij zeggen: ‘Wel, dat is nu wat ook wij zouden moeten doen - het werkt!’ Maar dat is nooit een eerlijke toets of norm. De vraag moet zijn: ‘Is het bijbels?’ en niet ‘Werk het?’ Want hier was het getuigenis van de Joden: ‘Wij waren beter af en hadden minder tegenslag toen wij de Koningin des Hemels aanbaden dan wat wij nu doen; *dus* Jeremia: u kan ons niet van gedacht doen veranderen’”. Zie Jeremia 44:17-18¹.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Jeremia 44:17-18: “Maar wij zullen voorzeker doen al hetgeen uit onze mond is uitgegaan, rokende aan Melecheth* des hemels, en haar drankoffers offerende, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem; toen werden wij met brood verzadigd, en waren vrolijk, en zagen geen kwaad. Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben aan Melecheth des hemels te roken, en haar drankoffers te offeren, hebben wij van alles gebrek gehad, en zijn door het zwaard en door de honger verteerd”.

* Zie Jeremia 7:18: “De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden het deeg, om koeken met een afbeelding te maken voor de Melecheth des hemels, en anderen goden drankoffers te offeren, om Mij verdriet aan te doen”. Melecheth: van *malak* - koningin (Strong’s 4446, 4427). KJV: “queen of heaven”.