

# Kan men een Heidens ritueel Christianiseren?

**“Gij zult de HEERE, uw God, alzo niet doen!”**

Brian Flynn, auteur van *Running Against the Wind*, <http://www.lighthouse-trails-research.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

In de voorbije jaren heb ik honderden emails gekregen aangaande mijn standpunt tegen yoga en andere mystieke praktijken die beoefend worden binnen de kerk. De uitvluchten voor het blijven beoefenen van deze praktijken zijn: “ik voel me hierdoor dichter bij God”; “het is maar een vorm van oefening”; “het is mijn *bedoeling* alleen de Heer te aanbidden”. Maar geen van deze uitvluchten houden steek tegen het Woord van God.

In de woestijn<sup>1</sup> deelde Mozes Gods decreten en wetten mee die de Israëlieten moesten nakomen voordat zij het Beloofde Land zouden kunnen binnengaan:

“Dit zijn de inzettingen en de rechten, die gij zult waarnemen om te doen, in dat land, dat u de HEERE, de God uwer vaderen, gegeven heeft, om het te erven; al de dagen, die gij op de aardbodem leeft. Gij zult volkomen vernielen al de plaatsen, alwaar de volken, die gij zult erven, hun goden gediend hebben; op de hoge bergen, en op de heuvels, en onder alle groene boom. En gij zult hun altaren neerwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden van hun goden neerhouwen; en gij zult hun naam te niet doen uit die plaats. **Gij zult de HEERE, uw God, alzo niet doen!**” (Deuteronomium 12: 1-4).

Door het stellen van deze regels leerde God Zijn volk hoe zij Hem alleen zouden aanbidden, overeenkomstig Zijn wegen. God toetste Zijn volk ook opdat zij Hem trouw zouden bewijzen. De waarschuwing werd gegeven om te vermijden dat zij zouden verstrikt raken in de praktijken van de heidenen die daar leefden. Deze waarschuwing is even relevant voor de huidige tijd als voor de tijd van Mozes. Ongelukkig genoeg werden de waarschuwingen in de wind geslagen, net zoals de Israëlieten in oude tijden dat deden.



Over de hele wereld adopteren veel kerken mystieke praktijken, en nodigen zij andere congregaties uit om te participeren in “christelijke” yoga-cursussen. Om bij te dragen aan dit dilemma heeft Thomas Nelson Publishing recent een boek gepubliceerd met de titel: “Yoga voor Christenen” - een christelijke benadering van fysieke en spirituele gezondheid door yoga, door Susan Bordenkircher (Zie plaatje hiernaast).

Ik geloof vast dat zij die zich inlaten met deze praktijken, die hun oorsprong vinden in oosterse religies, uiteindelijk in een strik zullen lopen door hun visie. Tijdens een interview met Susan Bordenkircher op ABC Evening News, dat over christelijke yoga ging, maakt Susan duidelijk wat ik bedoel. Men hoorde haar daar tot haar studenten zeggen: “De enige manier om God te horen is door *stil genoeg te zijn* om Hem te horen”. Susan vertolkt het hindoegehoof dat het stilleggen van de geest de uitgesproken manier is om dichterbij God te geraken. Susan geeft blijk van de dwaling dat een heidense praktijk iemand dichterbij de God van de Bijbel zou kunnen brengen.

Recent las ik het getuigenis van een christen die zich heeft laten verleiden door de contemplatieve spiritualiteit<sup>2</sup> maar die later het bedrog ervan inzag:

<sup>1</sup> Schrijver noemt hier eigenlijk de “vlakte van Moab”, naar een (mijns inziens) geografisch twijfelachtige interpretatie van Deuteronomium 1:1-2: “aan deze kant van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran enerzijds en Tofel, Laban, Hazeroth en Dizahab anderzijds. Vanaf Horeb, langs de weg door het gebergte Seir, tot aan Kades-Barnea, is het elf dagen reizen” (Herziene SV).

<sup>2</sup> Contemplatieve spiritualiteit: beschouwende, bespiegelende spiritualiteit. Zo is het opnieuw populair geworden “contemplatief gebed” het leegmaken van de geest (door het herhalen van een mantra, een woord of korte frase) waardoor men geestelijk in contact komt met naar wat men foutief meent God te zijn. Het is een strik van de duivel.

“Ik was zeven jaar een wedergeboren gelovige, en ook jeugdleider. Ik heb al die jaren passioneel Jezus gevolgd. Maar niet altijd overeenkomstig de waarheid zoals u zult vernemen.

Thomas Keatings boek *Open Mind, Open Heart* [zie plaatje] introduceerde me negen maanden geleden tot een vorm van contemplatief gebed, centrerend gebed genaamd. Ik werd gegrepen door zijn diepe inzichten, mooi klinkende wijsheid en indrukwekkend taalgebruik. Met enige aarzeling begon ik met de praktijk van centrerend gebed, een of twee keer per dag, gedurende ongeveer drie maanden. Ik gebruikte de methode die Thomas Keating onderwijst door het gebruik van een heilig woord. Dit woord stond symbool voor (naar ik me voorstelde) de Geest van God en de Heer Jezus. Mijn woord was Abba.



Ik herhaalde dit woord in stilte om de normale stroom van gedachten te helpen stoppen, opdat mijn ziel kon rusten in volkomen stilte, geheel geopend voor de ‘aanwezigheid’ (die ik waarnam als zijnde God). Deze troostende aanraking van de aanwezigheid was soms niet te beschrijven. Ik begon te denken dat christenen zonder contemplatief gebed nooit dit soort van diepe intimiteit met God konden hebben.

Mijn ervaringen met contemplatief gebed waren voor mij erg sterk, en dus leek het me alleen maar logisch te geloven dat dit Gods zegen erop was. Ik bedoel: hoe kon dit fout zijn wanneer het mijn *bedoeling* was om intiem bij Jezus en de Vader te zijn en gevormd te worden naar het beeld van Christus. Wat was mijn vrucht? Er kwam toegenomen vriendelijkheid in mijn leven, en ook meer geduld, maar er kwam ook meer openheid voor wat ik kon leren van katholieke mystici, hindoes en boeddhisten. Ik ontkende beslist niet dat Jezus de enige weg naar de Vader was, maar het zou gemakkelijk geweest zijn van dat pad af te wijken. Ik las ook werken van Richard Foster, Dallas Willard, St. Theresa van Avila, Thomas Merton, Brennan Manning, Sue Monk Kidd, en anderen. Ik werd duidelijk meegesleept in hun programma van spirituele formatie (tot Christus-gelijkvormigheid, zoals ik dat zag).

In die tijd bezocht ik regelmatig de Lighthouse Trails website. Ik zie nu dat door hun waarschuwendende boodschappen over contemplatief gebed, in mij zaadjes van waarheid werden gezaaid. In die tijd echter geloofde ik dat hun apologetiek iets miste, maar ik reageerde door God om de waarheid te vragen, en vroeg Hem mij te corrigeren en dat ik berouw zou tonen indien ik verkeerd was. Daarna, toen ik *Open Mind, Open Heart* voor de tweede keer las, kwam ik op blz. 127 iets tegen over de menselijke natuur: ‘Deze fundamentele kern van goedheid is in staat tot onbeperkte ontwikkeling; inderdaad, van getransformeerd te worden in Christus en vergoddelijkt te worden’.

Nadat ik deze verklaring van Keating had gelezen kon ik dit gebed niet langer praktiseren met een goed geweten”.

Dit krachtig getuigenis illustreert hoe men tot een geloof van heidense origine kan verleid worden, dat praktijken inhoudt die door God verboden worden:

“Wanneer de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, waar gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen; **wacht u, dat gij niet verstrikt wordt** achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, also zal ik ook doen. **Gij zult de HEERE, uw God, alzo niet doen ...**” (Deuteronomium 12:29-31).

Hoe dienen die volken hun goden? Gebruiken hindoes yoga als een manier om hun goden te aanbidden? Swami Param van de Classical Yoga Hindu Academy en Dharma Yoga Ashram in Manahawkin, N.J. beschrijven yoga op deze manier:

“Het woord yoga wordt meestal gedefinieerd als ‘het juk opleggen’, of verenigen, in overeenstemming brengen. Haar praktijk streeft naar de vereniging van de individuele ziel met de ‘grotere ziel’ van het universum”.

Het antwoord is duidelijk affirmatief. Wat zegt de Bijbel daarop? “Gij zult de HEERE uw God niet alzo doen”. Jammaar, ik gebruik het alleen maar als oefening. God haat het!

Tilden Edwards, de stichter van Shalem Institute, zegt:

“Wat een bepaalde praktijk christelijk maakt is niet haar *oorsprong*, maar haar *bedoeling*”

Maar tot meneer Edwards moet ik zeggen: bedoeling is niet relevant. Gij zult de HEERE uw God niet alzo doen. God haat het!

In zijn boek *Jesus and Buddha: Good Friends* (Jezus en Boeddha: goede vrienden) zegt Edwards:

“Vele jaren had ik in mijn kantoor een pentekening met twee lachende gezichten, met hun armen om elkaar: Jezus Christus en Gautama Boeddha, met de titel: ‘Jezus en Boeddha moeten erg goede vrienden zijn’. Zij zijn niet hetzelfde, maar ze zijn vrienden, geen vijanden, en zij staan niet ongevoelig tegenover elkaar. Van bij het begin van Shalem Institute was ik ertoe bewogen dit te onderschrijven”.



En wat de Bijbel daarop zegt:

“Misschien geeft God hen eens bekering, om tot erkenning van de waarheid te komen, en zij uit de **strik van de duivel** weer mogen ontwaken, levend gevangen als zij waren door hem, om zijn wil te doen” (2 Timotheüs 2: 25-26).

Tilden Edwards is duidelijk in deze strik gelopen, en zo ook zijn volgelingen.

De woorden van de Bijbel zijn duidelijk: Gij zult de HEERE, uw God, alzo niet doen. De enige beslissende vraag die overblijft is of u wilt verkiezen Zijn Woord te volgen, óf dat u in het mystieke bedrog wilt terecht komen, ver van de echte Heer die u beweert te aanbidden?

---

### Lees ook:

- o Yoga - Relaxatie of Occult?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Yoga.pdf>
- o Een tijd van heengaan: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>
- o De Nieuwe Panentheïstische ‘God’ v.h. Christendom: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/panentheïstischeGod.pdf>
- o Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen!: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/meditatie.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)