

Kunnen christenen in evolutie geloven?

Door Ken Ham, 30-3-2024,

<https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2024/03/30/can-christians-believe-in-evolution/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Er is een groeiende groep academici, theologen en zelfs predikanten die lekenchristenen ervan proberen te overtuigen dat ze in evolutie kunnen geloven. Dit is natuurlijk niets nieuws; zo'n druk om Gods Woord te compromitteren met evolutie is aan de gang sinds het geloof in miljoenen jaren en evolutionaire ideeën in de 19^{de} eeuw populair werden. Ze beweren dat het een wetenschappelijke realiteit is (dat is het niet – het is een geloof over het verleden) en dat christenen het daarom moeten accepteren. Maar we moeten niet toestaan dat de woorden van feilbare mensen de waarheid bepalen. We moeten teruggaan naar Gods Woord en ons afvragen: “Leert de Schrift evolutie of staat het evolutie toe?”

Welnu, het grootste probleem met het toevoegen van evolutie en/of miljoenen jaren aan de Bijbel is dat dit de dood (de straf voor zonde) vóór de zonde plaatst. In plaats van een “zeer goede” (Genesis 1:31) wereld, ontsierd door Adams zonde, zou de wereld miljoenen jaren lang gevuld zijn geweest met dood, lijden, pijn, ziekte en dierlijke carnivoren, voordat de mensheid arriveerde. Ik heb dit punt vorige week¹ uitgebreid behandeld in mijn blogpost “Creation Basics”, dus ik zal alleen dit punt belichten – maar houd het zeker in gedachten: *de dood vóór de zonde is echt een groot probleem omdat dit het fundament van de evangelieboodschap ondermijnt!*

Het fundament van het Evangelie ligt in de Geschiedenis



Schepping Zondeval Zondvloed Verspreiding Christus Kruis Eindoordelen

In onze toenemende seculiere maatschappij onderscheiden de mensen het goede nieuws van Jezus Christus niet, tenzij u eerst het slechte nieuws verklaart. Dit vereist dat u teruggaat naar het uiterste begin en u hen het hele verhaal vertelt, zoals God het heeft verteld vanaf Genesis.

Maar er zijn nog andere problemen met het toevoegen van evolutie aan de Bijbel. Bedenk bijvoorbeeld dat het de context van Genesis 1 is dat God alles uit het niets schiep:

Er is geen enkele aanwijzing dat God groepen schepselen in de loop van miljoenen jaren langzaam heeft veranderd. In plaats daarvan *spreekt* God, en de schepping gehoorzaamt onmiddellijk aan zijn gebod door in leven te komen.

Ook lezen we in Genesis 1 tien keer² dat God het leven schiep “naar zijn/hun soort”. Dit impliceert dat de ene soort niet in een totaal andere soort zal veranderen. In plaats daarvan zal de ene soort voortbrengen in overeenstemming met zijn soort (en dat is wat we waarnemen!). Dit betekent dat vissen niet zullen evolueren tot landdieren en dinosaurussen niet zullen evolueren tot vogels, omdat dat een verandering van soort met zich mee zou brengen en alles zich voortplant “volgens zijn/hun soort”.

¹ <https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2024/03/22/very-good-world-of-death-disease/>

² Genesis 1:11, 12 (2x), 21 (2x), 24 (2x), 25 (3x).

Welnu, deze Bijbelse leer geeft ons een kader waardoor we biologie kunnen interpreteren. We begrijpen dat al het leven zich voortplant volgens zijn soort, maar dat er een ongelooflijke genetische diversiteit is binnen een soort. Dit betekent: honden blijven honden, maar honden zien er niet allemaal precies hetzelfde uit. Er zijn verschillende soorten (“species”: wolven, coyotes, dingo’s, enz.) en rassen (“breeds”: Franse bulldog, Labrador retriever, mopshond, enz.) vanwege de genetische diversiteit die God in het begin schiep en plaatste in elke soort die hij maakte.

Bedenk ten slotte dat de volgorde van de gebeurtenissen totaal verschilt tussen het scheppingsverhaal in Genesis en het evolutionaire verhaal. In het scheppingsverhaal zijn planten bijvoorbeeld het eerste leven dat God schiep. In het evolutionaire verhaal begint het leven als een eencellig organisme en komen planten vele miljoenen jaren later.

In het bijbelse verslag worden zeedieren (inclusief walvissen) op dag vijf geschapen en landdieren op dag zes. In het evolutionaire verhaal evolueren eerst zeedieren, gevolgd door landwezens, maar dan evolueren sommige landdieren om terug de oceaan in te gaan en walvissen te worden.

In het scheppingsverhaal worden op dag vijf de vogels geschapen en op dag zes de dinosaurussen (landdieren). In het evolutionaire verhaal evolueerden dinosaurussen eerst en evolueerden ze vervolgens naar vogels.

In het scheppingsverhaal werd de mens geschapen uit het stof en de vrouw uit zijn zijde. In het evolutionaire verhaal zijn man en vrouw beide geëvolueerd via een aapachtig wezen.

De volgorde van de gebeurtenissen is totaal anders! **Je kunt de twee niet vermengen en trouw blijven aan de duidelijke betekenis van Genesis.**

Nee, christenen kunnen evolutie niet accepteren³. Als we dat doen, sluiten we een compromis tussen de duidelijke leer van Genesis en de ideeën van de mens over het verleden en verheffen we de mens daarom als de autoriteit over God en zijn Woord. Maar “Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar” (Romeinen 3:4).

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij **niet te verontschuldigen** zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij **dwaas geworden**” (Romeinen 1:20-22).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

³ <https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/does-the-gospel-depend-on-a-young-earth/>