

# Uw eigen Christendom ontwerpen

Pastor Steve Cornell, <http://www.letusreason.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“Ik kan geen God aanvaarden die mensen naar de hel stuurt”. “Ik kan niet geloven in een God die de dood van zijn zoon nodig heeft om mij vergiffenis te schenken”. “Ik kan geen God aanvaarden die...” Dit zijn algemeen voorkomende bezwaren tegen het Christendom. Het is echter vreemd dat velen die deze bezwaren hebben toch christelijke kerken blijven bezoeken. Toegegeven, deze kerken neigen ertoe gemuteerde vormen van Christendom te omhelzen die voedsel verschaffen aan de gevoeligheden van hen die liever zèlf God spelen dan de ware God te aanbidden. Zij vervoegen degenen die zich boven de Bijbel plaatsen en die de schriftplaatsen negeren of veranderen die zij onverdraaglijk vinden.

Gewoonlijk willen deze mensen pastors die enkel over Gods liefde en barmhartigheid spreken. Zij willen een God die past in hun comfortzone en drukke agenda's. Zij willen geen God die hen eisen stelt hen, of die hen schuldig doet voelen. En zij willen geen God die mensen oordeelt (tenzij het ècht slechte volk waarover zij in de kranten lezen).

Wat denken zij van de Heer Jezus Christus? Hij is gereduceerd tot een 'goede kerel' die goede dingen deed voor behoeftige mensen. Deze mensen willen een zachte Jezus - een waarover de kinderen leren in de zondagsschool. Zij willen geen al te grote nadruk op de wonderen van Jezus en verkiezen geen focus op Zijn dood voor zondaars. De wonderen worden dikwijls geportretteerd als louter verhalen die dienstig zijn om te leren over Jezus' vriendelijkheid jegens anderen.

De Jezus die zei: “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees juist bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel” (Mattheüs 10:28) moet vermeden worden als té oordelend. En, de Jezus die zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6) is té exclusief voor de wensen van onze pluralistische maatschappij. En tenslotte, de Jezus die zei: “En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verloren zal hebben omwille van Mij, zal het vinden” (Mattheüs 10:38-39) is té veeleisend. De geprefereerde leer van Jezus is: “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt” (Mattheüs 7:1).

De pastors van deze kerken staan voor een aantal uitdagingen. *Ten eerste*, het is obligaat dat hun preken kort en bondig zijn (mensen worden ongemakkelijk na 15 minuten). *Ten tweede*, zij moeten grote delen uit de Schrift negeren om hun niet beledigende (non-offensive) boodschappen te brengen. *Tenslotte*, zij moeten leven met de schaamte dat zij de waarheid verbergen voor hen die zij leiden. Dit zijn wolven die zich opstellen als herders.

De Bijbel sprak ver vooruit over deze mensen en hun pastors (herders). “Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Timotheüs 4:3-4).

Deze “pak en kies” benadering van de Schrift impliceert dat wij als rechters over God staan. Het weerspreekt de waarheid dat de Schrift “niet voortgebracht werd door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken” (2 Petrus 1:21). En dat zonder uitzondering “de hele Schrift door God is ingegeven” (2 Timotheüs 3:16).

Zij die belangrijke thema's van de Bijbel negeren hebben geen reden om erin te geloven. De God waar zij in geloven is een creatie van hun eigen verbeeldingen. Hij is een op maat gemaakte godheid om hun eigen verlangens te vervullen. Maar waarom voelen zulke mensen zich toch verplicht om vast te houden aan selectieve vormen van Christendom? Waarom dat niet in de steek laten en iets helemaal anders aanhangen? Zij bezoeken hun maatkerken en luisteren naar hun aangestelde

leraren blijkbaar om hun schuldige gewetens tot bedaren te brengen. Hoe droevig van iets tot bedaren te willen brengen wat God graag wil vergeven en reinigen. Maar zulk een vergiffenis zou een redder vereisen die *zondaars* redt en dat is net iets teveel voor trotse harten om te accepteren.

Steve Cornell

<http://thinkpoint.wordpress.com/>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)