

# Calvinisme versus “gemaakt om te kiezen en te redeneren”

Door Bob Kirkland, <https://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=33757>, 3-5-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de HSV (of KJV waar aangegeven)  
Vertaling door M.V.

## Terug naar het begin

Genesis 1:26 zegt: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”. Gemaakt worden naar het beeld en de gelijkenis van God heeft vele facetten. De Bijbel maakt uiteraard duidelijk dat de mens niet goddelijk is of een deel van God, en het zou verkeerd zijn als we dat denken. Het zou echter ook verkeerd zijn de mens te bagatelliseren tot iets wat hij niet is door hem de bekwaamheden en eigenschappen te ontnemen die God hem heeft gegeven. Dus hoewel Adam in zonde viel, heeft de mens nog steeds een ziel. En de mens heeft nog steeds het vermogen om te kiezen, te beslissen en te redeneren. Deze attributen werden niet van de mens afgenomen toen Adam viel, zoals heel duidelijk is door eenvoudige observatie. In de Bijbel gebiedt God de zondaar om te redeneren, te kiezen en zich te bekeren. Gods genade werkt op een levensvatbare actieve manier in ons leven (niet op een passieve manier).

Maar met het calvinisme wordt genade in feite geminimaliseerd, en God wordt klein gemaakt door te zeggen dat de enige manier waarop God soeverein kan zijn, is door helemaal geen vrije wil toe te staan (d.w.z. geen keuzes, geen redeneren). Volgens de calvinistische visie werkt God op een manier die in strijd is met Zijn oorspronkelijke en onveranderlijke ontwerp.

## God gaf Adam een bevel

Genesis 2:15-17 zegt:

“De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 16 En de HEERE God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

Zoals ik aangaf in mijn boek *Calvinism: None Dare Call It Heresy*, zegt het boek *The Sovereignty of God* van A.W. Pink dat de mens “totaal niet in staat is om iets te willen”. [1] Wat zegt de Bijbel? Er staat: “God gebod de mens”. Als de mens is geschapen zonder een vrije wil en het vermogen om dingen te laten gebeuren, zou dit gebod of enig ander bevel in de Schrift niet nodig zijn.

In Genesis 3:6 zien we dat Satan Eva verleidt om God ongehoorzaam te zijn. Er staat: “zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan”.

## Adam en Eva hebben beslissingen genomen

Zowel Adam als Eva namen een beslissing, ieder uit eigen vrije wil, om God ongehoorzaam te zijn. Om te suggereren, zoals calvinisten doen, dat God hen dwong te zondigen, zouden we het bovenstaande vers moeten veranderen van “daarvan mag u niet eten” in “Ik zal u ervan laten eten”. Dit is dwaas en maakt God de Auteur van zonde. Dit is niet alleen ketterij, het is godslastering! De Bijbel beschrijft vaak Gods karakter en natuur (bijv. Titus 1:2: “God, Die niet liegen kan”), en Hij wordt beschreven als een heilige, rechtvaardige, liefdevolle, oordelende, eerlijke, genadige, volmaakte God. Hij wordt nooit beschreven als een God van zonde; integendeel, de Schrift zegt: “God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand” (Jakobus 1:13).

God confronteerde Adam en vroeg: “Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?” (Genesis 3:11). Vers 17 van hoofdstuk drie gaat verder:

“En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebod: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven”.

Adam *koos* ervoor om naar Eva te luisteren in plaats van God te gehoorzamen. Als gevolg van die keuze om te zondigen, stierf de geest van de mens en moet hij daarom “wedergeboren” worden. Jezus ging in Johannes hoofdstuk drie uitvoerig in op de “wedergeboorte”. De Bijbel leert duidelijk dat wanneer een persoon door de Heilige Geest wordt overtuigd om zich van zijn of haar zonden te bekeren, er een *beslissing* moet worden genomen. Als de mens ervoor kiest om Christus als Redder te vertrouwen, wordt de geest van de mens “wedergeboren”. We lezen in Efeziërs 2:1: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden”.

## **Adam en Eva uit de tuin gezonden**

God stuurde Adam en Eva uit de tuin omdat ze hun *vrije wil* hadden gebruikt om van de boom des levens te eten en voor altijd in hun zondige staat te leven. Genesis 3, de verzen 22-24 luiden:

“Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! <sup>23</sup> Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. <sup>24</sup> Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken”.

De cherubs met het vlammende zwaard zouden niet nodig zijn geweest als de mens geen vrije wil had gehad; juist om de reden dat de mens een vrije wil had, moest God de weg voor Adam blokkeren om bij de boom des levens te komen! Wat voor soort spel denken de calvinisten dat God speelt?

## **Kain en Abel hebben keuzes gemaakt**

In Genesis 4 lezen we hoe Abel besloot God te volgen en Kain besloot de dingen op zijn eigen manier te doen. Vers 16 zegt: “Toen ging Kain weg van het aangezicht van de HEERE”. Kain besloot ook degene die God volgde, zelfs tot de dood toe te vervolgen. Zeggen dat God het in het hart van Kain legt om uit de tegenwoordigheid van de Heer weg te gaan en dan zijn broer te vermoorden, is slecht, belachelijk en valt het karakter van God aan.

## **Hoe Calvinisten het scheppingsverslag herinterpreteren om consistent te zijn**

Om de goddeloze God-theorie van Johannes Calvijn te ondersteunen, zouden we het scheppingsverslag moeten veranderen om zo te lezen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde . . . En God zei: Laten we mensen maken zonder vrije wil. En toen zei God: ‘We zullen ze laten denken dat ze een vrije wil hebben door te zeggen . . . van elke boom in de tuin mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag u niet eten; want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’. We zullen ze laten denken dat ze ervoor kunnen kiezen om ongehoorzaam te zijn”.

Calvijns verdraaide verslag zou ook moeten zeggen: “Omdat ze niet echt een vrije wil hadden, verordeneerde God, vanaf het begin, voor hen om de vrucht ervan te eten. Toen confronteerde God Adam en vroeg: Hebt u van de boom gegeten, waarvan ik u geboden heb niet te eten? . . . Vervloekt is de grond om uwentwil; met zwoegen zult u ervan eten, al de dagen van uw leven”. Wat Kain en Abel betreft, zou het verhaal veranderd moeten worden om te lezen: “God dwong Kain toen om zijn broer te doden en legde toen een vloek op hem omdat hij het deed”.

Hierbij moet worden opgemerkt dat calvinisten (net als Johannes Calvijn) Gods voorkennis verwarren met predestinatie (of zelfs voorkennis helemaal negeren). God wist dat Judas Jezus van tevoren voor dertig zilverstukken zou verraden volgens Zacharia 11:12-13, maar God had niet de hand erin om deze dingen te laten gebeuren. God wist ook dat het Joodse volk over de hele wereld verstrooid zou worden; en hoewel ze overal waar ze gingen voorspoedig zouden zijn, zouden ze ook onder de naties worden gehaat en vervolgd. Maar God heeft nooit de vervolging en poging tot vernietiging van de Joden onder het regime van Hitler goedgekeurd. In plaats daarvan lezen we in de Schrift:

“En ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden” (Genesis 12:3) en “wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). De vervolgers van de Joden, zoals in het geval van Adolf Hitler, werden daarom volledig verantwoordelijk gehouden voor wat ze deden.

Maar de calvinist zit vast in een fatalistische visie waarin God alles voorbeschikt en daarom alles goedkeurt. Daarom moet de Schrift, net als de bovenstaande verzen, worden verdraaid om een kwaadwillende “God” te huisvesten.

## God gebiedt mensen om op Hem te vertrouwen

“Vertrouw op de HEERE”. (Psalm 4:6)

“Vertrouw op de HEERE”. (Psalm 37:3)

## Maar God dwingt niemand om op Hem te vertrouwen

“Zij . . . vertrouwden niet op Zijn heil”. (Psalm 78:22)

“Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd”. (Jesaja 47:10)

“Omdat u . . . op leugen vertrouwde”. (Jeremia 13:25)

“Want vanwege uw vertrouwen op uw werken”. (Jeremia 48:7)

“Die vertrouwt op haar schatten”. (Jeremia 49:4)

## De mens kreeg de opdracht zich te onderwerpen

“Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt, en aan ieder die meewerkt”. (1 Korintiërs 16:16)

“Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere”. (Efeziërs 5:22)

“Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere”. (Kolossenzen 3:18)

“Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig”. (Hebreeënen 13:17)

“Onderwerp u dan aan God”. (Jakobus 4:7)

“Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde”. (1 Petrus 2:13)

“Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. (1 Petrus 5:5)

## Maar God dwingt niemand om zich te onderwerpen

“Maar zij luisterden niet”. (Exodus 6:9)

“Maar zij luisterden niet”. (Exodus 16:20)

“Maar zij luisterden niet”. (1 Samuël 2:25)

“Maar zij luisterden niet”. (2 Koningen 21:9)

“Maar zij hebben niet geluisterd”. (Jeremia 7:24)

“Echter niet naar Mij geluisterd”. (Jeremia 7:26)

“Maar zij hebben niet geluisterd”. (Jeremia 36:31)

## De mens wordt bevolen om te “redeneren” (*dialogizomai/dialegomai*)

Jesaja 1:18 zegt:

“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE [KJV: Come now, and let us **reason** together, saith the LORD]. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol”.

Mattheüs 16:7: “Zij spraken erover met elkaar”. KJV: “And they **reasoned** among themselves”.

Mattheüs 21:25: “En zij overlegden met elkaar”. KJV: “And they **reasoned** with themselves”.

Markus 2:8: “dat zij zo bij zichzelf overlegden”. KJV: “they so **reasoned** within themselves”.

Markus 8:16: “En zij spraken er met elkaar over”. KJV: “And they **reasoned** among themselves”.

Markus 11:31: “En zij overlegden met elkaar”. KJV: “And they **reasoned** with themselves”.

Lukas 20:5: “Zij nu overlegden onder elkaar”. KJV: “And they **reasoned** with themselves”.

Lukas 20:14: “overlegden zij onder elkaar”. KJV: “they **reasoned** among themselves”.

Handelingen 18:4: “En hij sprak ... overtuigen”. KJV: “And he **reasoned** ... **persuaded**”.  
Handelingen 24:25: “toen hij sprak ... werd Felix zeer bevreesd”. KJV: “And as he **reasoned**”.

## **Na redeneren heeft de mens een vrije wil om zijn eigen beslissing te nemen**

We lezen in Markus 2:6 dat de Schriftgeleerden tot wie Jezus sprak “overlegden in hun hart” [KJV: “**reasoned** within themselves”]. Markus 7:9 vertelt ons dat ze na hun redenering een beslissing namen. Jezus berispte hen voor hun beslissing (maar dwong hen niet om te veranderen) en zei: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde”. Hosea 4:6 verwijst naar degenen die “kennis verwierpen”. 2 Koningen 17:15 zegt: “Ook verwierpen zij Zijn verordeningen en Zijn verbond”. In tegenstelling tot het calvinisme kan de mens over redding redeneren, en de mens kan de redding die God hem door het evangelie van Jezus Christus biedt, verwerpen of ontvangen.

## **God geeft de mens het gebod om op Zijn weg te bewandelen, maar hij dwingt niemand**

Jesaja 30:21 zegt: “Dit is de weg, bewandel die”.  
Psalm 81:12 stelt: “Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest”.

## **God beveelt de mens om heilig te zijn, maar hij dwingt niemand**

Leviticus 20:7 zegt: “Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God”.  
Deuteronomium 9:12 zegt: “Uw volk, dat u uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had”.

## **Vrije wil en de Tien Geboden**

- “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. (Exodus 20:3)
  - ... dienden andere goden. (Deuteronomium 29:26)
- “U zult voor uzelf geen beeld maken”. (Exodus 20:4)
  - ... brachten Hem tot na-ijver met hun afgodsbeelden. (Psalm 78:58)
- “U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken”. (Exodus 20:7)
  - ... gebruiken uw naam ijdel. (Psalm 139:20, KJV)
- “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt”. (Exodus 20:8)
  - ... sabbatdag ontheiligt (Nehemia 13:17)
- “Eer uw vader en uw moeder”. (Exodus 20:12)
  - ... kinderen zullen tegen de ouders opstaan. (Mattheüs 10:21)
- “U zult niet doodslaan”. (Exodus 20:13)
  - ... zij vermoordden de wezen. (Psalm 94:6)
- “U zult niet echtbreken”. (Exodus 20:14)
  - ... zij plegen overspel. (Jeremia 23:14)
- “U zult niet stelen”. (Exodus 20:15)
  - ... steel niet meer. (Efeziërs 4:28)
- “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste”. (Exodus 20:16)
  - ... valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. (Psalm 27:12)
- “U zult niet begeren”. (Exodus 20:17)
  - ... Ik begeerde ze en nam ze mee. (Jozua 7:21)

## **Calvijns onderwijs van onvoorwaardelijke uitverkiezing**

Volgens het Calvinisme *kiest God* ons voor verlossing als we gered willen worden, Het calvinisme leert: “Een mens wordt niet gered omdat hij in Christus gelooft; hij gelooft in Christus omdat hij gered is”. Met andere woorden, de uitverkorenen van God worden door Hem gekozen om Zijn kinderen te zijn, opdat ze zouden kunnen geloven, niet omdat Hij voorzag dat ze zouden geloven.[2].

## Meer ketterij

Met zijn onvoorwaardelijke uitverkiezingstheorie bedoelde Calvijn dat sommigen voor de hemel worden gekozen, terwijl anderen voor de hel worden gekozen. Het is geheel van Gods kant, en we hebben niets te maken met onze eeuwige bestemming. Dit betekent dat God, voordat we geboren werden, besloot dat we ofwel voor altijd in de hel zullen belanden ofwel voor altijd in de hemel zullen zijn. We zijn gewoon een pion in Gods grote schaakspel. Het calvinisme leert verder dat God verheerlijkt kan worden door uw gezin op de wereld te zetten met het uitdrukkelijke doel hen voor eeuwig in de hel te kwellen. Dit is goddeloosheid en niet uit de God van de Bijbel!

Tenzij u denkt dat ik Johannes Calvijn verkeerd heb voorgesteld, zullen we hem voor zichzelf laten spreken. In zijn *Institutes of the Christian Religion*, deel 3, verklaarde Calvijn:

“Sommigen zijn voorbestemd tot het eeuwige leven, anderen tot eeuwige verdoemenis; en dienovereenkomstig, aangezien ieder voor een van deze doeleinden is geschapen, zeggen wij dat hij voorbestemd is tot leven of dood”.<sup>[3]</sup>

Dit is de mening die u in de leringen en preken van calvinistische predikers en schrijvers aantreft.

## Waarom voelen mensen zich toch tot het calvinisme aangetrokken?

Zoals we vandaag zien, voelen veel mensen zich aangetrokken tot het calvinisme (waaronder veel jonge mensen). In onze tijd van onzekerheid lijkt het calvinisme enige zekerheid te bieden in de gedachte dat God alles voorbeschikt heeft. Dit zou vermoedelijk wat orde in onze chaotische wereld brengen.

Als iemand eenmaal volledig in het calvinisme is verzvolgen, biedt dat helaas geen echte zekerheid. Het laat een persoon achter zonder te weten welke richting de dingen zullen uitgaan, maar met vast te houden aan niets meer dan een fatalistische kijk op het leven - waar dingen in vastzitten, en er is niets wat iemand eraan kan doen.

Helaas is het calvinisme een directe aanval op het Evangelie. Het evangelie wordt geactiveerd door geloof (al wie gelooft) maar het fatalisme van het calvinisme kan niet méér zeggen dan “wat zal zijn, zal zijn”. Dit is geen bijbels geloof, maar eigenlijk een vorm van ongeloof omdat het de ontvanger laat twifelen aan zijn toekomst. Hoewel het calvinisme hoop lijkt te bieden, laat het in werkelijkheid een persoon achter in een levenslange zoektocht waarbij hij zich afvraagt of hij een van de uitverkorenen is. Hoe is dit geheel tegengesteld aan het Evangelie dat de Bijbel biedt, waar het goede nieuws van Jezus Christus hoop biedt, en geloof erin biedt zekerheid:

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet”. (Hebreeën 11:1)

“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”.  
(1 Johannes 5:13)

## Eindnoten:

1. Arthur W. Pink, *The Sovereignty of God*, op. cit., p. 113.
2. Lorraine Boettner, *The Reformed Doctrine of Predestination* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1932, 14e druk), pagina 101, onder vermelding van Augustinus.
3. Johannes Calvijn, *Institutes of the Christian Religion*, Vol. 3, op. cit., hoofdstuk 21, sectie 5, Kindle-locatie 17221.

Het boek van Bob Kirkland, *None Dare Call It Heresy*, werd in 2018 uitgegeven door Lighthouse Trails. Het is verkrijgbaar in print, pdf, epub en mobi op de Lighthouse Trails-webwinkel<sup>1</sup> en kan ook worden gekocht via veel online en inlooppwinkels.

---

<sup>1</sup> <https://www.lighthouse Trails.com/2691-bob-kirkland>

**Lees verder:**

- “Reformatie/Calvinisme”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- “Gevaren van de Gereformeerde Theologie”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- “Uitverkiezing/Predestinatie/Vrije wil”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing>
- “Voor wie stierf Christus?": <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)