

De “volharding van de heiligen” van het calvinisme: Eeuwige zekerheid of beangstigende twijfel?

Door Bob Kirkland¹, D.D., 19-1-2024,

<https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/calvinisms-perseverance-of-the-saints-eternal-security-or-anguishing-doubt/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

LTRP Opmerking: Het onderhavige artikel van Bob Kirkland is afkomstig uit zijn boek, *Calvinism: None Dare Call It Heresy* (Lighthouse Trails). In de loop der jaren heeft Lighthouse Trails gezien hoeveel mensen zichzelf calvinist noemen, grotendeels omdat ze geloven in eeuwige zekerheid voor ware gelovigen in Christus en ze denken dat de leer van het calvinisme eeuwige zekerheid ondersteunt vanwege de “P” (Perseverance of the saints) in het acroniem T.U.L.I.P. In werkelijkheid, zoals Kirkland laat zien, biedt of voorziet het calvinisme *geen* zekerheid van redding. Dus degenen die zichzelf vooral calvinist noemen vanwege hun geloof in eeuwige zekerheid, moeten hun “calvinistische” label heroverwegen.

Het woord volharding, als *perseverance* in de KJV, komt maar één keer in de Schrift voor. Efeziërs 6:18² gebiedt de gelovige: “**Bidt altijd met alle gebed en smeking in de Geest, en waakt daarnaar met alle volharding³ en smeking voor alle heiligen**”. Dit vers spreekt over volharding in gebed en heeft niets te maken met volharden tot redding. Zowel de betekenis van het woordenboek als de betekenis van het Griekse woord hier is doorzetten van, of vasthouden aan een handelwijze.[1]

CALVIJNS VOLHARDING IS GEEN EEUWIGE ZEKERHEID

Veel christenen gaan er ten onrechte van uit dat de calvinistische theorie van “de volharding [*perseverance*, KJV] van de heiligen” synoniem is met de leer van de eeuwige zekerheid. De Bijbelse doctrine van eeuwige zekerheid leert dat iemand die werkelijk gered is door Gods genade, eeuwig gered blijft door Gods genade. God heeft onze eeuwige bestemming niet verlaten door ons vermogen om te volharden. Als God dat zou doen, zou dat resulteren in een redding door werken.

Onder verwijzing naar Augustinus schreef Johannes Calvijn: “Zij die niet volharden tot het einde, behoren niet tot de roeping van God”.[2]

Calvijn verklaarde ook:

Wat zij [de christenen te Korinthe] tot nu toe hebben bereikt, is niets, tenzij zij gestaag doorgaan; want het is niet genoeg dat ze eenmaal op de weg van de Heer zijn begonnen, als ze zich niet inspannen om het doel te bereiken.[3]

In het boek *Practical Christianity* van de calvinistische auteur A.W. Pink leerde Pink: “Als er een voorbehoud is in uw gehoorzaamheid, bent u op weg naar de hel”.[4]

Pink zei ook:

Er is meer nodig dan in Christus geloven om ervoor te zorgen dat de ziel de hemel bereikt.[5]

De gereformeerde predikant John Otis verklaart: “het handhaven van een onverzoenlijke geest ... zal zeker onze zielen in de hel vernietigen”.[6]

In zijn boek *The Doctrine of Sanctification* verklaarde A. W. Pink:

¹ <https://www.lighthouse Trails.com/2691-bob-kirkland>

² Perseverance in de KJV.

³ GR *proskarteresis*, EN: perseverance, NL: volharding, doorzetting.

Heiligheid in dit leven is zo'n onderdeel van ons 'heil' dat het een noodzakelijk middel is om ons te laten samenkomen om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in hemels licht en heerlijkheid.[7]

De calvinistische theoloog en medeoprichter van het Westminster Theological Seminary, Dr. John Murray verklaart:

Laten we de leer van de volharding van de heiligen waarderen en erkennen dat we het geloof van onze zekerheid in Christus alleen kunnen koesteren als we tot het einde toe in geloof en heiligheid volhardden.[8]

HEBBEN DE MANNEN DIE GOD GEBRUIKTE OM MEER DAN VIJFTIG HOOFDSTUKKEN VAN DE BIJBEL TE SCHRIJVEN, NIET VOLHARD?

“Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan ... Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken ... hij hield zich niet aan wat de HEERE geboden had” (1 Koningen 11:4, 9, 10).

De man die God gebruikte om Spreuken, Prediker en het Hooglied te schrijven, keerde zich van God af in afgoderij en afvalligheid.

Zoals opgemerkt, zei A.W. Pink: “Als er een terughoudendheid is in je gehoorzaamheid, ben je op weg naar de hel”. Hoe verkopen calvinisten dit allemaal? Willen ze ons laten geloven dat God een ongeredde ('niet-uitverkorene') man heeft voorbestemd om Spreuken, Prediker en het Hooglied te schrijven en hem vervolgens, toen Hij klaar met hem was, naar de hel stuurde?

HOE ZIT HET MET HEILIGEN DIE NIET VOLHARDDEN?

1 Korintiërs 1:2 vertelt ons dat deze brief geschreven is: “Aan de gemeente”. Er staat dat zij “heiligen” waren. Hoe past Calvijns volharding van de heiligen in deze heiligen die God herhaaldelijk “vleselijk” noemde?

1 Korintiërs 5:13 gebiedt de heiligen van de plaatselijke kerk in Korinthe: “doe de kwaaddoener uit uw midden weg”. Het feit dat zij zonde in hun kerk niet aanpakten, is een voorbeeld van het feit dat de heiligen niet volhardden, omdat de hele kerk zich schuldig maakte aan het niet behandelen van een ernstige zaak.

De Bijbel heeft veel specifieke voorbeelden van gelovigen die niet volhardden volgens de theorie van Johannes Calvijn.

Noach werd dronken, Abraham was een leugenaar, Jakob smeedde een plan, Simson faalde, David viel in zonde en was verantwoordelijk voor de dood van een man, Mozes volgde Gods instructies niet op en mocht het beloofde land niet binnengaan, Johannes Marcus faalde (Handelingen), Petrus verloochende Christus, en alle discipelen verlieten Jezus. De lijst gaat maar door. Maar A.W. Pink zei: “Als er een terughoudendheid is in je gehoorzaamheid, ben je op weg naar de hel”. En waar laat dat ons achter?

Er is eigenlijk geen eeuwige zekerheid in de leer van de “volharding van de heiligen”, omdat niemand ooit kan weten - zelfs niet aan het einde van zijn leven - of hij echt genoeg heeft volhard. En vanuit een bijbels standpunt bevinden heiligen die volhardden voor redding zich op uiterst gevaarlijk terrein; zoals de apostel Paulus aangeeft, als je afhankelijk bent van je werken, zullen werken je niet redden.

“[Wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. ...

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven”. (Galaten 2:16, 21)

Calvinisten geloven dat de “volharding van de heiligen” hen eeuwige zekerheid biedt, maar in werkelijkheid brengt het hen meer onzekerheid dan ooit met betrekking tot hun redding. Hier wordt het volharden overgelaten aan de kracht van de gelovige in plaats van te rusten op de beloften van God die ons verzekeren dat eeuwig leven gebaseerd is op wat Hij al heeft gedaan, niet op wat wij doen. Het is onze taak om te geloven, ons te bekeren⁴ en ons vertrouwen in Hem te stellen om ons te redden en te bewaren.

Eeuwige zekerheid geeft gelovigen geen toestemming om te zondigen, net zomin als de vaders van het geloof, die struikelden, een excuus hadden voor hun zonden en mislukkingen. Het wonder van het kruis is echter dat onze zonden volledig worden betaald – *volledig* betaald. Jezus zei: “Het is volbracht”. Onze verlossing is volledig gekocht. We kunnen rusten in de zekerheid van de zaligheid die het Evangelie biedt, zoals uitgedrukt door de apostelen en profeten. Maar het calvinisme, terwijl het beweert volledig afhankelijk te zijn van de genade van God voor verlossing, heeft in feite alles op zijn kop gezet met de leer van de “volharding van de heiligen”, waardoor verlossing een op werken gebaseerde religie is waar genade niet echt genade is. Bij het calvinisme wordt de verantwoordelijkheid van de verlossing bij de gelovige gelegd, waardoor de genade volledig teniet wordt gedaan. Paulus legde dit uit toen hij zei:

“Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Romeinen 11:6).

GEEN ZEKERHEID VAN REDDING

Zelfs Johannes Calvijn zelf bezat geen zekerheid van redding. Kort voor zijn dood in 1564 schreef hij in zijn testament:

Ik getuig ook en belijd dat ik nederig aan God vraag, dat Hij zo wil dat ik gewassen en gereinigd word door het bloed van de grote Verlosser, *vergoten voor de zonden van het menselijk geslacht*, zodat het mij zal worden toegestaan om voor zijn tribunaal te staan onder de beschutting van de Verlosser Zelf.[9] (cursivering in origineel)

Johannes 3:36 zegt:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.

Calvijn leerde dat hij niet kon geloven tenzij God hem **eerst** had doen wedergeboren worden en hem geloof had gegeven om te geloven. Het is daarom niet verwonderlijk dat Calvijn of welke calvinist dan ook geen zekerheid van redding kan hebben en daarom moet hij vasthouden aan zijn volharding van de heiligen theorie.

Geen enkele calvinist kan zeker zijn van zijn redding, omdat hij misschien voorbestemd is om enkel te denken dat hij gered is. Per slot van rekening zou het niet verkeerd zijn voor Calvijns “God” om kleine hoofdspelletjes met mensen te spelen, aangezien Calvijns “God” wordt verheerlijkt voor het sturen van miljarden mensen naar de eeuwige hel, zonder keuze.

MEER CALVINISTEN OVER VOLHARDING (perseverance)

De calvinistische predikant John Murray zegt:

Wij kunnen het geloof van onze zekerheid in Christus alleen koesteren als we tot het einde toe in geloof en heiligheid volharden.[10]

Hoeveel heiligheid?⁵ Hebben we het over zondeloze perfectie? De calvinistische theoloog Charles Hodge (1797-1878) zei, verwijzend naar het bewijs van zijn verkiezing:

⁴ <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/ironside-mean-repent-saved/>

⁵ <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=29247>

Het enige bewijs van uitverkiezing is een effectieve roeping, dat wil zeggen, het voortbrengen van heiligheid. En het enige bewijs van de echtheid van deze roeping en de zekerheid van ons doorzettingsvermogen is een geduldige volharding in het goeddoen.[11]

Nogmaals, John Murray verklaarde:

De volharding van de heiligen herinnert ons er heel sterk aan dat alleen zij die tot het einde toe volharden, werkelijk heiligen zijn.[12]

In de discussie over doorzettingsvermogen stelt John MacArthur⁶ dat “je misschien een spirituele overloper bent die nog niet is overgelopen”. [13]

“IK WAS DOODSBANG!”

In een artikel met de titel “Zekerheid van redding” schreef wijlen R.C. Sproul (overleden 2017):

Een tijdje terug had ik zo’n moment ... Plotseling drong de vraag tot me door: “R.C., wat als je niet een van de verlostent bent? Wat als je bestemming toch niet de hemel is, maar de hel?” Laat me je vertellen dat ik in mijn lichaam werd overspoeld met een koude rilling die van mijn hoofd naar de onderkant van mijn ruggengraat ging. Ik was doodsbang.[14]

Er is niemand in de wereld, die gelooft wat Johannes Calvijn leerde, die niet doodsbang zou moeten zijn voor de realiteit van zijn redding.

Sproul vervolgde:

Ik begon de balans op te maken van mijn leven en ik keek naar mijn prestaties. Mijn zonden stroomden in mijn gedachten, en hoe meer ik naar mezelf keek, hoe slechter ik me voelde. Ik dacht: “Misschien is het echt waar. Misschien ben ik toch niet gered”. ... Toen herinnerde ik me Johannes 6:68. Jezus had hard onderwijs gegeven en veel van Zijn vroegere volgelingen hadden Hem verlaten. Toen Hij Petrus vroeg of hij ook zou vertrekken, zei Petrus: “Waar kunnen we anders heen? Alleen U hebt woorden van eeuwig leven”. Met andere woorden, Petrus voelde zich ook niet op zijn gemak, maar hij beseftte dat het beter was om zich ongemakkelijk bij Jezus te voelen dan welke andere optie dan ook.[15]

Voel je je niet op je gemak bij Jezus? Dit komt niet overeen met de Schrift die vrede met God en eeuwig leven belooft aan degenen die in Jezus Christus geloven en Zijn offer aan het Kruis accepteren als een straf voor hun zonden. Kijk eens naar deze passages:

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”. (Romeinen 5:1)

“En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven”. (1 Johannes 2:25)

“En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon”. (1 Johannes 5:11)

“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”. (1 Johannes 5:13)

A.W. Pink’s “oplossing” voor het ondersteunen van het calvinisme is de betekenis van woorden te veranderen om zijn theorie te ondersteunen - <https://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=30498>. De “optie” van Sproul is om “zich ongemakkelijk te voelen bij Jezus”, wat hij “beter vond dan welke andere optie dan ook”. Het is heel moeilijk te begrijpen waarom een christen met een basis-kennis van de Schrift een ander evangelie zou accepteren dat niet alleen ketters en zeer gevaarlijk is, maar een gelovige ook de zekerheid en vrede ontnemt die de Schrift belooft aan “hij die wil”⁷.

EINDNOTEN:

⁶ Zie de rubriek “John MacArthur”: <http://www.verhoevenmarc.be/macarthur.htm>

⁷ Vgl. Openbaring 22:17.

1. *The American Heritage Dictionary of the English Language* (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1981 edition), p. 978.
2. John Calvin, *Calvin's Calvinism: God's Eternal Predestination and Secret Providence* (Reformed Free Publishing Association, Kindle edition from the 2009 2nd edition), Kindle location 532.
3. John Calvin, *The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 1960), p. 197.
4. A.W. Pink, *Practical Christianity* (Zeeland, MI: Reformed Church Publications, 2009), p. 16.
5. A. W. Pink in December 1947, cited in Iain H. Murray's *The Life of Arthur W. Pink* (Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 1981 edition), pp. 248-249.
6. John Otis, "Who is the Genuine Christian?" (The Counsel of Chalcedon, 1988), p. 20; article on file with publisher.
7. A. W. Pink, *The Doctrine of Sanctification* (Prisbrary Publishing, Kindle edition, Arthur Pink Collection Book 16), Kindle location 374, citing Puritan Walter Marshall, 1692. This book is also available on Amazon in a print edition published by CreateSpace Independent Publishing Platform, July 9, 2016, and the quote is found on page 27.
8. John Murray, *Redemption Accomplished and Applied* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co. 2015 edition), p. 164.
Chapter 8: No Assurance of Salvation
9. Norman F. Douty, *The Death of Christ* (Irving, TX: Williams & Watrous Pub. Co., Revised and Enlarged Edition, 1978), p. 176, citing John Calvin from F. F. Bruce's "Answers and Questions", Questions 1331, in *The Harvester* (Exeter) January 1966.
10. John Murray, *Redemption Accomplished and Applied* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co. 2015 edition).
11. Charles Hodge, *A Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing, 1983 edition), p. 292.
12. John Murray, *Redemption Accomplished and Applied*, op. cit., p. 165.
13. Philip F. Congdon, "Soteriological Implications of Five-Point Calvinism" (*Journal of the Grace Evangelical Society*, Autumn 1995, Volume 8 | No. 15, p 63.
<https://faithalone.org/wp-content/uploads/1995/09/Journal-of-the-Grace-Evangelical-Society-Vol.8-Autumn-1995-No.15small.pdf>).
14. R. C. Sproul, "Assurance of Salvation" (Tabletalk, Ligonier Ministries, Inc., 1989), p. 20; cited in Dave Hunt's book, *What Love Is This?*, op. cit., from chapter 29, endnote #25.
<https://www.lighthouse trails.com/discernment-books/1240-what-love-is-this-calvinisms-misrepresentation-of-god.html>
15. Ibid.

Zie hier meer:

- "Hoe de calvinistische visie gewoon niet werkt" (Dave Hunt) :
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/soevereine-God.pdf>
- Calvinisme versus "gemaakt om te kiezen en te redeneren" (Bob Kirkland):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme-vs-keuze.pdf>
- Rubriek "Zekerheid": <http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid>
- Rubriek "Reformatie/Calvinisme": <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- Rubriek "Gevaren van Gereformeerde Theologie":
<http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- Rubriek "Uitverkiezing/Predestinatie/Vrije Wil":
<http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing>
- Rubriek "Voor wie stierf Christus?":
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>
- Rubriek "John MacArthur": <http://www.verhoevenmarc.be/macarthur.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm