

Zijn buitenaardse wezens echt?

door dr. Jason Lisle op 6 december 2007; laatst weergegeven op 7 augustus 2020,
<https://answersingenesis.org/astronomy/alien-life/are-aliens-real/>

Dr. Jason Lisle is een christelijke astrofysicus die onderzoek doet naar kwesties die betrekking hebben op wetenschap en het christelijk geloof. Lisle behaalde een PhD in astrofysica aan de Universiteit van Colorado in Boulder. <https://answersingenesis.org/bios/jason-lisle/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en inlassen door M.V.

Veel christenen hebben het idee van buitenaards leven overgenomen. Maar is dit idee echt bijbels?

Zijn “aliens” echt? De kwestie van leven op andere planeten is tegenwoordig een hot topic in onze cultuur. Sciencefictionfilms en televisieshows tonen vaak vreemde wezens van verre planeten. Maar deze ideeën zijn niet alleen beperkt tot sciencefictionprogramma’s. Veel seculiere wetenschappers geloven dat we op een dag daadwerkelijk leven op andere planeten zullen ontdekken. Er zijn zelfs projecten zoals de Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) die de hemel scannen met krachtige radiotelescopen om te luisteren naar signalen van intelligente buitenaardse wezens. Veel christenen hebben het idee van buitenaards leven overgenomen. Maar is dit idee echt bijbels? De christen moet ideeën voortdurend onderzoeken in het licht van de Schrift en “wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korinthiërs 10:5).

De Evolutieconnectie met buitenaards leven

Het idee van “buitenaards leven” komt grotendeels voort uit een geloof in evolutie. Bedenk dat in de evolutionaire visie de aarde “gewoon een andere planeet” is - een plek waar toevallig de omstandigheden goed waren om leven te vormen en te evolueren. Als er talloze miljarden andere planeten in onze Melkweg zijn, dan hebben waarschijnlijk een handvol van deze werelden ook de juiste omstandigheden gehad. Buitenaards leven is bijna onvermijdelijk in een evolutionair wereldbeeld.

De notie van buitenaards leven strookt echter niet met de Schrift. De aarde is uniek. God heeft de aarde ontworpen voor leven (Jesaja 45:18). De andere planeten hebben een heel ander doel dan de aarde, en daarom zijn ze anders ontworpen. In Genesis 1 lezen we dat God de planten op aarde schiep op dag 3, vogels om in de atmosfeer te vliegen en zeeleven om in de oceaan te zwemmen op dag 5, en dieren om op dag 6 op het land te wonen. Ook de mens werd op dag 6 geschapen en hij kreeg heerschappij over de dieren. Maar waar bespreekt de Bijbel de schepping van leven op de “lichten in het uitspansel van de hemelen”? Er is geen dergelijke beschrijving omdat de lichten in het uitspansel niet ontworpen waren om leven te accommoderen. God gaf de aarde aan de mens, maar de hemelen zijn van de Heer (Psalm 115:16). Vanuit bijbels perspectief lijkt buitenaards leven niet redelijk.

De problemen worden vermenigvuldigd als we de mogelijkheid van *intelligent* buitenaards leven overwegen. Science fiction-programma’s zijn rijk aan mensenrassen die op andere werelden zijn geëvolueerd. We zien voorbeelden van “Vulcans” en “Klingons” - pseudomensen die in de meeste opzichten op ons lijken, maar in andere verschillen. Als een plot-middel maken deze rassen de verkenning van de menselijke omstandigheid mogelijk vanuit het perspectief van een buitenstaander. Hoewel ze erg vermakelijk zijn, zijn dergelijke buitenaardse rassen theologisch problematisch. Intelligente buitenaardse wezens kunnen niet worden verlost. Gods verlossingsplan is voor mensen: zij die afstammen van Adam. Laten we het conflict tussen de reddingsboodschap en de notie van buitenaards leven onderzoeken.

De verlossing van de mensheid

De Bijbel leert dat de eerste mens, Adam, in opstand kwam tegen God (Genesis 3). Het resultaat was dat zonde en dood de wereld binnenkwamen (Romeinen 5:12). We stammen allemaal af van

Adam en Eva (Genesis 3:20) en hebben van hen een zondige natuur geërfd (Romeinen 6:6, 20). Dit is een probleem: zonde is een barrière die de mens verhindert om in orde te zijn met God (Jesaja 59:2). Maar God houdt van ons ondanks onze zonden en heeft gezorgd voor een verlossingsplan - een manier om met God verzoend te worden.

Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, maakte God kleren van huiden om ze te bedekken (Genesis 3:21). Hij moest daarom minstens één dier doden. Deze letterlijke handeling staat symbool voor onze verlossing; een onschuldig Lam (Christus - het Lam van God) zou worden geofferd om de zonde te bedekken (Johannes 1:29). In het Oude Testament offerden mensen dieren aan de Heer als herinnering aan hun zonde (Hebreeën 10:3) en als symbool van de Ene die zou komen, de Heer Jezus, die werkelijk de straf voor de zonde zou betalen.

De dierenoffers betaalden niet echt de straf voor de zonde (Hebreeën 10:4, 11). Dieren zijn niet aan ons verwant; hun vergoten bloed kan niet meetellen voor het onze. Maar het bloed van Christus kan dat wel. Christus is een bloedverwant van ons, aangezien Hij net als wij van Adam afstamt; alle mensen zijn van “één bloed” (Handelingen 17:26). Bovendien, aangezien Christus ook God is, is Zijn leven van oneindige waarde, en dus kan Zijn dood betalen voor alle zonden van alle mensen. Daarom kon alleen de Heer Zelf onze Redder zijn (Jesaja 45:21). Daarom stierf Christus eens en voor altijd (Hebreeën 10:10).

De verlossing van buitenaardse wezens?

Als we bedenken hoe het verlossingsplan van toepassing zou kunnen zijn op hypothetische buitenaardse (maar verder mensachtige) wezens, stellen we ons voor een probleem. Als er Vulcans of Klingons zouden zijn, hoe zouden ze dan worden gered? Ze zijn geen bloedverwanten van Jezus, en dus kan Christus' vergoten bloed hun zonde niet betalen. Men zou in eerste instantie kunnen veronderstellen dat Christus ook hun wereld bezocht, daar woonde en daar ook stierf, maar dit is antibijbels. Christus stierf *eens* voor *altijd* (1 Petrus 3:18; Hebreeën 9:27–28, Hebreeën 10:10). Jezus is nu en voor altijd zowel God als mens; maar hij is *geen* “alien”.

Ken Ham in “Geloof ik in UFO's? Absoluut!”

<https://antworsingenesis.org/astronomy/alien-life/do-i-believe-in-ufos-absolutely/>:

“Men vraagt mij soms: gelooft u in UFO's? Ik antwoord dan: Absoluut! Elk vliegend object dat niet geïdentificeerd kan worden is een UFO”. ...

Maar er is een theologische reden die naar mijn mening de mogelijkheid van intelligent leven in de ruimte uitsluit.

De Bijbel maakt in Romeinen 8:22 duidelijk dat ‘**heel** de schepping gezamenlijk zucht’ vanwege Adams zonde. Toen Adam viel, werd het **hele** universum beïnvloed. Niet alleen dat, maar op een dag in de toekomst krijgen we: ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan’ (Openbaring 21:1).

Jesaja 34:4 zegt: ‘**Heel** het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom’.

Aliens en de val

Nu zit hier het probleem. Als er intelligente wezens op andere planeten zijn, dan zouden ze zijn beïnvloed door de val van Adam omdat de **hele** schepping werd beïnvloed. Deze wezens zouden dus moeten sterven omdat de dood de straf op de zonde was. Op een dag zal hun planeet worden vernietigd door vuur tijdens Gods laatste oordeel, maar zij kunnen geen redding krijgen omdat die zegen alleen aan mensen wordt gegeven”.

Je zou kunnen veronderstellen dat buitenaardse wezens nooit hebben gezondigd, in welk geval ze niet zouden hoeven verlost te worden. Maar dan doet zich een ander probleem voor: ze lijden onder de gevolgen van de zonde, ondanks dat ze nooit hebben gezondigd. Adams zonde heeft de hele schepping beïnvloed - niet alleen de mensheid. Romeinen 8:20–22 maakt duidelijk dat de hele

schepping lijdt onder de slavernij van corruptie. Dit soort kwesties benadrukken het probleem van het proberen om een antibijbelse notie in het christelijke wereldbeeld op te nemen.

Buitenaards leven is een evolutionair concept; het komt niet overeen met de bijbelse leringen over het unieke karakter van de aarde en de duidelijke spirituele positie van mensen. Van alle werelden in het universum was het de aarde die God Zelf bezocht, daar de aanvullende natuur van een mens aannam, aan een kruis stierf en uit de dood opstond om iedereen te verlossen die op Hem zou vertrouwen. Het bijbelse wereldbeeld staat in schril contrast met het seculiere wereldbeeld als het gaat om buitenaards leven. Dus, welk wereldbeeld ondersteunt het wetenschappelijk bewijs? Ondersteunen moderne waarnemingen het seculiere idee dat het universum wemelt van het leven, of het bijbelse idee dat de aarde uniek is?

Waar is iedereen?

Tot dusverre heeft niemand leven op andere planeten ontdekt of radiosignalen van intelligente buitenaardse wezens gedetecteerd, en dit komt overeen met wat een bijbelse creationist zou verwachten. Seculiere astronomen blijven zoeken naar leven op andere werelden, maar ze hebben alleen gesteenten en levenloze materie gevonden. Hun radio-zoekopdrachten worden met stilte beantwoord. De echte wereld is de bijbelse wereld - een universum ontworpen door God met de aarde in het spirituele brandpunt, niet een evolutionair universum dat wemelt van leven.

Als het om buitenaards leven gaat, staat de wetenschap lijnrecht tegenover de evolutionaire mentaliteit. We hebben momenteel *geen* bewijs van buitenaardse levensvormen. Dit probleem is de seculiere wetenschappers niet ontgaan. Er is gezegd dat de atoomwetenschapper Enrico Fermi ooit het onderwerp buitenaards leven besprak toen hij de diepgaande vraag stelde: "Waar is iedereen?" Aangezien er mogelijk miljarden planeten in onze Melkweg zijn, zal dit in de seculiere visie bijna onvermijdelijk betekenen dat sommige van deze planeten de juiste voorwaarden hadden om leven te laten evolueren. En als sommige van deze werelden miljarden jaren ouder zijn dan de onze, dan zou er in ieder geval intelligent leven zijn geëvolueerd. Het universum zou daarom talloze technologisch superieure beschavingen moeten hebben, die allemaal al eeuwen geleden onze Melkweg zouden hebben gekoloniseerd. Toch vinden we geen bewijs van deze beschavingen. Waar is iedereen? Dit probleem is bekend geworden als de "Fermi-paradox".

Wat is de Fermi-paradox?

De Fermiparadox is een paradox waarin de grote statistische waarschijnlijkheid van het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staat met een gebrek aan bewijs daarvoor.

"De leeftijd van het universum en het reusachtige aantal sterren lijken aanwijzingen voor de aanname dat buitenaards leven veel zou moeten voorkomen. Tijdens een lunch in 1950 praatte de natuurkundige **Enrico Fermi** daarover met zijn collega's, en zou toen hebben gezegd: 'Waar zijn ze dan? Als er zo veel buitenaardse beschavingen in de Melkweg zijn, waarom is er dan geen bewijs, zoals sondes, ruimteschepen of radio-uitzendingen?' Deze eenvoudige vraag 'Waar zijn ze dan?' is misschien apocrief maar in het algemeen krijgt Fermi de eer voor het op heldere en eenvoudige wijze onder woorden brengen van het vraagstuk van de waarschijnlijkheid van buitenaards leven" (→ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermiparadox>).

Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/fermi-paradox.pdf>

Deze paradox voor evolutie is een *kenmerk* van schepping. We hebben gezien dat de aarde ontworpen is voor leven. Met zijn oceanen van vloeibaar water, een beschermende atmosfeer met een overvloed aan vrije zuurstof en een afstand tot de zon die precies goed is voor het leven, was de aarde zeker ontworpen door God om bewoond te zijn. Maar de andere planeten van het universum waren dat niet. Van de zwavelzuurwolken van Venus tot de bevroren woestijn van Pluto, de andere werelden van ons zonnestelsel zijn mooi en divers, maar ze zijn niet ontworpen voor leven.

Hoe zit het met UFO's?

Soms, nadat ik heb gesproken over het onderwerp buitenaards leven, zal iemand me vragen stellen over UFO's. Een UFO (ongeïdentificeerd vliegend object) is precies dat: een object gezien in de

lucht dat niet geïdentificeerd is voor de persoon die het ziet. Mensen willen vaak dat ik uitleg geef over een waarneming van een onbekend vliegend object dat zij, of soms een vriend, beweert te hebben gezien. (Soms is de implicatie dat als ik het niet kan uitleggen, het op de een of andere manier bewijst dat het een buitenaards ruimtevaartuig moet zijn; maar een dergelijke redenering is volkomen wezenloos.[1] Dit soort vragen is onredelijk. Het is één ding om gevraagd te worden om het bewijs dat we hebben te interpreteren, maar het is onrealistisch om iemand te vragen ongedocumenteerde verhalen uit de tweede of derde hand te interpreteren zonder dat er daadwerkelijk bewijs beschikbaar is voor inspectie.

Het lijkt geen twijfel dat sommige mensen oprecht dingen in de lucht hebben gezien die ze niet begrijpen. Dit is niet verwonderlijk aangezien er veel dingen “daarboven” zijn die verkeerd begrepen kunnen worden door mensen die er niet vertrouwd mee zijn. Deze omvatten Venus, satellieten, het internationale ruimtestation, raketten, Iridium-fakkels, kunstmatige vliegtuigen, interne reflecties, meteoren, ballonnen, Thaise lampions (vuurbalonnen), vuurvliegjes, aurorae (lichtstralen), vogels, balbliksem, lensvormige wolken, parhelia (bijzonnen), enz. Iemand die onbekend met deze dingen zou een ufo zien, aangezien het object “niet geïdentificeerd” is voor de waarnemer. Het is hoe mensen interpreteren wat ze zien dat in vraag gesteld kan worden.

Onthoud dat we bewijsmateriaal altijd interpreteren in het licht van ons wereldbeeld. Het is daarom cruciaal om een correct, bijbels wereldbeeld te hebben. Het bedrieglijke wereldbeeld van atheïsme / naturalisme kan ertoe leiden dat iemand verkeerde conclusies trekt over wat hij ziet. Vanuit een bijbels wereldbeeld verwachten we af en toe dingen te zien die niet gemakkelijk te verklaren zijn, aangezien onze geest eindig is. Maar UFO's zijn geen buitenaards ruimtevaartuig en er is natuurlijk geen tastbaar bewijs om een dergelijk idee te ondersteunen.

Waarom de hype?

In de jaren negentig vermaakte de televisieserie “The X-files” miljoenen fans met verhalen over buitenaardse wezens, samenzweringen van de overheid en een toegewijde FBI-agent met zijn niet-aflatende zoektocht naar waarheid. Het motto van de show, “De waarheid is daarbuiten”, is een bekende uitdrukking voor scifi-fans. Maar waarom is er zo'n hype rond het idee van buitenaards leven? Waarom zijn sciencefictionprogramma's zo populair? Waarom besteedt SETI miljoenen dollars aan het zoeken naar leven in de ruimte?

De ontdekking van intelligent buitenaards leven zou zeker gezien worden als een rechtvaardiging van evolutie; het is een verwachting van een naturalistisch wereldbeeld. Maar het verlangen om buitenaardse wezens te ontmoeten, vooral intelligente, technologisch geavanceerde wezens, lijkt veel dieper gevoeld dan alleen om evolutionaire voorspellingen te rechtvaardigen. Wat is het *echte* probleem? Ik heb een aantal verschillende antwoorden gehoord van seculiere astronomen.

In sommige gevallen kan een geloof in ET's voortkomen uit een gevoel van kosmische eenzaamheid: “Als er buitenaardse wezens zijn, zouden we niet alleen zijn in het universum”. In veel gevallen komt het voort uit een academisch verlangen om de mysteries van het universum te leren kennen; een hoogontwikkeld buitenaards ras kan over geavanceerde kennis beschikken om aan ons door te geven. Misschien is dergelijke kennis niet alleen academisch; de hypothetische buitenaardse wezens kennen misschien de antwoorden op fundamentele vragen van het bestaan: “Waarom ben ik hier? Wat is de betekenis van het leven?” enzovoort. Een gevorderd buitenaards ras kan medische kennis hebben die onze eigen kennis ver overtreft - kennis die kan worden gebruikt om onze ziekten te genezen. Misschien zou hun medische technologie zo ver gevorderd zijn dat ze zelfs het geheim van leven en dood bevatten; met zo'n ongelooflijke medische kennis zouden mensen misschien niet langer hoeven te sterven!

In zekere zin is een geloof in buitenaards leven een seculiere vervanging van God geworden. God is degene die elke ziekte kan genezen. God is degene “in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn” (Kolossen 2:3). God is degene die de fundamentele vragen van ons bestaan kan beantwoorden. Alleen God bezit de gave van eeuwig leven (Johannes 17:3). Het is niet verwonderlijk dat de ongelovige wetenschapper een gevoel van kosmische eenzaamheid zou voelen nadat hij zijn Schepper had afgewezen. Maar we zijn niet alleen in het universum; daar is God. God heeft ons geschapen om met Hem om te gaan; daarom hebben we een aangeboren behoefte aan

Hem en aan een levensdoel. Hoewel mensen God hebben verworpen, in Adam en door onze zonden, blijft onze behoefte aan gemeenschap met Hem bestaan.

Als ik denk aan de meerderheid van intelligente wetenschappers die Gods magnifieke schepping hebben bestudeerd, maar Hem niettemin hebben verworpen en in plaats daarvan hebben gekozen om in buitenaardse wezens en miljoenen jaren van evolutie te geloven, moet ik denken aan Romeinen 1:18-25. Gods onzichtbare eigenschappen - Zijn eeuwige kracht en goddelijke natuur - worden duidelijk geopenbaard in de natuurlijke wereld, zodat er geen excuus is om God te verwerpen of de waarheid over Hem te onderdrukken. Het denken van de mens los van God is niets meer dan zinloze speculatie. De waarheid van God, zoals de schepping, inruilen voor een leugen, zoals evolutie, en je wenden tot louter schepselen, zoals hypothetische buitenaardse wezens, om antwoorden te krijgen, is opvallend vergelijkbaar met wat in Romeinen 1:25 is opgetekend: "Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper".

Maar als we uitgaan van de Bijbel, is het bewijs logisch. Het universum is consistent met de bijbelse leer dat de aarde een bijzondere schepping is. De prachtige schoonheid en omvang van een universum, dat verstoken is van leven behalve één kleine wereld waar leven in overvloed is, is precies wat we zouden verwachten van een bijbelse wereldbeschouwing. De waarheid is niet "daarbuiten"; de waarheid is *daarin* - in de Bijbel! De Heer Jezus is de Waarheid (Johannes 14:6). Dus als we ons denken baseren op wat God in Zijn Woord heeft gezegd, ontdekken we dat het universum zinvol is.

UFO's : satanische/demonische invloeden niet veronachtzamen!

Stukje uit: <http://www.letusreason.org/NAM24.htm> (bewerkt)

Wat onthullend is, is dat de new age beweging spreekt over geestelijke wezens die op andere werelden leven en de mensheid helpen op haar weg naar zelfontdekking. Ze zijn hier om ons te helpen ons aan te passen doorheen een moeilijke tijd om te worden getransformeerd naar een nieuwe gouden eeuw toe. Dit is precies wat 2 Kor. 11:14 zegt, namelijk dat Satan zich kan voordoen als een engel van het licht. Deze ruimtewezens vertellen ons dat zij het "legioen van het licht" zijn om de mens in deze cruciale tijd te helpen. Welnu, het enige geestelijke legioen dat Jezus noemde, was dat van de duisternis, niet van het licht.

De Bijbel legt uit waar de huidige verblijfplaats van Satan is, hij is "de aanvoerder van de macht in de lucht", Efez. 2:2¹. Paulus zegt in Efez. 6:12² dat wij (onze strijd) niet hebben met vlees en bloed, maar met de overheden en machten, met de "machten van het kwaad in de hemelse gewesten", in het Grieks *epouranios*: in de hemelse gewesten in de lucht:

Satan, de hoogste gevallen engel, is "de aanvoerder van de macht in de lucht" (Efez. 2:2). De satanische confederatie heeft zijn zetel in de atmosfeer boven en rond onze wereld. Zij willen de dingen op aarde beheersen.

M.V.: Veel waarnemingen van UFO's en ruimtewezens moeten daarom verklaard worden als manifestaties van de gevallen geestenwereld, satan en zijn demonen. Het gaat om bedrog: men ziet bedrieglijke dingen, men ondergaat bedrieglijke dingen, men gelooft bedrieglijke dingen. Daar is het om te doen. Satan "is een leugenaar en de vader van de leugen" (Joh. 8:44).

Eindnoten

1. Het argument is dat buitenaardse ruimtevaartuigen niet kunnen worden verklaard door een natuurlijk fenomeen. Daarom wordt gesuggereerd dat als je getuige bent van iets dat niet op natuurlijke wijze kan worden verklaard, het bestaan van buitenaardse ruimtevaartuigen zal bewijzen. Dit is een logische denk-

¹ Efeziërs 2:2: "waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de **aanvoerder van de macht in de lucht**, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid".

² Efeziërs 6:12: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de **wereldbeheersers van de duisternis** van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad **in de hemelse gewesten** (*epouranios*). Neem daarom de hele wapenrusting van God aan ..."

fout die “het consequente bevestigen” wordt genoemd. Het is hetzelfde als zeggen: “Alle witte dwergsterren zijn wit. Fred is wit; daarom is Fred een witte dwergster”.

Lees erder:

- Rubriek UFO's en buitenaardsen: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#UFO>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>