

Ziende Blind

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord maakt de mensen geestelijk blind. Deze blindheid is niet een gebrek aan kennis. Als dat zo was zouden wij hen kennis kunnen geven. Maar dat is het probleem niet. Zij zijn blind omdat hun hart van geen Bijbelse God wil weten. Die God mag hen geen wet en wil opleggen, en hen zeker niet schuldig verklaren. Door die afkeer in hun hart stelt God hen in de duisternis. Tenminste als Zijn herhaaldelijk roepen niets heeft uitgehaald. Dan maakt de Heilige Geest hen geestelijk blind. Zij menen dan nog steeds te zien, in volle overtuiging zelfs. Maar wat zij zien is gans vertekend, gekleurd door vlees en duivel. Zij zien illusies, de dingen naar hun wens. Maakt niet uit of zij van nature verstand hebben, of titels en diploma's. Pastor, doctor, kardinaal, blind zijn kunnen zij allemaal. Iedereen gelijk in Gods wet van de verblinding. De *slechten* erven dwaasheid, zegt het Spreukenboek (Spr. 14:18). Een slecht, afkerig, ongehoorzaam hart zal niet verlicht worden. Het wordt door God verhard. Zo, en niet anders, wordt men ziende blind.

“De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister” (Lukas 11:34).

“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: **Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard**, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen” (Johannes 12:37-40; Romeinen 11:8; Jesaja 6:9-10).

“Zoals geschreven staat: **God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven**, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden” (Romeinen 11:8).

“Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. **Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen**; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen” (Jesaja 6:9-10).

“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart **overgegeven aan** de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren” (Romeinen 1:24).

“En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen **overgegeven aan** verwerpelijke denken, om dingen te doen die niet passen” (Romeinen 1:28).

“Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, **omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben** om zalig te worden. En daarom zal God hun een **krachtige dwaling zenden**, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:9-12).