

Blijf in de Wijnstok

Bron: <https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/abide.pdf>, juli 2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje, inlas, voetnoot door M.V. Update 6-8-2023 (uitbr.)



Blijf in de Wijnstok.

Blijf verbonden met Christus Die uw Leven is!
(Johannes 15:1-10; vgl. Kolossenzen 3:4).

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:10).

De rank moet niets anders doen dan in de Wijnstok blijven.
De rank is de ontvanger van leven uit de Wijnstok.

De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf.

Het leven in de Wijnstok brengt vrucht voort aan de rank.
Elke vruchdragende rank wordt besnoeid (Johannes 15:2b):
een beeld van het heiligingswerk door Christus!

De bekende passage van Johannes 15:1-10 betreft de ware Wijnstok (Jezus Christus) en de ranken (gelovigen):

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf [meno] in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft [meno], zo ook u niet, als u niet in Mij blijft [meno]. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft [meno], en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft [meno], wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft [meno] en Mijn woorden in u blijven [meno], vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf [meno] in Mijn

liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven [*meno*], zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf [*meno*”.

In deze tien verzen is er één werkwoord (Grieks *meno*) dat tien keer verschijnt. Het wordt overal vertaald met “blijven”. Het woord betekent “blijven, in stand blijven, doorgaan, verblijven, aanwezig zijn, standhouden”.

In de natuur moet de rank in de wijnstok blijven om leven, gezondheid en vitaliteit te ontvangen dat betrokken wordt uit het sap. Als de rank zou afgesneden worden, zou hij uitdrogen en verwelken. De rank heeft geen leven in zichzelf. Al zijn vitale nutriënten komen van de wijnstok. De Heer Jezus is onze ware Wijnstok en onze levensbron. Als gelovigen is het onze verantwoordelijkheid als ranken om in Hem te blijven en vitaal verbonden te blijven met de Wijnstok.

Vrucht is niet het resultaat van zware arbeid of grote inspanning, maar het is het natuurlijke product van het verbonden blijven met Christus. De kwestie is niet wat *ik* doe, want zonder Christus kan ik niets doen (Johannes 15:5)¹. De kwestie is wat *Christus* zal doen doorheen mij, als ik doorga om een blijvende relatie te onderhouden. God verlangt vrucht, *meer* vrucht (Johannes 15:2) en *veel* vrucht (Johannes 15:8).

In deze eerste tien verzen van Johannes 15 worden slechts twee geboden gegeven: 1. Blijf in Christus (vers 4); 2. Blijf in Christus’ liefde (vers 9).

Een blijvende relatie met Christus omvat ook een juiste relatie met Gods Woord, waarbij Zijn Woord zijn verblijf vindt in onze harten (vers 7; Johannes 8:31; 1 Johannes 2:14). Blijven in Gods liefde omvat een hartsgrondige gehoorzaamheid aan Christus’ geboden (vers 10; Johannes 14:21-24). Iemand die van Gods Woord losgekoppeld en ongehoorzaam is zal dor en onvruchtbaar zijn. De rank is voor alles afhankelijk van de Wijnstok. Blijf daarom verbonden!

Geen religie – Geen wetsbetrachting

CHRISTUS

Hij is voor mij:

MIJN LEVEN (Fil 1:21; Kol 3:4; Joh 11:25; Gal 2:20)

WIJSHEID VAN GOD (1Kor 1:30; Kol 2:2-3)

GERECHTIGHEID (1Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2Kor 5:21)

HEILIGING (1Kor 1:30; 2Thes 2:13; Joh 15:1-5)

VERLOSSING (1Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Kol 1:14)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Vergelijk met Efeziërs 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.