

Bijna dood ervaring

Wie is het lichtende wezen?

<http://www.christiananswers.net/directry.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de HSV of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.



Een van de meest algemeen voorkomende kenmerken van een zogenaamde bijna-dood-ervaring is de ontmoeting van een lichtend wezen. Van dit wezen wordt gezegd dat het liefde en warmte uitstraalt.

Tallose mensen (niet allen) die een zogenaamde bijna-dood-ervaring hadden, beweerden dat het wezen van licht dat zij ontmoet hebben niemand anders was dan Jezus Christus

Hoe aantrekkelijk dit idee in eerste instantie ook mag lijken, het loopt mank door het feit dat het kenmerkend is dat dit zogenaamde lichtende wezen dingen zegt en doet die in strijd zijn met de Christus van de Bijbel.

Vermits Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in eeuwigheid (Hebreeën 13:8), is het onmogelijk dat deze verschijningen en de Jezus van de Bijbel één en dezelfde persoon zouden zijn.

Ik geloof dat velen van hen die door een bijna-dood-ervaring gaan, in feite een namaak-Christus ontmoeten, want het is typisch voor de 'Jezus' in bijna-dood-ervaringen, dat hij dingen leert zoals:

- De dood is goed en moet niet gevreesd worden.
- Zonde is geen probleem. In feite ridiculiseert deze "Jezus" de kwestie van de menselijke zonde en tekortkomingen.
- Er is geen hel om u zorgen over te maken.
- Alle mensen zijn in de hemel welkom, ongeacht of zij hun geloof in Christus hebben gesteld.
- Alle religies zijn evenwaardig.

Gezien het feit dat deze ideeën duidelijk tegen de leer van de bijbelse Jezus ingaan, denk ik dat wij goede redenen hebben te concluderen dat deze 'Jezus' een liegende geest is, die de duivel aanhangt.

“U bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” - Johannes 8:44

Wij moeten er ons van bewust zijn dat Satan of zijn dienaars zich kunnen voordoen als “engel van het licht” en als “dienaar van de gerechtigheid”.

“En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” - 2 Korinthiërs 11:14-15

Het is uiteraard zijn doel om mensen op een dwaalspoor te leiden. Hij beleeft er plezier aan een wezen van licht te imiteren als het eindresultaat ertoe kan leiden dat mensen weggeleid of afgehouden worden van de Christus van de Schrift.

Consequent met bovenstaande is er het feit dat velen, die een bijna-dood-ervaring hadden, uit die ervaring komen met een lagere kijk op de Schrift. Eén persoon concludeerde dat “de Heer niet geïnteresseerd is in theologie”, en een andere zei dat God “zich helemaal niets aantrekt van doctrines”. Maar de ware Christus van de Schrift is absoluut wél geïnteresseerd in een correcte leer:

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” - Johannes 8:31-32

En andere personen - in het bijzonder zij die uit de niet-christelijke religies zijn - beweren dat het lichtend wezen Boeddha is, of Krishna, of een andere godheid van een wereldreligie. Dit zou in de geesten van christenen een “rode lamp” moeten doen branden: Satan, de grote bedrieger en misleider wil mensen van ALLE religies afhouden van de ware Christus van de Bijbel.

Auteur: Dr. Ron Rhodes, van [Reasoning from the Scriptures Ministries](#).

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot **verleidende geesten en leringen van demonen** ... (1 Tim 4:1)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm