

Enkele woorden over het bidden in het openbaar

Uit “Het Woord der Waarheid”, 14^{de} jaargang, 1959, p. 94-96
<http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/>

Gedurende de eerste wereldoorlog verscheen in het Duitse blad “Gnade und Friede” het volgende. Daar het nuttige wenken zijn, werd besloten ze te vertalen. Mogen wij er over nadenken en er door geoefend worden, opdat wij, als christenen, beter van onze voorrechten en wapens gebruik maken. “Want de wapens van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God” (2 Kor. 10:4).

Bijna iedere man in Europa en elders, die gezond van lijf en leden was, werd gedurende deze oorlog gewapend - feitelijk was de gehele wereld gewapend!

God vermaant Zijn volk ook gewapend te zijn en de wapenrusting op te nemen. Dragen wij die wapenrusting of is het ons toegestaan ze te laten verroesten? De volmaakte en volledige wapenrusting van God bestaat uit de zeven volgende onderdelen:

1. De lendenen omgord met de Waarheid.
2. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid.
3. De voeten geschoeid met de toebereiding van het evangelie des vredes.
4. Het schild des geloofs.
5. De helm des heils.
6. Het zwaard des Geestes.
7. Te allen tijde biddende met alle gebed en smeking in de Geest.

Voor de laatste en zevende (het getal duidt de volmaaktheid aan) vragen we speciaal uw aandacht. Zie naar ons wapen! De Heer is nabij (1 Thess. 5:1-8; Ef. 6:10-18).

Als u bidt in een bidstond, vermaan of berisp uw medegelovigen niet, onderwijs ze ook niet, maar bid. Het gebed is de uitdrukking van onze wensen en vragen, met dankzegging, voor God (Fil. 4:6).

Richt u tot de Heer, niet tot de vergadering. Geef geen zalvende uiteenzetting voor God en mensen, maar bid. Noem daarom geen reeks van waarheden op, die wel op z'n plaats kunnen zijn als u in de samenkomst spreekt, maar niet hier, doch leg uw vragen God voor “door gebed en smeking met dankzegging” (1 Tim. 2:1).

Verspil geen tijd met de Heer te vertellen hoe groot, rechtvaardig en vol genade Hij is. Vermijd bovenal de oneerbiedige en tijdrovende herhaling van vragen, door dezelfde dingen met verschillende woorden te omschrijven en te zeggen. Dit bedroeft de Heilige Geest, en is vermoeiend om aan te horen. “Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn” (Pred. 5:2).

Bid voor een bepaald doel, maar niet voor iets van persoonlijke aard, dat meer voor uw binnenkamer geschikt is (Matth. 6:6). Denk aan alles wat tot de heerlijkheid des Heren strekt, Zijn belangen, Zijn werk en Zijn volk, ver en dichtbij, ook vergaderingszaken die ons drukken.

Zeg niet te dikwijls: “O, Heer Jezus. O, God en Vader” enz. Men hoort deze woorden soms aan het begin van elke zin. Dit bedroeft de Heilige Geest ook.

Zeg duidelijk wat u op uw hart hebt. Wees eenvoudig, ernstig en natuurlijk, en probeer nooit wel-sprekend te zijn. Streef niet naar een mooie taal.

Maak uw gebeden in het openbaar niet te lang. Bid liever een tweede keer als u veel op uw hart hebt. Als u alleen in uw kamer zijt, kunt u zolang bidden als uw tijd en krachten u veroorloven.

Spreek luid en duidelijk, zodat allen het kunnen horen en Verstaan. Welk nut heeft de vergadering ervan als men u niet verstaat? Hoe kunnen zij “Amen” zeggen? Laten we er bovenal aan denken, dat we “in de Geest” moeten bidden: Judas: 20, en “opheffende heilige landen zonder toorn en twistig, met een rein hart de Heer aanroepende” (1 Tim: 2:18; 2 Tim. 2:22). “Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden tot tijdige hulp” (Hebr. 4:16).

De lezer wordt verzocht alle Schriftverwijzingen op te zoeken.
