

Buitensporige bewondering voor Maria? Wat leert de Schrift?

M.V. 18-2-2020

Elf argumenten

1. Maria is als lid van het menselijke ras in zonde geboren:

David zei: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen” (Psalm 51:7).

Paulus leerde: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12; 3:23).

2. “En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. ⁴⁹ En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? **Wist u niet** dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? ⁵⁰ En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak” (Lukas 2:48-50).

3. “En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. ⁴⁷ Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. ⁴⁸ Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? ⁴⁹ En **Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.** ⁵⁰ Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder” (Mattheüs 12:46-50; Lukas 8:20-21).

4. “En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. ⁴ Jezus zei tegen haar: **Vrouw, wat heb Ik met u te doen?** Mijn uur is nog niet gekomen” (Johannes 2:3-4).

5. Katholieken vertellen ons hoe groot Maria is. Waarom leerde Jezus dat dan niet? Jezus verhief Johannes de Doper bóven Maria: “Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is **niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper**” (Mattheüs 11:11).

6. Jezus noemde Maria niet Zijn moeder (Mattheüs 12:46-50; Lukas 8:21) maar wel “**vrouw**” (Johannes 2:4; 19:26).

7. Maria is beslist geen “middelares”: “Er is ook **één Middelaar** tussen God en mensen, de mens **Christus Jezus**” (1 Timotheüs 2:5).

8. Nergens lezen we in de Schrift dat Jezus én Maria samen op weg gingen om te dienen, samen te onderwijzen, samen te bidden, enz.

9. Nooit heeft een van de apostelen Maria ook maar enigszins verheven als noodzaak om genade, bescherming, bevrijding en/of verlossing te ontvangen.

10. Nooit heeft Petrus de naam van Maria genoemd, of naar haar verwezen, in zijn twee brieven.

11. **Maria ontbreekt in alle Brieven van het Nieuwe Testament.**

Lees verder:

- Rubriek “Maria”: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm#maria>
- Rubriek “Rooms-katholieke Kerk”: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm