

Een blinde genezen te Bethsaida

Uit: The Gospel of Mark - An Expository Outline, door Hamilton Smith

Schriftaanhaling uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling en noot door M.V.

En Hij kwam te Bethsaida; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.

En nadat Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en toen Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.

En hij sloeg zijn ogen op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.

Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.

En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp niet in en zeg het tegen niemand in het dorp. (Markus 8:22-26).

Het geval van de blinde man legt duidelijk het verschil uit tussen de natie Israël en de discipelen. De natie als zodanig verkeerde in totale blindheid. De discipelen die evenwel ware gelovigen in de Heer waren, ontbeerden geestelijke intelligentie. Zij zagen slechts wazig Zijn Goddelijke heerlijkheid. Zij erkenden Hem wel als de ware Messias, maar hun Joodse vooroordelen en denkgewoonten verhinderden hen van Hem volledig te zien in Zijn glorie, als de Zoon des Mensen en Zoon van God. Hiervoor was het nodig dat zij volledig afgescheiden werden van de natie; en vandaar de betekenis van wat de Heer deed met de blinde man: Hij leidde hem uit het dorp, zoals Hij voordien de doofstomme man uit de menigte apart genomen had (7:32-33).

Bij de eerste aanraking werd die man zijn gezichtsvermogen hersteld, maar hij bezat nog niet de vaardigheid om dat gezichtsvermogen te gebruiken*. Hij zei daarom: "Ik zie de mensen als bomen, wandelen". Jezus' discipelen verkeerden in dezelfde toestand, geestelijk gezien. Zij werden ervan weerhouden de heerlijkheid van de Heer te zien doordat ze een verheven kijk hadden op de grootheid en belangrijkheid van de mens. Wij hebben niet enkel de genade nodig die gezichtsvermogen geeft, maar ook de verdere genade om dat gezichtsvermogen te gebruiken opdat wij alle mensen "heel duidelijk" zien - de mensen zien zoals die echt zijn, en om onszelf te zien in al onze zwakte, en bovenal Jezus te zien in al Zijn volmaaktheid.

De Heer zendt de man naar zijn huis. Hij mocht niet terugkeren naar het dorp. De tijd voor het getuigenis aan de natie als geheel, was voorbij.

* Noot: William Kelly zegt in zijn bespreking van Markus ("Gekomen om te dienen"), dat deze man waarschijnlijk blind geboren was, en niet blind *geworden*. Het is dan één zaak om je fysische gezichtsvermogen terug te krijgen (ogen + hersenen), maar een andere om hetgeen je ziet ook correct te kunnen interpreteren. Kinderen leren gaandeweg, door ervaring, te interpreteren wat zij fysisch met hun ogen en hersenen zien, maar een blindgeborene moet twee dingen na elkaar verkrijgen: 1. zien, en 2. interpreteren wat hij ziet. Het louter herstellen van het fysische gezichtsvermogen bij een blindgeborene zou hem tot waanzin drijven, zoals wetenschappelijk in de 19de eeuw werd aangetoond. Vandaar die twee stappen van Jezus bij de blinde van Bethsaida, zodat dit wonderlijk goed aansluit bij de huidige wetenschap (19 eeuwen later!). (Naar William Kelly).