

God heeft voor zijn kerk alles besloten onder het Geloof en de Schrift alleen

M.V. 8-2-2023. Update 5-9-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)

Geloof is geen ervaren

Geloof steunt niet op wonderen, wondertekenen¹, visioenen, dromen, horen, zien, mystieke of andere ervaringen, met of zonder de zintuigen.

God heeft graag dat wij zouden geloven in plaats van te zien, te horen of te aanschouwen.

Al vroeg in het Nieuwe Testament lezen we over dit principe, zoals in het geval van Thomas:

“Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29).

Voor Paulus onderwees de weg van geloof:

“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. ¹⁷ Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard **uit geloof tot geloof**, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal **uit het geloof leven**” (Romeinen 1:16-17).

Dit principe was al in oude tijden geopenbaard:

“Maar de rechtvaardige zal **door zijn geloof leven**” (Habakuk 2:4)

Datzelfde principe ook in de Hebreeënbrief (waarschijnlijk door Paulus geschreven):

“Maar de rechtvaardige zal **uit het geloof leven**, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebreeën 10:38. Zie ook 11:1, 6).

“Uit geloof tot geloof” (Romeinen 1:17) wil zeggen: wij komen 1° eerst tot reddend geloof, en 2° wandelen wij door geloof, zonder aanschouwing. Paulus schreef dit duidelijk aan de Korinthiërs:

“Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).

Meer over het geloofsleven dat Paulus onderwijst

“Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: ²² namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven” (Romeinen 3:21-22).

“Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? ²⁵ Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding” (Romeinen 8:24-25).

“En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Galaten 3:11).

Voorbeelden van gelovige mensen

Over de hoofdman in Kapernaüm en zijn zieke knecht:

¹ Zie over wonderen en wondertekenen uitgebreid hier: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen>

“Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden” (Mattheüs 8:10).

Over de hoveling en zijn ziek kind:

“Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen” (Johannes 4:50).

En Petrus schrijft over christenen die niet gezien hebben maar toch geloven :

“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petrus 1:8).

Alleen de Schrift blijft over als enige basis van geloof

Wij hebben helemaal niets anders nodig :

“En u van jongs af de heilige **Schriften kent**, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. ¹⁶ Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, ¹⁷ opdat de mens die God toebehoort, **volmaakt** zou zijn, tot elk goed werk **volkomen toegerust**” (2 Timotheüs 3:15-17).

“Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: **U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent**” (Mattheüs 22:29. Zie ook Markus 12:24).

“Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?” (Johannes 5:47).

Wees verstandig : Ga niet boven hetgeen geschreven staat :

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>

En voeg niets toe aan Gods woorden van de Schrift :

“Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. **Voeg niets toe aan Zijn woorden**, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn” (Spreuken 30:5-6).

Zie dit principe ook in Deuteronomium 4:2; 12:32; Openbaring 22:19.

Dit is het principe van “Schrift alleen” of het “Sola Scriptura” van de Reformatie:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/reformatie-500jaar.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bijbel-maatstaf.pdf>

Toch wensen sommigen bijkomende openbaringen

Sommigen horen “persoonlijke woorden van God”, zij zeggen dat wij “gegarandeerd Gods stem kunnen horen”, dat we God kunnen “ervaren”, zij menen dat we “God niet in de Bijbel mogen opsluiten”, zij streven naar “bijkomende openbaringen” (dromen, visioenen, profetieën, enz.).

Dit alles werd hier uitvoerig besproken :

- <http://www.verhoevenmarc.be/#bijkomende-openbaring>
- http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#blackaby
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/persoonlijkeWoordenVanGod.pdf>

Sommigen zeggen zelfs dat zij Jezus hebben gezien, of de hemel

Jezus **kan** echter **niet** gezien worden:

1. Hoofdprincipe: Jezus zou heengaan naar de Vader en de gelovigen zouden Hem niet meer zien :

“Omdat Ik heenga naar Mijn Vader **en u Mij niet meer zult zien**” (Johannes 16:10).

2. Als **bewijs** van Zijn opstanding is Hij echter aan een aantal mensen verschenen:

“En dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. ⁶Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. ⁷Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. ⁸En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene” (1 Korinthiërs 15:5-8).

3. Na Zijn hemelvaart werd Hij als laatste nog gezien door Paulus, de laatste apostel, tot **bewijs** van zijn apostelschap:

“Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien?” (1 Korinthiërs 9:1). “En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen” (1 Korinthiërs 15:8)

Wees op uw hoede voor hen die zeggen dat zij Jezus hebben gezien:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-gezien.pdf>

Zij die de hemel hebben gezien zijn misleid door vlees en duivel. Dit is hier uitvoerig besproken:

- <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>

Lees hierbij ook:

- Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/het-geloof.pdf>
- Wat stuurt ons christelijke leven: Ervaringen of de Schrift?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ervaringen-of-Schrift.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm