

Het begrijpen van eeuwig oordeel

http://wayoflife.org/index_files/understanding_eternal_judgment.html, 13-5-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.

Er is vandaag een wijdverspreide afwijzing van de bijbelse leer van eeuwig oordeel.

Er is een afwijzing van de leer dat enkel de wedergeboren gelovige in Christus eeuwig leven heeft. Er is het idee dat er andere wegen naar redding zouden kunnen zijn, dat een ongelovige zou kunnen gered worden wegens zijn oprechte respons op “natuurlijk licht”, enz. Bijvoorbeeld: Don Richardson, auteur van *Peace Child*, *Eternity in Their Hearts*, en *Heaven Wins*, zegt dat natuurlijk licht “salvific” is, waarmee hij bedoelt dat het in staat is redding te brengen los van kennis van het Evangelie.

Er is ook een wijdverspreide afwijzing van de leer dat de ongelovigen eeuwige bestraffing zullen ondergaan in “de poel van vuur” (Openbaring 20:15)

Aan de basis van deze verwarring ligt de verwerping van wat de Bijbel zegt over Gods karakter en de natuur van de verzoening die gedaan werd voor de zonde.

Als iemand gelooft dat God een heilige God is die elke overtreding op Zijn wet oordeelt, en dat los van een gedegen judiciële betaling om genoegdoening (middel tot verzoening) te brengen voor de straf die geëist wordt door Zijn wet, is het niet moeilijk eeuwig oordeel te begrijpen en te accepteren, en dat is exact wat de Bijbel leert.

Het wordt samengevat in de volgende passage:

“En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als **middel tot verzoening**, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is” (Romans 3:24-26).

Deze passage leert de volgende fundamentele waarheden:

Ten eerste, Christus bloedige dood aan het kruis was een *middel tot verzoening*. Dit is een juridisch of forensisch concept dat verwijst naar de genoegdoening aan een judiciële schuld. Aldus wordt deze definitie van Christus’ verzoening *forensische verzoening* genoemd. De zondaar heeft Gods wet overtreden, en het loon van deze hoge misdaad is de dood (Romeinen 6:23). Dit was Gods wet vanaf het begin van ’s mensen geschiedenis. Hij gaf Adam één wet en verkondigde de doodstraf wanneer deze zou overtreden worden. De dood is niet enkel fysische dood maar ook een eeuwige “dood” in de poel van vuur, welke de “tweede dood” wordt genoemd (Openbaring 20:15).

Ten tweede, Christus’ middel tot verzoening door Zijn bloedige dood kocht de *verlossing* voor hen die geloven. Verlossing verwijst naar gekocht worden op de slavenmarkt van de zonde. Omdat de Zoon van God de prijs betaalde die gevraagd werd door Gods wet, kan de zondaar die Christus ontvangt als zijn Redder vergiffenis krijgen van zijn zonden en eeuwig leven toegekend worden. Hij is dan verlost.

Ten derde, door Christus’ middel tot verzoening kan God rechtvaardig zijn en Zijn heilige wet blijft overeind, terwijl Hij ook de rechtvaardiger is van hen die geloven in Jezus als Redder. Met andere woorden: Gods wet blijft in volle kracht, omdat ze genoegdoening kreeg. We zien dit principe ook in menselijke maatschappijen. Als de wetten van een natie niet afgedwongen worden, als men aan bestraffing van overtredingen kan ontsnappen door steekpenningen, door het hebben van contacten met hoger geplaatsten, enz., dan wordt de regel van de wet vernietigd. Slechts wanneer aan de wet voldaan wordt door het betalen van de verschuldigde straf kan de regel van de wet stand houden en

zijn effect hebben. Evenzo, als God lichtvaardig criminelen zou “vergeven” die Zijn wet overtreden hebben zonder de verschuldigde straf af te dwingen, zou Zijn regel van de wet falen en Zijn universon zou in morele beroering gestort worden. De alwetende God loste dit “dilemma” op door naar de aarde te komen, vlees te worden als de God-Mens, en de prijs te betalen die Zijn eigen wet eist van zondaars. Nu kan Hij zondaars vergeven die tot Hem komen op de basis van Zijn verlossing, en Zijn wet blijft haar volle en eeuwige kracht behouden.

Ten vierde, de verzoening door Christus was een universele toepassing. Ze wordt aangeboden aan allen “die geloven in Jezus”. God kan niets verweten worden wanneer mensen Zijn redding negeren of afwijzen. Hij heeft al het mogelijke gedaan. Hij voorzag redding middels een hoge kostprijs. Het bewijs van God is geschreven in de schepping en in het eigen geweten van de mens, en de Bijbel¹ – geheel of gedeeltelijk – werd vertaald in de meeste talen, en het Evangelie van Christus werd gepredikt over de hele wereld.

Als mensen geen interesse hebben in het Evangelie en zich spoeden naar het oordeel, dan is dat niet Gods fout. De God die een ongeredde zondaar zal veroordelen tot eeuwige straf is dezelfde God die de redding van deze zondaar tegen een hoge prijs heeft gekocht en die deze zondaar genadig heeft opgeroepen tot bekering en geloof.

Zie verder:

- Rubriek “Eeuwige straf of alverzoening”: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>
- Rubriek “Het dodenrijk en de dood”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#dodenrijk>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ In de theologie kent men 1. “algemene openbaring” of “het boek van de natuur” en 2. “bijzondere openbaring” of “het Boek van God, de Bijbel”.