

Een Katholieke begrafenis: *de doden begraven de doden*

<http://defendingcontending.com/>, 16-1-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Gisteren woonde ik de begrafenis bij van mijn tante die afgelopen week overleed. En zoals met elke begrafenis was dit een droeve tijd want alweer kwam een leven abrupt aan zijn eind. Nooit zullen we haar stem nog horen of zal ze in staat zijn met ons en de mensen te communiceren, want de tijd die God haar gegeven had om op deze aarde te leven was afgelopen. En het graf zal geen van haar slachtoffers teruggeven aan familie of vrienden, ongeacht hoeveel tranen er vloeien en ongeacht de gebeden die opgezegd worden. Enkel op de laatste dag zal Christus, die de sleutels heeft van het graf en de dood¹, alle mensen oproepen zoals Hij deed met Lazarus, en sommigen zullen opstaan tot eeuwig leven en anderen ten oordeel (vgl. Johannes 5:28-29). Mijn tante - ik ben er haast zeker van (behoudens een twijfelachtige last-minute-bekering) - zal opgeroepen worden tot de opstanding ten oordeel.

Ik doe deze uitspraak omdat mijn tante, zoals de meerderheid van de familie, rooms-katholiek is. Een rooms-katholieke vrouw die wel religie had, maar niet de Heer Jezus Christus. Een vrouw die gedoopt was met water, maar niet met de Heilige Geest. Een vrouw die de hostie at in de eucharistieviering, maar die niet van Jezus' vlees at of van Zijn bloed dronk. Een vrouw die goede werken had gedaan, maar nooit tot de erkenning kwam dat die niet meer waarde hebben dan een "wegwerpelijk kleeft"² (Jesaja 64:6). Een vrouw die dacht te leven maar die in feite dood was; dood door de zonden³, zoals trouwens allen die niet wedergeboren zijn tot eeuwig leven, door de Geest van God⁴.

En wat mijn geest zo bedroefde toen ik daar zat in de mis (ik nam echter geen deel aan het gebeuren, in geen enkel opzicht) en luisterde naar de woorden van de priester, was dat vanaf het moment dat hij zijn mond opendeed en tot het moment dat hij zijn mond weer sloot toen haar kist daar over het graf lag, dat alles wat hij zei leugens waren. Leugens die voor de persoon die in de kist lag geen betekenis hadden, omdat ze er niets van hoorde, maar voor de levenden dodelijk waren. Dodelijk omdat ze werkten als het zoveelste hete strijkijzer dat hun geweten toeschroefde voor enig Woord van God en voor enig woord dat Gods dienaren daar tegenin zouden kunnen brengen.

Dit is een tragedie, want niet éénmaal werden de mensen in de kerkbanken gestimuleerd om zichzelf te onderzoeken om na te gaan of zij wel in het geloof waren (vgl. 2 Korinthiërs 13:5). Uiteraard kan dat niet gebeuren omdat het katholicisme niet het geloof van de Bijbel is. Maar nog veel erger, zij werden er zelfs niet toe gestimuleerd zichzelf te onderzoeken of zij wel in het *katholieke* geloof waren. Ik bedoel al die dingen die katholieke apologeten graag citeren wanneer je met hen debat-teert over hoe zij dit en dat geloven; maar als het erop aan komt en je hoort de woorden van een priester bij een begrafenis dan is dat een ander verhaal. *Alles* wat daar telt is dat je katholiek gedoopt bent (technisch gezien als onwetende baby met water besprenkeld), en als dat het geval is dan **zal** je een priester op je begrafenis hebben die **zal** zeggen, aan je familie, vrienden en kennissen, dat je nu in de hemel bent (zelfs al zegt de katholieke doctrine dat je nu in het vagevuur gepijnigd wordt).

¹ Openbaring 1:18.

² NBG: *bezoedeld kleeft*. KJV: *filthy rags* (vuile lompen).

³ Zie Romeinen 5:12.

⁴ Zie Johannes 3:1-21.

Rust dus zacht, al gij katholieken en trek u niks aan van enige zonden of berouw, maar al wat ik hierboven gezegd heb is beslist waar, ongeacht het leven dat u geleefd hebt, en de zonden waaraan u gebonden was, de werken die u deed, de dronkenschappen, de ontuchtigheden, de begeerten, de trots, de haat tegen rechtvaardige dingen, het bedrog, de duisternis waarin u zat, de verachting van de Schriften en andere kenmerken van een boom die slechte vruchten voortbrengt (vgl. Mattheüs 7:13-27). Want als u als baby besprenkeld bent moet u zich geen zorgen maken, beste katholiek, want u kan een leven leiden zoals de duivel het wilt, want er **zal** een priester zijn die een mis zal opdragen op uw begrafenis en hij **zal** door zijn veronderstelde macht u transporteren naar Jezus in de hemelse zaligheid. Hetzelfde zal natuurlijk waar zijn voor uw familie en vrienden, zelfs al gingen ze nauwelijks naar de mis, hebben ze nooit gebiecht, en ook al zijn ze het soort katholieken dat enkel naar de mis gaat met Kerstmis en Pasen, want ook zij zullen naar de hemel gestuurd worden door hun lokale priester. Zie enkel dat u hem netjes betaalt voor de mis.

Dit alles is precies dat waarvan ik getuige was op de begrafenis van mijn tante. Volgens de priester was het de katholieke doop die ervoor zorgde dat mijn tante een kind van God was - de doop als eeuwig ticket naar de hemel. Het was wegens deze doop of besprenkeling dat zij geacht werd een "goed" persoon te zijn (vgl. Romeinen 3:12), die "goede" dingen deed in haar leven (vgl. Jesaja 64:6) en die liefhad wie haar liefhadden (vgl. Mattheüs 5:46-47). Het was wegens deze doop dat deze priester in wezen voor ieder en allen vertelde: "Rust in vrede en laat geen traan, want ze is nu in de hemel". Deze woorden kwamen van een man die mijn tante niet één keer ontmoet had en haar enkel kende van de korte biografie (alles positief uiteraard) die hem voor de mis gepresenteerd was door haar dochter. Verbazingwekkend, gewoon verbazingwekkend, en o hoe tragisch!

Veel meer werd er gezegd door de priester dat een aanfluiting was van Gods Woord en de inhoud van ware verlossing, maar voor de mensen in de kerkbanken klonk het als muziek in de oren. Zoete woorden van rust en vrede waardoor zij konden voortgaan met hun huidige levenswijzen, ongeacht hoe duister die kunnen zijn, want op het eind van de rit komt alles toch goed. Wie onder hen was immers niet evenzo, volgens hun eigen maatstaven van rechtvaardigheid, een goed persoon, of deed evenzo goede dingen en hield evenzo van mensen om zich heen. Misschien overtroffen zij mijn tante wel in de dingen waar zij zichzelf met elkaar vergeleken (vgl. 2 Korinthiërs 10:12). En zo verlieten zij allen de begrafenis in verende loopspas waarbij alle overtuiging van de Heilige Geest (vgl. Johannes 16:8) was gesmoord door de woorden van deze ene priester.

Maar de rooms-katholieken zijn gerustgesteld, alhoewel zij ondanks hun religie erg ziek zijn. Hierop zegt Jezus: "Die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars tot bekering te roepen" (Markus 2:17). Jezus is meer dan in staat te redden die tot de Vader komen door Hem (vgl. Hebreeën 7:12) en dat zal Hij zeker ook voor u doen. Maar u moet geloven dat u ziek bent: een zondaar die zich moet bekeren en wier zonden enkel door de Heer Jezus Christus kunnen afgewassen worden, krachtens Zijn vergoten bloed aan het kruis, niet krachtens het beoefenen van dode religie en mensenwerk.

Als u zo iemand bent, dan geef ik u de aanmoediging u te beroepen op de Heer Jezus om u te redden, om uw ijdele en dode religie te verlaten, berouw te hebben van uw zonden en geloof te stellen in de Heer Jezus Christus *alleen* voor verlossing (redding). Want de doop op zichzelf zal u niet in de hemel brengen, en die katholieken die vertrouwen op hun doop en kerk om hen te redden, zullen zwaar ontgoocheld zijn op de laatste dag. Maar voor hen die de valse leringen van het katholicisme verwerpen en enkel hun hoop stellen op het voltooid werk van Jezus Christus en niet in de kinderdoop van hun kerk, zullen een ongelofelijke vreugde hebben op die dag.

Laat het tenslotte duidelijk zijn dat de finale scheidsrechter voor de toegang tot de hemel niet een priester is en zijn woorden van valse hoop; het is het tweesnijdend zwaard van Gods Woord⁵. Want het is door dit Woord dat allen zullen geoordeeld worden, niet door de traditie, niet door mooi klinkende woorden, maar enkel door het Woord van God. Want de Heer zei: "En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft

⁵ Hebreeën 4:12. Het Woord Gods is wat in de Bijbel staat geschreven.

iets wat hem oordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem oordelen op de laatste dag” (Johannes 12:47-48).

Moge alle katholieken de dingen die ik geschreven heb vandaag ernstig ter harte nemen, nu u nog adem hebt in uw longen en bloed in uw aders. Want vandaag kan het uw laatste dag zijn. Want ik kan u verzekeren dat mijn tante een week geleden niet dacht dat zij de volgende week levenloos in een kist zou liggen. En zo kan dat ook het geval zijn voor u: volgende week kan u het zijn, lezer, die in een kist ligt. Maar dan zal het te laat zijn.

U mag uw schoenen 's morgens aandoen,
maar de BEGRAFENISONDERNEMER
kan ze uitdoen nog vóór het donker wordt.



BENT U GEREED
om uw MAKER te ontmoeten?

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoonindex.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm