



Een leven opofferen ter wille van de "heiligheid van Bloed"?

"Ik wil barmhartigheid en geen offer"

"Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers!" - Hosea 6:6

Vergelijk dit met de gebeurtenis van David en de toonbroden:

Waar het LEVEN van David en de zijnen op het spel stond, verliest het VERBOD op het eten van de nochtans HEILIGE toonbroden zijn kracht! Zie Leviticus 24:9; 1 Samuël 21:3,4,6 en Matt.12:1-8. Het LEVEN bepaalt de heiligheid van bloed.

"Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer" - Mattheüs 9:13

"Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben" - Mattheüs 12:7

"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof" - Mattheüs 23:23

Zie voor een uitgebreide behandeling van de bloedkwestie:

"Bloed, Jehovah's getuigen en de wet van God": [DOC](#) of [PDF](#)

Lees ook het online-boek:

"Zij wilden dat onze baby zou sterven": [DOC](#) of [PDF](#)