

# Atheïsten: Gelovigen in het lot, reïncarnatie en karma?

<https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/atheists-believers-fate-reincarnation-karma/>

dd. 6-8-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

De Merriam-Webster woordenboek definitie van *atheïsme* is: “een gebrek aan geloof of een sterk ongelooft in het bestaan van een god of goden”. Uiteraard omvat dit niet alles wat atheïsme is of alles wat atheïsten geloven. Vanwege hun overtuiging dat er geen god is, houden atheïsten vast aan het naturalisme<sup>1</sup> en materialisme<sup>2</sup> en daarom worden ze verondersteld alles wat bovennatuurlijk of spiritueel is te verwerpen ... maar doen ze dat wel?

## Ze kunnen niet echt weggkomen van het bovennatuurlijke

Een recente studie<sup>3</sup> over atheïsten en agnostici (zij die zeggen dat we niet kunnen weten of er al dan niet een God of goden bestaan) heeft aangetoond dat ze niet zo naturalistisch zijn als de meeste mensen misschien geloven. Ondanks dat ze niet in een God (of goden) geloven, lijkt geen van deze groepen bovennatuurlijke overtuigingen over kwesties zoals “leven na de dood, astrologie en het bestaan van een levenskracht” volledig te hebben verworpen.

Tijdens een studie in het VK, “Understanding Unbelief”, werden atheïsten en agnostici uit verschillende landen, waaronder Brazilië, China, Denemarken, Japan, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geïnterviewd. [1] In het *New Scientist*-overzicht van de studie benadrukten ze dat de meerderheid van atheïsten (71%) en agnostici (92%) geloofden in “ten minste één bovennatuurlijk fenomeen of entiteit”; het meest voorkomend is een geloof in “het lot” (“Belangrijke levensgebeurtenissen zijn bedoeld”) en “onderliggende krachten van goed en kwaad” bestaan), maar astrologie, reïncarnatie en karma haalden ook allemaal de lijst. [2]

Voor sommige atheïsten/agnostici is het gemakkelijk om bepaalde aspecten van verschillende religies in hun wereldbeeld te vermengen. Meer dan 8% van de Japanse respondenten en 1% van de Chinese respondenten identificeerden zichzelf als boeddhisten. In de meeste vormen van het Boeddhisme is er geen persoonlijke God of goden, en uiteindelijk leert het Boeddhisme dat elk “gods-idee” zijn oorsprong heeft in angst, die moet worden beheerst en weggedaan door meditatie, en dat geloof in God niet noodzakelijk is om verlichting te bereiken. [3] Boeddhisme kan het beste worden omschreven als niet-theïstisch: dat als daar goden zijn, ze er niet toe doen. [4]

Maar voor de meesten is het moeilijk, zo niet onmogelijk om atheïsme of agnosticisme te verzoenen met een religie die in God gelooft - zoals het Christendom. Niettemin ontnemen atheïsten en agnostici nog steeds veel aspecten van een bijbels wereldbeeld - of ze het zich realiseren of niet. Logica, waarheid, kennis, moraliteit en wetenschap - die gebaseerd zijn op de waarheid van de Bijbel - komen bijvoorbeeld niet uit een materialistische en naturalistische kijk op de dingen. Atheïsten en agnostici zijn het er vaak over eens dat logica, waarheid, moraliteit, enzovoort bestaan, maar dat het niet kan worden gerechtvaardigd in hun wereldbeeld.

---

<sup>1</sup> Naturalisme: in de filosofie: de leer dat er niets kenbaar is of bestaat boven de natuur of het zijnde; leer waarin het bestaan van God wordt ontkend en al het bestaande uit natuurlijke oorzaken wordt verklaard. (Van Dale)

<sup>2</sup> Materialisme - gesloten wereldbeeld: onder invloed van de successen van de natuurkunde gaat men de wereld zien als een machine. (Het materialisme komt op, men ziet alles wat er gebeurt als het resultaat van “natuurlijke” factoren alles is gede-termineerd). Het wereldbeeld wordt gemechaniseerd, alles wordt bepaald door natuurlijke factoren. Nederlandse Protestanten die de hand van God zagen in de vernietiging van de Spaanse Armada worden als belachelijk en zeer naïef voorgesteld. Dat die Armada verslagen is komt alleen door natuurlijke oorzaken. Dat heeft niets met ingrijpen of besturing van God te maken. Wonderen kunnen niet plaatshebben. Voor openbaring, wonderen, etc. is geen plaats. (A.P. Geelhoed)

<sup>3</sup> <https://institutions.newscientist.com/article/2204958-most-atheists-believe-in-the-supernatural-despite-trusting-science/>

## Waarom dit “irrationele” geloof?

Terugkerend naar de populaire samenvatting van de studie van de *New Scientist*, beschrijft ze deze overtuigingen als irrationeel en, inderdaad, in het naturalistische wereldbeeld van atheïsten en agnostici zijn het beslist onlogische overtuigingen. Als er geen God of goden zijn die soeverein bestemmen wat er op aarde gebeurt, hoe kan iemand dan in zoiets als “het lot” geloven? En zonder een ultieme basis voor goed en kwaad, kan er geen goed of kwaad zijn, laat staan een “kracht” van goed of kwaad. Dus waarom houden zoveel atheïsten en agnosten vast aan een of meer van deze irrationele overtuigingen?

Sommige “bovennatuurlijke” overtuigingen onder agnostici konden worden verwacht in hun “weet het niet zeker”-denken, maar de resultaten onder atheïsten (gemiddeld 71% en tot 90% in China) waren zeker verrassend. Hoewel sommige van de vurigste atheïsten graag het beeld schetsen dat alle atheïsten volledig (en verplicht) naturalistisch zijn, zeggen de cijfers anders.

Een van de leiders van het project, van Queen’s University Belfast, Jonathan Lanman, gaf deze verklaring:

“Mensen zijn niet rationeel. Al die individuele bovennatuurlijke overtuigingen kunnen een verschillende psychologische basis hebben, het is niet alsof er een module ‘religie’ in de geest is die ze allemaal produceert”.

Maar de Bijbel geeft een heel ander antwoord:

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, **die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken**,<sup>19</sup> omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

<sup>20</sup> Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. <sup>21</sup> Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. <sup>22</sup> Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Romeinen 1:18–22, vgl. Efeziërs 4:17-19, Titus 1:15-16).

Romeinen 1 is helder: het is duidelijk uit wat God heeft gemaakt dat hij bestaat, en degenen die weigeren dit te erkennen, onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Maar zij zijn gemaakt naar het beeld van God (Genesis 1:27) en hebben het moeilijk om hun aangeboren kennis van God volledig kwijt te raken. Ze proberen het, maar lijken het niet helemaal te kunnen doen. In plaats daarvan houden ze vast aan irrationele overtuigingen die niet in overeenstemming zijn met hun wereldbeeld.

## Een diep verlangen

Zoals iedereen, verlangen atheïsten en agnostici naar betekenis, doel en hoop. God heeft tenslotte de eeuwigheid in hun harten geschreven (Prediker 3:11), dus ze weten dat dit leven meer moet bevatten dan wat we kunnen zien. Maar hun wereldbeeld biedt geen ultieme betekenis, doel of hoop. In hun wereldbeeld houdt u op te bestaan als u sterft. Dat is het. Het einde. Of is het? Als dat echt waar was, waarom zouden dan tot 25% van de atheïsten en 35% van de agnostische reacties “eens” of “helemaal mee eens” zijn dat reïncarnatie bestaat? En (nog meer verrassend) waarom “tot 30% van de atheïsten en agnosten” het eens of “helemaal mee eens” is dat leven na de dood bestaat? [5] Dat lijkt absoluut op een tegenstrijdigheid tussen kernovertuigingen.

Aangezien atheïsten en agnostici weten dat er geen ultieme betekenis, doel of hoop is in hun soort van vooruitzicht, wat doen dan veel atheïsten en agnostici om zichzelf precies datgene te geven wat hun wereldbeeld niet kan bieden? Ze voegen een (valse) hoop toe aan hun wereldbeeld: karma, astrologie, het lot, reïncarnatie - of vele andere dingen waar de studie geen rekening mee hield. Elk van deze overtuigingen geeft enig idee dat er meer is voor ons en dit leven dan alleen naturalisme. Dat ons leven op de een of andere manier een soort kosmisch doel of betekenis heeft, en misschien, heel misschien, bestaat er echt iets voorbij het hier en nu.

## De hoop die iedereen nodig heeft

Maar wat deze atheïsten en agnostici echt moeten doen, is het faillissement van hun wereldbeeld erkennen en het weggooien! Ze moeten een wereldbeeld opgeven dat hen niet kan geven waar ze echt naar verlangen en het enige omhelzen dat kan: een bijbels wereldbeeld gebaseerd op de realiteit van het evangelie van Jezus Christus.

In een bijbels wereldbeeld zijn we door God naar zijn beeld geschapen. We zijn geschapen met een doel: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen” (Prediker 12:13). Of, zoals de Westminster Shorter Catechism zegt: “om God te verheerlijken en voor altijd van hem te genieten”. We hebben een doel en betekenis in het liefhebben van God en het liefhebben van anderen (Mattheüs 22:37 en 39). Dat is hoe we heerlijkheid brengen aan Degene die ons heeft gemaakt en wiens beeld we dragen.

En het bijbelse wereldbeeld geeft ons niet alleen doel en betekenis, het geeft ons ook een hoop die nooit weggenomen kan worden. De Bijbel is duidelijk dat we zondaars zijn en als we over de hele wereld kijken, is het vrij duidelijk dat we dat zijn. We kunnen Gods wet niet houden, en de straf voor onze rebellie tegen God is de dood (Romeinen 5:12).

Dus stapte Jezus de geschiedenis in en stierf aan het kruis, en nam de doodstraf voor ons op (2 Korinthiërs 5:21). Als we ons bekeren (ons afkeren van onze zonde) en ons geloof en vertrouwen in Christus en zijn voltooide werk stellen (Romeinen 10:9), worden ons onze zonde vergeven, bekleed met de rechtvaardigheid van Christus, een nieuwe entiteit (2 Korinthiërs 5:17) en eeuwig leven dat nooit kan bederven of vervagen (1 Petrus 1:4). We hebben hoop voor nu en de eeuwigheid vanwege het evangelie!

Dat is de boodschap die elke persoon moet horen en geloven.

## Eindnoten

1. Stephen Bullivant, et al., “Understanding Unbelief Atheists and Agnostics Around the World,” St Mary’s University, Twickenham, UK, 2019: 1-24 <https://research.kent.ac.uk/understandingunbelief/wp-content/uploads/sites/45/2019/05/UUReportRome.pdf>.
2. *New Scientist*, “Most atheists believe in the supernatural, despite trusting science,” last modified May 30, 2019. <https://institutions.newscientist.com/article/2204958-most-atheists-believe-in-the-supernatural-despite-trusting-science/>.
3. Ven S. Dhammika, “Do Buddhist believe in god?,” accessed July 23, 2019. <http://www.buddhanet.net/ans73.htm>.
4. Barbara O’Brien, “Atheism and Devotion in Buddhism,” last modified on June 11, 2018. <https://www.learnreligions.com/atheism-and-devotion-in-buddhism-449718>.
5. Stephen Bullivant, et al., 13.

---

## Verder:

- o Rubriek Atheïsme, Deïsme: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm>
- o Rubriek Evangelisatie: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>