

# Met de dood voor ogen blijft Christopher Hitchens militant Atheïst

Friday Church News Notes, 6 mei 2011, [www.wayoflife.org](http://www.wayoflife.org)

Vertaling en plaatjes door M.V.



Christopher Hitchens

## Het volgende komt uit *Christian Post*, 25 april 2011:

Christopher Hitchens vertrouwde zijn atheïstische kameraden vrijdag toe dat hij nu zijn stem verloren is, te wijten aan keelkanker. Maar zijn atheïsme blijft sterker dan ooit.

In een brief aan de American Atheists conferentie, moedigde Hitchens zijn ongelovige vrienden aan om verenigd te blijven en de “seculiere revolutie” verder te blijven uitdragen. “Onze wapenen zijn ... de open geest tegen de lichtgelovige geest; het moedig nastreven van waarheid tegen de vreselijke en verachtelijke machten die beperkingen willen opleggen aan onderzoek (en die stupied beweren dat we reeds alle waarheid hebben die we nodig hebben)”, schreef Hitchens in de brief,

die vrijdag ook gepost werd op de website van The Richard Dawkins Foundation.

De American Atheists organisatie hield zijn nationale conferentie in Des Moines, Iowa, op 21-24 april, om samen te vallen met de christelijke feestdagen Goede Vrijdag en Pasen.

In zijn boodschap deelde de beroemde atheïst eerlijk mee dat hij tegenwoordig in een “ernstige worsteling” ligt met “magere hein”, een strijd die nooit iemand heeft gewonnen. Maar naarmate het idee van de dood vertrouwd wordt, wordt “het pleidooi voor redding, verlossing en bovennatuurlijke bevrijding, holler en artificiëler”, zo zegt hij.

Hitchens zegt dat hij, in plaats van de “valse vertroosting van religie” die hij gelijkstelt met bijgeloof, zijn vertrouwen legt op medische wetenschap en de steun van vrienden en familie. ...

In zijn oproep van atheïsten om weerstand te bieden tegen “deze sinistere nonsens”, riep de door kanker getroffen ongelovige zijn vrienden atheïsten op om de scheiding van kerk en staat te verdedigen en te handhaven. Hij besloot zijn brief met de uitspraak: “don’t keep the faith”.

## CONCLUSIE VAN DAVID CLOUD:

De aanblik van een belijdend atheïst die strijdt voor moraliteit en betekenis van het leven, is belachelijk. Als het leven ontstond door toeval, dan kan er geen ware betekenis en geen absolute basis zijn voor moraliteit. Uiteindelijk is dan niets van belang, en is er geen absolute basis om te zeggen dat iets moreel goed of verkeerd is.

Hitchens beweert dat “religie” schadelijk is geweest. Dat is een moreel oordeel waarbij hij niet in de positie staat om dit te stellen. Hij zegt dat “religie” bijgeloof is, maar wat maakt dat uit, vermits de mens slechts een geëvolueerde worm is, een kosmisch accident dat ophoudt te bestaan bij de dood?

Ik dank de Heer dat Hij mijn geestelijk blinde ogen opende, 38 jaar geleden, zodat ik de waarheid in Jezus Christus kon zien. Ik was blind, maar nu kan ik zien, en Christopher Hitchens zou dat ook kunnen zeggen, als hij zich zou bekeren van zijn dwaze rebellie tegen de Almachtige God en hij zijn vertrouwen zou leggen op de meelevende Redder Die stierf voor zijn zonden.

