

Beste Atheïst, ben je het allemaal niet beu?

Bron: <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/dear-atheists-are-you-tired/>, 1-5-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Ben je al het kwaad niet beu dat geassocieerd wordt met de filosofie van het atheïsme - Stalin, Hitler, Pol Pot, enzovoort?[1] De meeste moordenaars, tirannen en verkrachters zijn tenslotte geen bijbelse christenen, en de meesten hebben de God van de Bijbel verworpen. Zelfs als ze beweren in de God van de Bijbel te geloven, leven ze niet echt als een ware Christusvolgeling (die ernaar streeft Gods Woord te volgen), toch?

Slachtoffers van atheïstische monsters

Wie / Wat?	Gebeurtenis en geschatte doden
Pre-Hitler Duitsland / Hitler en de Nazi's	WWI: 20.000.000 doden, 21.000.000 gewond WWII: 72.000.000 Holocaust: 17.000.000? (schatting van 7 tot 26 miljoen)
Leon Trotski en Vladimir Lenin	Bolsjeviekse revolutie en Russische Burgeroorlog: 15.000.000
Jozef Stalin	20.000.000
Mao Zedong	14.000.000 – 20.000.000
Pol Pot (Saloth Sar)	750.000 – 1.700.000

Bron: <https://answersingenesis.org/sanctity-of-life/the-results-of-evolution/>

Voel jij je niet in conflict over het feit dat atheïsme geen basis heeft voor moraliteit (d.w.z. geen absoluut juist en verkeerd; geen goed, geen slecht)? Als iemand je in je rug steekt, je als niets behandelt, van je steelt of tegen je liegt, maakt dat uiteindelijk niets uit in een atheïstisch wereldbeeld, waar alles en iedereen louter chemische reacties zijn die doen wat chemicaliën doen. En verder moet de wetenschap - dat je in wezen niet anders bent dan een kakkerlak - in een atheïstisch wereldbeeld (aangezien mensen gewoon dieren zijn) wel erg ontmoedigend zijn.

Ben je het niet beu dat atheïsme (dat gebaseerd is op materialisme,[2] een populair wereldbeeld tegenwoordig) geen basis heeft voor logica en redenering? Is het moeilijk om elke dag op te staan met de gedachte dat de waarheid, die immaterieel is, echt niet bestaat? Maak jij je geen zorgen over het feit dat atheïsme geen verklaring kan verlenen voor uniformiteit in de natuur [3] (de basis waarop we aan echte wetenschap kunnen doen)? Waarom zou alles uit het niets geëxplodeerd zijn en, puur bij toeval, mooie wetten gevormd hebben zoals $E = MC^2$ [Einstein] of $F = MA$? [Newton] [4]

Heb je het gevoel dat je een weekend nodig hebt om bij te komen, ook al is een weekend echt zinloos in een atheïstisch wereldbeeld - aangezien dieren, zoals bv. bijen, geen rustdag nemen of een weekend hebben? Dus waarom zouden atheïsten een werkweek en een weekend overnemen van de pagina's van de Schrift, die door atheïsten veracht worden? Weken en weekenden komen van God die in zes letterlijke dagen schiep en rustte op een letterlijke dag; en later herrees de Heer Jezus op de eerste dag van de week (zondag).

Voor belijdende atheïsten kunnen deze vragen overweldigend zijn om binnen hun wereldbeeld te begrijpen. En verder, binnen een atheïstisch wereldbeeld, moeten atheïsten zichzelf als God zien. In wezen beweren atheïsten God te zijn. In plaats van te zeggen dat er *misschien geen* God is, zeggen ze dat er *geen* God is. Om zo'n verklaring af te leggen, moeten ze beweren alwetend te zijn (wat een essentieel kenmerk is van de God van de Bijbel) naast andere eigenschappen van God.[5] Dus

door te zeggen dat er geen God is, weerlegt de atheïst zijn eigen standpunt door de vraag te beantwoorden alsof hij of zij God is!

Voel jij je in gewetensconflict met betrekking tot het proseliteren van het atheïstische geloof, want als atheïsme waar zou zijn, wie geeft er dan om bekering? Laten we eerlijk zijn, het leven lijkt zwaar genoeg als atheïst zonder te maken te hebben met andere grote zorgen, zoals het ontbreken van een basis om kleding te dragen, of geen basis voor een huwelijk, geen consistente reden om schoon te zijn (slakken worden 's ochtends niet wakker om zichzelf te reinigen), en er is geen objectieve reden om in liefde te geloven.

Bent u het moe om naar bewijs te zoeken dat in tegenspraak is met het bijbelse scheppingsverslag en vindt u er geen?[6] Wegen de aannames en inconsistenties van dateringsmethoden op uw geweten als ze verkeerdelijk worden voorgesteld als feit?[7] Waar denk je dat die ontbrekende schakels zijn ondergedoken? De atheïst ziet beslist de dwaasheid en hopeloosheid in van te geloven dat alles uit het niets kwam.

Waarom zou een atheïst er eigenlijk om geven om nog een moment langer in een gebroken universum te leven, waar men alleen maar opnieuw gerangschikt vijverschuim is en waar je alleen maar hoeft uit te kijken naar de dood, die om elke hoek kan liggen? En over 467 biljoen jaar zal niemand er iets om geven wat je deed of wie je was of hoe en wanneer je stierf - omdat de dood de ultieme "held" is in een atheïstisch, evolutionair wereldbeeld. Natuurlijk ben ik het daar als christen niet mee eens, en ik heb een basis om te zien dat u waardevol bent.

Uitnodiging

Ik nodig je uit om te heroverwegen dat de religie van het atheïsme gewoon vals is. Ik ben hier om je te vertellen dat het atheïsme een leugen is (Romeinen 1:18-25).[8] Als christen begrijp ik dat waarheid bestaat omdat God bestaat, die de waarheid is (Johannes 14:6),[9] en we zijn gemaakt naar Zijn beeld.[10] In tegenstelling tot een atheïst, wiens wereldbeeld hem niet toestaat in waarheid of leugens te geloven, heeft de bijbelgelovige een fundament dat hem in staat stelt om over waarheid en leugens te spreken. Dit komt doordat gelovigen in God en Zijn Woord een gezagsbron hebben, de ultieme autoriteit, waarop zij uitspraken kunnen baseren.

Er is een God, en ook jij bent naar Zijn beeld gemaakt (Genesis 1:26; 9:6).[11] Dit betekent dat u waarde heeft. Terwijl consequente atheïsten leren dat je geen waarde hebt, zie ik je anders. Ik zie je als een familielid (Handelingen 17:26) [12] en iemand die - in tegenstelling tot dieren, planten en gevallen engelen - de mogelijkheid heeft om gered te worden van de dood, wat het resultaat is van zonde (d.w.z. ongehoorzaamheid aan God; zie Romeinen 6:23).[13] Te wijten aan onze wederzijdse grootvader, Adam (Romeinen 5:12), hebben we geen van allen voldaan aan Gods heilige standaard van volmaakte gehoorzaamheid.[14] En God ziet jou ook anders (Johannes 3:16).[15] Toen jij nog een zondaar was, stapte God de geschiedenis in om een mens te worden die in uw plaats stierf (Romeinen 5:8) [16] en de vrije gave van verlossing aan te bieden (Efeziërs 2:8-9).[17]

Atheïsten hebben geen consistente reden om hun geloof te proseliteren, maar christenen zoals ik hebben wel een reden - Jezus Christus, die de Waarheid is, gebiedt ons dat te doen (Mattheüs 28:19).[18] Wij willen dat mensen zich bekeren van hun slechte daden en gered worden van de dood (Handelingen 8:22; 17:30).[19] Wat een geweldige vreugde (Lukas 15:10).[20]

Waar atheïsten geen basis hebben voor logica en rede (of zelfs voor waarheid, aangezien waarheid immaterieel is), kunnen Bijbelgelovigen begrijpen dat de mensheid is gemaakt naar het beeld van een logische en redenerende God die de waarheid is. Daarom kunnen christenen dingen begrijpen omdat in Christus "alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn" (Kolossenzen 2:3). [21] Christenen hebben ook een basis om uit te leggen waarom mensen soms niet logisch denken vanwege de zondeval van de mensheid in Genesis 3. De meest logische reactie is om het atheïsme op te geven en Jezus Christus als Heer en Redder te ontvangen om je te redden van zonde en dood (Romeinen 10:13).[22] In plaats van de dood belooft God de gelovigen eeuwig leven (1 Johannes 2:25; Johannes 10:28) [23] en over 467 biljoen jaar zul je nog steeds waarde hebben in tegenstelling tot de seculiere kijk op het niets.

Christenen hebben een basis om kleding te dragen (om schaamte door zonde te bedekken; zie Genesis 2:25; 3:7),[24] een reden om het huwelijk hoog te houden (God maakte een man en een vrouw; zie Genesis 1:27; Mattheüs 19:4–6),[25] een reden om rein te zijn (Leviticus bevat veel voorzieningen om ziekten in een door zonde vervloekte wereld tegen te gaan), en een bron van echte liefde (aangezien God ons heeft gemaakt naar zijn liefdevolle beeld; zie 1 Johannes 4:8).[26] Als christenen hebben we een solide basis om te zeggen dat moord, wreedheid, diefstal en leugens verkeerd zijn (zie de Tien Geboden in Exodus 20).

Ik nodig je uit om de valse religie van het atheïsme en zijn verschillende vormen te verlaten en terug te keren naar de enige ware God die kwam om je te redden (Johannes 17:3).[27] Jezus Christus, die God de Zoon is, hield genoeg van je om naar de aarde te komen en in jouw plaats te sterven, zodat we Gods goedheid voor alle eeuwigheid kunnen ervaren in plaats van de toorn van God voor alle eeuwigheid in de hel (Mattheüs 25:46).[28] En we hebben ons allemaal tot een oordeel gesteld wegens onze ongehoorzaamheid aan God en de verwerping van Hem (Johannes 3:17–18).[29]

De dag komt dat we allemaal rekenschap zullen afleggen voor God voor onze daden en gedachten (Romeinen 14:12).[30] Zult u zich vandaag bekeren en Christus als uw Heer en Redder aannemen, zodat u zich bij Christus zult voegen in de opstanding uit de doden (Johannes 11:25; Romeinen 6:5)?[31] Ik nodig u persoonlijk uit om een ex-atheïst te worden, u aan te sluiten bij de gelederen van de geredden door Jezus Christus, en een nieuwe schepping te worden (2 Korinthiërs 5:17) [32] terwijl we doorgaan met het evangelie te verbreiden in de vrede waarin alleen God kan voorzien (Romeinen 5:1).[33]

Eindnoten

1. B. Hodge, “The Results of Evolution,” Answers in Genesis, July 13, 2009, <http://www.answersingenesis.org/articles/2009/07/13/results-evolution-bloodiest-religion-ever>.
2. J. Lisle, “Atheism: An Irrational Worldview,” Answers in Genesis, October 10, 2007, <http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v2/n1/atheism-irrational>.
3. J. Lisle, “Evolution: The Anti-science,” Answers in Genesis, February 13, 2008, <http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/evolution-anti-science>.
4. K. Ham, Gen. Ed., *New Answers Book I*, J. Lisle, J., “Don’t Creationists Deny the Laws of Nature? (Green Forest, AR: Master Books, 2006), p. 39–46; <http://www.answersingenesis.org/articles/nab/creationists-deny-laws-of-nature>.
5. If one claims that God may exist or that there may be a spiritual realm, then that person is not an atheist, but an agnostic, at best. The agnostic says that one cannot know whether God exists, but how can they know that for certain apart from being omniscient themselves? Additionally, the Bible says in 1 John 5:13 that we can *know* for certain that we have eternal life. So an agnostic — who claims we cannot know — does not hold a neutral position regarding the biblical God.
6. K. Ham, “Missing? or Misinterpreted?” Answers in Genesis, March 1, 2004, <http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v26/n2/missing>.
7. K. Ham, *New Answers Book I*, M. Riddle, “Does Radiometric Dating Prove the Earth Is Old? (Green Forest, AR: Master Books, 2006), p. 113–134; <http://www.answersingenesis.org/articles/nab/does-radiometric-dating-prove>.
8. “Who exchanged the truth of God for the lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen” (Romans 1:25)
9. “Jesus said to him, ‘I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me’ “ (John 14:6).
10. Keep in mind that Christians, including me, do fall short due to sin and the Curse, but God never fails.
11. “Then God said, ‘Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth’ “ (Genesis 1:26); “Whoever sheds man’s blood, by man his blood shall be shed; for in the image of God He made man” (Genesis 9:6).
12. “And He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their preappointed times and the boundaries of their dwellings” (Acts 17:26).
13. “For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23).

14. “Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned” (Romans 5:12).
15. “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life” (John 3:16).
16. “But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us” (Romans 5:8).
17. “For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast” (Ephesians 2:8–9).
18. “Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (Matthew 28:19).
19. “Repent therefore of this your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you” (Acts 8:22); “Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent” (Acts 17:30).
20. “Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents” (Luke 15:10).
21. “In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge” (Colossians 2:3).
22. “For ‘whoever calls on the name of the Lord shall be saved’ “ (Romans 10:13).
23. “And this is the promise that He has promised us — eternal life” (1 John 2:25); “And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand” (John 10:28).
24. “And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed” (Genesis 2:25); “Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made themselves coverings” (Genesis 3:7).
25. “So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them” (Genesis 1:27); “And He answered and said to them, ‘Have you not read that He who made them at the beginning “made them male and female,” and said, “for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh”?’ So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate’ “ (Matthew 19:4–6).
26. “He who does not love does not know God, for God is love” (1 John 4:8).
27. “And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent” (John 17:3).
28. “And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life” (Matthew 25:46).
29. “For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God” (John 3:17–18).
30. “So then each of us shall give account of himself to God” (Romans 14:12).
31. “Jesus said to her, ‘I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live’ “ (John 11:25); “For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection” (Romans 6:5).
32. “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new” (2 Corinthians 5:17).
33. “Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ” (Romans 5:1).

Zie verder:

- Rubriek “Atheïsme”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheïsme.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm