

# Het extreme calvinisme van Arthur Pink

Bron: <https://www.middletonbiblechurch.org/reformed/pinfaith.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.



Arthur, W. Pink (1886 – 1952)<sup>1</sup>

## Het extreme calvinisme van Pink zoals gezien door een tijdgenoot

Het volgende is overgenomen uit *The Biblical Evangelist*, uitgegeven door Robert L. Sumner:

Een van de meest schadelijke boeken voor de zaak van Christus die ooit zijn geschreven, naar ons oordeel, is het monsterlijke boek van 320 pagina's van Arthur W. Pink: "De soevereiniteit van God".

Het feit dat dit uit de pen van een evangelical kwam, zeer geprezen om sommige van zijn andere geschriften, maakt het vooral gevaarlijk in de handen van nieuwe bekeerlingen of onbekeerden.

Meer dan 90 jaar geleden schreef dr. Arno C. Gaebelein, een van de meest gerespecteerde Bijbellerearen van zijn tijd, een verklaring over Pinks boek waarnaar we verwezen hebben in ons boekje, *An Examination of Tulip: The "Five Points" of Calvinism*.<sup>2</sup> Hieronder staat een citaat uit de vraag- en antwoord voorziening, geschreven door Gaebelein, in OUR HOPE magazine, volume 37, nummer 11, mei 1931, pagina 684:

**Vraag nr. 58:** Denkt u dat het boek van Mr. Pink, "De soevereiniteit van God", Schriftuurlijk is? Ik heb dit boek onlangs gelezen en het heeft me van streek gebracht als geen ander boek dat ik ooit heb gelezen. Ik werd aangevallen door vreselijke twijfels over Gods Gerechtigheid en Zijn Wezen zelf!

**Gaebelein's antwoord:** Mr. Pink was vroeger een medewerker van ons tijdschrift. Zijn artikelen over "Gleanings in Genesis" zijn goed, en we hebben ze in boekvorm laten drukken. Maar toen hij zijn angstaanjagende leerstellingen begon te onderwijzen die de God van Liefde tot een monster maken, verbraken we de gemeenschap met hem.

Het boek dat u hebt gelezen is totaal onscriptuurlijk. Het is verwant aan godsclastering. Het stelt God voor als een Wezen van onrecht en het belastert Zijn heilige karakter. Het boek ontkent dat onze gezegende Heer stierf voor de goddelozen. Volgens Pinks perversies stierf Hij alleen voor de uitverkorenen.

<sup>1</sup> "In de eerste werken van Pink komt duidelijk zijn geloof in de bedelingenleer aan bod, maar in 1952 schreef hij een serie artikelen in *Studies in the Scriptures* waarin hij deze leer verwierp. Geloofde hij bij het schrijven van *De antichrist* nog in de komst van een persoonlijke antichrist (een persoon, een individu) als tegenstander en imitator van Jezus Christus, en in een opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking, later verwierp hij deze visie" – Wiki.

<sup>2</sup> Zie een artikel over hetzelfde thema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme.pdf>

U bent niet de enige die door dit boek in de duisternis werd geleid. Wie de uitgever ook is, en wie achter de oplage van zulke monsterlijke dingen staat, die heeft een zware verantwoordelijkheid. Het is precies dit soort onderwijs dat atheïsten kweekt.

## Keerde Arthur Pink aan het einde van Zijn leven terug naar een dispensatiepositie?

Al vroeg in zijn bediening schreef Arthur Pink een boek over profetische thema's, getiteld *The Redeemer's Return*. Het is een uitstekende studie en het is duidelijk pretribulationeel<sup>3</sup> en dispensationeel<sup>4</sup>.

Later werd dit boek opnieuw uitgegeven door de Calvary Baptist Church of Ashland, Kentucky. Het voorwoord van dit boek is interessant omdat het suggereert dat Pink terugkeerde naar het dispensationalisme dat hij ooit verliet. Uit dit VOORWOORD is het volgende overgenomen:

### Voorwoord bij *The Redeemer's Return*:

Het is een genoegen om profetie-studenten een herdruk te geven van wat ik beschouw als het beste boek dat ooit is geschreven over de wederkomst van de Heer Jezus Christus.

Ik verwacht niet dat A-millennialisten<sup>5</sup> en Post-millennialisten<sup>6</sup> van vreugde over dit boek zullen opspringen, vooral niet nadat bekend is dat Mr. Pink na het schrijven van dit boek in zijn doctrinaire positie is afgeweken. Hij ging zelfs zo ver dat hij dit boek afwees. De geschriften van anderen beïnvloedden hem in deze richting.

Ouderling John R. Gilpin, die Mr. Pink goed kende, wist zeker dat als Mr. Pink had geleefd, hij zijn 'afwijzing' zou hebben afgewezen. Kort voor zijn dood stond hij op het punt terug te keren naar zijn oorspronkelijke positie die in dit boek werd uiteengezet.

— Milburn Cockrell, Pastor, Calvary Baptist Church Ashland, Kentucky 41101

Het bovenstaande getuigenis lijkt echter in strijd te zijn met het feit dat Pink een boekje schreef met deze titel: *The Application of the Scriptures: A Biblical Refutation of Dispensationalism*" (Word of Truth Publications, Canton Georgia, 1977, 34 pagina's). Het boekje bestaat uit vijf artikelen die verschenen in Pinks "Studies in the Scriptures" voor juni tot oktober 1952. Er staat dat Pink stierf op 15 juli 1952. Dus als Pink van gedachten was veranderd over dispensationalisme, waarom drukte hij er dan artikelen tegen tot aan zijn dood? Het lijkt erop dat de laatste drie of vier artikelen postuum zijn gepubliceerd.

### Zie verder:

- "De gevaren van Gereformeerde Theologie: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- "Reformatie/Calvinisme": <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- "De dwaling van het vijf-punts Calvinisme": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

<sup>3</sup> Pre-Tribulationisme: Het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme. (Glossarium).

<sup>4</sup> Dispensationisme: De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook 'bedelingen' genoemd. Dit is het tegenovergestelde van de Verbondstheologie. (Glossarium).

<sup>5</sup> A-millennialisme: Amillennialisten interpretern Christus' duizendjarige rijk (millennium) in een geestelijke betekenis. Zij geloven wel in de Tweede Komst, maar verwerpen het idee van een letterlijke duizendjarige regering op aarde. (Glossarium).

<sup>6</sup> Post-Millennialisme: Interpretatie van Openbaring 20 die Christus' tweede komst NA (Latijn post-) het Millennium plaatst. (Glossarium).