

De “arm van JaHWeH” verworpen

M.V., 10-12-2018. Upgrade 27-1-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Over de schandelijke en algemene menselijke verwerping van God en Zijn reddingsvoorziening in Jezus Christus, zoals geprofeteerd door Jesaja.

De “arm van JaHWeH” identificeren

Een citaat uit Johannes 12:

“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de **arm van de Heere** geopenbaard?” – Johannes 12:37-38.

Dit bevat een citaat uit Jesaja 53:

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de **arm van JaHWeH** geopenbaard? 2 Want **Hij** is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht” – Jesaja 53:1, 2a.

Het woord “arm” betekent in de Schrift de “kracht”, “macht” of “sterkte” van iets of iemand. Vergelijk 1 Samuël 2:31; Job 22:9; 35:9; Psalm 10:15; 37:17; Ezechiël 30:21, 24; enz.

De “arm van Jahweh” is dan Zijn kracht tot redding van de mensen. Die kracht wijst eerstens op het subject Jezus Christus, onze Heer en Redder, de persoonlijke “Hij” in Jesaja 53:2a. Het hele hoofdstuk gaat trouwens over Hem.

En we weten ook dat de *rechterhand-man* van God de Heer Jezus is: Kolossenzen 3:1-2; Hebrëeën 8:1-2; 12:1-2.

Daarnaast duidt de kracht van Jahweh ook op het Evangelie zelf, of het “Woord van het kruis”:

“Want ik schaam mij niet voor het **Evangelie** van Christus, want het is een **kracht van God** tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” – Romeinen 1:16.

“Want het **woord van het kruis** is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een **kracht van God**” – 1 Korinthiërs 1:18.

De afwijzing van de “arm van JaHWeH”

In Jesaja 53:1 en Johannes 12:38 werd eigenlijk een dubbele vraag gesteld: “wie heeft onze Prediking geloofd, en, aan wie is de Kracht van God geopenbaard”? Oftewel: Wie heeft het Evangelie ontvangen en de Heer Jezus Christus daartoe aangenomen en geloofd? Die open-vraagstelling in Jesaja 53:1 en Johannes 12:38, bezit de connotatie dat het er relatief weinigen zullen zijn die écht geloven én gered zullen worden. Het is een retorische vraag!

Het antwoord van de mens was en is er duidelijk een van **afwijzing**. Hieronder gegroepeerd enkele Schriftplaatsen¹ die niet mis te verstaan zijn:

- Jesaja **53:1-3**
- Mattheüs **23:37-38; 27:20-23, 25**
- Lukas 13:34-35; 23:18, 21, 23
- Markus 15:13-14
- Johannes **1:10-11; 12:37-38; 19:5-6, 15**
- 1 Thessalonicenzen **2:14-16**

¹ Hier een langere lijst: Jes. 53:1-3; Matt. 23:37-38; 26:3-4; 27:20-23, 25; Mark. 9:31-32; 15:13-14; Lukas 4:28-30; 13:34-35; 22:1-2; 23:18, 21, 23-24; Joh. 1:10-11; 5:16-18; 7:1; 7:19-31; 8:37-40; 8:51-53; 10:30-33, 36, 39; 12:37-38; 15:20-21; 19:5-6, 15; Hand. 2:22-24; 3:13-15; 7:51-53; 1 Thess. 2:14-16.

Hierna deels uitgeschreven:

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, ... 3 **Hij was veracht**, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; **Hij was veracht** en wij hebben Hem **niet geacht**”. (Jesaja 53:1-3).

“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, **geloofden zij niet in Hem**; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja [53:1] vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?” (Johannes 12:37-38).

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; **maar u hebt niet gewild!** 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten”. (Mattheüs 23:37-38).

“En heel het volk antwoordde en zei: **Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!**” (Mattheüs 27:25).

“Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem **niet gekend**. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem **niet aangenomen**”. (Johannes 1:10-11).

“Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! 6 Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: **Kruisig Hem, Kruisig Hem!**”. (Johannes 19:5-6).

“Maar zij schreeuwden: **Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem!** Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: **Wij hebben geen koning dan de keizer**”. (Johannes 19:15).

“... de Joden, 15 die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. ... 16 Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En **de toorn is over hen gekomen tot het einde**”. (1 Thessalonicenzen 2:14-16).

De mens verwerpt God van nature

Hier nog een vroegere profetie, van JaHWeH tot Mozes:

“Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaders onder ede beloofd heb, een land dat overvloedt van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen, en zij zullen **Mij verwerpen** en Mijn verbond verbreken” (Deuteronomium 31:20).

Israël was van die verwerping een voorbeeld, maar zij is slechts een type dat staat voor de hele mensheid. De geschiedenis van Israël is geestelijk gezien ook de geschiedenis van de zondige mens in het algemeen! Iedereen moet uit Israëls gedrag leren voor zichzelf. Anders zou die geschiedenis niet opgeschreven zijn geweest voor ons – zie Romeinen 15:4:

“Want **alles** wat eertijds geschreven is, is tot **onze** onderwijzing eerder geschreven”.

De geschiedenis van Israël houdt **ons** een negatief beeld voor, ter waarschuwing! De Heer Jezus zei eens:

“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

Ook een retorische vraag: Het getal van de gelovigen zal relatief **klein** zijn, zoals ook andere uitspraken van de Heer Jezus getuigen!!

Lees ook: “Zij wilden Hem dood” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf>