

De schoonheid van afzondering

De zegeningen en voordelen van tot Christus apart gezet te zijn

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/separate/beauty.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling (een weinig bewerkt), schema's en voetnoten door M.V.

De basis voor afzondering wordt gevonden in de natuur en hoedanigheid van God Zelf. De serafs die Jesaja in zijn visioen zag, boezemden groot ontzag in door een bepaald kenmerk van de Heer: "HEILIG, HEILIG, HEILIG is JaHWeH der heerscharen!" (Jesaja 6:3). Het Hebreeuwse woord voor "heilig" (*kadesh*) en het Griekse woord voor "heilig" (*hagios*) hebben beide dezelfde basisbetekenis, namelijk "apart gezet, afgescheiden, afgezonderd". De Hoge en verheven Heer is afgezonderd van alles wat aards en geschapen is. De Heilige is afgezonderd van al wat zondig, verontreinigd en onrein is. Zijn heiligheid en zijn afzondering gaan hand in hand. Afzondering vindt haar basis in de aard en het karakter van JaHWeH, en het is iets van schoonheid, verwondering en ontzag!

Een van de mooiste dingen van de Bijbelse leerstelling van afzondering is dat het positioneel niet iets is dat wij moeten doen, maar dat het iets is dat God al heeft gedaan! Het is niet iets waarvoor we moeten bidden of waarnaar we moeten streven, maar het is iets dat al bereikt is door de genade van God. God heeft de gelovige in Zijn geliefde Zoon al gepositioneerd (afgezonderd) alwaar we volledig door God worden aanvaard "tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade" (Efeziërs 1:6). Vanaf het moment dat we ons toevertrouwen aan Christus, heeft God ons voor altijd TOT ZICHZELF apart gezet als "de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen (apart gezetten, afgezonderden), met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen" (1 Korinthiërs 1:2; vgl. 6:11¹). God heeft ons in Zijn Zoon geplaatst (Galaten 3:27), en geen heiliger plaats zou ooit gevonden kunnen worden. Wij staan volmaakt en compleet in Christus de Heilige. Wij zijn heiligen van de Allerhoogste God! Dit is de schoonheid van onze glorieuze positie in de geliefde Zoon van God (Kolossenzen 1:13).

Wat moeten we dan doen? Afzondering is niet iets dat we moeten *verwerven*, maar het is iets dat we moeten *claimen*. Elke gelovige is afgescheiden, maar niet elke gelovige oefent en geniet consequent van een afgescheiden leven zoals God het bedoeld heeft voor ons welzijn. Iemands praktijk moet consistent zijn met zijn positie. Onze dagelijkse *toestand* moet passen bij onze eeuwige positie. Heiligen behoren heilig te zijn en worden geroepen "tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is" (Efeziërs 4:1). Onze hoge, hemelse, heilige roeping moet gepaard gaan met een heilige wandel. **Door geloof moeten** we claimen en ervaren wat God **in feite** al heeft gedaan. We moeten onthouden **wie we zijn in Christus**, en dan dienovereenkomstig leven. De term "heilige" wordt vaak vermeden onder belijdende gelovigen, omdat deze term over heiligheid spreekt en afzondering vereist. De Heilige God heeft een VERSCHIL geplaatst tussen degenen die gered zijn en degenen die niet gered zijn, en dit verschil moet heel duidelijk en zeer goed gedefinieerd worden gehouden: "want Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig". (Leviticus 11:44). Niets mag dit onderscheid aantasten of vervagen. Degenen die echt Gods kinderen zijn, moeten dienovereenkomstig wandelen, opdat het Woord van God niet wordt gelasterd. Wat een vreugde en een voorrecht om "heiligen" genoemd te worden: "aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen" (1 Korinthiërs 1:2)!

Een reden waarom we de schoonheid van afzondering missen, is dat onze nadruk vaak ligt op "afzondering van" in plaats van "afzondering tot". Beide moeten beklemtoond worden volgens de Bijbelse balans: AFZONDERING VAN - "Ga daarom uit hun midden weg en **zonder u af**, zegt de Heere, en **raak het onreine niet aan**" (2 Korinthiërs 6:17), AFZONDERING TOT - "U moet heilig

¹ "Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God" (1 Korinthiërs 6:11).

voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken **afgezonderd om van Mij te zijn**” (Leviticus 20:26). Afzondering is iets moois en wonderbaarlijks, omdat dit het doel is om ons bij God te brengen! Degenen die vreugdevol **tot Christus afgezonderd zijn** moeten de Heer God vertrouwen voor Zijn genade en kracht om afgezonderd te zijn van alles wat niet in harmonie is met de Persoon, het Woord en het Werk van de Heiland.

Bijbelse afzondering (heiliging) is tweevoudig: “Van” en “Tot”

Afzondering Van	Bijbel	Afzondering Tot
Hij heeft ons getrokken <i>uit</i> de macht van de duisternis	Kol 1:13	en overgezet <i>in</i> het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid,	1 Thes 4:7	maar tot leven in heiliging.
Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is,	2 Kor 6:17-18	en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd,	Lev 20:26	opdat gij van Mij zoudt zijn.
Laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest,	2 Kor 7:1	en zo de heiliging volbrengen in de vreze Gods.
Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt	1 Thes 1:9	om de levende en waarachtige God te dienen.
<i>Uit</i> de dood overgegaan	Joh 5:24	<i>in</i> het leven.
Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,	Joh 8:12	maar zal het licht van het leven hebben.
Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde,	Rom 6:11	maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heere.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig,	Rom 12:2	maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.
Ook toen wij dood waren door de misdaden,	Ef 2:5	levend gemaakt met Christus.
Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was,	Ef 2:13	door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind in de boze werken,	Kol 1:21-22	nu ook verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.
Opdat wij, voor de zonden dood,	1 Pet 2:24	voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
Hem Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,	Op 1:5-6	Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader.

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/afscheiding1.pdf>

**Afzondering tot God,
Afzondering van de wereld,
Is het eerste principe van
De christelijke levenswijze!**

De focus van velen ligt alleen op afzondering van, en wanneer dit alleen wordt benadrukt, verdwijnt de schoonheid van het genieten van Gods heiligheid. We proberen ons af te zonderen van deze groep en van die persoon en van deze valse leer en van die Bijbelschool en van deze bediening en van die publicatie (en dank God voor elke persoon die dwalingen aan het licht wil brengen en onderscheidend wil zijn en wil afscheiden van wat niet klopt), maar het probleem is simpelweg dit: in onze ijver om te vechten tegen wat vals is en om te vluchten voor wat vervuld is met dwalingen, komen we nooit tot bij God. We vluchten, maar het lukt ons niet om Hem te volgen (1 Timotheüs 6:11). We gaan hiervan weg en daarvan vandaan, maar we komen niet waar we moeten zijn, namelijk “in de schuilplaats van de Allerhoogste” en het verblijven “in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).

Laten we dit principe illustreren. Als ik werkelijk afgezonderd ben *tot* de God van de waarheid, “Ik heb de weg van de waarheid gekozen” (Psalm 119:30), dan wordt de afzondering-*van* normaal en natuurlijk. Mijn hart schreeuwt: “daarom haat ik elk leugenpad” (Psalm 119:104 en vergelijk de verzen 128, 163). Hoe dichter ik bij God kom, hoe verder ik weg kom van dat wat in strijd is met Zijn karakter.

Als ik werkelijk afgezonderd ben tot de Christus van Golgotha, dan zal ik elk religieus systeem verafschuwen en verfoeien dat het kruis van Christus krachteloos maakt. Ik ga roemen in het kruis en daarom zal ik totaal gekant zijn tegen alle religieuze plaatsvervangers die proberen de noodzaak van het kruis te elimineren of zijn plaats van voortreffelijkheid zich toe te eigenen (Galaten 2:21; 3:1; 6:14; 1 Korinthiërs 2:2).

Christus is onze heiligmaking

“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden ...
heiliging ...” (1 Korinthiërs 1:30).

In zijn voortreffelijke leerstellige Romeinenbrief begint de apostel Paulus met het uiteenzetten van de schoonheid van afzondering: “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen om apostel te zijn, **afgezonderd tot het evangelie van God**” (Romeinen 1:1). Merk op dat zijn nadruk ligt op “afzondering tot”. Hij was volledig gehecht en toegewijd aan Gods goede nieuws dat zich concentreert **in de Persoon en het Werk van Jezus Christus**. Paulus’ leven was volledig verwickeld met het evangelie van God. Het was zijn wonderbaarlijke afzondering tot het evangelie waardoor hij zich ijverig verzette tegen elk soort van vals evangelie (Galaten 1:8-9). Gods goede nieuws dat zich in Christus concentreert, mag niet verdraaid worden (Galaten 1:7)!

Vaak zien we de schoonheid van afzondering niet in. We zien het niet als iets positiefs en als iets heel kostbaars. In plaats daarvan wordt afzondering vaak in een negatief daglicht gezien. In een tijd van religieuze verwarring en compromissen is het geen erg populaire doctrine. Het druist in tegen de oecumenische geest van vandaag. Zij die zich afzonderen worden bekritiseerd omdat ze zogenoemd verdeeldheid zaaien en schadelijk zijn voor het lichaam van Christus. Dergelijke critici moeten weten dat het lichaam van Christus niet kan bestaan zonder afzondering. Een persoon moet afgezonderd zijn om überhaupt in het lichaam van Christus te zijn. Niemand kan een lid van het lichaam van Christus worden zonder heiliging. Alleen heiligen (afgezonderden) kunnen lid zijn! En de praktische zuiverheid en eenheid van het lichaam van gelovigen hangt af van het feit dat de heiligen heilig leven! Afzondering is essentieel voor de gezondheid en het getuigenis van de gemeente!

Inderdaad, het gebrek aan afzondering is schadelijk voor het lichaam van Christus. Mannen waarden de chirurg die de dodelijke kanker van het lichaam scheidt, maar in het geestelijke rijk kunnen ze niet begrijpen waarom valse leerstellingen streng en snel moeten worden aangepakt (vergelijk 2 Timotheüs 2:17)². Mensen zouden nooit willens en wetens tolereren dat er vergif wordt verkocht over de toonbanken van onze voedingswinkels, en toch worden deze zelfde mannen niet gehinderd bij het uitdelen van giftige doctrines aan massa’s mensen. Het zijn “misleidende geesten” die God niet kennen en die zich niet aan de leer van Christus houden. (1 Timotheüs 4:2; 2 Timotheüs 4:3-4).

Ten slotte is het wonder van echte afzondering te zien in de resultaten. De feitelijke praktijk van bijbelse afzondering, van de wereld, is zeker niet populair en niet gemakkelijk. In Gods ogen is het echter het uitermate noodzakelijk, en in Christus blijkt het onze heerlijke plicht te zijn. Onverbidelijke loyaliteit aan de Heer zal tot positieve resultaten leiden, zowel in tijd als in eeuwigheid. Met scherp onderscheidingsvermogen heeft dr. G. Campbell Morgan eens deze uitspraak gedaan over de schoonheid van ware afzondering:

² “En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus” (2 Timotheüs 2:17).

Er is een tolerantie die verraad is. Er is een vrede die voortkomt uit verlamming. Er zijn tijden dat de kerk NEE moet zeggen tegen degenen die vragen om te werken op basis van compromis.

Mochten wij er krachtig naar streven om in deze donkere en moeilijke dagen een zuiver getuigenis van Christus te behouden. “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons” (Psalm 90:17)!

Afzondering van de wereld

Wij zonderen ons af van de wereld om zonen en dochters van de Almachtige God te zijn; anders zouden we ons niet eens van deze verwantschap bewust kunnen zijn. God kan praktisch gezien geen wereldsgezinde mensen als zonen en dochters erkennen.

J. N. Darby, Goudkorrels, p. 66.

Lees verder:

- Rubriek “Bijbelse afzondering en heiliging”:
<http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm