

24 Bijbelverzen tegen Afgoderij



“De vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel” – Jeremia 7: 18.
Deze afgoderij gebeurt nog steeds.

Exodus 20:3-5

“U zult **geen andere goden** voor Mijn aangezicht hebben. ⁴U zult voor uzelf **geen beeld** maken, **geen enkele afbeelding** van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. ⁵U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen ...”

Exodus 32:6-8

“Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken; vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren ... ⁸Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een **gegoten calf** gemaakt, zij buigen zich ervoor neer ...” → Zie ook 1 Korinthiërs 10:7.

Leviticus 19:4

“U mag u niet tot de **afgoden** wenden en voor uzelf geen **gegoten goden** maken. Ik ben de HEERE, uw God”

Rechters 10:13-14

“En toch hebt u Mij verlaten en andere **goden** gediend. Daarom zal Ik u niet meer verlossen. ¹⁴Ga weg en roep tot de **goden** die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert!”

Jeremia 10:3-5

“... Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een **stuk hout**, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. ⁴Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. ⁵Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten”

Psalm 16:4

“Groot wordt het leed van hen die andere **goden** geschenken geven; ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen”

Psalm 31:7

“Ik haat hen die nietige **afgoden** vereren”

Psalm 115:4-8

“Hun **afgoden** zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: ⁵ zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; ⁶ zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; ⁷ hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. ⁸ Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt”

Psalm 135:15-18

“De **afgoden** van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden. ¹⁶ Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet. ¹⁷ Zij hebben oren, maar horen niet; er is zelfs geen adem in hun mond. ¹⁸ Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt”

Jeremia 2:27-28

“Tegen een **stuk hout** zeggen ze: U bent mijn vader, en tegen een steen: U hebt mij gebaard, want Mij keren zij de nek toe en niet het gezicht, op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze: Sta op en verlos ons. ²⁸ Maar waar zijn dan uw **goden**, die u zich gemaakt hebt? Laten die opstaan, als zij u kunnen verlossen op het moment dat onheil u treft, want het aantal van uw goden is even groot als uw steden, Juda”

Hosea 11:2b

“Aan de **Baäls** offerden zij en voor de **afgodsbeelden** brachten zij reukoffers”

Jesaja 44:9-20

“De makers van **beelden**, allen zijn zij leegheid, hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. ¹⁰ Wie maakt er nu **een god** en giet **een beeld** dat geen nut doet? ...”

Jesaja 45:20

“Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun **houten beelden** rondragen, of **een god** aanbidden die niet verlossen kan”

Jona 2:8

“Wie nietige **afgoden** vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is”

Openbaring 9:20

“... zij bleven de **demonen** aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten **afgoden**, die niet kunnen zien, horen of lopen”

Openbaring 22:15

“Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de **afgodendienaars** en ieder die de leugen liefheeft en doet”

Romeinen 1:22-23

“Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, ²³ en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een **beeld** dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren”

1 Johannes 5:21

“Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de **afgoden**. Amen”

Kolossenzen 3:5

“Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die **afgoderij** is”

Galaten 5:19-21

“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, ²⁰ **afgoderij**, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, ²¹ jaloesheid, moord, dronkenschap, zwelgprijten, en dergelijke; waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God **niet zullen beërven**”

1 Thessalonicenzen 4:9

“... hoe u zich van de **afgoden** tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen”

1 Korinthiërs 6:10

“Dwaal niet! Ontuchtplegers, **afgodendienaars**, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God **niet beërven**”

1 Korinthiërs 10:7

“En word geen **afgodendienaars** zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten” → Zie Exodus 32:6-8.

1 Korinthiërs 10:14

“Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de **afgodendienst**”

Zie ook:

- Rubriek “Roomse beeldendienst en afgoderij”: <http://www.verhoevenmarc.be/beelden.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm