

Auteurs van boeken uitgegeven bij **Het Zoeklicht** *Je kan beter op de hoogte zijn!*

M.V. 11-8-2013. Update 21-5-2017 (aanvulling)

Het Zoeklicht werd in 1919 gesticht door Johannes de Heer. Naast het bekende tijdschrift en een conferentiecentrum is er ook een uitgeverij aan verbonden. Er is ook een boekhandel die bijzonder veel boeken te koop stelt - zie online hier: <http://www.zoeklichtwebshop.nl/boeken>.

Met Het Zoeklicht, dat goed begonnen was, gaat het de laatste decennia geestelijk bergafwaarts. Dat zie je dan ook aan de auteurs van de bij hen verkrijgbare boeken.

Ik heb hun aanbod nog eens bekeken. Onder alle categorieën van hun boeken heb ik de auteurs nagetrokken. Nu, de meerderheid van dezen zijn precies diegenen waar ik zo sterk voor waarschuw, en waarvan ik vind dat zij de kerk vandaag veel schade aanrichten! Hierna volgt een uittreksel (niet volledig), alfabetisch gerangschikt:

- Anderson, Neil T.
- Ankerberg, John
- Chambers, Oswald
- Crabb, Larry
- Eareckson Tada, Joni
- Eldredge, John
- Foster, Richard
- Graham, Billy
- Gumbel, Nicky
- Hession, Roy
- Hybels, Bill
- Lahaye, Tim
- Lewis, C. S.
- Lucado, Max
- MacArthur, John
- Medema, Henk P.
- Moore, Beth
- Murray, Andrew
- Narramore, Bruce
- Nouwen, Henri
- Nullens, Patrick
- Ouweneel, W. J.
- Packer, J. I.
- Palau, Louis
- Payne, Leanne
- Piper, John
- Poonen, Zac
- Prince, Derek
- Ruckmann, Peter
- Sörensen, David
- Sproul, R. C.
- Strobel, Lee
- Swindoll, C. R.
- ten Boom, Corrie (Charismatisch)
- Torrey, R. A.
- van der Bijl, Anne
- Voskamp, Ann
- Warren, Rick

Het Zoeklicht verkoopt ook nepbijbels:

- Het Boek
- Nieuwe Bijbelvertaling
- Groot Nieuws handbijbel
- Willibrordvertaling 1995 (katholiek)

- Wilkerson, David
- Wilkinson, Bruce
- Young, Sarah
- Yun, “brother” (Charismatisch)

Op mijn website (gebruik daar de zoekfunctie) kan u artikelen/documentatie over deze auteurs vinden en lezen wat er mis mee is.

Ook is er een rubriek “valse leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm

Ga alles goed na en concludeer dan voor uzelf (1 Thessalonicenzen 5:21)!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm