

Een open brief aan Wicca-gelovigen van een voormalige Spiritist

Vertaling en voetnoten door M.V.



Ben Alexander was diep verwickeld in de spiritistische beweging en de extremiteiten van spiritistische fenomenen in zijn geboorteland Engeland.

“Als Wicca zou u kunnen denken: wat heeft dit met mij te maken? Wicca’s zijn geen Satanisten, noch zijn Spiritisten Satanisten, maar toen ik nog een Spiritistisch medium was, hadden wij één ding gemeen, wij aanriepen geesten uit een andere wereld”.

Beste vrienden:

Ik ga naar mijn 80^{ste} levensjaar en mijn verlangen is mensen te helpen om voor eeuwig gelukkig te zijn in de geestelijke wereld die wij hemel noemen.

Dit is mijn levenstaak geworden. Ik geloof dat God wil dat wij elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen. Ik bid dat de volgende boodschap u mag helpen in uw zoeken naar de waarheid.

Laat mij me eerst voorstellen. Ik werd geboren op 25 december 1920, in Londen Engeland aan een weduwe met de naam Golda Alpern. Ik werd onmiddellijk geplaatst voor adoptie. In die dagen was het gemakkelijk een kind te adopteren. Er werden daarbij weinig vragen gesteld. Het koppel dat mij adopteerde was nauwelijks in staat om in hun primaire levensbehoeften te voorzien, maar ik ben hen dankbaar dat zij mij aangenomen hebben.

Diefstal, dronkenschap, gokken, prostitutie en wandluizen, waren allemaal zo gewoon in ons deel van de East End van Londen als propere lakens en warm water in andere plaatsen. Bookmakers en prostituees leefden op de straat. Als kinderen verdienden we wat geld van bookmakers door hen te waarschuwen wanneer de politie in de nabijheid was.

Mijn vader dronk veel, gokte, had affaires en sloeg mijn moeder vele malen. Ik kan me mijn moeder nog steeds voor de geest brengen, met de zwarte ogen en gezwollen lippen. Zij vond het leven zo pijnlijk dat zij een aantal keren zelfmoord trachtte te plegen. Op een avond, nadat mijn moeder en vader ruzie gemaakt hadden, dreigde zij ermee zichzelf vanuit het bovenste venster te gooien. Toen zij erin klom slaagde ik er in haar terug te trekken. Bij een andere gelegenheid kon ik verhinderen dat zij de darm van de gasfles haalde om het in te ademen. Dit waren ver-

Wat is Wicca?

"In de tweede helft van de 20^{ste} eeuw, ontstond in de V.S. en Europa een zelfbewuste opwekking van vóórchristelijk paganisme [heidendom]. Het fundament van deze opwekking was witchcraft¹, Wicca (waarvan gezegd wordt dat het een vroeg- Anglo-Saksisch woord is voor witchcraft). Wicca wordt gewoon aanzien als een natuur- en vruchtbaarheidsreligie uit het prechristelijke Europa, dat onderzocht werd in boeken zoals *Aradia: The Gospel of the Witches* (1899) van Charles Leland ... Alhoewel die tegenwoordig door specialisten als onbetrouwbaar worden aanzien, gaven zulke boeken inspiratie aan sommige mensen die spirituele alternatieven zochten.

De geschriften van de Engelse Gerald Gardner, die in zijn boek *Witchcraft Today* (1954) beweerde dat hij een heks was, geïnitieerd door een overlevende heksengemeenschap, deelde veel mee over de traditionele kennis en rituelen van Engelse heksen. Alhoewel zijn beweringen in vraag werden gesteld, ontstonden er vele gemeenschappen van moderne heksen onder Gardners inspiratie en ze waaierden uit naar de V.S. in de jaren 1960. Deze vorm van hekserij - met zijn gevoel voor de natuur, zijn kleurrijke rituelen, en zijn uitdaging van de conventionele religie en maatschappij - harmoniseerde goed met de tegencultureuse stemming van de zestiger jaren en groeide snel uit in dat decennium.

Moderne hekserij bleef voorspoedig in de volgende decennia. Vele volgelingen van de ecologische en feministische beweging vonden in Wicca een religie met geschikte thema's: ...liefde voor de natuur, gelijkheid van man en vrouw, waardering voor het ceremoniële, een gevoel van verwondering en geloof in magie, en waardering van het symbolisme en psychologische realiteiten achter de goden en godinnen uit de oudheid ... In toenemende mate onttrekt Wicca de dingen van vele heidense

¹ Witchcraft: het Engels woord voor hekserij.

schrikkelijke tijden voor mij.

De gebeurtenis die op mij de grootste inpakt had was de dood van mijn vader. Ik was toen pas 11 jaar. Het onderwerp dood werd als een taboe beschouwd in ons huis. Dat was iets om bang van te zijn en waarover niet gesproken mocht worden. Op een nacht lag ik boven in mijn bed en ik hoorde mijn vader beneden wenen. Hij schreeuwde het uit tot God, zeggend:

“Alstublieft God, laat mij niet sterven!
Ik wil niet sterven God, help me!”

Ik zal nooit het geluid van zijn gehuil vergeten, het was er een van wanhoop, vrees en verschrikking. Nu kan ik begrijpen waarom hij zich zo voelde. Hij heeft geleefd alsof hij duizend jaren had op aarde. Ik geloof echt dat hij wist dat hij naar de hel zou gaan en het vooruitzicht daarvan maakte hem bang.

Hij werd in het hospitaal opgenomen, in de vroege ochtend, en binnen enkele uren werd hij thuis afgeleverd in een goedkope vurenhouten kist. (In de Joodse religie worden de doden binnen de 24 uur begraven).

Ik was me totaal niet bewust van wat er die nacht gebeurde, toen ik naar beneden kwam was al het meubilair verwijderd, en op de vloer lag daar die gesloten kist. Ik was verschrikt.

Van toen af aan kreeg de gedachte aan de dood een verschrikkelijke greep op mij. Ik was bang 's avonds te gaan slapen wegens de angst dat ik 's anderendaags niet meer zou leven. Deze angst bleef bij me, vele jaren lang, en ik kan in mijn geest nog steeds het geschreeuw van mijn vader horen.



DE DOOD SLAAT WEER TOE

Na mijn vaders dood, begaf mijn moeder zich aan de prostitutie, om ons te onderhouden. De volgende zeven jaren waren de meest pijnlijke, vernederende en vernietigende jaren van mijn leven.

Ooit had ik een andere beangstigende ervaring. De dood kwam opnieuw in mijn leven toen ik ongeveer 17 jaar was. Mijn moeder lag in het hospitaal met een longontsteking, en ik was alleen in huis gebleven. Ongelukkigerwijs wisten moeders 'klanten' niets van haar ziekte en kwamen ze constant aan de deur kloppen en riepen haar naam. Ik bleef boven op mijn kamer, te bang om me te verroeren.

Toen moeder in het hospitaal stierf, werd er een politieman gestuurd om het me te zeggen. Aanvankelijk dacht ik dat hij weer een andere 'klant' was en deed niet open.

Na de dood van mijn moeder was er voor mij geen plaats om ergens te gaan, en dus bleef ik in het huis wonen. Op een nacht, kort daarna, lag ik in bed en kon haar zien staan tegenover mij, bovenaan de trap. Ze verscheen in het wit en zag er etherisch² uit. Ze lachte naar me. Het was een soort van verschijning. Ik trok de dekens over mijn hoofd, en toen ik even wou kijken was ze verdwenen. Het was een verschrikkelijke ervaring, en van toen af werd mijn obsessie voor de dood erger.

Kort nadat de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd ik door het leger opgeroepen. Ik huwde erg jong, maar het was een slecht huwelijk dat in echtscheiding eindigde. (Ik heb een zoon van 52 jaar. Mijn vrouw is sindsdien gestorven).

Het bovenstaande heb ik geschreven om u wat achtergrond te geven, om u de reden te geven waarom ik mij begaf in het occulte - twee overlijdens in mijn familie die me met angst achterlieten.

² Etherisch: ijl, vluchtig, heerlijk.

MIJN LEVEN VERANDERDE

Na W.O. II, werd ik uit het leger ontslagen en werd een Londense taxichauffeur.

Op een dag, toen ik met mijn 'cab' reed, pikte ik een vrouw op die naar de *Spiritualist Association of Great Britain* wilde gaan. Ik vroeg haar wat daar eigenlijk gebeurde. Zij vertelde mij een ongelooflijk verhaal, dat me echt ongeloofwaardig leek, maar jaren later ondervond ik dat het waar was.

Ze vertelde me dat zij séances had bijgewoond en gesproken met haar overleden man. Ze vertelde me dat het niet alleen mogelijk was tot de doden te spreken, maar hen ook te zien, horen, en aanraken. Aanvankelijk klonk dat voor mij te mooi om waar te zijn, maar later, tot mijn verrassing, ervoer ik vele jaren lang zèlf de realiteit van dit fenomeen.

Ja, ik weet dat er fraude gepleegd wordt, maar er bestaan ook échte mediums, die de macht hebben om met de geestenwereld in contact te treden. Ik weet dit om twee redenen: (1) vanwege mijn persoonlijke ervaringen, en (2) omdat het Woord van God in de Bijbel ons dit zo zegt.

De vraag is: komen we werkelijk in contact met de geesten van doden, of zijn zij demonen die de doden imiteren? Ik was betrokken bij alle vormen van spiritistische fenomenen, te beginnen met het Ouija Bord en eindigend in materialisatie, door een substantie die 'ectoplasma' wordt genoemd. Ik schrijf hierover meer uitgebreid in mijn boek *Out From Darkness*.

Aanvankelijk waren de geestelijke entiteiten, die wij ontmoetten in het fenomeen van materialisatie door het 'ectoplasma', vrij vriendelijk, maar later materialiseerden zij zich als afschuwelijke, horribele creaturen. **MET GEEN MOGELIJKHEID WAS DE GEESTENWERELD IN BEDWANG TE HOUDEN.**

Als Wicca zou u kunnen denken: wat heeft dit met mij te maken?

Laat me eerst duidelijk maken: Wicca's zijn geen Satanisten, noch zijn Spiritisten Satanisten, maar toen ik nog een Spiritistisch medium was, hadden wij één ding gemeen, en dat is dat wij geesten aanriepen uit een andere wereld.

Men kan een serieus mens zijn, maar is het mogelijk dat men ook serieus fout kan zijn?

Kijk alstublieft naar de volgende punten/vragen en geef hierop eerlijk en gebedsvol een antwoord:

1. Vele heksen spreken over kwaadwillige (boze en schadelijke) geesten.
2. Waar komen deze geesten vandaan, deze gevaarlijke, vijandige, boze entiteiten?
3. Wie of wat zijn zij?
4. Waarom bestaan zij?
5. Waarom moeten wij hen vrezen en mijden?
6. Waarom moet u tegen hen beschermd worden?
7. Hoe weet u of u, al dan niet, door hen gebruikt wordt?

Dit zijn erg serieuze vragen. Ik zat er zelf mee toen ik in de séancekamer was. Tenslotte verkreeg ik mijn antwoorden, en ik vond ze in de gids van de hoogste autoriteit van de wereld, het boek van het leven: de Bijbel. Het antwoord is duidelijk: zij zijn gevallen engelen.

DE ECHTE PERSOON EN MACHT ACHTER WICCA

De Bijbel zegt: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed [menselijke wezens], maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efeziërs 6:12).

Ik weet hoe echt deze overheden, machten en geweldhebbers van de duisternis zijn. Hoe bizar het ook mag lijken: Ik was betrokken bij de echte extremiteiten van spiritistische fenomenen.

Wat occultisten niet begrijpen is dat er een geestelijke strijd woedt voor hun ziel. Aan de ene kant hebben we de Heilige Geest; aan de andere kant hebben we een geestenwereld met demonische machten. En wat en waar denkt u dat het slagveld is? Dat is de mens zélf, zijn eigen ziel.

In Zijn afscheidsboodschap zei Jezus “Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden” (Johannes 16:7). Dat is de Heilige Geest. Jezus stortte Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden. Hij was het volmaakte zoenoffer.

U hebt een beslissing te maken; u moet kiezen wie u volgt Satan of Jezus.

Veel mensen verstaan dit niet. Waarom? Omdat zij gewoon de Bijbel niet verstaan. Hier is de reden waarom dit zo is (Ik heb dit van een onbekend auteur):

De Bijbel is een moeilijk boek omdat het kwam van het oneindige tot het eindige - van de onbeperkte en machtige God, tot beperkte mensen. Daarom kan u de Bijbel niet verstaan zoals de geschriften van Plato en Socrates. U kan de grote filosofen bestuderen met het natuurlijke verstand en door ijverige toepassing hun diepe betekenis vatten. Maar als de Bijbel kon begrepen worden door natuurlijke mensen, dan zou het een natuurlijk boek zijn *en kan het niet Gods Woord zijn*.

Gezien de Bijbel uit God is, en daarom geestelijk, moet u eerst uit de Heilige Geest geboren worden, en vervuld met de Geest, vooraleer u zijn leringen kan ontvangen. Benader de Bijbel altijd biddend en bid dat Gods Geest uw leraar zal zijn en u zal leiden naar een beter begrip van Zijn Woord. Anders zal het een moeilijk en gesloten boek blijven voor u.

Vriend, Ik wil u dit op het hart drukken: bid over deze zaak, wees eerlijk met uzelf, Laat geen trots u tegenhouden.

Er is een weg om de Heilige Geest te ontvangen. Hij wacht op u. Dit is de meest belangrijke beslissing die u ooit zal maken in uw hele leven. Bekeer u en wordt gedoopt voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Ik dank u dat u de tijd heeft genomen dit te lezen. Ik wens enkel het beste voor u. Op een dag zal u de eeuwigheid binnengaan, Jezus maakte dit duidelijk, Hij zei:

“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. **Niemand komt tot de Vader, dan door Mij**” (Johannes 14:6).

Jezus sprak altijd de waarheid. Denk hierover na, in diep gebed.

Mijn liefde in Christus,

Ben Alexander

Auteur: Ben Alexander van ESP Ministries: <http://www.espministries.com/>

Nota: Christenen, indien u meer wenst te weten over hoe u Wicca-mensen kan helpen, zie dan ons doeltreffend artikel “Wicca en Paganisme” :

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wicca-Paganisme.pdf> (Nederlands)

www.ChristianAnswers.Net - 2003

<http://www.christiananswers.net/q-esp/esp-wiccans.html>