

# Wat is Zonde?

Uit een zondagsschoolreeks: <http://www.middletonbiblechurch.org/manchris/manchris.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatjes door M.V.

De Heer Jezus Christus was een Mens die niet zondigde, geen zonde had en geen zonde kende. Hoe verschillen wij van Hem! Wij zijn zondig van kop tot teen (zie Jesaja 1:4, 6). Christus was de **Zon-deloze**; wij zijn de **zondigen**. Zonde is altijd present in ons dagdagelijkse leven.

Zonde is iets dat wij allen persoonlijk hebben ervaren. Net zoals we weten wat het is te ademen, te eten, te wandelen, net zo weten we allen wat het is te zondigen. Niet iedereen begrijpt precies wat ademen is (hoe de longen en het middenrif precies werken, enz.), maar we ademen allemaal. Niet iedereen weet wat zonde precies is, alhoewel iedereen zondigt. De vraag die we hier willen beantwoorden is WAT IS ZONDE?

## Belangrijke oudtestamentische woorden

Er worden drie bekende woorden gevonden in het Oude Testament die alle zonde beschrijven. Ze worden alle drie gevonden in Psalm 32:5:

“(1) **Mijn zonde** maakte ik U bekend, (2) **mijn ongerechtigheid** bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal (3) **mijn overtredingen** belijden voor de HEERE”.

Laten we elk van deze woorden nader beschouwen en zien wat ze betekenen.

### 1. Zonde – het doel missen

Het woord “zonde” betekent “het doel missen” of “tekort schieten tegen een standaard”. Bijvoorbeeld, veronderstel dat een basketbalcoach volgende vereiste stelt om in zijn team te spelen: “Je moet tenminste 1,80 meter lang zijn, of je komt niet in aanmerking”. Al diegenen onder 1,80 meter “komen tekort” aan de standaard van de coach en kunnen niet deel uit maken van het team.

Dit woord wordt gebruikt op een interessante wijze in Rechters 20:16. De kinderen van Benjamin waren erg bekwaam met de slinger. Zij waren linkshandig maar konden een steen slingeren zonder te *missen*. Het woord *missen* is het woord *zonde*. Een zondaar is iemand die MIST! Hij raakt geen doel (Gods doel). Een zondaar mist de roos:

**Al onze pijlen missen de roos!**



Wat is Gods doel (of roos) waarnaar wij moeten schieten? Het wordt gevonden in Mattheüs 22:37, 39: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met **heel** uw hart, met **heel** uw ziel en met **heel** uw verstand ... U zult uw naaste liefhebben als uzelf”

Hebt u dit doel perfect geraakt of hebt u gemist?

Het Nieuwe Testament leert ons dat wij ALLEN het doel hebben gemist: “Want **allen** hebben **ge-zondigd** en **missen** de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). De HEERLIJKHEID VAN GOD verwijst naar alles wat tot Zijn volmaakte karakter behoort.

God is heilig, rechtvaardig, liefde, goed, waarheid ... Voldoen wij aan de heerlijkheid van God, of schieten wij tekort?

Er is een andere manier om te zien of wij voldoen of tekortschieten aan de heerlijkheid van God. Veronderstel dat u naast de Heer Jezus Christus Zelf staat (de **Zondeloze**). Zou u dan voldoen aan Zijn standaard? Jezus Christus is Gods standaard van volmaaktheid, iets waaraan elke mens zou moeten voldoen!

## ALLEN SCHIETEN TEKORT VOLMAAKTHEID (Jezus Christus)



Vergeleken met Christus zijn wij niet erg groot! Denk aan de basketbalcoach. Hij zei dat niemand in zijn team kon komen die de 1,80 meter lengte niet haalde. God zegt dat niemand naar de hemel kan gaan omdat we ALLEN gefaald hebben te voldoen aan Zijn standaard!

God wist dat alle mensen zouden tekortschieten, en daarom vaardigde Hij een plan van redding uit waardoor het mogelijk is dat GELOVIGE zondaars **net zo rechtvaardig als Christus** zouden zijn (1 Johannes 3:7).

Mensen kunnen bekwaam zijn in het slingeren van stenen of het schieten van pijlen, maar wanneer het erop aankomt om Gods doel te raken **MISSEN WIJ ALLEMAAL!** Wij zijn allemaal tekortgeschoten! Wij voldoen niet aan Gods Standaard van volmaaktheid, en daarom **ZIJN WIJ ZONDAARS!**

### 2. Ongerechtigheid – niet “recht”

Het tweede woord voor zonde in Psalm 32:5 is “ongerechtigheid”. Het betekent “niet recht handelen”. Vergelijk “onrechtvaardigheid”: on-recht (niet recht) vaardigheid (bekwaamheid/bereidheid). God wil dat de dingen recht lopen, maar wij neigen ertoe alles te buigen en teverdraaien in de verkeerde richting.

Denk aan een trein die ontspoord is. In plaats van rechtdoor te rijden, en op de sporen te blijven, is de trein afgeweken en de verkeerde weg opgegaan. Mensen doen hetzelfde. Zij buigen en wijken af van wat recht is, en zo raken we ontspoord. “Allen zijn zij afgedwaald” (Romeinen 3:12). In plaats

van Gods weg te lopen, hebben we er moedwillig voor gekozen onze eigen weg te gaan, de zondige weg: “Wij **dwaalden** allen als schapen, wij **keerden** ons ieder naar zijn **eigen weg**. Maar de HEE-RE heeft de **ongerechtigheid** [= niet recht wandelen] van ons allen op Hem [= Christus] doen neerkomen” (Jesaja 53:6).



### 3. Overtredingen – rebellie

De basisbetekenis van het derde woord voor zonde in Psalm 32:5 is “overtredingen”. Het woord daar verwijst naar rebellie, zij die weigeren God te gehoorzamen. Zij weigeren onder Gods gezag en regels te staan. Zij weigeren God als hun Koning en willen niet doen wat de Koning zegt.

Een overtreding treedt op wanneer een persoon rebelleert tegen God met de houding: “Geen God in de hemel zal mij vertellen wat te doen of hoe te leven. God is niet de baas van mijn leven; ik ben dat. Ik weiger mijn knieën te buigen voor Hem!

### Zonde is wetteloosheid

De Bijbel zegt “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de **wetteloosheid**” (1 Johannes 3:4). Zonde is wetteloosheid (overtreden van en rebellie tegen Gods wetten).

Er zijn veel wetten uitgevaardigd in ons land. Zoals tegen te snel rijden, stelen, moord, enz. Wanneer iemand enige van die wetten overtreedt heeft hij een *misdaad* begaan. Ook God heeft bepaalde wetten opgegeven in Zijn Woord de Bijbel, én er zijn wetten die Hij geschreven heeft in de harten van mensen (Romeinen 2:15). Wanneer een persoon enige van deze wetten overtreedt heeft hij een *zonde* begaan. Een misdaad is strafbaar door de overheid, zonde is strafbaar door God.

Een mens hoeft niet al Gods wetten te overtreden om een wetsovertreder te zijn. Illustraties: wanneer één schakel van een ketting verbroken is, dan is de hele ketting stuk. Als een rubberen band op één plaats doorprikt is, dan is de hele band stuk. Als u een bord van de overheid zou tegenkomen met daarop: “**VERBODEN TERREIN**” en u zou een kilometer verder lopen, dan begaat u een overtreding, maar als u slechts één meter voorbij dit bord gaat, dan begaat u evenzo een overtreding. Hetzelfde is waar met Gods heilige wet: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden” (Jakobus 2:10-11).

### Alle ongerechtigheid is zonde

De Bijbel zegt ook: “Elke ongerechtigheid is zonde” (1 Johannes 5:17). God eist **GERECHTIGHEID**: recht denken, recht handelen, recht spreken en recht leven! Alles wat niet voldoet aan deze

standaard is zonde! Is er iemand onder ons die voldoet aan de gerechtigheid die God eist? Romeinen 3:10: “zoals geschreven staat: Er is **niemand** rechtvaardig, ook niet één”. Psalm 14:1-3: “Zij **allen** zijn afgedwaald, **tezamen** zijn zij verdorven; er is **niemand** die goed doet, zelfs niet één”.

### Erin falen goed te doen is zonde

Zonde is meer dan verkeerd doen. Zonde is ook falen te doen wat juist en goed is: “Wie dan weet **goed** te doen, en het niet doet, voor hem is het **zonde**” (Jakobus 4:17). Het is zonde wanneer we falen iets te doen waarvan wij weten dat het juist is! Er zijn zonden van COMMISSIE, en er zijn zonden van OMISSIE:

Zonden van Commissie	Zonden van Omissie
Iets doen waarvan ik weet dat het verkeerd is	Falen iets te doen waarvan ik weet dat het juist is

Lees 1 Samuël 12:23. Samuël wilde niet ZONDIGEN tegen de Heer “door op te houden voor u te bidden”. Samuël wilde dus geen ZONDE VAN OMISSIE begaan!

**We zouden enerzijds niet de zonde van commissie mogen begaan maar anderzijds ook niet de zonde van omissie: Efeziërs 4:25, 28, 29:**

“Leg daarom de leugen af en **spreek de waarheid**” (vs. 5).

“Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspinnen om **met de handen goed werk te doen**” (vs. 28).

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets **goeds**, dat nuttig is tot opbouw” (vs. 29).

### De ernst van zonde

Zonde is een ernstige zaak. Te vaak nemen mensen zonde te licht op en maken grappen over zonde. Mensen zeggen dat zonden niets meer zijn dan “vergissingen” of “fouten”, maar voor de heilige God is zondigen heel ernstig. Laat ons nooit vergeten dat wanneer we zondigen, we dan zondigen tegen God: “**Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd**, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen” zei David (Psalm 51:6 en zie ook 1 Samuël 12:23; vgl. Lukas 15:18).

De afschuwelijkheid van zonde zal nooit tenvolle begrepen worden door mensen. Als we tenvolle zouden begrijpen hoe HEILIG God is, dan zouden we kunnen beginnen te begrijpen hoe verschrikkelijk zonde is.

In de Bijbel vinden we drie dingen die bewijzen dat zonde een heel ernstige zaak is:

1. **Engelen-bewijs** – slechts “één kleine” zonde werd begaan door een engel genaamd Lucifer (zie Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:15, 17) en als gevolg werd hij veroordeeld en gestraft tot een eeuwigheid in de poel van vuur (zie Mattheüs 25:41 en Openbaring 20:10). Zonde is een ernstige zaak! Bovenop Satans val vielen talloze andere engelen en werden demonen. Dit alles gebeurde omdat één schepsel hoogmoedige gedachten had en besliste te rebelleren tegen God!

2. **Menselijk bewijs** – Adam at van een vrucht waarvan hem verteld werd daarvan niet te eten (Genesis 3). Vandaag lachen mensen met het “eten van de appel” door Adam (Merk wel op: het was waarschijnlijk niet een appelboom; zie Genesis 2:16-17). Wat Adam deed was ogenschijnlijk een onschadelijke handeling. Wat kan er zo verschrikkelijk zijn aan het eten van een vrucht? En toch, door die ene, enkele, zondige daad kwam zonde en dood over de hele mensheid (Romeinen 5:12).

3. **Goddelijk bewijs** – een groot bewijs van de vreselijkheid van zonde is het feit dat de Zoon van God bijzonder leed wegens de zonde van de mens. Het feit dat Jezus Christus naar het kruis ging bewijst dat zonde heel ernstig is voor God. God kan zonde niet over het hoofd zien of doen alsof ze er niet is. Als het kruis zo verschrikkelijk ernstig is, is zonde zeker niets om mee te lachen!

## De afscheiding die zonde brengt

De mens werd geschapen om gemeenschap te hebben met God en in een nauwe relatie met Hem te komen. Zonde verbreekt deze relatie en veroorzaakt een verschrikkelijke afscheiding: “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God” (Jesaja 59:2).

Geen gemeenschap (2 Korinthiërs 6:14)

Geen relatie

Geen verbinding

Enkel afscheiding (Jesaja 59:2)

Net zoals een elektrische lamp licht geeft wanneer ze verbonden is met de elektrische bron, zo kan de mens enkel geestelijk leven hebben wanneer hij verbonden is met God. Als er geen verbinding is, is de persoon dood (afgescheiden van God, zonder recht op een relatie met God):



Zolang de verbinding verbroken is, is de lamp uit. Wanneer zonde aanwezig is in het leven van een ongered mens, wordt van hem gezegd dat hij **dood** is in zijn zonden (Efeziërs 2:1). De enige remedie is de breuk te herstellen zodat er een juiste verbinding kan zijn. Jezus Christus is de Enige die deze breuk kan herstellen tussen de zondaar en God, omdat: “Christus gestorven is voor onze zonden” (1 Korinthiërs 15:3).

“Want het loon van de zonde is **de dood** [verschrikkelijke afscheiding van God], maar de genade-gave van God is **eeuwig leven** [een wonderlijke relatie met God voor eeuwig], door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).