

Rick Warren beschrijft de Eengemaakte Wereldkerk

Bron: http://wayoflife.org/index_files/rick_warren_describes_the_one_world_church.html, 14-1-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



De volgende verklaring van Southern Baptist pastor Rick Warren komt uit een interview met Francis Rocca, Vaticaanstad, 26 nov. 2014, Vatican Television Center, Catholic News Service, gepost op: <https://www.facebook.com/video.php?v=10152421040155723> (Video 2:10).

“Wij hebben veel meer gemeen dan wat ons verdeelt. Als u spreekt over pentecostals, charismaten, evangelicalen, fundamentalisten, katholieken, methodisten, presbyterianen, en zo verder, en zo verder, wel, zij zouden u zeggen: ‘Wij geloven in de Drie-eenheid. Wij geloven in de Bijbel. Wij geloven in de opstanding. Wij geloven dat er redding is door Jezus Christus’. Dit zijn de belangrijke zaken.

“Soms denken protestanten dat katholieken Maria aanbidden, alsof zij een andere God is. Dat is niet precies de katholieke doctrine. Mensen zeggen: ‘Wel, waar zijn de heiligen mee bezig; wat bid u tot de heiligen?’ en wanneer u begrijpt wat zij bedoelen met wat zij zeggen, dan zijn er veel meer gemeenschappelijkheden.

“Nu, er zijn nog steeds echte verschillen. Daar is geen twijfel over. Maar het belangrijkste is dat, als u Jezus liefhebt¹, wij in hetzelfde team zitten”.

“De eenheid waarvan ik geloof dat wij ze realistisch zien is niet een structurele eenheid, maar een eenheid van missie. En wat betreft het gezin: wij zijn medewerkers op het vlak van de bescherming van wat wij noemen de heiligheid van het leven, de heiligheid van seks, en de heiligheid van het huwelijk. Er is dus een grote gemeenschappelijkheid, en er is geen verdeeldheid in deze drie.

“Vele malen werden mensen geslagen voor het innemen van een bijbels standpunt, en dan gaan ze zich voelen: ‘Wel, ik ben hier bijna helemaal alleen’. Nee, dat ben je niet. De kerk groeit in Latijns-Amerika. De kerk groeit in Azië. De kerk groeit in Afrika. Ze groeit niet in Noord-Amerika of Europa, maar ze groeit overal elders. Het kan zijn dat we dit idee hebben dat we niet zo invloedrijk zijn, maar we zijn veel invloedrijker dan de mensen zich realiseren”.

* * *

Dit is dan een beschrijving van de formatie van een eengemaakte wereldkerk door de pastor van een van de grootste congregaties in de Southern Baptist Convention, die wijd en zijd wordt aanzien als

¹ Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/welke_Jezus.pdf en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/loveJesus.pdf>

een erg “conservatieve” denominatie. Dit is een pastor wiens boeken verkocht werden met de miljoenen en die toegejuicht werd als “Amerika’s pastor”. Maar hij kent niet eens het ABC van het Evangelie, de redding en de kerk. Hij begrijpt noch de baptistendoctrine noch de katholieke doctrine, en het is duidelijk dat het hem niets maakt. Doctrine begrijpen is niet zijn prioriteit. Het is niet zijn agenda.

Rick Warren vertegenwoordigt elk element dat de bouw van een eengemaakte wereld-“kerk” definieert: contemporaine aanbiddingsmuziek, oecumenisch sociaal werk, neerhalen van doctrine, verward leerstellig denken, contemplatief gebed, niet-oordelend, het behandelen van “critici” als onchristelijk en gevaarlijk, ... om enkele van de belangrijke dingen te noemen.

Het uur is ver gevorderd.

“Want, zegt de heilige Irenaeus, ‘door haar gehoorzaamheid is zij voor haarzelf en voor het hele menselijk geslacht de oorzaak van het heil geworden’. Vandaar dat meerdere oude vaders in hun prediking gaarne met hem bevestigen: ‘De knoop van Eva’s ongehoorzaamheid werd door de gehoorzaamheid van Maria ontward: hetgeen de maagd Eva door haar ongelof gebonden had, dat heeft de maagd Maria door haar geloof ontbonden’. Haar met Eva vergelijkend, noemen zij Maria ‘de moeder van de levenden’ en zij herhalen meermalen: **‘de dood kwam door Eva, het leven door Maria’**”. (Documenten van het 2^{de} Vaticaans Concilie, 2. Lumen Gentium: Dogmatische constitutie over de kerk, Hoofdstuk 8, 56 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>).

“ Deze verbinding van Maria met de Zoon in het heilswerk komt vanaf de maagdelijke ontvangenis van Christus tot aan zijn dood tot uiting”. (Documenten van het 2^{de} Vaticaans Concilie, 2. Lumen Gentium: Dogmatische constitutie over de kerk, Hoofdstuk 8, 57 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>).

“Zij heeft Christus ontvangen, gebaard, gevoed, in de tempel aan de Vader aangeboden, bij de dood van haar Zoon op het kruis meegeleden met Hem en aldus **op volstrekt enige wijze aan het werk van de Heiland meegewerkt** door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar hoop, haar vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. **Daarom is zij, in de orde van de genade, onze moeder**”. (Documenten van het 2^{de} Vaticaans Concilie, 2. Lumen Gentium: Dogmatische constitutie over de kerk, Hoofdstuk 8, 61 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>).

“Want, ten hemel opgenomen, heeft zij deze heil brengende taak niet neergelegd, maar **door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen**. Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige maagd door de Kerk aangeropen onder de titels van voorspreekster, **helpster, bijstand, middelaars**”. (Documenten van het 2^{de} Vaticaans Concilie, 2. Lumen Gentium: Dogmatische constitutie over de kerk, Hoofdstuk 8, 62 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>).

“Maria werd door de genade van God na de Zoon boven alle engelen en mensen verheven als de **allerheiligste moeder van God**, die in de mysteries van Christus betrokken was: daarom wordt zij terecht door de Kerk met een bijzondere verering omringd”. (Documenten van het 2^{de} Vaticaans Concilie, 2. Lumen Gentium: Dogmatische constitutie over de kerk, Hoofdstuk 8, 66 - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>).

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die **een andere Jezus** predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u **een andere geest** ontvangt dan die u ontvangen hebt, of **een ander Evangelie**, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:3-4).