

De Waarheid spreken

<http://www.antonbosch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar” (Efeziërs 4:25).

Altijd maar opnieuw hoor ik velen zeggen dat het beledigend is voor christenen om vermaand te worden met betrekking tot zulke elementaire kwesties. “Wij zijn christenen, wij spreken altijd de waarheid”, hoor ik u zeggen. Bent u daar zeker van? Waarom dan vond Paulus het nodig de eerste generatie gelovigen ertoe aan te manen de waarheid te spreken? (Efeziërs 4:25; Kolossenzen 3:9; 1 Timotheüs 4:2). Is het vandaag anders? Ik denk het niet. Christenen ertoe bewegen eerlijk te zijn op alle fronten, blijft een van de grootste uitdagingen voor een godvruchtige, christelijke leider. Ik ga u niet vervelen met talloze verhalen van schaamteloze oneerlijkheid en leugens door christenen en christelijke leiders, waar ik haast wekelijks getuige van ben.

Het eerste wat wij moeten erkennen, als we dit onderwerp aansnijden, is dat leugen en waarheid niet tot de randthema's van het christendom behoren - ze zijn de essentie ervan. De Schrift zegt dat de duivel de vader van de leugen is - zijn hele optreden is gegrond in valsheid. “Die [Satan] ... in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Joh. 8:44). Aan de andere kant zei Jezus: “Ik ben ... de waarheid” (Joh. 14:6).

Jezus is geen uitdeler van waarheid, Hij is de Waarheid Zelf. De duivel is geworteld in leugens en zijn hele optreden is dat van leugens. Maar de echte natuur en essentie van God is die van de waarheid. Dus moet waarheid de kern zijn van wie wij zijn en wat wij doen eens dat wij wedergeboren worden. Hierin zou moeten duidelijk zijn dat wij zijn overgegaan van de duisternis naar Gods licht.

Veel gelovigen maken een onderscheid tussen alledaagse waarheid (de zon schijnt; ik ben een man, enz.) en goddelijke waarheid in de gedaante van doctrine. Maar de Bijbel maakt zo'n onderscheid niet. Er is geen verschil tussen, en er zijn geen verschillende woorden nodig voor alledaagse waarheid en leerstellige waarheid. Het is hetzelfde. Waarheid is waarheid en leugen is leugen. Waarom is dat belangrijk? Als wij niet waarheidsvol kunnen zijn in alledaagse materies, hoe kunnen we dan betrouwbaar de waarheid spreken als het gaat over goddelijke en eeuwigheidsonderwerpen?

Ik ben verbaasd over predikers die er een gewoonte van maken te liegen en die toch denken gekwalificeerd te zijn om het Woord van de Waarheid te hanteren. Als u niet vertrouwd kunt worden de waarheid te spreken over gewone dingen, hoe kan u dan vertrouwd worden de waarheid te spreken over God? Mag ik u er sterk op wijzen dat indien uw prediker, leraar of pastor niet in alles de waarheid spreekt, u dan helemaal niet moet luisteren naar al hetgeen hij zegt. Hoe zal u weten wanneer hij de waarheid spreekt en wanneer hij liegt? Waarheid moet niet verkocht, verhandeld of ingeruild worden tegen welke prijs ook (Spreuken 23:23). Zij die zeggen de Waarheid ontmoet te hebben, en die beweren Hem vanbinnen te bezitten, moeten wandelen in absolute eerlijkheid en integriteit, ongeacht wat dan ook.

Waarheid begint *binnenin* onszelf. Ik denk dat christenen eigenlijk niet vinden dat zij liegen omdat zij zoveel zichzelf belogen hebben dat zij hun leugens geloven. Wat een verschrikkelijk bedrog. Het is erg genoeg te liegen tegen anderen, maar wanneer we tegen onszelf liegen, is dat het ergst.

David zei: **“Zie, U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste” (Psalm 51:8)**. Ja, waarheid moet beginnen in de echte diepte van ons wezen. Het is niet iets wat wij kunnen aantrekken aan de buitenkant, zoals zovele christenen doen. Dat is het waar hypocrisie helemaal over gaat. Het is leven in een leugen, proberen een rol te acteren, die erg verschilt met wat wij vanbinnen echt zijn.

Wanneer u meubels koopt, zal u dikwijls geconfronteerd worden met meubels van dun fineer van echt hout aan de buitenkant, maar vanbinnen zijn ze van goedkope spaanplaat. Het ziet er een tijdje

erg goed uit, maar van zodra er een scherp voorwerp op valt, of wanneer er krassen op komen, komt de ware natuur van de camouflage aan het licht. Na enkele jaren is het finer verweerd en wordt de rommel weggegooid. Een meubelstuk van massief hout echter is echt, en zal echt blijven ongeacht hoe diep de krassen zijn die erop komen. Zo is het ook met mensen die een buitenkant van christelijkheid en waarheid hebben. Een kleine stoot en een kras en de ware natuur van wat binnenin zit komt aan het licht.

Wij kunnen niet leren waarheidsvol te zijn, wij moeten veranderd worden door de kracht van de Heilige Geest, van binnenuit, en het begint met eerlijkheid in onszelf. Slechts wanneer we daartoe in staat zijn, kunnen we beginnen met eerlijk te zijn jegens anderen. Eerlijk zijn jegens de kerk en de wereld zal volgen op eerlijk zijn in uzelf. **Slechts weinig gelovigen zijn in staat de waarheid te zien over zichzelf**, maar kiezen ervoor te leven in ontkenning van de waarheid. O ja, wij kunnen de splinter zo goed zien in het oog van onze broeder, maar de balk in ons eigen oog zien is erg moeilijk. Velen van ons kunnen de fijnste oogchirurgie uitvoeren op hun broeder, met hun eigen ogen toegepleisterd!

Als ik nu citeer uit 2 Thessalonicenzen 2:9-12, onthoud dan dat Paulus geen verschil maakt tussen verschillende soorten van waarheid:

“Zijn komst [die van de wetteloze] is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij **de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden**. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen geoordeeld worden **die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid**”.

Het werk van de redding begint vanaf het moment dat ik de waarheid zie over mijn zonde en mijn onmacht mezelf te redden. Het werk van de heiliging wordt gestopt vanaf het moment dat ik lieg tegen mezelf, de Heer en anderen om mij heen.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm