

Een Anglicaanse aartsbisschop zegt dat het noemen van God “Vader” “problematisch” is

Door https://www.wayoflife.org/friday_church_news/24-28.php, 14-7-2023

Primaire bron, The Guardian, 7-7-2023:

<https://www.theguardian.com/world/2023/jul/07/lords-prayer-our-father-opening-may-be-problematic-archbishop-of-york-stephen-cottrell>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.



Onbewust bijbelse profetie vervullend zegt een Anglicaanse aartsbisschop dat het noemen van God “Vader” “problematisch” is.

Stephen Cottrell, aartsbisschop van York (links), deed de uitspraak in zijn toespraak voor de Generale Synode van de Kerk van Engeland.

Cottrell riep op tot eenheid van de kerk en zei: “Ik weet dat het woord ‘vader’ problematisch is voor degenen wiens ervaring met aardse vaders destructief en verkeerd is geweest, en voor ons allemaal die iets te veel hebben gewerkt vanuit een onderdrukkend patriarchale greep op het leven”.

De feministische priester Christina Rees vertelde de synode dat ze het eens was met Cottrell en voegde eraan toe: “De grote

vraag is, geloven we echt dat God gelooft dat mannelijke mensen zijn beeld vollediger en nauwkeuriger dragen dan vrouwen? Het antwoord is absoluut niet”.

Deze dwaze mensen denken meer over God te weten dan Jezus Christus, die zei: “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd” (Mattheüs 6:9).

God wordt meer dan 250 keer “Vader” genoemd in de Nieuwtestamentische Schrift.

Omdat niemand iets over God weet dat niet in de Schrift wordt geopenbaard, is het het top-punt van arrogantie en dwaasheid om het Woord te betwisten.

Maar hetzelfde Boek profeteerde: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4).